



DE WIJZEN (?)

UIT HET OOSTEN

JAN BORNEBROEK



Dit boekje bevat een bonte variatie aan wetenswaardigheden, anekdotes, smokkel- en andere luchtige korte verhalen met betrekking tot het oosten van ons land. Ze zijn o.a. verzameld tijdens talloze gesprekken met burgers, boeren en buitenlui tijdens de omzwervingen van de auteur door de regio. Of men in het oosten van het land inderdaad "good wies" is of niet, kan men eigenlijk pas na het lezen van dit boekje beoordelen.

Jan Bornebroek uit Enschede is auteur van fietsrouteboekjes, historische romans en korte verhalen. Daarnaast publiceerde hij het boek wat staat voor op "t huus?" over gewelddaden in het oosten van het land en "de extra dimensie van het platteland" over de overal nog aanwezige sporen van "boerenmagie". De illustraties zijn getekend door Erik Stam uit Eibergen.

Voorwoord

Dit boekje bevat een bonte variatie aan wetenswaardigheden, anekdotes, smokkel- en andere luchtige korte verhalen met betrekking tot het oosten van ons land. Ze zijn o.a. verzameld tijdens talloze gesprekken met boeren en buitenlui tijdens de vele fietstochten die de auteur door Twente, Salland, de Gelderse Achterhoek en de grensstreek met Duitsland heeft gemaakt om materiaal bijeen te brengen voor de tientallen fietsrouteboekjes die hij in de loop der jaren in elkaar heeft geprutst. Deze bloemlezing is bedoeld ter lering maar vooral ter vermaak van de lezer en lezeres en heeft geen wetenschappelijke of andere pretenties. Het is "cultuur met een knipoog". Of het inderdaad juist is dat de wijzen uit het oosten komen, kunt u eigenlijk pas goed beoordelen nadat u het boekje hebt uitgelezen.

VEEL LEESPLEZIER!

Jan Bornebroek