



Rubriek over familie- en boerderijen door Henk Harmsen voor suggesties en aanvullingen (05437) 72603

Voor deze rubriek zoeken we contact met amateur-genealogen, die enige vordering hebben gemaakt met hun stamboom, samenstellers, medewerkers en eigenaren van familieboeken. Meld u zich via het hierbij vermelde telefoonnummer. Of wilt u uw eigen naam graag uitgezocht zien, dan kunt u dat ook doorgeven. We plaatsen dan een oproep of gaan bij de Ned. Genealogische Vereniging te rade om naamgenoten te zoeken die er meer van weten.

Ankersmid smeedde ankers aan de IJssel

70: 12-11-94

De boerderij Ommenoord in de Velswijk heeft een „naam met een verhaal“. Dit verhaal wil dat het huis aan de Hoegenstraat 1 rond 1870 verkocht moest worden, omdat de vorige eigenaar aan de fles was geraakt. Het was in de tijd dat er stevig alcohol werd genuttigd. Maar de verkopende partij was, ofschoon hij financieel totaal aan de grond zat, nog weinig toeschietelijk en zelfs onredelijk tegenover de kopers.

Er kwam nog een oortje ever aan te pas om de man over te halen afstand te doen van zijn pand. Bij het zien van dit geestrijk vocht zwichtte de man schielijk voor het hem gedane bod. Vandaar de naam „Om 'n oort“, later verbastert tot Ommenoord. Op een kadastrakaart van de Velswijk van 1899 is de naam Ommenoord al vermeld, naast hoeven zoals Hamink en Oud Schooltink. Ommenoord wordt nu bewoond door het echtpaar Menting-Ankersmit.

Verspreid

De naam Ankersmid/tt komt in de Achterhoek sterk verspreid voor. De meeste nazaten worden met een t geschreven: Ruurlo (winkel voor woningnrichting), Hummelo, Toldijk, Gendringen, Ulf, Varsseveld, Aalten, Lichtenvoorde, Westendorp, Terborg, Doetinchem en Sinderen (tuinbouwmechanisatiebedrijf). Met zowel d als t zien we de naam opduiken in Zelhem en Hengelo.

De nazaten van Willem Ankersmit uit Zelhem (Velswijk), geboren 1902 en getrouwd met Hendrika Maria Berentsen, hebben bij



Het 'nest' van de familie Ankersmit aan de Hummeloseweg in Zelhem, waar Bernard Ankersmid en Anna de Gier woonden. (Foto Hans Groene)

gelegenheid van een reünie in juni 1986 een stamboom opgesteld. Deze begint -wat Ankersmit betreft- met de slachter (ldus geen smid of botenbouwer) Peter Ankersmid uit Doesburg, geboren 1785, gehuwd met Hendrika Schoelenburg. De man trok naar Hengelo, want daar overleed hij in 1828. In rechte lijn volgen Hubertus Ankersmid (metselaar, Hengelo 1820- Zelhem 1886, gehuwd met Hendrika Janssen), Bernardus Ankersmit (boer in Zel-

hem, 1867-1937, gehuwd met Johanna Grada de Gier) en dan volgt de genoemde opa Willem, die enkele jaren geleden overleed en gehuwd was met Hendrika Maria Berentsen. Willem Ankersmit woonde op „Ommenoord“ in de Veldwijk. Maar het oudere stamhuis, het 'nest' van de Velswijks/Zelhemse Ankersmits, staat aan de Hummeloseweg 55. Hier woonde voorheen Chris Ankermit, broer van Willem. Ook deze is enkele jaren geleden overle-

den. Nu wonen op dit oude maar naamloze stamhuis Henk (47) en zijn zuster Marietje Ankersmit.

Botenbouw

Doesburg schijnt wel de oude bakermat te zijn. Hier bestond tot voor enige jaren nog de botenwerf Ankersmit. De oude familie-traditie wil dat hier vroeger ook de benodigde scheepsankers werden gesmeed, wat meteen de naam verklaart. In Deventer bestaat trouwens nog steeds een bo-

tenwerf Ankersmit aan de Hanze-weg en de IJssel. Adrie Ankersmit vertelt dat de grootvader van haar man Hans, Andries, in 1937 uit Doesburg is weggegaan om in Deventer voor zichzelf te beginnen. Aanleiding was wat onenigheid met de vrouwen in de familie. In Deventer bestaat ook nog een textieltak Ankersmit, maar die is voor zover bekend niet rechtstreeks verwant met de botenbouwers.

Over de Doesburgse Ankersmits hopen we de lezers nog eens wat meer te kunnen melden.

Over de Ankersmits in Doetinchem vond ik nog een aardige vermelding in het boek van S.H. Lovink De Geschiedenis van Doetinchem. De oude heer Ankersmit schijnt tot de notabelen van Doetinchem te hebben behoord. Hij was althans een van de weinigen die zich rond 1870 de weelde kon veroorloven een dogblad te lezen.

„Tijdens den Fransch-Duitschen oorlog waren de burgers erg verlangend het nieuws van het oorlogsterrein te horen, te meer waar een groot deel van onze weerbare jongemannen wegens de mobilisatie langs onze grenzen te velde lagen. Het huis van den heer Ankersmit leek wel een nieuwsbureau. Elken avond, wanneer de krant met de omnibus was aangekomen, stond het zwart van de menschen voor zijn huis, om de laatste oorlogsberichten te hooren. Dan kwam genoemde heer met de krant in de hand op de stoep om met luide stem de menigte de laatste berichten voor te lezen“.