

# Ansink begon als Ten Oostendorp

De grote stamboom van de Achterhoekse familie Ansink begint bovenaan met ene Willem ten Oostendorp, die rond 1650 het daglicht zag. Waar de man woonde is niet overgeleverd. Zijn zoon Reinder (geb. plm. 1685) ging door huwelijk met Mechteld Ansink en ver-

huizing naar de gelijknamige boerderij zelf ook Ansink heten, maar merkwaardig is, dat ook de andere zoon Roelof (geb. 1677) zorgde voor een forse Ansinktak. Misschien woonde ook hij in het Ansinkshuus? De stamboom werd indertijd opgesteld door de bekende, inmiddels overleden genealoog Leo Bruil Traanboer uit Varsseveld. Johan Ansink uit Aalten (geb. 1934) wijst zichzelf op het grote uitgeerde blad aan en volgt met de vinger de lijn naar stamvader Willem ten Oostendorp, intussen schuddebuikend van het lachen een groot aantal hoogst sappige anekdotes over zijn voorouders uit de losse mouw schuddend.

De verteller stamt af van Reinder. In mannelijke lijn zien we na deze naamgever Roelof (geb. plm. 1734), Reinder (dagloner, geb. 1771), Hendrik-Jan (dienstknecht, geb. 1805), Roelof (fabrieksarbeider, geb. 1840), Christiaan ('Opa Chris', 1885-1976) en Roelof Arnoldus (Arnold, 1908-1986), waarmee we bij de vader van Johan zijn aangeland.

Als naamvarianten vond Bruil Traanboer: Ansinck, Anzink, Antzink. Van Ansink en Ansing; volgens Johan Ansink zijn de afwijkingen puur te wijten aan de boretjes, door de jonge vaders uit blijdschap genuttigd vóór de aangifte van hun kinderen bij de ambtenaar. In Beieren ligt een stadje Ansing, maar de familienaam zal wel van de voormaam Anso afge-



rubriek over familie- en boerderijnamen door Hank Hamsen suggesties en aanvullingen 0543 472603

leid zijn. De naam komt ook overzee voor; in 1846 emigreerden drie telgen naar Amerika.

## Koe

In 1830 was de hoeve in IJzerlo eigendom van Antoon Diepenbroek uit Bochoit, maar daarmee kunnen de Ansinks evengoed nog pachters zijn geweest. In ieder geval trok de grootvader van Johan Ansink, 'Opa Chris' van de Damstraat naar de Meiberg in Aalten. Zijn neef Hendrik van de Bredervoortestraatweg onderhield een vrachtdienst Aalten-Zutphen; de man verongelukte tijdens het werk.

Opa Chris, die op de kammenfabriek van Manschot & Ten Dammewerkte, had op de Meiberg een klein boerderijtje en begon met een koe voor de kar met 'mestvuurn' (mest rijden), hofjes ploegen e.d. Hij nam ontslag bij de fa-

briek en ging verder als boer en transporteur. De koe maakte alengs plaats voor zware Belgische paarden. Opa Chris was tevens kapper en na hun knipbeurt bleven de klanten bij hem thuis vaak nog een potje kaarten.

Vader Arnold, die aanvankelijk boerenknecht was op de Winkelhorst in Barlo, begon aan de Meiberg een eigen transport- en sloopbedrijf. In de oorlog raakte hij een paard en wagen aan de Duitsers kwijt, maar een jong paard wist hij met succes verborgen te houden achter takkenbossen in de schuur. Achteraf bleek het dier een verdwaalde kogel onder de huid te hebben, die veerarts Piet Vaags heeft verwijderd.

Vader Arnold wist bij de bij hem ingekwartierde Duitse 'Springmeister' te bewerkstelligen dat de Aaltense Polbrug niet zou worden opgeblazen, zodat er tenminste nog één verbinding noord-zuid in Aalten zou blijven. De Duitse Feldwebel (ene Strasser) was hem klaarblijkelijk goedgezind, want hij wist telkens huiszoeking te voorkomen, waardoor Ansink zijn jonge paard behield. Arnold loste tramwagens met o.a. zand voor aannemers, onder wie 'Ome' Jan Wikkerink, het boegbeeld van het Achterhoekse verzet. Op een lange wagen met draaischijven konden balken en stukken betonijzer van wel twaalf meter lang naar de bouwplaatsen worden gesleept. Voor hulp aan onderduikers kregen de ouders van Johan



♦ Ansinkshuus aan de Rengelinkweg in IJzerlo is de bakermat van de familie. (Foto Hans Groene)

Ansink ter gelegenheid van hun veertigjarig huwelijk een boom in een speciaal gedenkbos in Israël.

## Cokes

Opa Chris reed als voerman voor de Cooperatie cokes naar de scholen en diverse gezeten inwoners zoals dokter Brandsma, mevrouw Manschot van de kammenfabriek, kassier Obbink van de Middenstandsbank en de dominees.

Johan herinnert zich dat bij ladingen voor arme mensen vaak een zak aardappelen gratis bij de bestelling meeging. Opa Chris was

enorm begaan met zieken en armen. Bij zijn zestigjarig huwelijk moest hij drie keer rijden om alle ontvangende bloemen en fruitmanden rechtstreeks naar het ziekenhuis te brengen.

Chris Ansink behoorde tot de bekende Aaltenaren. In een Zomer-nummer van de Graafschapbode uit de jaren '30 zien we hem op foto's rogge maaien met de zichten in de buurt van 't Noorden, terwijl op 'n en Tante Stien als bindsters achter hem aan gaan. Fraai is ook een foto van het 'vespern' (brood eten) op de rogge-akker. De nostalgische opnamen zijn ook te zien in de Freerikschure.

RTENTIE

## Dagblad

ag

## ER/STER

or

## erlo

bieden wij een goede  
s zoals vakantieged,  
abonnement. Bel voor  
sk mevr. Heideman.  
3102

elden bij elkaar.

GD 14/09-1996