

# Amsterdams bezoek aan boerderij Baneman

Veel mensen verlangen er naar de plek te bezoeken waar eens de wieg van hun naamgevers stond. Zo ook het echtpaar Jacob en Bep Baneman uit Amsterdam. Ze kregen een waardevol geschenk van kinderen en kleinkinderen aangeboden ter gelegenheid van het zestigjarige huwelijksfeest: een busreisje met de hele familie naar historische grond in Geesteren bij Borculo. Waar tot rond 1800 de directe voorouders van de Amsterdamse familie woonden, verleende nu de familie Krukerink gastvrijheid aan een onbekend en zich toch 'thuis' voelend gezelschap.

Een bus met liefst zesentwintig personen draaide het erf op van de boerderij op Kulsdom 10, hoek Banemansdijk. De ontvangst was groots. Op de versierde boeren-deel, tussen de koeien, werd het gezelschap een ouderwetse kof-tetafel voorgezet. Ook werd het melkvee- en zegenbedrijf bekeken. Zelfs trad een koortje van mevrouw Krukerink jr. op. Grappig was het moment waarop de twee Wimmen samen op de foto gingen: de echte Wim Baneman en bewoner Wim Krukerink, die in de volksmond ook 'Wim Baneman' wordt genoemd.

## Kleermaker

Een prachtige dag, zo kijkt het jubilerend paar terug. Jacob Bernar-



Rubriek over familie- en boerderijnamen, door Henk Harmsen. Suggesties en aanvullingen: 0543-472603.

dus Baneman (85) was liefst vijftig jaar in dienst van een bouwbedrijf in de hoofdstad, als timmerman en later hoofd-uitvoerder. Als zodanig werkte hij nog aan de restauratie van het voormalig Burger Weeshuis tot Amsterdams Historisch Museum. In 1975 werd hij koninklijk onderscheiden. Bep Baneman-Haafkens (83) had als huisvrouw de zorg voor zes kinderen en heeft fotografie als hobby; ze heeft een grote collectie dia's en foto's. Zoon Ben uit Hoorn is de familiegenealoog, die de gegevens voor dit artikel leverde, waarvoor dank.

Hij wist uit te pluizen dat de eeuwenoude boerenplaats 'Baneman' niet ver van de Berkel in Geesteren/Kulsdom het stamhuis van zijn familie is en hoe deze uiteindelijk in Amsterdam terecht kwam. Grootvader Hendrik zocht er als kleermaker zijn geluk. Het kwam in die tijd blijkens genealogen veel voor dat ambachts-



♦ Het echtpaar Krukerink sr. met hun gasten, het diamanten paar Baneman. V.l.n.r. de heer Baneman, mevrouw Krukerink, mevrouw Baneman en de heer Krukerink. (Foto Willem Hissink)

mensen uit de Achterhoek naar Amsterdam trokken. De lijn Geesteren-Laren-Zutphen-Amsterdam is in de volgende stamreeks duidelijk te volgen.  
-Begin achttiende eeuw woonden op Baneman in Geesteren/Kulsdom de 'bouwman' (boer) Arent Baneman (overl.1752) en zijn

vrouw Jenneken Willing (overl.1767).

-De reeks gaat verder met bouwman Hendrik Baneman (1731-1792), getrouwd met Henders Zoetenhorst (geb.1744).

-Harmen Baneman, wever van beroep (1778-1856), trok van Geesteren naar Laren en trouwde met de

Almense Geertjen Koelman (1774-1856).

-Wijnkoper Hendrik Baneman (1806-1878) ging van Laren naar Zutphen en huwde met Everdiena Luitjes (1807-1885).

-Schrijnwerker Bernardus Baneman trouwde met Hendrika Christina Pasman (1848-1910).

-Hendrik Baneman (1878-1951) trok als kleermaker van Zutphen naar Amsterdam en trouwde met Jacoba Hendrika Diekema, afkomstig uit Rheden (1878-1965).  
-Het diamanten paar Jacobus Bernardus Baneman (geb. Amsterdam 1910) en Elisabeth Haafkens (geb. Amsterdam 1912).

## Veldnamen

Treffend is, zegt Ben Baneman, dat veldnamen uit oude akten nog steeds voorkomen in de Kulsdom. Zo kocht Arent Baneman in 1720 t. Kemken. Ook de namen 'De Bane', 'de Jodenhoek' en 'den Dolle' zijn allemaal nog bekend. De Bane, waar de boerderij en dus ook de bewoners wellicht naar zijn genoemd, is een langwerpige stuk grond. Aardig is ook dat Hendrik Baneman op de achterkant van de bladen in de Zurlphensche Almanak zijn eigen boekhouding bijhield. Zo noteerde hij in de jaren 1779 tot 1787 kosten in stuivers voor onder andere 'gres meijen', 'schoellen meijen' (plaggen steken), mestrijden en appelbomen snoeien. Ook de geboorten van zijn kinderen noteerde hij.

Nog tot 1838 hebbener 'Banemansen' op de boerderij gewoond. Door vererving kwam het daarna in andere handen. In een boedel-scheiding uit 1765 is sprake van het 'Banemans Plaatsjen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren, buurschap Kulsdom', waar men zich in leven hield met twee koebeesten, een sterke (pink) en een 'verken'. Het veebedrijf is sindsdien dus wel fors gegroeid.

G.D 6/04-1996