

Heinen: van knipmuts tot tv-spektakel

Aaltenaar Henk Heinen zal de geschiedenis ingaan als de man die in 1968 het destijds zo populaire tv-spektakel Zeskamp naar Aalten haalde. Als geboren organisator wist Heinen heel Aalten op de been te brengen voor het NCRV-zomerprogramma op de Markt. In zijn hoedanigheid van gemeenteambtenaar voor burgerlijke stand en pr-zaken en als ledenwerver voor de NCRV was hij een bekende verschijning. In 1978 trad hij bij de NCRV in vaste dienst.

Kleinzoon Wouter Heinen gaat elke dinsdag na schooltijd als het maar even kan naar het Aaltense gemeentearchief. De 17-jarige havo-5-scholier uit Winterswijk, die de scholengemeenschap in Aalten bezoekt, is fanatiek in genealogie. In een fraai verzorgde map documenteert hij zijn familie uitvoerig in namen, foto's en oude advertenties.

Wouter maakt dankbaar gebruik van de plaatselijke bekendheid van zijn opa. Met zijn mededeling 'ik bun 'n kleinzōne van Henk Heinen...' zwaaien de deuren doorgaans wijd voor hem open op zijn speurtocht naar familiegegevens. Wouter kon voortbouwen op onderzoek dat opa Henk en een ver familielid voor hem al hadden verricht, en op de inhoud van een feestkrant die ter gelegenheid van een familiereünie in 1984 verscheen. Maar zo ver als Wouter kwamen zijn voorgangers niet. Hij wist als oudste stamvader te



♦ Wouter Heinen met Dick, de broer van zijn opa, voor het oude 'Heinenhuus' aan 't Dal in Aalten, waar hun (betover)grootouders woonden. (Foto Willem Hissink)



rubriek over familie- en boerdrijnamen door Henk Harmsen
suggesties en aanvullingen
0543-472603

achterhalen Jan Nieuwhof, die voor 23 februari 1690 in Barlo overleed. Diens zoon Willem Nieuwhof heette later ook Overkemping. In de stamlijst volgt dan Jan die in 1718 trouwt met Geesken Tolkamp en een jaar later op Groot Heinen in Lintelo

gaat wonen. Hij neemt, zoals destijds in de Achterhoek gebruikelijk, de huisnaam over en doopt zijn zoon in 1720 als Berent of Berent Heinen en vanaf dat moment blijft de familienaam ongewijzigd Heinen. (In Lintelo is de Groot Heinenweg nog naar het oudste 'stamhuis' genoemd).

De stamlijst loopt dan verder via Willem, Harmanus, Derk-Willem, Hendrik-Jan, Derk-Jan, Roelof, Henk, Roel en Wouter. Harmanus (1777-1847) was boer op Klein Paské in IJzerlo; zijn zoon Derk-Willem Heinen 1803-1888) was ooit een van de eerste bewoners van Huize Avondvrede in Aalten, nu de Cederhof. Betovergrootvader Derk-Jan, klompenmaker en later arbeider bij hoorn- en kammenfabriek Ten Dam & Manschot,

woonde met vrouw A.J. Fukkink ('opoe Heinen') en familie aan 't Dal. Het oude huis staat er nog, alleen is aan de zandweg de grote deeldeur van vroeger vervangen door een gewone voordeur. Op een oude foto zien we opoe nog met de knipmuts op. Roelof (1896-1959) was metselaar bij aannemer ('Ome Jan') Wikkink.

Amerika

Wouter Heinen heeft al enorm veel tijd in zijn onderzoek gestoken. Een geluk is dat de voorouders altijd in Aalten bleven. Pas latere generaties zijn uitgewaaid. Zo zit er een tak in Amerika, doordat Abraham (1822-1892; kleinzoon van Willem Heinen) emigreerde naar Wisconsin. Het uitzoeken van die tak is nog toekomstmuziek. Voor informatie over de huidige generaties is Wouter aangewezen op familieleden en advertenties in oude kranten, die hij doorspit. Vader Roel, leraar aan het Graafschap College in Doetinchem, helpt hem door van de opgeduikelde advertenties en foto's met de camera repro's te maken. De naam Heijnen, die in Aalten ook voorkomt, laat Wouter nu nog buiten beschouwing, maar de kans bestaat dat ook zij van Jan Nieuwhof afstammen. Het familiewapen, afgebeeld in de familiekrant van 1984, toont rozen, laurierbladeren en een leeuw. Vermoedelijk is het ooit aangevraagd door een andere familie Heinen.

GD 21/09/1996