

Rond Het Werfslag en de Zelhemse Hissinks

ZELHEM/VORDEN - Naar aanleiding van de aflevering van 11 februari over de naam Hissink, met

name de Zelhems-Vordense tak, komt Dick Hissink uit Zelhem met gegevens over een andere tak, die

daar voor zover nu bekend, los van staat. Deze Zelhems-Doetinchemse tak gaat terug op ene Wil-

lem Hissink, die uit Baak of Steenderen kwam, aanvankelijk Jansen op Hissink werd genoemd en in 1758 zijn zoon Wessel Hissink noemde.



Voormalig Hissinkhuis Het Werfslag aan de Broekstraat op de gemeentegrens Doetinchem-Zelhem. (Foto Hans Groene)

ADVERTENTIE

DE ACHTERHOEK

TREKT ONVERWACHT VAN LEER

Wij wisten het natuurlijk al langer dan vandaag.
De Achterhoek is niet alleen een prachtig gebied om te wonen en te recreëren, het herbergt ook een groot aantal sterke bedrijven dat innoverend bezig is.

Proficiat: de Manager van het Jaar komt uit de Achterhoek.
De Stichting Achterhoek Promotie feliciteert Herman Hulshof van Kon. Hulshof's Verenigde Fabrieken Lichtenvoorde met het predikaat Manager van het Jaar.
Hij behaalde deze titel uit een groot aantal kandidaten.
De prijs werd uitgereikt door dr. G.J. Wijers, minister van Economische Zaken.

ACHTERHOEK

Het onverwachte Nederland.

Stichting Achterhoek Promotie, Postbus 53, 7000 AB Doetinchem. Tel. 08340-21210

Wessel trouwt in 1790 Aaltje Reugenbrink, weduwe van Harman Papenburg. In 1795 wordt hun zoon Willem geboren. Die trouwt in 1831 op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Derksen Weenink. Ze gaan in de Heidenhoek wonen, waar ze de families Bruggink en Teerink als burens krijgen. Deze gaan als getuigen mee bij de aangifte van zoon Evert-Jan in 1837. Deze Evert-Jan trouwt in 1867 met Johanna Berendina Brunsveld, geboren op de Honnikamp in Ambt-Doetinchem in 1836. Evert-Jan en Johanna gaan eerst in de Heidenhoek wonen, vermoedelijk bij zijn ouders (nu Hillefink). In 1879 kopen ze grond aan de grens met Doetinchem. Evert-Jan kon niet schrijven, want de koopakte van de grond ondertekende hij met een kruisje. Ondanks dit gemis was hij in 1888 medeoprichter van de gereformeerde kerk aan de Bezelhorstweg in Doetinchem.

Lening

Met een lening van duizend gulden van boer Bruggink uit de Heidenhoek werd op de gekochte zumpgedrong het boerderijtje Het Werfslag gebouwd, genoemd naar het werfhout dat hier groeide. Het huisje, nu bewoond door de familie Derksen, staat aan een zandweg ver in de Zelhemse binnenlanden en is zonder degelijke routebeschrijving moeilijk te vinden. Het jongste van de vier kinderen werd in Het Werfslag geboren. Zoon Toon Hissink trouwt eerst bij zijn ouders op Het Werfslag in



rubriek over hoerderij- en familienamen door Hank Harmsen voor aanvullingen en suggesties: 05437 72603

en verhuist later naar de Hondenbulte in IJzevoorde. Willem Hissink, een broer van Toon, trouwt met zijn buurmeisje Aaltje Bosboom, later Tante Eultjen genoemd. Aaltje, geboren in 1873, was een dochter van Hendrik Willem Bosboom en Wesseltje Nieu-

wenhave. Van de kinderen van Willem en Aaltje noemen we Wilhelm, die boer was op Broekhuizen. Zijn zoon Wim, timmerman, woonde met zijn gezin naast de ouders.

Evert-Jan en Johanna hebben verder nog de kinderen Mina, die trouwt met Kuperije en woont op het Kranenslag aan de Broekstraat, en Derk Hissink (geboren 1880), die na zijn huwelijk achter Zelhem resp. in Halle woont en later bij zijn ouders op Het Werfslag. Zoons Jan en Willem waren klompenmakers, verder waren in dit gezin nog Hendrik en Dina. Jan woonde eerst in de Winkelschoeken en later ook op Het Werfslag. Zijn zoons zijn Dick, elektricien, wonend in Zelhem, en Ben in Doetinchem. Vader Jan is overleden, moeder woont nu in verzorgingshuis Brouwerskamp.

Sellers Dijkland

25.2.1955

2377