

# Naam Huls is goed voor zes boeken



De naam Huls komt in Oost-Gelderland vrij veel voor. Maar de naamdragers vallen uiteen in vijf losse takken. Los daarvan zijn er nog allerlei afzonderlijke stamboomfragmenten, die zich tot dusver nergens mee laten verbinden. Toch is Gerrit Rijdsdorp uit Zelhem bezig in zes delen datgene te publiceren wat er over de naam te vinden is. Hij hoopt nog eens een (Duitse?) link te vinden tussen de vele gevonden takken.

Zijn genealogische interesse werd bij Rijdsdorp gewekt, toen zijn zoon als schoolopdracht iets over zijn voorouders moest schrijven. Het resulteerde in een fors boek. De familie Rijdsdorp komt uit Apeldoorn, maar Gerrit werkte tot zijn vut bij het 'komplete winkelcentrum Huls' in Doetinchem als magazijnchef. Toen dan het 75-jarig bestaan van de huidige winkel aan de Hamburgerstraat (in 1994) er aan stond te komen, dook hij in de historie van het bekende bedrijf. Zijn informatie moest hij vooral halen uit de



• De 'goedkoop-bazar' van J.H. Huls aan de Hamburgerstraat A27 vóór 1935. (Repro Vincent Jannink)

advertenties die in de loop der tijd in de Graafschapbode verschenen; vooral uitverkopen en adreswijzigingen waren voor hem aanknopingspunten om de vrij ingewikkelde Huls-historie in Doetinchem te kunnen doorgronden. In een zeer fraai en rijk geïllustreerd boekje legde hij deze historie vast. De alleroudeste Huls-advertentie was die in de Graafschapbode van 29 november 1884 over een 'St. Nicolaas-Etalaage met buitengewoon groote uitpakking'. Huls was toen nog aan de Boliestraat gevestigd. In 1925 werd een win-

kel geopend aan de Hamburgerstraat, het begin van het huidige winkelcentrum. De stamreeks van de winkeltak begint met Jan Berend Hüls, geboren rond 1770, gehuwd met Aleida Paul; waarschijnlijk woonden ze in Bocholt. Zoon J.H.J. Hüls, geboren 1796, kwam als wever met de textielabriek Driessen naar Aalten. Zijn zoon J.H. Hüls, geboren 1828, vestigde zich definitief in Doetinchem. Al in 1835 blijkt in de Boliestraat een winkel te zijn gevestigd. De vijfde generatie is J.H. Huls, bijgenaamd Tara. Waar die bijnaam eigenlijk vandaan

kwam is niet meer na te gaan. De Hulsen hadden niet allen de bazar; in Doetinchem werd ook mode verkocht en J.H. Huls (de vader van 'Tara') had een hotel aan de Korte Hezenstraat.

## Stamreeksen

Gerrit Rijdsdorp begon zijn genealogisch onderzoek met het noteren van alle Hulsen die hij in Oost-gelderse gemeenten kon vinden en stelde stamreeksen op, doorlopend tot nu toe. Na verschijning van het boek over 75 jaar Huls Doetinchem legde hij in vijf afzonderlijke boekjes - voor de ko-

pers handzamer en minder duur dan één dikke pil - de resterende informatie vast.

Deze boeken betreffen het nageslacht van:

- Antonius Hulst, geboren ca. 1755 en Henrica van Gessel, Kwam van Bocholt naar 's-Heerenberg.
- Johannus Hulst geb. 1750, getr. met Johanna Geerruida Otten, kwam van Pruisen naar Gendringen.
- Jan Berend Hüls, geb. ca. 1770 en Aleida Paul (Bocholt-Aalten-Doetinchem).
- Johannes Lambertus Huls (geb.

Voor deze serie zoeken we informatie over de naam Navis, met name de tak van de boerderij Marode in Lintelo, tegen Sinderen aan. Wie heeft informatie over de ouderdom van de boerenplaats van Kok in Wijbergen, Doetinchemseweg 31 (nu R. de Bas)?

23-6-1810) marskramer uit het Duitse Wescke, met Maria Christina Schulten. Trok naar Winterswijk.

Momenteel werkt Gerrit Rijdsdorp aan een uitgave over de grote Dinxperlose tak Huls/Hulst, beginnend in 1690. Hierin komen duizend namen voor van naamdragers en aangetrouwden, zo mogelijk met voorouders. De titel wordt: 'Het Achterhoekse geslacht Huls/Hulst sinds 1690'.

Vermenging van diverse takken is Rijdsdorp nergens tegengekomen, behalve het huwelijk van Johannes Huls uit Sinderen in 1882 met Aleida Hendrina Huls uit Gendringen. Hij is uit de tak 1690, zij uit de tak 1750.

De losse fragmenten betreffen onder andere Oud-Zevenaar (1650) en Azewijn (1610). (Ene 'Freek op die Huls' uit Doetinchem kwamen we in deze rubriek al eerder tegen. Bij welke familie ook weer?) In Groenlo werd de naam Huls later Heutink. De naam komt mogelijk van de Duitse plaats Hüls, maar ook Nederland heeft zijn Hulst. De schrijfwijzen met en zonder t komen telkens door elkaar voor. Er zijn zelfs gezinnen geweest, waarvan de kinderen bij het dopen om en om als Hulsen en Hulst werden ingeschreven.