

'Aan den grintweg naar Doesborg', nu Hummeloseweg, stond eens de Brouwersmolen. Alleen de romp staat er nog, als onderkomen van het architectenbureau Van Geenhuizen.

De molen ten zuiden van het dorp dateerde van 1821 en was oorspronkelijk eigendom van J.E.T. Langeler, die deze de naam Brouwersmolen gaf. De naam stamde af van zijn ouderlijke woning, het hotel (logement) met stalhouderij van Gerrit Langeler „t Brouwershuus“, nu het hotel van Hans en José Langeler aan de Spalstraat. Het hotel is al vijf eeuwen in familiehanden (zie Wortels d.d. 7-6-1997).

Rond 1590 had men al een brouwerij op deze plek. Ook beschikte de familie Langeler over landbouwgronden, onder andere de Waerlekamp. De gemeente kocht dit perceel bij akte van 22 juni 1829 van Gerrit Langeler ten behoeve van de aanleg van de algemene begraafplaats, die rond 1830 in gebruik zal zijn genomen. Voordien was men aangewezen op de ruimte rond de Remigiuskerk voor het begraven van overledenen.

Molen en hotel waren dus ooit één familiebezit, aldus Hengelo-kenner Teun Roenhorst. Teun heeft de molen zelf niet meer met wien gekend, maar weet nog wel

Rond de molen van brouwer Langeler



rubriek over boerderij- en familienamen door Henk Harmsen. Suggesties en aanvullingen 0543 472603, fax 471415.

dat er op zuiggas werd gemalen. Rond 1950 werd de molen ontwikt. Despraakzame Teun herinnert zich uit zijn jeugd nog wel de reclameleuzen op de molenvromp, zoiets als 'Eerst proberen: Hengelose honingkoeken en moppen, tafelkoek'. Deze reclame was van bakkerij Tijdink, al actief vanaf 1879, de zaak waar nu bakker Jozef Schabbink gevestigd is.

Roenhorst vertelt nog over een voorval uit 1935 of 1936, dat



♦ De Brouwersmolen op een prachtige Ansicht van vermoedelijk rond 1925. Rechts de molenaarswoning, vooraan de zaadloods en geheel links in de verte aan de 'grintweg naar Doesborg' het toenmalige huisje van Kraaivanger. (Foto T. Roenhorst)

plaatshad aan de aan de Hummeloseweg, verder richting het dorp.

De Jonker van Twickel van 't Kerveldronk graag 'een' neutje bij het

oude café De Zon van de familie G. Bruggink (nu meubelhandel Grootbod). De beschenken jon-

ker, die met paard en rijtuig naar Doetinchem wilde, zag zijn weg belemmerd, hetzij door een obstakel of door een ongeval, dat is niet precies bekend. Hij had niet het geduld om te wachten tot de weg weer vrij was en stuurde zijn paard tussen de lindebomen en een huis (later de woning van veehandelaar Boers) door, met als gevolg dat er compleet een hoek uit het huis werd gereden.

Teun Roenhorst (46) ziet het fraaie van vroeger snel verdwijnen. „Op een zonnige ochtend na een vorstnacht zat ik hier voor het raam en keek zo naar buiten, naar de grote maquette van de Hengelse dorpschool anno 1885 die ik zelf heb gebouwd. Vogels vlogen rond het schooltje. Op dat moment schoot door me heen dat Hengelo enorm veranderd is. De rust en landelijkheid dreigen verloren te gaan. Veel van het oude dorpschoon is gesloopt, daarbij panden die nu zeker op de monumentenlijst zouden zijn geplaatst. De gemeente teide ooit zes molens, waarvan twee binnen het dorp. Wat is er van over?“ Dat er nu ook al hoogbouw in Hengelo wordt geïntroduceerd doet voor Roenhorst helemaal de deur dicht. „De Kastanjelaan was ooit het Wassenaartje van Hengelo, maar de Groene Kruisstraat is de Bijlmer van de toekomst.“