

Lucassen: van kippeveer tot vrachtschip

JD: 22-10-1994

Rubriek over boerderij en familie-namen door Henk Barmesen
Voor aanvullingen en suggesties 05437 72603.

De naam van boerderij 'De Windveer' aan de Braamtseseweg in Kilder heeft een interessante herkomst. Toen namelijk het huis moest worden gebouwd, stond men in twijfel. Moest de boerderij met de voorkant naar de Braamtseseweg staan, of naar de andere weg die hiërme evenwijdig liep? Men besloot tot een natuurdeel. Er werd een kippeveer in de wind losgelaten en waar die neerkwam, daar zou de voorkant zijn.

Zo komt het dat 'De Windveer' nu met de achterkant naar de Braamtseseweg staat. De weg vóór-langs is intussen allang verdwenen. Genealoog Joop Olminkhof toont echter een topografisch kaartje van Kilder eind vorige eeuw, waarop ze nog te zien is. 'De Windveer' wordt bevoond door een van de vele takken van de talrijke familie, waarvan de stamboom voor Wehlenaar Olminkhof een soort levenswerk is geworden. Lucassen of Lukassen.

De naam wordt ten gevolge van verregaande onnaauwkeurigheid bij de burgerlijke stand op de wonderlijkste manieren geschreven. Klaarblijkelijk wisten de naamdragers trouwens vaak zelf niet eens hoe het moest. Zo meldde vader Lukassen (dus met twee k's) in Braamt nog na 1900 twee kinderen bij de burgerlijke stand aan met de namen Lucassen en Lucassen.

Stamvader

Stamvader Lucas Jansen trouwde in 1700 met Jantjen Garritsen. Het paar moet blijken een oude kaart hebben gewoond op De Pol, een huis aan de tegenwoordige Bokkonstraat 1 in Wehl (nu H. Verwaayen) en had drie zonen. Een van hen, Antonius Lucassen, in 1739 gehuwd met Joanna Kniesten, was vader van liefst zestien kinderen, van wie zeven zonen. Zes van hen waren ook weer kinderrijk. Van hen stammen zo'n 250 inwoners van de gemeente



*Boerderij 'De Windveer' van W. Lucassen aan de Braamtseseweg in Kilder. (Foto Hans Groene)

Wehl rechtstreeks af. De aange-trouwden meegetrekkend is bijna heel Wehl ermee verwant. Je-mand uit Zevenaar stamt zelfs via drie lijnen af van dezelfde Lucas Jansen.

Joop Olminkhof uit Wehl heeft samen met Annemiek Lukassen uit Beek-Ulberger, een omvangrijk

onderzoek gedaan. Het leidde in-middels tot een dik familieboek, een soort reünien en twee tentoon-stellingen. Toten met 4 november is in de bovenzaal van de openba-re bibliotheek in Wehl de tweede expositie nog te zien.

Rovers

In de vragenrubriek in een Twents dagblad vroeg eens een telg uit Enschede of Lucassens in-derdaad zwerfers, rovers en beurtschippers zijn. Die vraag bleef man of meer onbeantwoord. Maar er blijkt toch wel iets van te kloppen. Het geslacht kende wonder-lijke telgen.

Het zwartste schaap van de fami-lie was een knaap uit Eldik. Die werd begin deze eeuw betrap op eierdiefstal en moest daarvoor twee jaar naar de Kruisberg. In mi-litaire dienst doervolgende hij. Hij

• Voor deze rubriek zoeken we contact met genealogen, die be-schikken over nadere gegevens betreffende de families Ankers-mat, Lieltink, Hofstijer, Luvinik, Te Grotenhuus, Siebelink en Rad-stake. Ook gegevens over andere echt Achterhoekse namen zijn welkom.

• Lezer Bob Zijlstra uit Doetinchem reageert op de aflevering over Besselink en vraagt zich af of Bessel wel een Friese voornaam is, aangezien de typisch Friese voornamen meestal uitgaan op -le of -ze, zoals Jelle, Oebele, Wietze. De vermelding van genealoog Fred Besselink wordt echter bevestigd door het Woordenboek van Voornamen door Dr. J. van der Schaar, die Bessel wel degelijk een Friese naam noemt, ook voor-komend rond Nijkerk en Hevelaken. De naam wordt ook als Bes-sele geschreven en daarmee krijgt ook Bob Zijlstra dus gelijk.

niet en hij ging bij gebrek aan be-wijs vrijuit.

De Lucassens zijn teverlelen in tal van takken naar stamhuizen of beropen. Ze zijn er de molle-naars, de smeden, de metselaars en (inderdaad) de Rijnschippers. Van de tak Lucassen van het Ha-gekruis stamde Gradus, die in het begin van deze eeuw veld-wachter in Panterden was. Zijn zoons waren Rijnschippers. Een kleinzoon voor nog na de Tweede Wereldoorlog met een zeldschip

JD 29-10-1994

op de Oude Rijn, tot aan Herwen, met onder meer meel en kolen; een achterkleinzoon zit nog steeds in de Rijnavart. Een broer van Gradus werkte bij het spoor. Ene Jan Willem Lucassen was sinds 1850 smid, wagen- en koers-bouwer in Amsterdam. Een zoon, Reinierus, die te teager was voor het smidswerk, werd holo-gemaker en kwam in de leer bij 'Ome Jan Hoebink' in Doetinchem naast de Catharijkerk (nu Font-De Jong). Later vestigde Reinierus zich als zelfstandig horlogier in Didam.

De woning van de tak Lucassen-Banning ging op in Huize Fatima in Nieuw-Wehl. Hieraan herin-ner de naam van het paviljoen Banningshof. De molenaarstak exploitteerde jarenlang de molen in Varselder bij Ulf. Dan is er nog een telg van de tak genaamd 'Wehlse metselaars', die er in een schuurtje bij zijn wo-ningsgebouw 'metselstussumt' op-na hield. Deze man is in 1986 overleden. Waar de verzameling is ge-bleven is Olminkhof niet bekend.

ADVERTENTIE

Zaterdag 29 oktober a.s.

DEMONSTRATIE
AQUARELLEREN

door Jake Plomp van 10.30 t/m 17.00 uur.

(Voor Aanmelding zie onze folder)

RIBO

lijpboekertij, kunstenaars, klanoor, schoolbenoedigdheids special projects



Dr. Hubert Noodtstraat 47-49 - 7001 DS Doetinchem