

# Niesink al bijna drie eeuwen steevast

rubriek over familie- en boerde-  
rijnamen door Henk Harmse  
suggesties en aanvullingen 0543  
472603

Midden in Keijenburg bij de kerk stond tot 1969 de fraaie boerderij 't Nysinck ofewel Niesink. Alleen de drie lindebomen, die op het achterterf stonden, herinneren er nu nog aan. Ondanks verzet van enkelen werd de markante hoeve afgebroken. Op de Lindenhof werden bejaardenwoningen gebouwd. Aan de Uileneesterstraat elders in het dorp werd een nieuw Nysick gebouwd, nu nog altijd bewoond door 'n tak van de familie Niesink.

Steph Niesink uit Deventer en Charlotte Niesink uit Den Haag zijn de familiegenealogen. Steph spreekt voor zichzelf liever van naamonderzoeker, want het gaat hem vooral om de herkomst van de naam en het boerenleven van zijn voorouders in de Achterhoek. Hij is betrokken bij de plannen om op zondag 19 mei van dit jaar een grote familiebijeenkomst te houden in zaal De Smid in Keijenburg. Dat is dan op historische grond, want dit etablissement staat pal tegenover de Lindenhof.

De plannen voor een grote Niesink-dag werden aangezwengeld door Fred Niesink uit Bonteburg. Hij kwam in contact met zijn nicht Charlotte uit Den Haag, die in de archieven ginds veel naspeuringen deed. Via haar kwam Fred in contact met Steph in Deventer. Naamgenoot Hans Niesink uit Gaanderen sloot zich ook aan bij de werkgroep.

## Legpuzzel

Het is de bedoeling dat de naam-



♦ De fraaie boerderij 't Niesink in Keijenburg vóór de sloop in 1969. (Foto Jan Goossens)

genoten op de grote familiedag hun oudheden, familieherinneringen en verhalen meebrengen, waarmee de legpuzzel misschien kan worden vervolmaakt. Ook zou er misschien stof bijeen kunnen worden gebracht voor een boekje. In de zaal zullen de diverse familietakken door middel van verschillende kleuren op de zeer uitvoerige stamboom herkenbaar zijn, uiteraard voor zover het nu allemaal bekend is, want het betreft een zeer wijdivertakte familie.

De naam Niesink is heel oud. De boerderij in Keijenburg ofewel op 't Gooy wordt al vermeld in 1394, in een pachtboek, veilig opgeborgen in het Duits Staatsarchief in Düsseldorf. De hoeve moet vroeger tevens herberg zijn geweest. Nysinck is een verkorting van Nijenhuisinck, dus: behorend tot het nieuwe huis. Ook ergens in Eibergen moet trouwens een boerderij Niesinck (hebben) bestaan. De familienaam komt er tweemaal voor, evenals een straatnaam Nies-

sinkkamp. 't Nysinck of Niesink in Keijenburg werd in 1710 verkocht aan het Burgerweeshuis in Zutphen en sindsdien verpacht aan de familie Niesink. Het verpandingskohier van Hengelo in 1656 vermeldt op 't Gooy ook de boerderij Kleijne Nijnsink. Vanaf de verkoop in 1710 noemen de pachters zich naar de boerderij Niesink. Hun voorouders echter voerden nog geen vaste familienaam en waren daardoor veel moeilijker te traceren. Toch gaat de familiestamboom al terug tot

ongeveer 1600.

In Keijenburg en omgeving wonen diverse Niesinktakken, waarvan de onderlinge verwantschap ver teruggaat. Een bekend persoon was Jan Niesink, die 25 jaar kerkkoster was. Ook in de Velswijk (gemeente Zelhem) komt de naam veel voor. Dat er nog fotomateriaal van het oude stamhuis Niesink bestaat, is te danken aan Jan Goossens uit Keijenburg. Hij heeft de boerderij voor de sloop van diverse kanten gefotografeerd. Jan liep ja-

renlang met een camera door het dorp om oude situaties vast te leggen. Het werd nauwelijks begrepen, want hij fotografeerde doodgewone dingen.

Pas nu begrijpen zijn dorpsgenoten waarom hij het deed, want het dorpsin-enkele tientallen jaren sterk veranderd. Jan bezit een unieke fotoverzameling van oude huizen, bekende en markante inwoners en het oude straatbeeld van Keijenburg. Een fraaie document waar menig dorp jaloers op kan zijn.