

Mysterie rond nalatenschap van Olde Vrakking

Rond 1890 kwam er op het postkantoor van Naarden een brief uit de Achterhoek binnen met als enige adres 'familie Vrakking, Naarden'. De besteller vond de brief er kennelijk zo gewichtig uitzien, dat hij deze niet bij de geadresseerden bracht, maar op eigen houtje besloot het geheimzinnige poststuk af te geven bij de 'grote' Dirk Vrakking (1833-1897), aannemer van publieke werken in Bussum.

Later vroeg de postbesteller bij het uitgaan van de kerk in Naarden doodleuk aan de Naardense Vrakkings, of ze al iets van de brief hadden gehoord. Zo ging dat in die dagen. Ze hadden er niets van gehoord en besloten neef Dirk in Bussum om opheldering te vragen. Die bleek ineens erg vergezocht te zijn en kon zich slechts vaag iets van een brief herinneren. Daarin had alleen gestaan dat er in de Achterhoek geen Vrakkings meer leefden...

Naar Beltrum

De familienaam Vrakking is in de vorige eeuw in de Achterhoek uitgestorven. In 1800 trouwde de timmerman Dirk Vrakking (gebo-



rubriek over boerderijen en familienamen door Henk Harmzen suggesties en aanvullingen 0543 472603

ren in 1766 als zoon van Dirk Vrakking en Mina Willemsen) in Naarden (NH) met brugwachtersdochter Femmetje van Zwanningen. Ze kregen zes kinderen, waaruit een forse stam voortkwam van 'bouwers met allooï door heel het Gooi'. Het Olde Vrakking is een boerderij aan de Abbinksweg onder Beltrum. Vier jaar geleden is de oude boerderij gesloopt en door nieuwbouw vervangen, zo vertelt bewo-

ner H.W. Maarse. Bij die gelegenheid hebben de Gooise Vrakkings een gedenksteen in de muur gemetseld met het jaartal 1188; in dat middeleeuwse jaar werd het goed al schriftelijk vermeld als 'domus (boerengoed) Vranckinck', bezit van graaf Hendrik van Dalen van kasteel Diepenheim.

Op het 'stamhuis' in Beltrum overleed in 1824 Gerrit Willem Olde Vrakking. Zijn weduwe Grada Pondes bleef achter met zeven kinderen. Deze bleven allemaal ongetrouwd en daardoor stierf de Achterhoekse tak uit. Kennelijk zijn de laatste Olde Vrakkings tegen eind vorige eeuw per brief op zoek gegaan naar erfgename in Naarden. Of kwam de brief van een notaris? 'Grote Dirk' hield het nieuws misschien zo angstvallig voor zich omdat hij meende zelf recht te hebben op de erfenis. Hij was namelijk de oudste-zoon-van-de-oudste-zoon van Dirk de landverhuizer van 1800!

Lied

Al in 1933 werd een aanzet gegeven tot een familie-genealogie. Nazaat Dik uit Bussum schreef toen een briefje naar pastoor Jan



◆ De vier jaar geleden gesloopte boerderij Olde Vrakking in Beltrum. (Foto Willem Hissink)

der Horst van Beltrum, die hem antwoordde dat in dat dorp nog twee boerderijen waren, geheten Olde en Nije Vrakking, maar dat

de familienaam er niet meer voor kwam. Dik ging ter plekke poels hoogte nemen en trof op het Olde Vrakking de familie Helmers aan.

Ruim een halve eeuw later werd het familieonderzoek weer opgepakt, nu samen met Jan Vrakking uit Biddinghuizen en Joop Vrak-

king uit Hilversum. Van het een kwam het ander. In mei 1988 was er een reünie in Bussum, waar het speciale F/Vrakking-lied werd gezongen, door Joop gemaakt op de melodie van 'Schön ist die Jugend'. „Hard was het leven in vroegre tijden, voor d'Olde Vranckinck op Beltrums land, op korennakkers en groene weiden werd toen geploeterd met noeste hand...“ Ook de tak Frakking, ontstaan uit een schrijffout rond 1870, was die dag aanwezig.

In 1989 verscheen het familieboek 'Dat gaat to Vranckinck'. Het bevat interessante zaken. Zoals een foto van de 'tuugkiste' uit 1798, waarin Grada Pondes haar uitzet meebracht bij haar huwelijk in 1803, waaronder lange strengen gesponnen vlas en twee oude gebedenboeken. En het verhaal dat een van haar ongehuwde zoons als buurtbakker optrad en op een hoorn blies om de buurt in Beltrum te waarschuwen als hij het brood klaar had. In Bussum is ook een Vrakkingbrug, gebouwd door de eerder genoemde aannemer en J.C. Vrakking uit Naarden (1886-1961) was vanaf 1940 bisschop op het eiland Mindanao op de Filipijnen.

9.D 30/11-96 33/2