

De Krant van 't Land



9-de jaargang - no. 1 - september 1997

WACHTEN

"Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE" (Psalm 27:14)

Wachten kan soms moeilijk zijn. Je wacht een hele middag of hele avond op iemand van wie je hoopte dat hij of zij zou komen. Misschien een goede kennis, een familielid of één van je kinderen. Maar de tijd verstrijkt en er komt niemand. Weer een teleurstelling!

Wachten kan ook met veel spanning gepaard gaan. Ik denk aan het wachten op de uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis. Of aan mensen die wachten op berichten over geliefden na een ernstig ongeluk.

Wachten op God kan ook moeilijk zijn. Je kunt soms het gevoel hebben dat God uit je leven verdwenen is. Dat kan heel plotseling gegaan zijn. Je had God nodig toen het heel moeilijk was en toen bleek Hij er niet te zijn. Je merkte er tenminste niets van. Het kan ook heel geleidelijk gegaan zijn. God raakte steeds meer op de achtergrond. Allerlei andere dingen namen je aandacht in beslag. En toch is er soms nog het verlangen: was God er maar. Eigenlijk verwacht ik Hem toch nog. Maar wachten kan lang duren en je bent geneigd het op te geven.

Willen we allemaal dit woord uit de Bijbel eens op ons in laten werken:

**"Wacht op de HERE, wees sterk,
en uw hart zij niet versaagd, ja wacht op de HERE."**

Die woorden staan aan het slot van Psalm 27. In Psalm 27 is iemand aan het woord die heen en weer

geslingerd wordt: Aan de éne kant is hij vol vertrouwen. Zo begint hij met: "De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen."

Aan de andere kant is er bij hem ook de angst dat hij God kwijt zal raken: "Verberg uw aangezicht niet voor mij, wijs uw knecht niet af in toom."

Dat zou toch erg zijn: God die zich in Zijn genade niet meer laat vinden. En dan ook: "O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zien in het land der levenden."

Hij moet er maar niet aan denken dat hij dat niet meer zou geloven: Hier in dit leven Gods goedheid te zullen zien. Daarom die aansporing: Wacht op de HERE.

Misschien spoort de dichter van Psalm 27 zichzelf daartoe aan, misschien doet een ander dat. Dat kan immers ook: we kunnen elkaar er toe aansporen de HERE te verwachten. Dat we nu al in dit leven mogen ervaren, dat de HERE God met zijn bemoediging naar ons toekomt: Ik ben er toch. Al merk je het niet altijd. Blijf er toch om bidden. Blijf Mij toch in je leven verwachten.

En vanuit het Nieuwe Testament mogen we toch weten dat Hij in Jezus naar ons toekomt en zegt: Houd moed, Ik ben het, weest niet bevreesd.

Dan mogen we het toch ook ervaren: Wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht. Dat mag zelfs zo zijn als het leven wachten wordt, wachten op het einde. Dan zal duidelijk blijken dat het de HERE, de trouwe Verbondsgod is die ons opwacht. Daarom blijven we elkaar bemoedigen:

"Wees dapper hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw de bron van alle goed!

**Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de HEER en houd u onversaagd."**

H. Dijkslag

WERK VAN TOEN!

Ook deze keer vroegen we aan iemand of hij eens iets over zijn vroegere werk zou willen vertellen. Over voorvallen, gebeurtenissen of zomaar iets.

Hier volgt zijn verhaal.

EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT!

Van buiten een monument, het aanzien alleszins waard. Van binnen in stijl gerenoveerd, zodat het kan wedijveren met alle moderne verzorgingshuizen, de laatste tientallen jaren gebouwd. Waar hebben we het over?

Natuurlijk over Sint Bernardus, in het centrum van Bredevoort.

Je zou dus verwachten dat de daar verblijvende ouderen allen uit dit prachtige stadje komen. Er op z'n minst geboren zijn, of nog beter: tot families behoren die er al generaties lang wonen. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat zo'n Bredevoorter of -ster de laatste jaren van zijn of haar leven ergens anders zou willen doorbrengen.

Toch was er nog voldoende ruimte voor niet-Bredevoorters om in dit mooie huis neer te strijken. In de eerste plaats een aantal Aaltenaren, die ik eigenlijk niet als 'vreemde eenden' zou willen betitelen. Tenslotte ligt Aalten maar op een steenworp afstand en spreekt men dezelfde taal.

Ik zal u maar niet langer in onzekerheid laten: er woont sinds eind mei van dit jaar een Hagenees! Nou, dat is echt wel iets van een andere planeet. En dan komt er nog bij dat hij een groot deel van zijn leven schoolmeester is geweest, en dat zijn vaak mensen die alles beter denken te weten en dat ook voortdurend uitdragen.

Als derde en laatste 'negatieve' punt is vastgesteld dat hij het echte onvervalste Achterhoekse 'plat' maar nauwelijks kan volgen, om van het spreken nog maar te zwijgen. Daar is hij wijselijk nooit aan begonnen, ondanks het feit dat hij al in 1981 in Aalten is komen wonen.

Een voor de hand liggende vraag: hoe komt zo'n

man ertoe om honderdvijfentachtig kilometer van z'n geboorteplaats verwijderd zich aan het eind van zijn leven in de oostelijke Achterhoek te vestigen.

Wel, terugziend denk ik dat ik die beslissing al in de vijftiger jaren, zij het onbewust, heb genomen.

Op mijn eerste school, in Voorburg, waaraan ik als beginnend onderwijzer was verbonden, werkte ook een vijftien jaar oudere collega, die in 1956 tot hoofd van de lagere school in het Woold werd benoemd. Nu was hij een zeer goede, ervaren schoolmeester, waarvan ik veel kon leren. Ik vond het dus bijzonder jammer dat hij met zijn gezin naar het andere einde van Nederland vertrok. Gelukkig werd ik een aantal malen uitgenodigd om te komen logeren, en dus kon ik de jaren erna verscheidene malen te gast zijn in het aan de school vastgebouwde 'meesters-huus'.

Het waren die prachtige zomeravonden, die ik me altijd ben blijven herinneren. Tot in de kleine uurtjes zaten we 's avonds onder de hoge bomen in de windstille tuin over ons vak te kletsen.

Zo is het dus gekomen dat u, anno 1997, zit opgescheept met een Hagenees die zich heel erg thuis voelt in deze streek met zijn vriendelijke bevolking, en dus ook in Sint Bernardus.

't Is een kwestie van 'Good gaon'!



G.H. van de Berk
kamer 211.

Wij bedanken de heer Van de Berk voor zijn spontane medewerking en hopen dat hij met veel genoegen in Bredevoort zal vertoeven.

VOORLICHTINGSAVOND OVER DE AALTERPOORT

Op maandagavond 29 september wordt om 20.00 uur in 'Het wapen van Bredevoort' een voorlichting gehouden over de woningen van de Aalterpoort. De toewijzing van deze woningen gebeurt namelijk anders dan met 'gewone' ouderenzoningen het geval is. Het zijn 'zorgwoningen'. Dit houdt in dat er een overeenkomst met verzorgingshuis Sint Bernardus is om een stukje zorg te bieden. Deze zorg bestaat uit:

- Personenalarmering met het verzorgingshuis als achterwacht.
- Bij plotselinge zorgbehoefte of ziekte maximaal één week verzorging.
- Deelname aan de activiteiten van het verzorgingshuis.
- Gebruik van faciliteiten van het verzorgingshuis, zoals het winkeltje.
- Gebruik van maaltijden (tegen het geldend tarief).

Deze mogelijkheden worden in een 'zorgovereenkomst' met iedere bewoner van het nieuwe complex vastgelegd. Voor deze service betaalt men naast de huur nog een bedrag van f 50,- per maand. Het is belangrijk dat de woningen toegewezen worden aan mensen, die ook gebruik maken van deze zorg. Daarom worden de woningen toegewezen op grond van een indicatie. Deze indicatie houdt in dat er in een rapportage staat beschreven waarom de aanvrager gebruik wil maken van deze woningen. Deze rapportage moet worden voorgelegd aan de indicatiemissie. Op deze manier van toewijzing komen de meest urgente situaties het eerst in aanmerking om gebruik te maken van deze nieuwe voorziening.

Voor een indicatie moet men zich melden bij de afdeling Zorg & Voorzieningen van het gemeentehuis (tel. 493328).



ZorgGroep Oost Gelderland

GEMEENTE AALTEN

Voor vragen kan men ook terecht op de voorlichtingsavond. Op deze avond zijn er mensen van de Stichting Ouderenzorg, woningcorporatie 'De woonplaats', de afdeling Zorg & Voorzieningen van de gemeente Aalten en de ZorgGroep Oost Gelderland om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Veel aandacht voor 'BEWEGEN' VOOR OUDEREN'

Van 16 september tot en met 26 september vinden er in Aalten extra activiteiten plaats in het kader van sport en beweging voor ouderen. Deze activiteiten hangen samen met een landelijke actie om ouderen te stimuleren actief te blijven.

Sport en beweging zijn namelijk belangrijk om lang gezond te kunnen blijven. Elke dag een half uur oefeningen doen, kan al veel effect hebben. Als u aan deze actie mee wilt doen dan kunt u het beste gedurende de actiedagen 's ochtends om negen uur naar radio De Lindeboom luisteren. Ze beginnen deze dagen met ochtendgymnastiek en houden u op de hoogte van het programma. Het programma voor deze dagen is ook in de hal van Sint Bernardus te vinden. Verder vindt u in de hal een handige folder waarin een aantal gymoefeningen staan beschreven. Deze folder is gratis.



▲ 1. Draaien van het hoofd:

elke zijde 2-4 keer

Houd uw schouders recht, kijk over uw linkerschouder naar achter en tel tot vijf.

Draai uw hoofd nu rustig naar rechts, kijk over uw rechterschouder naar achter en tel weer tot vijf.



IK GEEF DE PEN DOOR AAN.....

Elke zaterdagavond worden er in Sint Bernardus weeksluitingen gehouden. Daarin gaan voorgangers van verschillende kerkgenootschappen voor. Eén van hen ben ik, en dat is de reden dat de redactie mij gevraagd heeft om mij via dit artikeltje iets uitbreider aan u voor te stellen.

Mijn volledige naam is Riemer Faber. Ik ben gehuwd en wij hebben drie kinderen, een zoon van tien, een zoon van acht en een dochter van bijna zes. Van geboorte ben ik afkomstig uit de gemeente Grootegast in de provincie Groningen. Daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht. Na de lagere school en één jaar HBS heb ik vervolgens het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen bezocht.



In 1973 ben ik in Kampen theologie gaan studeren. Na het behalen van mijn kandidaatsexamen heb ik mij vervolgens gespecialiseerd in de Pastorale Theologie en Psychologie, met als bijvakken

Nieuwe Testament en Dogmatiek. Tijdens mijn studie voor het doctoraal examen het ik nog een klein jaar als pastoraal medewerker in de Gereformeerde kerk van Kampen gewerkt. Verder heb ik stage gelopen in het zieken- en verpleeghuis 'De Wezenlanden' in Zwolle.

In november 1982 heb ik mijn studie afgerond met een scriptie, waarvan de titel luidde 'van genade leven'.

In februari 1983 ben ik bevestigd als predikant van de Gereformeerde kerk van Kootstertille, een klein dorpje in de Wouden van Friesland.

In september 1987 verhuisden wij naar Aalten, waar ik sindsdien predikant ben van de Zuiderwijk van de Gereformeerde kerk. Globaal genomen betreft dit een groot deel van Aalten-zuid, de buurtschap IJzerlo en een deel van de Aaltense Heume.

Wij wonen in de Hogestraat, een heerlijk plekje dicht bij het centrum. De omgeving van Aalten en Bredevoort vinden we erg mooi en we trekken er dan ook regelmatig met de fiets op uit.

Op 20 december a.s. hoop ik u weer te ontmoeten in de weeksluiting. Graag tot dan!

ds. R. Faber



OP DE KOFFIE!

In de afgelopen periode hadden de Vrienden weer enkele acties ondernomen. Zo was er in juli een boekenmarkt, waarbij we met een kraam vertegenwoordigd waren. Het is altijd moeilijk om de vele geschonken boeken op hun juiste waarde te prijzen. En gezien de grote belangstelling vermoeden we dat ze gemiddeld zeker niet te duur waren. Er werd de gehele dag door goed verkocht. (Er was o.a. een man, die zestig boeken kocht uit één serie.) En de grote voorraad boeken, waar we 's ochtends mee begonnen, was 's avonds flink gekrompen. Ook het terras was die dag weer ingericht, evenals tijdens de laatste boekenmarkt op 30 augustus.



Met de medewerking van vele vrijwilligers wordt er dan buiten, in de zaal en in de keuken soms koortsachtig huisgehouden. Van 's morgens zeven uur - als alles wordt ingericht en klaargezet - tot 's avonds zeven uur - wanneer alles weer is opgeruimd en schoongemaakt - is men dan druk bezig. Maar het resultaat is steeds erg tevredenstellend.

Om u een indruk te geven: alleen al de laatste zaterdag werden er meer dan duizend kopjes koffie geserveerd.

De kas kon na deze beide evenementen weer met enkele duizenden guldens aangevuld worden.

Dank aan de mensen, die in de loop der tijd al die boeken schonken voor de verkoop, dank aan de vrijwilligers (zonder hun hulp zouden de terrassen niet mogelijk zijn) en dank aan het personeel en bewoners, omdat we hen tijdens hun dagelijkse bezigheden af en toe ongestraft voor de voeten mochten lopen.

De Vrienden



GONDELVAART 1997

We kunnen allemaal terug kijken op een zeer geslaagde Gondelvaart. Voor zover ik kan beoordelen was de opkomst goed.

Ook de bouwgroep van Sint Bernardus had weer een mooie gondel.

Een Vickingschip, een totale rondbouw. Een gondel waar intensief en met plezier aan gewerkt is.

De groep heet nog steeds de Sint Bernardus-groep, in werkelijkheid werken er nog maar weinig medewerkers van Sint Bernardus aan mee. Het zijn echtgenoten, kinderen en bekenden van Sint Bernardus. Toch zijn we in Sint Bernardus trots dat voor de vijfde keer een werkgroep deze naam kan dragen.

Namens ons allen van Sint Bernardus wil ik dan ook iedereen hartelijk danken voor de inzet, welke getoond is om deze mooie gondel te presenteren.

Hanny Veenhuis



GEBOREN.....

Mijn vader en moeder dachten alles te kunnen regelen.

Maar dat maakte ik wel vit.

Mijn naam is

Daan

DAAN RUBEN

2 september 1997

De gelukkige ouders
Peter Aversteege en Erna Konink

Spoorstraat 48, 7051 CK Varsseveld.
telefoon 0315-241492



2 handjes grijpen in de wereld
al is jouw wereld nu nog zo klein
wij hopen dat wat jouw handjes grijpen
steeds het goede mag zijn



Stefan

Heel dankbaar en blij
zijn we met de geboorte
van onze zoon en broertje

Gerrit Arent Jan

Wij noemen hem **Stefan**

Geboren op
5 september 1997.

Enk, Ria & Daniëlle Wevers
't Slaa 127
7123 CT Aalten



Namens de redactie van harte gefeliciteerd met de geboortes van Daan en Stefan. Samen veel geluk toegewenst!

Brevoirt die sterke stede...

*Donderdag 9 oktober a.s. zal het precies 400 jaar geleden zijn, dat Prins Maurits Bredevoort bevrijdde van de Spanjaarden.
Een historisch moment om toch wel even bij stil te staan.*

Het zijn de woelige jaren van de 80-jarige oorlog. Op de lagere school leerden we de jaartallen en hoorden we spannende verhalen over de Watergeuzen, over het beleg van de Hollandse steden en hun dappere verdedigers, over de moord op de Vader des Vaderlands, Prins Willem van Oranje.

Nu was dat natuurlijk een tamelijk eenzijdig verhaal. Neem nu bij voorbeeld die Watergeuzen. Dat waren heus geen lieve jongens. Ze plunderden en roofden waar ze kwamen, de "Martelaren van Gorcum", negentien rooms-katholieke geestelijken die in geweten de nieuwe leer van de Reformatie niet konden aannemen, werden door hen opgehangen en toen ze in 1567 rond de muren van Bredevoort zwierven, werden ze allerminst als bevrijders verwelkomd en veroorzaakte hun ruwe optreden heel wat angst onder de bevolking. En terecht, zo bleek wel toen de geuzen op 20 juni 1572 Bredevoort veroverden. Kerk en klooster werden geplunderd en de bevolking was dan ook heel opgelucht, toen in november van datzelfde jaar de Spanjaarden de stad weer in handen kregen.

Er volgen nu jaren vol van verschrikking, waarin de Spanjaarden en de troepen van de Staten, in hoofdzaak bestaande uit huursoldaten uit andere landen, elkaar bestrijden en deze streken onveilig maken. Het staat allemaal heel uitvoerig beschreven in het bekende boek van Hauer, Breevoort can ick vergeten niet. Het is een ingewikkeld verhaal van mensen die allemaal iets te zeggen willen hebben over deze gebieden, maar hoe het zij, de bevolking is ten einde raad en wil maar één ding: vrede en veiligheid.

Maar dan verschijnt er een veldheer ten tonele, die uit ander hout gesneden blijkt te zijn: Maurits van Nassau, een van de zonen van Prins Willem van Oranje. In 1597 trekt hij met 6000 man voetvolk en 150 ruiters de Graafschap binnen en op 28 september van dat jaar overtoert hij na een korte belegering de stad Groenlo.

En dan is Bredevoort aan de beurt, die "sterke stede", een strategisch heel bepangrijk punt. En vrijwel onneembaar, gelegen als de stad is temidden van uitgestrekte moerassen. En dan waren er de grachten nog! Maar daarvoor bracht Maurits een geheim wapen in de strijd: een kort daarvoor uitgevonden kurkbrug, die wel 150 bewapenden mannen, maar ook zware veldstukken kon dragen.

Op 1 oktober verscheen Maurits met zijn leger voor de stad en na enige 'waarschuwingsschoten' sommeerde hij het Spaanse garnizoen zich over te geven. Maar dat voelde zich sterk genoeg en verklaarde de stad tot de laatste man "voor God en de Koning" te zullen verdedigen. En wat schamper voegen ze er aan toe dat zij niet zo zijn als die van Grol, die de stad zonder noemenswaardige tegenstand gewonnen gaven. Het meest uitvoerige verslag van de gebeurtenissen vinden we in het in 1988 verschenen boek "Bredevoort een heerlijkheid" (blz. 127 e.v.), dat bij de meesten wel in de kast zal staan. Heel interessant is ook de originele tekst uit die tijd over "Belegh ende inneminghe van de Stadt ende Casteel BREVOORT, opgenomen in het boek van B.D. Rots, Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.

Om een lang verhaal kort te maken: op 9 oktober 1597 werd Bredevoort door de troepen van de prins ingenomen. Het garnizoen, dat zich in het kasteel had teruggetrokken, hield het daar nog een paar dagen uit, maar moest zich op 12 oktober toch ook overgeven.

En nu blijkt dat Maurits een ander veldheer is dan zijn vaak zo meedogenloze collega's. Het Spaanse garnizoen krijgt vrije aftocht, onder voorwaarde dat het minstens drie maanden lang niet tegen de Hollanders zal vechten. Maar wie kan dat controleren? Veel Bredevoortse burgers, die met de Spanjaarden hadden geheuld, een verschijnsel van alle tijden, worden gevangen genomen, maar "al hoe wel sij wel waerdich schenen ghehangen te wesen", schenkt de prins hun het leven. Wel moeten zowel het garnizoen als de burgerij een flinke boete betalen, maar aan de burgers wordt later ook die straf kwijtgescholden.

Groot is in heel Gelderland de vreugde over de overwinning. Men hoopte vurig, dat de val van Bredevoort een lange tijd van vrede en veiligheid zou inluiden, waarin men weer normaal kon

De belegering van Bredevoort in 1597, volgens een zeer oude tekening. Een illustratie uit het boek *Bredevoort een heerlijkheid*, naar een kaart uit de collectie Jan Stap, Doetinchem.



44 *Ecce etiam palms devicta BREVORDIA superbit. NASOVII, quam vis fuerit, ita seculi palatini.* *Intercur Civis, perant quoque Martis, aliam, Cum spes nulla Duces temere abstant jactibus armis.*

leven en werken. Er werden ook liederen gezongen. Eén daarvan begint met de woorden, die boven dit verhaal staan: Brevoirt die sterke stede... Er werden vele liederen gemaakt tijdens de 80-jarige oorlog en sommige daarvan worden ook nu nog als vaderlandse liederen gezongen.

Eén ding is jammer: de bevrijding van Bredevoort van de Spanjaarden bracht helaas geen vrijheid van godsdienst. De pastoor kreeg te horen dat hij kon vertrekken of...de leer van de reformatie moest aannemen en "sijne concubinen legitimeren", dus met de vrouw met wie hij samenwoonde zou moeten trouwen. Maar pastoor Lebbink voelde daar niets voor en verdween uit Bredevoort. Het jaar er na, in 1598, kwam ds. Johannes Sutorius als eerste predikant in Bredevoort, waar hij vier jaar zou staan. Dat alles gold ook voor alle omliggende plaatsen, die inmiddels in handen van Prins Maurits waren. Dus moesten de rooms-katholieken, die hun kerk trouw bleven, naar Bocholt of Vreden, in het gebied van de bisschop van Munster, om een dienst bij te wonen. Pas na 1660 konden ze naar de Kruiskapel in Hemden. Toch ook altijd nog een hele wandeling.

Pas in 1798 kon er, als gevolg van de Franse overheersing, die vrijheid en gelijkheid predikte, ook in Bredevoort weer een kapelaan worden aangesteld, een zekere Joseph Berning. Maar daarover lezen we volgende maand alles in het dan verschijnende boek "Nazareth - Bredevoort en zijn katholieken". We zien er naar uit!

Gelukkig is er sindsdien heel veel ten goede veranderd. Zo kunnen we nu volgend jaar als drie kerken in onze stad in grote verbondenheid onze jubilea vieren. Een dankzegging waard!

9 Oktober 1997: Bredevoort 400 jaar geleden bevrijd van de Spaanse overheersing. Toch wel een dag om de Bredevoortse vlag uit te steken. Doen? Afgesproken.





WEEKSLUITINGEN

Voorganger Organist

20 september	ds. Everts	mevr. Hobé
27 september	ds. Faber	dhr. Fukkink
4 oktober	ds. Bakker	dhr. Olbach Heilig Avondmaal
11 oktober	dhr. Hoornborg	dhr. ter Haar
18 oktober	dhr. Bekius	dhr. Mateman
25 oktober	pastor Koster	dhr. Schilderman

Woord en Communievier.



VERJAARDAGEN

23 september	- GEISHA
27 september	- Erna Konink
30 september	- Hanny Veenhuis
09 oktober	- Gerjanne Lensink
10 oktober	- Henriët te Brake
10 oktober	- Trudy Hogenkamp
22 oktober	- dhr. Lensink k 217



AGENDA

Maandag, 6 oktober nemen we om 10.00 uur in de zaal afscheid van **Martine Goldenbeld**.

Maandag, 13 oktober verzorgen bewoners en vrijwilligers een **BINGO** middag. Aanvang 14.00 uur.

Dinsdag, 21 oktober zal het **Evangelisatiezangkoor** uit Aalten voor ons een optreden verzorgen. Aanvang 19.30 uur. Gasten zijn welkom.

Woensdag, 22 oktober 's middags vanaf 14.30 uur zal het **comité van de drie kerken** een programma verzorgen.



WIE BEN IK?

Hallo Krant van 't Zand-lezers.

't Meisje op de foto met de donkere ogen ben ik dus, Trudy Hogenkamp-Nagtegaal.

Deze foto is genomen toen ik vier jaar oud was en nog in Achterveld woonde, waar ik op 10 oktober 1964 ter wereld kwam.

Samen met mijn ouders en zusje zijn wij in januari 1972 in Aalten komen wonen.

Nadat ik in 1984 mijn diploma Ziekenverzorging in Arnhem behaald heb, ben ik getrouwd met Jos en zijn wij in Dinxperlo gaan wonen.

In januari 1987 werden wij verblijd met de komst van onze dochter Janine. Zij werd in november 1989 gevolgd door onze zoon Patrick.

Ondertussen zijn we naar Aalten verhuisd, waar wij met veel plezier wonen.

Ik werk nu al weer zo'n drie jaar op Sint Bernardus en hoop dat er nog vele fijne werkjaren zullen volgen.

Vriendelijke groeten,
Trudy.

DE NIEUWE FOTO!



**Zoals u kunt zien is dit meisje grootgebracht op de boerderij.
Wie, o wie is zij???**

PUZZELUITSLAGEN!

Achterin in deze krant vindt u een puzzel ter gelegenheid van de bevrijding van Bredevoort, vierhonderd jaar geleden.

We zijn heel benieuwd hoeveel goede oplossingen er zullen komen. Maar, wat u zelf niet weet, of door de loop der jaren heen vergeten bent, dat weet een ander nog wel.

Zoals gebruikelijk stellen we weer drie prijsjes beschikbaar, die verloot zullen worden onder alle puzzelaars die er voor hebben gezorgd dat hun oplossing **vóór 5 oktober** bij de redactie binnen is.

En dan nu nog even terug naar het Vakantie-ABC in het vorige nummer.

Scheveningen, Volendam en Sneek waren de toeristische plaatsen die daarin werden gevraagd.

En van de velen, die deze plaatsen hebben gevonden krijgen de volgende drie een prijs:

* **de heer J.W. Elferink, Koppelstraat 22, Bredevoort;**

* **mevrouw D. v.d. Eem-Wilton, Roelvinkstraat 3, Bredevoort;**

* **Willy Scholts, Heggerank 88a, Lochem.**

Hartelijk gefeliciteerd. En alle anderen: deze keer extra veel succes gewenst!

PRIJSWINNAAR - JAARGANG

De redactie heeft de leuke en lekkere gewoonte om aan het eind van een jaargang uit **alle** oplossingen van het afgelopen jaar één prijswinnaar te trekken. Deze prijswinnaar kan dan een heerlijke taart tegemoet zien.

Dit jaar is uit de grote stapel als

JAARWINNAAR 96/97 getrokken:

**WILLY SCHOLTS,
HEGGERANK 88A, LOCHEM.**

Zijn winnende inzending was Scheveningen, Volendam en Sneek van het juninummer.

Maar wat schetst nu onze verbazing.....

De puzzelredacteur kwam met de drie winnaars van het juninummer en zo waar, ook hier valt Willy Scholts in de prijzen. Zo ziet u dat de trekking in alle eerlijkheid gebeurt, want deze trekkingen zijn onafhankelijk van elkaar gedaan, pas bij het in elkaar zetten van deze krant kwamen we hierachter.

Eigenlijk, zo hebben we van de dochter begrepen, moest er als winnende naam staan: familie Scholts. "Oma had al twee namen en ik wist de derde!" aldus dochter Scholts.

Dan is het met recht

familie Scholts, van harte gefeliciteerd met de dubbele prijs en eet smakelijk!



(Zoals op de foto te zien is, is vader Scholts niet aanwezig maar we verwachten zeker dat hij hier nog op terugkomt.)

En nu....de tweede regel van het lied!



Prins Maurits

Brevoint die sterke stede...

Zo begon het feestlied op de bevrijding van Bredevoort door Prins Maurits, 9 oktober 1597.

In de tweede regel wordt die verovering al meteen bezongen. En hoe die regel luidt, dat ontdekt u als u onderstaande puzzel oplost. In precies 150 'kanonskogels' vult u de gevraagde namen en woorden in. U ziet dan in de onderstreepte kogeltjes de gevraagde tweede regel van het lied verschijnen. Houdt u er wel rekening mee dat het oud-Nederlands is, dus soms anders gespeld.

En als u uw kennis van de Vaderlandse Geschiedenis niet zo direct paraat hebt, dan is er vast wel iemand in de buurt, die zich die spannende verhalen nog wel herinnert.

N B E N B R I Z L

Die stad werd op 1 april 1572 door de Watergeuzen ingenomen.

A S P A N J E R E R E N

Maurits veroverde Bredevoort op de

M A L F M A A R

Van die stad begon de victorie.

H H A A R L E N

Die stad werd door Kenau Simonsd. Hasselaer verdedigd.

G S O L D E

Loon voor soldaten.

M W I L L E M

Zo heette de vader van Prins Maurits

G G E I R E

Vroegere naam van onze provincie.

T K R O I T O R E M

Werd op 12 juni 1646 in Bredevoort door blikseminslag verwoest.

G W Y G E I

De vader van Maurits werd ook wel De genoemd.

H W I L H E L M U S

Werd (waarschijnlijk) gedicht door Marnix van St. Aldegonde.

E N I E U L P O O R T

Daar leverde Maurits slag in 1600.

N T W A A L F

Zoveel jaar duurde het bestand tijdens de 80-jarige oorlog.

E V A T E R I U S

16e Eeuws dichter van vaderlandse liederen.

I A I V E

Spaans landvoogd.

D A A L E

Oom van Maurits, sneuvelde bij Heiligerlee.

E L E I D E N

Werd op 3 oktober 1574 ontzet.

R K A R I N E

.....en nog eten ze daar die dag en wittebrood.

H P H I L I P S

Koning van Spanje

O B O L W E R K

Verdedigingswerk; in Bredevoort heet er nog een straat naar.

N B I L L E N B U R O

Stamslot van de Nassau's.

T K Z A N D

Waar nu 't Zand is stond in Maurits' tijd een

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort
Tel. (0543) 45 11 12

Openings tijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuitje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamercollectie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting VORMGEVER MEUBELEN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN *Mode*
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

heesters · potterie · tuinaarde · tuinverlichting ·



**GroenRijk
Willy Heinen**

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

6 lokkatten · natuursteen ·

· rotvaart · binnen · tuinverlichting ·

· groene en bleecende planten · bloem · heesters ·

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254