

Hokenst. 2

maandblad van verzorgingshuis Sint Bernardus
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

De Krant van 't Land



8-ste jaargang - no. 9 - mei 1997

PINKSTERFEEST

Het pinksterfeest hangt er voor ons gevoel wat bij, het krijgt in ieder geval niet die nadruk en niet die aandacht die het kerstfeest en het paasfeest wel krijgen. Komt dat omdat we ons er zo moeilijk iets bij kunnen voorstellen? Op kerstfeest vieren we de geboorte van Jezus, op paasfeest vieren we zijn opstanding, maar wat moet je je nu bij pinksteren voorstellen? En al gauw heet het: de Heilige Geest zegt ons zo weinig! Terwijl Hij ons strikt genomen alles te zeggen heeft! Laten we vooral goed letten op de verbanden: de feesten zijn immers niet los van elkaar te zien, maar staan in een heel bepaald verband. Paasfeest vraagt om een vervolg, een voortzetting: wat op Pasen begonnen is dat wil zich uitbreiden, de wereld in, naar de mensen toe.

Pasen betekent: Jezus staat op. Pinksteren betekent: mensen staan op - om te doen wat Hij heeft gedaan, om in zijn voetstappen te treden. Dat kunnen mensen niet vanuit zichzelf, maar wij mogen vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Dat had Jezus zijn leerlingen immers beloofd, in zijn afscheidsgesprekken met hen? "Ik zal u niet als wezen achterlaten...."

en: "Gij zult mijn getuigen zijn tot aan het uiterste der aarde".

Op de vijftigste dag na pasen (pinksteren betekent ook letterlijk: de vijftigste dag) geschiedt de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is het feest van de uitbundigheid, volheid, vervulling, voltooiing. De Geest is de Schepper, de vervuller, de Trooster, de helper, de pleitbezorger, de vinger van Gods rechterhand, de Pa-

rakeet, de advocaat. Er komt geen eind aan wat God nu doet. Dit evangelie gaat de wereld in en zal verkondigd worden in alle talen, zodat iedereen kan zeggen: Wij horen hoe in onze eigen taal Gods grote daden verkondigd worden (zie Handelingen 2).

Pinksteren betekent dat mensen in dienst genomen worden, in dienst namelijk van dit evangelie: discipelen worden tot apostelen, leerlingen worden tot gezonden in Gods Naam. En dan is niemand te klein of te gering: met jÓuw mogelijkheden en met jÓuw gaven mag jij doen wat jouw hand vindt om te doen.

Opvallend: bij kerstfeest, paasfeest en hemelvaart moet er een engel, een bode van de Heer, aan te pas komen om ons te vertellen wat dit allemaal betekent, maar op het pinksterfeest ontbreken de engelen. Betekent dit wellicht dat wijzelf tot engelen moeten worden, boodschappers van een goede tijding, bringers

van een blij bericht? "Hoe liefelijk zijn de voeten van de vreugdebode, van hem die goede boodschap brengt..." (Jesaja 52,7).

Pinksteren betekent: "God staat op" (de eerste woorden van Psalm 68, de intochtspesalm op het pinksterfeest). Hij gaat het nu met beide handen doen: met Woord en Geest, met genade

en gerechtigheid, met liefde en macht, met Jood en Griek, met Israël en de volkeren, met brood en wijn.

Pinksteren doet ons uitzien naar de uiteindelijke voltooiing en vervulling van al Gods beloften, en daarom bidden wij, daarom zingen wij:

"Veni Creator, Spiritus..."

"Kom Schepper, Geest..."

voltooi wat Gij begonnen zijt".



ds. J. Bakker

TWINTIG-JARIG JUBILEUM!!!

Vrijdag 2 mei j.l. woonde Bernhard Lensink twintig jaar in Sint Bernardus.



Bernhard - zoals hij graag genoemd wil worden - kwam in 1972 als tuinman werken in de, toen nog grote, tuin van Sint Bernardus.

Op 2 mei 1977 nam hij zijn intrek als bewoner (en tevens nog als tuinman) in Sint Bernardus. De laatste tijd is het grootste tuinwerk uitbesteed.

Bernhard prutst, zoals hij het noemt, nog wat in de tuin. Verder zorgt hij

voor al het oude papier, het staat altijd keurig verpakt in de schuur zodat Excelsior of de school het zo mee kan nemen. Ook de lege flessen en de vuilnis verzamelt Bernhard. Zo valt er nog genoeg te doen. Regelmatig speelt hij nog een gezellig deuntje op z'n accordeon.

Bernhard zelf vond het niet nodig om aandacht aan het "jubileum" te besteden.

Wij, personeel, waren echter een andere mening toegedaan en na overleg met de jubilaris gaf hij toestemming om de koffiemorgen van 3 mei een feestelijk tintje te geven: wat lekkers bij de koffie, en de overhandiging van een kadobon van bewoners en personeel.

Bernhard, namens bewoners, personeel en de redactie van de Krant van 't Zand van harte gefeliciteerd met uw twintig-jarig (woon)jubileum in Sint Bernardus; wij wensen u nog vele jaren in goede gezondheid toe in Sint Bernardus.

Ester Hijink



ONDER- NEMINGS- RAAD

EEN BERICHTJE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD STICHTING OUDERENZORG AALTEN-BREDEVOORT

Op 9 april j.l. is de ondernemingsraad om acht uur 's morgens vertrokken voor een drie-daagse cursus bij Reliëf in Borne.

De eerste dag hebben we een actuele situatie behandeld en de 36-urige werkweek doorgenomen: o.a. de wijzigingen in de nieuwe C.A.O., de invoering van de 36-urige werkweek per 1 juli 1997, waar de o.r. zoal op moet letten bij het plan van aanpak. Een hele kluit, waar ook 's avonds nog over door gesproken is.

De tweede dag ging het over de ARBO-wet (arbeidsomstandigheden). Dit onderwerp is erg belangrijk, het wordt dan ook bijna op elke cursus wel behandeld. Verder heeft de o.r. nog de ontwikkelingen in de ouderenzorg bestudeerd. Dit jaar zijn we met zes o.r.-leden op cursus geweest. Van de zes leden waren drie nieuwe o.r.-leden, daarom werd de W.O.R. ook behandeld (Wet op de Ondernemings Raad). Voor de oude o.r.-leden tevens een "opfrisser".

De laatste dag hebben we geleerd waar je zoal op moet letten als je de begroting en de jaarrekening krijgt als ondernemingsraad.

Verder werd het bestaande werkplan bijgewerkt door steeds te bepalen bij welk onderwerp wie, wat, wanneer en met welk doel gaat doen.

En ter afsluiting hadden we een evaluatie van deze drie-daagse cursus.

Daarna gingen we weer terug naar Aalten - Bredevoort.

De ondernemingsraad

VOORJAARS- MODESHOW 1997

Onlangs was het, op een dinsdagmiddag, weer een gezellige drukte in de zaal. Joop en Gerrit hadden weer een prachtig plankier gemaakt voor onze mannequins en dressmen, die de voorjaarskleding van de firma Lammers uit Vorden en van de firma Ten Bruin uit Bredevoort showden.



We hadden vier dames gevonden die de prachtige voorjaarskleding voor ons wilden showen: Jenny Boelens, Annie Hakstege, Willy Jetten en Gerry Stronks. Bedankt dames, voor jullie medewerking!

Voor de firma Ten Bruin (Herenmode) showden weer voor ons Bram van Marleveld en Jan

Oonk. Fijn dat ook zij weer mee wilden werken, bedankt!

Ook de firma Ten Bruin had het voorjaar meegebracht, met prachtige kleding, zowel kostuums als prachtige jacks en jassen.

Na afloop kon er in de hal tussen de rekken gesnuffeld worden. De dames van de firma Lammers hielpen met passen. Het was weer een geslaagde middag!

Betsy Buesink



NAAR WILLY HEINEN

Bewoners hadden ons gevraagd of we een bezoekje naar Willy Heinen konden

organiseren. Het zonnetje begon weer te schijnen en de vensterbanken van de bewoners konden, na een lange koude winter, best iets nieuws en fleurigs gebruiken. In overleg met Hanny, hebben we een rolstoelbusje en een gewoon busje besproken. Ook mijn eigen auto zal vol. Voor vrijwilligsters was gezorgd, en toen op pad.

De bewoners kwamen ogen en handen te kort. Iedereen kon wel iets vinden, planten te kust en te keur, en voor diegene die de buit binnen had, was er een gezellig zitje om even uit te puffen.

Nadat alle tassen ingeladen waren, gingen we weer terug naar Sint Bernardus, waar we in de serre nog een lekker kopje koffie gedronken hebben.

Betsy Buesink



Ik geef de pen door aan.....

Psalm 119 - op de weg van Zieuwent naar Ruurlo -

Het woord Psalm is de Griekse vertaling van een Hebreeuws woord, dat lofzang betekent. Maar dat geeft toch enigszins eenzijdig de inhoud van het boek weer, omdat hierin ook klaagliederen, boetgezangen en andere liederen zijn opgenomen. De psalmen zijn allemaal door de gewijde schrijvers als godsdienstige liederen bedoeld en waren in hoofdzaak bestemd voor liturgisch gebruik in de tempel van Salomon. Ze waren echter eveneens de echo van een rijk persoonlijk godsdienstig leven. Het aantal psalmen bedraagt honderdvijftig en zijn in de loop der tijden tot een bundel samengebracht.



Inzake de auteur tasten we gedeeltelijk in het duister. Bijbeldeskundigen schrijven er vierenzeventig toe aan de Joodse koning David, de rest komt op naam van enkele van diens leerlingen, zo is de mening der deskundigen. Het godsdienstig karakter der psalmen is enig in de literatuur der oude wereld. Behoren sommige passages tot de zogenaamde wijsheidliteratuur, ook alle accoorden van het mystiek leven worden aangevoerd.

Om de psalmen geschikt te maken voor de kerkelijke zang heeft Datheen een berijming gemaakt, welke in enkele denominaties van de orthodoxe reformaties nog steeds in zwang is. In katholieke kringen werd bij het samenstellen van een Liturgie vaak gebruik gemaakt van enkele strofen, voorafgegaan en gevolgd door een zoge-

naamde antifoon, terwijl in kloostergemeenschappen op zondagmiddag één der getijdengebieden Vesper werd genoemd, uitsluitend bestaand uit volledige psalmen. Vesper betekent: tegen de avond.

Ijverig werken aan liturgie leidde er in Aalten toe dat daar enkele keren per jaar oecumenische diensten worden gehouden met vespergezangen. Aan het vorenstaande moest ik denken toen ik voor enkele jaren een bespreking had in Zieuwent. Daar ik later op de dag ook nog in Ruurlo moest zijn, vroeg ik aan m'n gesprekspartner naar de kortste weg tussen beide dorpen. "Pak maar Psalm 119" was het antwoord. Buiten Zieuwent, kort bij Mariënvælde, kreeg ik in de gaten dat deze weg toch wel erg lang is. Een kilometer of tien is voor een automobilist toch wel wat erg lang en eentonig. Machtige boompartijen staan kort bij de rijbaan, terwijl een fietspad ontbreekt en aanpalende boerderijen moeten vaak nog, middels een zandweggetje worden bereikt. De weg heet in de gemeentelijke wegenlegger van Ruurlo officieel de BATSDIJK, volgens mijn zegsman vernoemd naar 't feit dat in de zeventiende eeuw deze zandweg door de keuterboeren met de bats en zonder een kipkarrenspoor tot stand moest komen.

De benaming Psalm 119 dringt zich nu onwillekeurig op: de weg is - evenals de psalm - wat gekunsteld en bovendien lang en eentonig en noodt een berijder uit tot nadenken, wat ter plekke gevaarlijk kan worden door het vrij drukke verkeer. Zowel over de weg als over de psalm ligt iets eentonigs, wat de vertalers opzettelijk hebben behouden omdat het door koning Davis zo is gewild. Davis heeft ons geen hooggesteld gedicht willen geven, doch eerder een reeks losstaande wijsheidspreuken, vaak over hetzelfde onderwerp, maar daarbij bereikte hij dat hij gelijktijdig in onze harten een diepe eerbied en heilig gezag prentte voor Gods Heilige Wet. In dat kader bezien is de wegbenaming PSALM 119 zo gek nog niet!

dhr. Zuurveld



TONEELAVOND IN SINT BERNARDUS

Het gebeurt niet zo vaak, dat er een toneelvoorstelling is in Sint Bernardus. Wij hebben niet zo'n groot podium en voor te veel spelers is er geen plaats.

Maar deze avond werd verzorgd door "De vereniging Bredevoorts Toneel", met het toneelstuk: "Het meisje met het leeuwenjong", en met wat improviseren ging het prima.

Het stuk speelt zich af in de boerenkeuken van "de Zonnehoeve", waar de familie Borkel woont. Zoon Marinus heeft de boerderij bijna overgenomen van z'n vader, maar mag nog steeds niet zelf beslissen over de aankoop van grond en andere boerenzaken, omdat z'n vader nog steeds de touwtjes in handen heeft. Een stuk met veel verwickelingen.

Er werd heel goed gespeeld en alle aanwezigen leefden hoorbaar mee met alle wel en wee. De

zaal was tot de laatste plaats bezet, ook veel aanwezigen uit Bredevoort. Een heel plezierige avond, zeker ook voor de bewoners van Sint Bernardus, die in grote getale aanwezig waren.

Betsy Buesink



AAN BEWONERS, FAMILIE EN VERDERE RELATIES,

Langs deze weg wil ik u op de hoogte brengen van mijn afwezigheid vanwege zwangerschapsverlof.

Ik ben afwezig van 22 april en als alles naar wens verloopt, hoop ik begin augustus mijn werk weer te hervatten.

Gedurende deze periode kunt u een beroep doen op mijn collega: Marie-José Rave-Bomers. Zij is op dinsdag, woensdag en vrijdag van

8.00 uur tot 16.45 aanwezig. Zij zal u graag van dienst zijn.

Ik hoop dat de prettige manier van samenwerken op deze manier kan worden voortgezet.



Met vriendelijke groet,

*Hanny Veenhuis-Te Paske,
Locatiehoofd.*



INFO-INFO

WANNEER KAN IEMAND ZICH AANMELDEN VOOR HET VERZORGINGSHUIS?

Mensen kunnen met enige hulp lang zelfstandig blijven wonen. Zo is er hulp mogelijk van de thuiszorg (huishoudelijke hulp en verpleging), maaltijdvoorziening, woningaanpassing, dagopvang en personenalarmering. Maar ook familie, burens en vrijwilligers werken vaak mee om mensen oud te laten worden in hun eigen woonomgeving. Want uiteindelijk verplant je een oude boom niet graag.

Toch kan het zijn dat ondanks alle mogelijke vormen van thuiszorg de zorg thuis onvoldoende blijkt te zijn. En dan is het goed om over het aanmelden bij een verzorgingshuis te denken en te praten.

Een aanmelding voor het verzorgingshuis gaat met een formulier dat bij de gemeente aangevraagd wordt. Zo'n formulier moet door de persoon om wie het gaat ondertekend worden omdat hieruit blijkt dat iemand zelf naar het verzorgingshuis wil verhuizen. Mensen kunnen niet tegen hun eigen wil opgenomen worden. Na deze aanmelding wordt er een afspraak gemaakt bij ie-

mand thuis om over de aanmelding te praten. Bij dat gesprek kunnen ook familieleden of andere vertrouwenspersonen aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek komt aan de orde welke zorg iemand nodig heeft en waarom dit thuis niet op te lossen is. Dit gesprek is nodig om een rapport uit te brengen aan de indicatiecommissie. Deze indicatiecommissie bepaalt of mensen in aanmerking komen voor het verzorgingshuis.

Deze indicatiecommissies zijn jaren geleden ingesteld door de regering toen bleek dat de plaatsen in verzorgingshuizen schaars waren. De commissies moeten er voor zorgen dat alleen de mensen die urgent zijn voor een plaats in aanmerking komen.

Wanneer de indicatiecommissie het rapport besproken heeft en akkoord is met een positief advies, dan krijgt men hier schriftelijk bericht van. Pas na dit positieve advies kan men op de wachtlijst voor het verzorgingshuis komen te staan.

Wanneer iemand nog niet in aanmerking kan komen voor het verzorgingshuis dan wordt overlegd wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt advies gegeven over vormen van thuiszorg waar men zelf misschien nog niet aan had gedacht. Men kan ook zonder een schriftelijke aanmelding om advies vragen!

Voor aanmelding en advies kunt u terecht tijdens kantooruren bij de afdeling Zorg & Voorzieningen van de gemeente Aalten, telefoonnummer: 0543-49 33 28.

Renske Visser-Waardenburg



VOLKSFEEST BREDEVOORT 1997

De maand juni is weer in aantocht, zo ook het Bredevoorts volksfeest!

Dit jaar wordt het gevierd op 5, 6 en 7 juni. Ook zijn er dan weer de "Bernardusspelen".

De Bernardusspelen worden gehouden op vrijdag 6 juni om 14.30 uur in de zaal. De zaal is om 14.00 uur geopend, er wordt dan koffie geschonken zodat we om 14.30 uur kunnen beginnen met de spelen.

We hopen er een gezellige middag van te maken met leuke spelletjes, een drankje en een hapje. De winnaar van de spelletjes mag zich koning of

koningin "Bernardusspelen" 1997 noemen en krijgt een mooie wisselbeker.

Na afloop sluiten we de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Ik hoop dat u die middag allen aanwezig zult zijn, zodat we er een feestelijke middag van kunnen maken!

TOT ZIENS!
Elise Houwers,
Aktiviteitenbegeleiding





Wie ben ik??????

Op de foto van de vorige maand stond Wilma Nijland. Voor velen was deze foto zeer duidelijk. Wilma werkt hier vanaf 1989 in de huishouding.

Vanwege persoonlijke omstandigheden verschijnt er geen stukje van Wilma.

Op de nieuwe foto staat een meisje dat heerlijk duimzuigend met grote ogen de wereld inkijkt. Wie, o wie is dit meisje?



LEUKE UITSTAPJES VOOR DE BOEG

Ook dit jaar zijn de bewoners weer enkele leuke uitstapjes in het vooruitzicht gesteld. Iedereen ontving onlangs een beschrijving van een vijftal mogelijkheden, waaruit men er twee kon kiezen om aan deel te nemen.

Zo kan men naar een tuincentrum, een museumboerderij, een bloemenboerderij of men kan een klankbeeld volgen over het boerenleven van zo'n honderd jaar geleden. Ook is er een bijzondere spellenmiddag.

De middagen worden afgesloten met een gezellige tafel, zoals een soepen-buffet, koffietafel, pannenkoekenmaaltijd, stamppotten-buffet of een speciale picknick.

Bewoners van aanleunwoningen hebben zich hiervoor, tegen onkostenvergoeding, eveneens kunnen opgeven.

Het eerste uitstapje is op 21 mei, het laatste is eind oktober.

Wij hopen dat ieder voor zich een goede keuze heeft kunnen maken en als dan op zo'n dag ook nog eens het zonnetje lekker schijnt, dan worden het vast en zeker gezellige middagen.

Wij wensen iedereen alvast veel plezier.





DAGOPENINGEN

Gedurende de maand juni zullen tijdens de dagopeningen van de huisomroep de volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

maandag 2	- Hand. 9	: 36-43
dinsdag 3	- Hand. 10	: 9-18
woensdag 4	- Hand. 11	: 19-26
donderd. 5	- Hand. 12	: 1-7
vrijdag 6	- Hand. 14	: 21-28
zaterdag 7	- Hand. 15	: 22-29

maandag 9	- Hebreëen 3	: 7-19
dinsdag 10	- Hebreëen 6	: 1-8
woensd. 11	- Hebreëen 10	: 15-24
donderd. 12	- Hebreëen 11	: 1-10
vrijdag 13	- Hebreëen 12	: 1-12
zaterd. 14	- Hebreëen 12	: 18-24
maandag 16	- Openb. 2	: 1-7
dinsdag 17	- Openb. 2	: 8-11
woensdag 18	- Openb. 2	: 18-29
donderd. 19	- Openb. 3	: 1-6
vrijdag 20	- Openb. 3	: 7-13
zaterdag 21	- Openb. 3	: 14-22

maandag 23	- Psalm 78	: 1-8
dinsdag 24	- Psalm 80	
woensdag 25	- Jeremia 31	: 31-34
donderd. 26	- Ezechiël 37	: 1-14
vrijdag 27	- Ezechiël 37	: 15-26
zaterdag 28	- 1 Corint. 10	: 16-21

De overdenkingen voor deze maand zijn geschreven en worden gelezen door de heer J.A.L. Vos, de oudste van de Evangelische Gemeente de Koren-Aar (9-14 juni), de heer G.J. Timmer (16-21 juni) en ds. M. van der Heiden, hervormd emeritus-predikant, allen te Aalten. In de week van 2 t/m 11 juni worden overdenkingen gelezen uit het dagboek "Gaandeweg Hem tegemoet" van ds. A.F. Troost.

BEWONERSMUTATIES

SINT BERNARDUS:

Op zaterdag 12 april j.l. is overleden: mevrouw Te Slighte-Duenk. We wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Op kamer 204 is nieuw komen te wonen: de heer Woestenesch. We wensen u een fijne tijd toe in Sint Bernardus.

Op 14 mei zijn op kamer 220 komen te wonen: het echtpaar Van Lochem-Te Winkel. Ook voor u een fijne tijd in Sint Bernardus toegewenst.

De heer Kooyman is verhuisd naar kamer 215.



BRÉDEVCORT HUIZE ST. BERNARDUS " ± 1900

HOGHE VELD:

Mevrouw Douma-Plesman, kamer 102 is per 16 april verhuisd naar de Pronswede.

Per 1 mei is op kamer 507 komen wonen: de heer Ruessink.

Op 30 april is overleden: mevrouw Radstaak-Hoefman, kamer 505.

Op 1 mei is overleden: mevrouw Seinhorst, kamer 516.

BETH SAN:

Op Beth San hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.



AGENDA

Zaterdag, 17 mei is er weer een **grote boekenmarkt** in Bredevoort. De Vrienden houden weer terras vóór het huis en in de zaal. Natuurlijk bent u van harte welkom om een kopje koffie, thee of wat anders te gebruiken op 't gezellige terras.

Maandag, 19 mei, tweede pinksterdag wordt er om 17.00 uur een broodmaaltijd geserveerd in de zaal.

Woensdag, 21 mei vindt het eerste uitstapje - rondje Aalten - plaats. Zie elders in het blad de toelichting hierover. Voor diegenen die zich hebben opgegeven en meegaan: **VEEL PLEZIER!**

Woensdag, 28 mei om 14.30 uur treedt het kinderkoor "De Muzieksleuteltjes" voor u op in de zaal. **Gasten zijn van harte welkom.**

Woensdag, 4 juni vindt het tweede uitstapje plaats, namelijk naar museumboerderij Erve Kots. Iedereen die hieraan meedoet natuurlijk ook **VEEL PLEZIER** toegewenst!

Vrijdag, 6 juni 's middags vanaf 14.00 uur zijn de "Bernardusspelen" in de zaal. **De wisselbeker staat al opgepoetst**, klaar voor de **nieuwe koning of koningin van het jaar 1997!**

Na de spelen kan er gezamenlijk de broodmaaltijd worden gebruikt.

Zaterdag, 7 juni wordt er om ± 8.45 uur vaandel gezwaaid vóór Sint Bernardus, op 't Zand. U bent allen van harte welkom in de zaal.

Maandag, 9 juni organiseert de bewonerscommissie weer een bingomiddag. U wordt om 14.00 uur in de zaal verwacht.

Woensdag 25 juni om 19.30 uur komt mevrouw Beckers in de zaal verhalen vertellen. Het belooft een gezellige avond te worden.



PERSONEEL

Dagmar Buesink, activiteitenbegeleidster, is alweer gestopt met werken binnen de Stichting, dit omdat Elise Houwers weer begint na haar zwangerschapsverlof.

Dagmar, bedankt voor je inzet en we hopen je toch nog eens weer te zien hier!

Elise, welkom terug op Sint Bernardus!



- Nederlandse rivier
- geen namaak
- landbouwwerktuig
- melkklier
- ijdele gedachte
- *
- dominee in Aalten
- slotwoord van gebed
- indisch rijstgerecht
- punt
- *
- zuivelproduct
- lastig insect
- behoeftige
- deel van een schip
- verpakkingsmateriaal
- daar hoort Kots achter
- hijswerktuig
- *
- supermarkeigenaar
in Bredevoort
- brandstof
- maal
- weefsel van hennep
- stekelig dier
- *
- toespraak
- geen jonge
- korte tijd
- onvolwassen mens



Hei, 't was in de Mei...

...en omdat in die maand alle vogeltjes een ei horen te leggen, gaan ook wij in onze puzzel maar op zoek naar een aantal vogels. Dat is niet zo moeilijk. Als u op de punten hiernaast woorden van vier letters invult, volgens de er naast gegeven beschrijving, dan vindt u op de onderstreepte rijtjes van boven naar beneden de namen van in totaal tien vogels: bekende en minder bekende, van alles wat.

U moet er minstens acht van de tien goed hebben om mee te loten naar de drie prijzen, die ook nu weer worden uitgelooft. Dus als u er niet helemaal uitkomt, is het toch de moeite waard om uw oplossing in te zenden. Dat moet vóór 7 (zeven) juni gebeuren, dus u hebt een paar weken de tijd.

We hopen weer op veel inzendingen.



De vorige puzzel heeft niet zoveel oplossingen opgeleverd als we gewend zijn, maar die we wel gekregen hebben waren dan ook allemaal goed. De gevraagde wilde bloemen waren:

KLAPROOS - HOEFBLAD - WEEGBREE

Het lot wees de volgende prijswinnaressen aan:

- * mevrouw G. Grijsen - Sartorius,
Winterswijksestraatweg 24, Aalten;
- * Nancy Jetten, Bleekwal 20, Bredevoort;
- * mevrouw K. Visser - Timmermans,
Tolhuisweg 12, Aalten.

U kunt uw prijs tegemoet zien. Gefeliciteerd!
En als u deze keer niet tot de gelukkigen behoorde: dapper volhouden. Eens komt de dag dat ook u een prijs wint.



We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo

**'N STUKJE VAKWERK...
DAT DRUKWERK VAN**

DRUKKERIJ & UITGEVERIJ
te Mebel b.v.
BREDEVOORT



Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052



**een
onding,
zo'n
wekker**

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuitje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamercollectie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting WONNEN
MEUBLEN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080

*Elke dag vers
en elke dag
lekker!*



**BROOD VAN
BAKKERIJ HELMINK**

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

heesters · potterij · tuinaarde · tuinverlichting · z iedwerk · binnen- tuijkoker
6 Lokkuten · natuursteen · groene en bleecende planters · bloem · heesters

GROENRIJK
GroenRijk Willy Heinen
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



BLOEMSIERKUNST

D.W. van der Beek

Dijkstraat 50 - AALTEN - Tel. 0543-473500 - Fax 473300

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



REKEN MAAR

Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254