

De Krant van 't Land



9-ste jaargang - no. 9 - mei 1998

PINKSTERFEEST - OOGSTFEEST

*"En toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
 " (Handelingen 2:1)*

Eén van de vragen die ik vroeger met mijn catechisanten besprak was: "Wat is voor jullie een groter feest: het Kerstfeest of het Pinksterfeest?"

Welk antwoord de catechisanten dan altijd gaven kunt u vast wel raden. Dat was natuurlijk: "Het Kerstfeest!" Misschien had u dat antwoord zelf ook wel gegeven. Het Kerstfeest wordt immers op grootse wijze gevierd. Er worden veel Kerstwijdingen gehouden en de kerken zijn voller dan anders en ook mensen die zeggen dat ze niet geloven, doen toch op één of andere manier wel iets aan Kerstfeest. En voor gelovige christenen is het immers het feest van Jezus' geboorte en ze zingen enthousiast: "Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint." Daar mag je toch ook blij mee zijn! Zeker, daar mag je blij mee zijn. Maar hoe zou het komen, dat het Pinksterfeest vaak veel minder enthousiast gevierd wordt? Buiten de Kerk kan men er meestal niets mee. Maar hoe is het bij gelovige kerkmensen? Is voor hen het Pinksterfeest wel een groot feest? Dan toch zeker niet groter dan het Kerstfeest.



Terwijl het met het Kerstfeest allemaal nog moet beginnen. Er is alleen nog maar een Kind, in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En Pinksteren is het feest van de vervulling, het is het feest dat de oogst wordt binnengehaald. Van oorsprong is het Pinksterfeest dan ook helemaal geen Christelijk feest. Het is veel ouder, want het is een Joods feest. Bij de Joden was het in de eerste plaats een oogstfeest.

Dan werd (en wordt nog steeds) het boek Ruth gelezen, waarin de oogst zo'n belangrijke rol speelt. Waarin ook Ruth, de Moabitische, dus heidense vrouw, tot de belijdenis komt: "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God." Juist op de Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. Nu wordt duidelijk dat het heil vanuit het Joodse volk mag doorstromen naar de heidenwereld. Door die Heilige Geest hebben wij er ook deel aan mogen krijgen.

Wij mogen nu tot het volk van God gehoren. Alleen dat al mag een reden zijn om feest te vieren. En Gods heil mag nu wereldwijd zijn. De oogst mag groot zijn. Het gedicht dat op deze meditatie volgt gaat over Ruth, die van plan is om naar het veld van Boaz te gaan om daar aren te lezen. Wij mogen het met haar meebidden om zo een gezegend Pinksterfeest te krijgen.

H. Dijkslag

Biddend



Joke Verweerd.

*O hoge God, zie mij hier staan.
Nu ben ik naar U toegekomen
en vraag ik U, Heer zie mij aan.
Mijn leven hebt Ge reeds genomen
mijn lust, mijn liefde, mijn geluk.
Mijn hart is stuk!*

*Maar U bent toch die sterke God?
Die God van grote wonderdaden?
Hier is mijn hart, geopend tot
en hunkerend naar Uw genade
Tot U ben ik gekomen, Heer.
Hier kniel ik neer!*

*Kan ik wel bogen op Uw trouw?
Geen erfrecht is mij aangeboren,
maar eerder was ik toch de
vrouw
van één die tot Uw volk verkoren,
mij van Uw grote werken zei;
neem dan nu mij!*

*O hoge God, zie mij hier staan
Nu ben ik U dichtbij gekomen
en in vertrouwen zie ik U aan
o, laat Uw Geest mijn bloed door-
stromen
heb medelijden met mijn lot,
wees Gij mijn God!*

Een mooie dag!



Zaterdag 9 mei jl. hielden de Vrienden weer de Geraniummarkt op 't Zand. 's Morgens om zeven uur stond men al de vrachtwagen van Groenrijk Willy Heinen uit te laden. Grote karren vol met allerlei planten werden uitgestald op het plein. En hoewel op zo'n vroeg tijdstip de planten, als ook enkele vrijwilligers, eigenlijk nog goed moesten ontluiken en de markt officieel pas om negen uur begon, gingen vóór half acht al de eerste planten over de toonbank: traditiegetrouw was buurman Theo Grijsen de eerste klant.

Dit keer was besloten om de plantenbakken uit te stallen op en rond de (verhoogde) bielsen en dus geen tafels te gebruiken. Dit scheelt in kosten (voor de huur van de tafels), maar bleek ook best een gezellig aanzicht te geven.

Waarschijnlijk mede door het prachtige weer werd het die ochtend gezellig druk en werd er goed verkocht. Elk jaar weer zie je een grote groep "vaste klanten" waarvan sommige ook zeggen dat ze speciaal hebben gewacht met kopen op de Sint Bernardusmarkt. Dat zijn hartverwarmende opmerkingen!

Op het moment dat dit geschreven wordt weten we nog niet de exacte netto opbrengst, maar gezien de omzet kunnen er ongetwijfeld weer vele honderden guldens aan de kas van de Vrienden worden toegevoegd. Dank aan alle kopers en graag tot volgend jaar!

De Vrienden.





Kwaliteit maak je samen

Cliënten wonen in een verzorgingshuis omdat men niet meer alle dagelijkse levensverrichtingen zelfstandig kan volbrengen en men niet meer over een omgeving beschikt waarin dat kan worden opgevangen. Dit verminderen van de zelfstandigheid is echter niet hetzelfde als het verminderen van zelfbeschikking. Bij het ouder worden kan dit vermogen afnemen maar men behoudt het recht om het eigen leven zelf te bepalen.

Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort biedt huisvesting, voeding en verschillende vormen van zorg.

De cliënt blijft het middelpunt waar alles om draait.

De laatste jaren zijn we bezig om een omslag te maken van een aanbodgerichte naar een vraaggericht werkwijze. Niet het instituut bepaalt wat goed voor u is, maar de bewoner is diegene die dit aangeeft.

Om dit te kunnen coördineren dient dit inzichtelijk gemaakt te worden en moeten er afspraken over worden gemaakt.

In Sint Bernardus is de keuze gemaakt om staps-

gewijs het gehele dienstenaanbod te toetsen aan termen van kwaliteit, ook wel kwaliteitscirkels genoemd.

Essentieel hierbij is het streven om de bewoner de zorg zo aan te bieden zoals hij/zij het gewend is of wenst.

Met de bewoners zijn al verschillende gesprekken geweest en enkele werkwijzen zijn volledig veranderd. Ook al is het wennen om op een andere manier zorg te ontvangen of te verlenen, het moet aan het eind van een proef duidelijk een meerwaarde hebben voor de bewoners. Regelmatig wordt er met bewoners over gesproken.

Kwaliteit wordt door ieder mens weer anders ervaren daarom nodigen wij u uit, bewoners, familie, om kritisch met ons mee te denken. Zo horen wij graag wat u van de dienstverlening vindt. Als u wensen of ideeën voor verandering heeft, vertel ze dan aan een medewerkende, of maak een afspraak met het lokatiehoofd.

U kunt natuurlijk ook terecht bij de cliëntenraad.

De medewerkers van Sint Bernardus.

Oplossing jubileumpuzzel:

Bij het gezamenlijk gevierde jubileum van de drie kerken in Bredevoort hoorde ook een jubileumpuzzel, vonden wij, en die stond dan ook in het maartnummer van onze Krant. En velen vonden als oplossing daarvan de volgende vier regels:

***De kerk van Bredevoort heeft drie namen,
maar één naam bindt ons allen samen.***

***Na 't feest dus ook weer samen verder:
één kudde van de Goede Herder.***

Voor de volgende drie inzenders is er prijs:

- * mevrouw H. Klein-Entink-Prinsen, Kerkstraat 13,
- * heer H.W. Hinkamp, Frederik Hendrikstraat 12,
- * mevrouw Ko Visser, Tolhuisweg 12.

Gefeliciteerd! Uw prijs is onderweg.

Ik het Liesje Lepeloor

en ik ben de vrouw van Pieter Paashaas. Twee maanden geleden heeft Pieter een puzzel in de Krant van 't Zand gezet en als u die oploste, dan wist u meteen hoe ik heet. Nou, dat hebt u gedaan en er waren een heleboel goeie namen, maar sommigen dachten dat ik 'Lies de Lepeloor' heet. Nee hoor, 't is Liesje, en die j stond in het woord 'varkenshaasje'. En ook heet ik niet Lepelaar. Maar goed, de redactie heeft me gevraagd om de prijswinnaars te trekken en dit zijn ze:

- * familie H. van der Eem, Roelvinkstraat 3,
- * de heer G.J. Pauw, Hoge Veld 26 (app.513), Aalten,
- * de heer A. de Vries, Hozenstraat 12.

Gefeliciteerd allemaal!

Ik geef de pen door.....



Onlangs kreeg ik het verzoek een stukje in Uw blad te schrijven, hetgeen ik met plezier doe. Ik denk dat een flink deel van de lezers mij wel zal kennen, want ik loop al een tijdje mee.

Ik ben Henk Kok, ik woon thans dertig jaar in Bredevoort en heb gedurende die periode als huisarts in Bredevoort en Aalten gewerkt in een groepspraktijk van drie huisartsen. Als ik terug kijk op deze dertig jaar, is het duidelijk dat er zeer veel in mijn werk is veranderd. Toen ik begon werd er gedurende slechts enkele uren per dag spreekuur gehouden; vele uren werden besteed aan huisbezoeken. Er was nog geen apotheek in de gemeente Aalten, de huisartsen waren apotheekhoudend. Er werd een begin gemaakt met het systematisch noteren van medische gegevens op de zogenaamde "groene kaart".

Er waren nog veel onverharde wegen. In het reenseizoen had ik altijd een schop en laarzen in mijn "kever", toch raakt ik wel eens vast in de modder of in de sloot en moest een trekker van een hulpvaardige boer uitkomst brengen. Veel boerderijen hadden uitsluitend stromend water in de stal. Lang niet iedereen had telefoon, zodat het contact met de huisarts nogal eens via burens liep of men kwam rechtstreeks aan mijn voordeur. Het autobezit was gering, veel mensen waren eenvoudig niet in staat om het spreekuur te bezoeken.

Al met al was het leven van de huisarts destijds romantischer dan nu, ik beleefde mooie avonturen; er werd echter weinig efficiënt gewerkt.

Tegenwoordig houd ik het grootste deel van de dag spreekuur, maak minder huisbezoeken per dag, zie ook per dag veel meer patiënten dan vroeger.

De wegen en boerenerven zijn verhard, de schop en de laarzen gaan al vele jaren niet meer mee. De voorzieningen in de huizen zijn oneindig veel beter. Bijna overal centrale verwarming, geen ijskoude slaapkamers meer, warm en koud stro-

mend water in vrijwel ieder huis. Telefoon, veelal een auto voor de deur.

Mijn groene patiëntenkaarten behoren tot het verleden. Ik zit sinds vijf jaar achter een computer, waarin alle medische gegevens zijn opgeslagen. Een stroom- of computerstoring maakt mij het werken vrijwel onmogelijk.

Een aantal technische apparaten zoals electrocardiograaf, bloedsuikermeter, longfunctiemeter hebben hun intrede gedaan in de praktijk. In toenemende mate nemen doktersassistenten werkzaamheden van de huisarts over, zoals het bedienen van bovengenoemde apparaten, het maken van uitstrijkjes, het meten van de bloeddruk, het verzorgen van wonden. Steeds meer gaat de huisarts deel uitmaken van een team. Al met al is het huisartsen "bedrijf" technischer, efficiënter, steeds drukker en ook wat zakelijker geworden.

Dit laatste wordt geïllustreerd door het feit, dat de huisarts niet meer vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Door middel van het systeem van weekend- en avonddiensten heb ik een redelijke hoeveelheid vrije tijd verworven, dit in tegenstelling tot dertig jaar geleden.

Wie al die jaren hetzelfde is gebleven, is mijn vrouw, die als partner, praatpaal en achterwacht vooral tijdens de diensten het mij mogelijk maakt mijn werk te doen.

Met vriendelijke groet,

Henk Kok.



"Ik houd van uw koningin"

D. Bekius

Bij het programma voor het Koninginnefeest in Aalten op 30 april 1990 stond een foto van Hare Majesteit, waarop ze voor het open raam van haar huis lachend staat te wuiven naar haar volk.....!

Vlak voor diezelfde Koninginnedag stond in "De Gelderlander" het volgende bericht: "De 26-jarige Anthony Boetang was gisteren in de recreatiezaal van het asielzoekerscentrum Groot Deunk druk bezig de laatste hand te leggen aan een fors uitgevallen schilderij. Niet zomaar een kunstwerk.

Nee, hij schildert koningin Beatrix en prins Claus. Waarom?

"Because I love your queen," geeft hij als reden. ("Omdat ik van uw koningin houd!")

Toen ik die foto had gezien en dat bericht had gelezen, heb ik het volgende vers opgeschreven en op het feest voorgelezen:

Een huis, een huisgezin

- tussen ons in -

Nou ja..... niet in een rij

- je kunt er echt niet zó maar bij

en er niet zó maar binnen lopen.....

Maar tòch..... een huis,

een huisgezin, tussen ons in.....

en 't raam staat open:

vrij zicht op mens en maatschappij!

en voor dat raam, die openheid,

staat Hare Majesteit!

Een treffend schilderij!

En in diezelfde tijd

groeit op "Groot Deunk"

een tweede treffend schilderij:

Een jongeman uit Ghana,

ver van zijn eigen land

schildert daar

met hart en hand... ons koninklijke paar

en zegt heel simpel - echt - heel clean:

"I love your queen."

Dat zet ons aan het denken

op deze dagen van gedenken.....

*Gedenken wordt **opnieuw** beleven*

hoe wij hier mógen leven

sàmen met een Koningin..., tussen ons in.....

Die meelèéft en meewèrkt,

die banden legt en ze versterkt,

die ons helpt blijven hopen,

vanuit een huis... met steeds de ramen open!



En zó gedenken is beleven

hoe wij ook sàmen mogen leven

*met **onderling** een hechte band,*

een band zelfs met de vreemdeling in onze poort...

Vanuit "Groot Deunk" werd het gehoord

van onze vriend uit Ghana,

heel simpel - echt - heel clean: "I love your queen."

Wij zeggen het hem na: "Wij houden van de Koningin

en haar gezin..., tussen ons in....."

En 't raam staat nog steeds open!

Ik heb het vers graag opnieuw opgeschreven, want het is nog volop aktueel! Onze Koningin vindt het nog altijd fijn, dat onze 'eigen' vreemdelingen haar feest meevieren!

Samenwerking Stichting Ouderenzorg Aalten - Bredevoort en Stichting Zorgcombinatie Grensland

In juli 1997 hebben we u laten weten dat Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort en Stichting Zorgcombinatie Grensland mogelijkheden tot samenwerking zouden gaan onderzoeken.

Tot Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort (SOAB) behoren de verzorgingshuizen 't Hoge Veld en Beth San te Aalten en Sint Bernardus te Bredevoort.

Tot Stichting Zorgcombinatie Grensland (SGZ) behoren de verzorgingshuizen De Berkhof, De Pelkwijk, De Vredense Hof en het verpleeghuis Pronswede te Winterswijk.

Het resultaat van het onderzoek tot samenwerking is neergelegd in een **Voorgenomen besluit Vergaande vorm van Samenwerking**.

Dit besluit is in november 1997 goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht van SZG en het bestuur van de SOAB. Vervolgens is dit voorstel ter advisering/instemming aangeboden aan de ondernemingsraad en de cliëntenraden.

Motieven om te gaan samenwerken zijn o.a.: verbreding van het zorgpakket in Aalten. De SOAB en SZG willen ernaar streven in Aalten naast verzorgingszorg, verpleeghuiszorg te gaan bieden.

Zoals nu te voorzien is zal Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort op 1 juli 1998 gaan fuseren met Stichting Zorgcombinatie Grensland.

Als bewoner van één van de Aaltense verzorgingshuizen hoeft u zich geen zorgen te maken over de komende veranderingen.

U zult de zorg die u nodig hebt blijven ontvangen.

Daarnaast zal er alles aan gedaan worden om het specifieke van elk verzorgingshuis te laten bestaan.

Op den duur verwachten we u te kunnen aantonen wat de directe voordelen van deze fusie zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
D.J. Schenk-Heideman
Hoofd zorg/waarnemend directeur.

Uitnodiging

Opening van de tuin,
zaterdag 6 juni om 10.00 uur!

Zoals u allen weet is vorig jaar de tuin van Sint Bernardus opnieuw aangelegd en ingeplant. Met velerlei hulp is deze tuin tot een aanwinst voor het huis en zijn bewoners geworden.

Alle bewoners, donateurs, vrijwilligers, medewerkers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Graag tot ziens,
Hanny Veenhuis-Te Paske

De kerken besteden in dit weekend aandacht aan het zeshonderdvijftig jaar bestaan van de drie kerken. Hebt u gasten in huis dan is dit misschien een aardig uitstapje!

Bedankt!

Nu het weer warmer wordt is het lekker om buiten te zitten. Op het terras in de schaduw of 's avond onder het genot van een kopje koffie.

Van de Stichting Vrienden van Sint Bernardus heeft het huis twintig tuinstoelen gekregen om aangenaam buiten te zitten. Het zijn stevige stoelen met een goed zitcomfort.

Dankzij de vele donateurs en de opbrengsten van terras en markten kan de stichting wederom ons een fantastisch geschenk geven.

HARTELIJK DANK!

Voedingscommissie

Sinds 6 april is er een voedingscommissie binnen de Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort. In het verleden zijn er diverse groepen en commissies geweest die zich bezig hielden met de voeding.

Zo was er op 't Hoge Veld als eens een menucommissie en later hield de bewonerscommissie zich daar mee bezig. Op Beth San en Sint Bernardus werd er in de bewonerscommissie ook over voeding gesproken.

Na de fusie was het hoofd voeding wel eens op een vergadering van de verschillende bewonerscommissies. Daar werden dan enkele aspecten van de voedingsverzorging besproken. Om contact te houden met de bewoners kwam het hoofd voeding wel eens tijdens de koffie in de zaal. Dan werd er hier en daar een praatje gemaakt. Al met al niet erg structureel en constructief. Wel gezellig.

Nu de Cliëntenraden actief zijn is er gezocht naar een manier om toch zo goed mogelijk de band met de voedingsdienst te behouden. In de cliëntenraden komen van allerlei belangrijke zaken aan de orde. Voeding is toch een onderwerp wat extra aandacht verdient.

Daarom is er aan de cliëntenraden gevraagd om mensen te benaderen die zitting willen nemen in een commissie. In totaal hebben er zich vijf mensen beschikbaar gesteld.

Op 6 april is de commissie voor de eerste keer bij elkaar geweest. Daar zijn al een aantal zaken aan de orde geweest: - wat is de taak en het doel van deze commissie, hoe vaak en wat bespreken we? Daarbij is er als eerste een doel gesteld: **de commissie beoogt het behartigen van belangen van alle cliënten die gebruik maken van**

voeding, in al haar facetten en in de ruimste zin des woords. De commissie zal de algemene wensen, behoeften en belangen bespreken.

Nu zult u misschien denken dat is een mooie, maar lange zin. De commissie is echter van mening dat het begrip voeding zeer ruim genomen dient te worden. Daarom is er ook voor gekozen om de commissie **Voedingscommissie** te noemen. Zo dekt de naam alles dat iets met voeding te maken heeft. Hierbij denken men o.a. aan de warme maaltijd, overige verstrekkingen, zoals hapjes en gebak, de koffie- en theevoorziening en het assortiment in de winkel.



Met de complimenten van tafel 8

De commissie zal aan de hand van informatie, die men verkrijgt van de cliëntenraad of gewoon 'in de wandelgangen' hoort, punten bespreken. Ook kan het hoofd voeding gesprekspunten aandragen. Daarbij is gesteld dat de onderwerpen het algemeen belang moeten dienen.

We hopen op deze manier weer een stukje kwaliteit te leveren aan de cliënten.

De volgende leden zitten in de Voedingscommissie:

Mevrouw Eelink en mevrouw Stronks, bewoners verzorgingshuis Beth San;
mevrouw Schreurs, bewoners verzorgingshuis 't Hoge Veld;
de heer Van De Berk, bewoners verzorgingshuis Sint Bernardus;
de heer Bakker, deelnemer eettafelproject 't Hoge Veld;
Hans Onstenk, hoofd voeding, Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort.

Hans Onstenk, hoofd voeding.



Wie ben ik?

Een paar dagen voor 't uitkomen van de vorige krant werd ik gebeld door een redactielid of ik een baby- of peuterfoto van mezelf wou uitzoeken voor de Krant van 't Zand.

Aangezien de meeste foto's nog thuis zijn (m'n moeder is gek op foto's en kan er dus geen afstand van doen), gauw 's avonds nog naar huis gefietst en onder het genot van een kopje koffie samen een foto uitgezocht.

Op deze foto ben ik nog geen jaar oud.



Ik ben geboren op 13 mei 1970 in het ziekenhuis in Winterswijk. Toen was ik ook al eigenwijs want in plaats van eerst met m'n hoofd ter wereld te komen, kwam ik met m'n billen! Dus het eigenwijze zat er al vroeg in.

Mijn ouders zijn Gerrit en Annie Huitink, beheerdersechtpaar van verenigingsgebouw "Ons Huis."

De eerste drie jaar van m'n leven hebben we bij mijn oma ingewoond aan de Frederik Hendrikstraat, daarna zijn we verhuisd naar de overkant van de straat.

Daar kreeg ik er in 1975 een broer(tje, nu bijna een halve meter groter dan ik) bij: Leon.

Na de Mavo en het MDGO-VZ, ben ik in 1989, na de renovatie van Sint Bernardus, hier aan de slag gegaan. Inmiddels alweer bijna negen jaar geleden, op naar de twaalf en een half!

In april 1993 ben ik getrouwd met Erik, m'n eigen timmer- en brandweerman. We wonen sinds 1996 op 't nieuwe Stadsbroek, waar we zelf ons huis hebben gebouwd.

In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen met onze hond Tosca (een zwarte labrador), hardlopen (niet fanatiek genoeg) en 'prutsen' in huis en tuin. Mijn grootste hobby is winkelen en het snuffelen (en kopen natuurlijk) op rommel- en antiekmarkten.

Groetjes, Maureen Prinsen-Huitink.



De nieuwe foto



Wie, o wie is dit meisje dat zich heerlijk in de grote stoel laat verwennen met een dekentje en een kopje thee?

Verjaardagen



5 juni: Ina Hiddink
14 juni: Jolanda Lensing
18 juni: de heer Te Selle, app. 208
18 juni: mevrouw de Ruijter-Heijink, app. 223
26 juni: de heer Daniëls, app. 224

NAMENS DE REDACTIE EEN PLEZIERIGE VERJAARDAG GEWENST!

Weeksluitingen



Datum voorganger organist

23 mei	ds. A. Wagenaar	hr. Y. ter Haar
30 mei	ds. J. van Dalen	dhr. A. Schilderman
6 juni	ds. A. Schellevis	dhr. G.H. Mateman
13 juni	ds. J. Bakker H.A.	dhr. G. Olbach
20 juni	ds. H.J. Zeldenrijk	dhr. W. Mak

Agenda



Maandag, 1 juni, tweede Pinksterdag wordt er in de zaal om 16.30 uur een broodmaaltijd geserveerd. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de keukenmedewerkers: Joke Meulenbeek of Jolanda Lensing.

Zaterdag, 6 juni om 10.00 uur opening van de tuin, zie uitnodiging elders in dit blad.

Maandag, 15 juni vanaf 14.30 uur verzorgt de sociale commissie een **BINGO** in de zaal.

Mutaties



SINT BERNARDUS:

Geen mutaties

BETH SAN:

Op 28 april jl. zijn de heer en mevrouw Garretsen-Luimes in appartement 115 komen wonen.

Mevrouw Stronks-Temming is verhuisd van appartement 115 naar appartement 106.

'T HOGE VELD:

Mevrouw Kämink-Wildenbeest is op 23 april in appartement 510 komen wonen.

Mevrouw Nienhaus-Cornelissen, appartement 110, is op 10 april verhuisd naar verpleeghuis Pronsweide, Winterswijk.

De heer Kok, appartement 508, is op 28 april overleden.

Mevrouw Meinen, appartement 306, is op 11 mei verhuisd naar verpleeghuis Pronsweide, Winterswijk.

Mevrouw Heezen-Buunk is op 13 mei in appartement 501 komen wonen.



Nederland-Waterland

Laten we eens proberen om ons Nederland voor te stellen zonder water. Je kunt het niet. Het is overal: van de grote rivieren tot de Kleine Gracht, van het IJsselmeer tot de Slingeplas.

We drinken het, we zwemmen er in, we varen er op, we vissen er in en 's zomers gaan we pootje baden aan zee. En soms komt het in de vakantie met bakken uit de hemel. Dan moet je de moed er maar in houden, zoals de man op het plaatje.

In onze puzzel hebben alle vragen iets met water te maken. En dat geldt ook voor de gevraagde oplossing. De eerste letters van boven naar beneden vormen namelijk een beroep, dat alleen 's zomers aan de kust kan worden uitgeoefend. Meer zeggen we er niet van, want dan zou het al te gemakkelijk worden. U begrijpt al wel dat de punten bij elk woord het aantal letters aangeven.

Als u ons uiterlijk 22 juni laat weten waarmee de brave man de kost verdient, dan maakt u weer kans op een van de uitgeloopte prijsjes. En nu dan de omschrijving:

- ✓ 1. bekende Nederlandse badplaats
- ✓ 2. een van de Waddeneilanden
- ✓ 3. grote havenstad
- ✓ 4. die maakte de Zuiderzee tot IJsselmeer
- ✓ 5. het water voor onze kust
- ✓ 6. de heuvels achter de kust
- 7. mooi riviertje in de Achterhoek
- ✓ 8. waterlanders
- 9. een van de Zuid-Hollandse eilanden
- 10. stadje aan het IJsselmeer
- 11. schip voor de haringvangst
- ✓ 12. ligt aan alle kanten in het water
- 13. provincie aan zee
- 14. wijst zeelieden de weg
- 15. groot havengebied bij Rotterdam
- 16. riviertje in Zuid Holland
- ✓ 17. veilige ligplaats voor schepen
- 18. buitendijks land
- ✓ 19. voormalig eiland
- 20. watersport
- 21. marinehaven
- ✓ 22. door water omgeven koninkrijk
- ✓ 23. vaartuig dat in noodgevallen uitvaart



- 1 s c h e e v e n i n g e n
- 2 t e r s c h e l l i n g
- 3 r o t t e r d a m
- 4 a f s t u i t j e k
- 5 a e o r d z e e
- 6 d u i n e n
- 7 s l i n g e
- 8 t r a n e n
- 9
- 10
- 11
- 12 e
- 13 n
- 14
- 15
- 16
- 17 h a v e n
- 18 q u i t e r w a a r d
- 19 u r k
- 20 d e
- 21 d e n h e i d e n
- 22 e n g e l a n d
- 23 r e d d i n g s b o o t



We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort
Tel. (0543) 45 11 12

Openings tijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamerkollektie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting VORMGEVER
MEUBELN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN *Mode*

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

beesters - potterij - tuinaarde - tuinverlichting
6 Lokkullen - natuursteen
1. Lidoosik - Gonnem - Zijkofok
groene en bloeiende planten - bloem - heesters



GroenRijk Willy Heinen

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254