

De Krant van 't Land



9-de jaargang - no. 7 - maart 1998

IK HEB GEEN MENS.....

(Joh. 5: 1 en verder)

Jezus ging op zekere dag naar Jeruzalem om één van de Joodse feesten mee te maken.

Nu was er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een soort vijver met vijf zuilengalerijen, Bethesda genoemd. In die zuilengalerijen lagen talloze ongelukkige mensen: zieken, blinden, lammen, kreupelen enz.. Zij wachtten daar op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel uit de hemel in dat water, dat dan begon te bewegen. En wie dan het eerst in het borrelende bad kwam, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.

Er lag ook een man, die al achtendertig jaar invalide was. Toen Jezus hem daar zag liggen, werd het hem duidelijk dat hij al heel lang ziek was.

Dan volgt de (haast overbodige) vraag van Jezus: "Wilt u gezond worden?" En dan het aangrijpende antwoord: "Natuurlijk, mijn Heer, maar **ik heb geen mens** om mij in het water te helpen als het in beweging komt. En als ik het alléén probeer, ben ik altijd weer te laat."

"Ik heb geen mens....."

Maar ik wel!

Die uitroep klinkt door in het volgende verhaal (Marcus 2: 1 e.v.):

Jezus was toen in Kapernaüm, zijn woonplaats.

Het duurde niet lang of de hele stad wist dat hij thuis was.

Al gauw was het huis tjokvol. Ook voor de deur stonden veel mensen te luisteren. Vier mannen brachten een verlamde man op een draagbaar. Ze wilden naar Jezus toe. Maar omdat het er zwart zag van de mensen, lukte dat niet.....

"Dan maar via het dak....." dachten deze doorzetters.

Ze maakten inderhaast een gat in het dak en lieten de verlamde man daardoor zakken, vlak voor Jezus.

Inderdaad:

Zopas klonk het trieste: "**Ik heb geen mens.....**"

Maar de **tweede** invalide had kunnen roepen: "**Maar ik wel**, zelfs **vier**, die er alles voor over hebben om mij te helpen!"

Wat doen wij?

Wij laten het helaas ook nogal eens afweten..... "Ik heb geen mens....." Soms zijn **wij** die **afwezige**. (Hopelijk horen wij ook wel eens bij die vier!)

Wat was het antwoord van Jezus?

Hij **helpt** in **beide** gevallen!

Zonden worden vergeven en beide invaliden kunnen weer lopen!

Het hangt niet van ons af, maar Jezus wil ons wel gebruiken!

D. Bekius

AFSCHEID VAN DE VOORZITTER

In de Algemene Bestuursvergadering van 12 februari jl. heeft de heer Brunt afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort.

De heer Brunt heeft als voorzitter van de ouderenzorg in Aalten een lange staat van dienst. Eerst als voorzitter van Beth San en vanaf januari 1993 van de nieuwe stichting, waarin de drie plaatselijke verzorgingshuizen toen samengingen. De tijd dat de heer Brunt als voorzitter actief is geweest in de ouderenzorg is bepaald geen rustige periode geweest. Hiermee is opnieuw aangetoond dat "met de vut gaan" niet altijd betekent dat men het kalmer aan kan gaan doen.

De heer Brunt heeft zijn werk als voorzitter gedaan met de van hem bekende rust en vasthoudendheid, af en toe gekruid met zijn enorme gevoel voor humor. Het is ondermeer zijn verdienste dat de onderlinge verhoudingen goed bleven, ook als de omstandigheden wel eens moeilijk waren. Dit was vooral te danken aan zijn open-

heid. Hij toonde zich altijd bereid om zaken uit te leggen als mensen hem daarom vroegen. Hij liep nooit weg voor zijn verantwoordelijkheid.

Natuurlijk ging hem de toekomst van de ouderenzorg hier in Aalten zeer ter harte: goede, eigentijdse voorzieningen voor ouderen handhaven, waar mogelijk uitbreiden en op zo kort mogelijke termijn verpleeghuyszorg binnen onze gemeentegrenzen zien te krijgen. Dit laatste komt steeds dichterbij nu er besprekingen over vergaande samenwerking met Grensland te Winterswijk zijn begonnen.

De heer Brunt vindt nu het ogenblik gekomen om afscheid te nemen van de Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort en het bestuur heeft daar alle begrip voor. De stichting dankt veel aan de heer Brunt en het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk. Wij gunnen hem dan ook graag nog vele ontspannen en rustige jaren toe en hopen dat hij die in goede gezondheid met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen mag genieten.

De heer Mateman, secretaris van het bestuur, zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen.

Het bestuur.

VALENTIJDAG

Zoals gebruikelijk, was op Valentijnsdag (zaterdag 14 februari jl.) weer een aantal Vrienden van Bernardus rond koffietijd in de zaal aanwezig voor de jaarlijkse "verrassing", een mooie plant voor elk van de bewoners, waarmee iedereen weer erg blij was.

Zoals ook gebruikelijk, had de voorzitter van de Vrienden voor deze gelegenheid weer een gedichtje gemaakt, dat hij heeft voorgelezen. (Voor één regel - boe, boe, boe! - vroeg hij de medewerking van de bewoners, waaraan luidkeels gehoor werd gegeven!)

Hiernaast vindt u het gedichtje afgedrukt:



Valentijnsdag 1998

*Wat vinden wij het fijn:
elk jaar in deze zaal
het feest van Valentijn:
de Vrienden op de koffie,
een bloemetje voor allemaal,
een eerbetoon voor Valentijn,
die - zo geloven wij -
naast Sinterklaas
ook een cadeautje - Sint wil zijn.*

*Niks hoor, da's divaas,
zegt nu Jos Brink
(die van de televisie)
daar gaat nu onze illusie:*

*"Die cadeaus op deze dag
hebben met Sint Valentijn
niets en niets te maken."*

*Hij noemt het "Valentijn-gedoe"
door middenstand bedacht.....*

*Moeten wij er nu mee staken?
Ja, dat had Brink gedacht.....
Nee, Brink, wij roepen hier in koor:
BOE - BOE - BOE!!
en gaan er fijn mee door
nu en voor lange duur!*

*Ikzelf trouwens niet meer,
het is voor mij de laatste keer,
ik ga uit het bestuur.
Eén ding staat vast,
dat kunt u nu wel gissen:
die kom ik erg te missen!*

D. Bekius



Verrassing

Weet u wat ik nu zo leuk vind van de vrienden van Sint Bernardus? Je merkt nauwelijks iets van ze, en toch doen ze heel veel voor de bewoners. Zo ook weer op zaterdag 14 februari jl. Nietsvermoedend wandelde of reed iedereen gewoontegetrouw zo omstreeks tien uur 's morgens naar de koffiekamer om bij binnenkomst te ontdekken dat er een heel regiment plantenbakjes klaarstond ter ere van Valentijnsdag.

Er was weer behoorlijk in de bus geblazen door onze Vrienden: niet een simpele paardebloem of een tulpje voor elke bewoner. Nee, iedereen kreeg zo'n prachtig bloemstukje met een op ontluiken staande narcis plus nog wat ander kleurrijk spul aangeboden.

U kunt zich voorstellen dat iedereen daar best mee in zijn sas was.

Afijn, u kunt het wel zien aan de glunderende gezichten op de foto's.

Bedankt, Vrienden!

dhr. G. v.d. Berk

HOE IS VALENTIJNSDAG ONTSTAAN?

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn, dat we elk jaar een aantal bijzondere feestdagen hebben. Meestal zijn het algemeen erkende christelijke feestdagen, maar er zijn er ook heel wat ingeslopen, waarbij een bepaalde groep personen (en niet alleen personen, zoals we later zullen zien) in het zonnetje gezet dient te worden. Vooral de commercie, de detailhandel, of hoe je het maar noemen wilt, spant zich ieder jaar weer in om de mensen duidelijk te maken, dat je die dag in ieder geval dient te vieren. De beste manier zou dan zijn door in hun winkeltje iets passends te kopen. Zo hebben we moederdag (goed voor bloemisten, banketbakkers, parfumerieën enzovoort), vaderdag (ja hoor: herenmodezaken, gereedschapswinkels en weer de parfumerieën), dierendag (bedenk zelf maar welke winkels daar weer vrolijk van profiteren) en de absolute topers in haast elke branche: het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Nu behoort het kerstfeest natuurlijk tot de algemeen erkende christelijke feestdagen, maar onder invloed van de Amerikaanse cultuur hobbelt er in Nederland ook al een 'Joho' roepende figuur rond, die het volk aanzet om toch vooral veel dure cadeaus onder de echte of de kunstkerstboom te leggen.

Het feest van Sint Nicolaas is eigenlijk het enige feest, waarbij in heel Nederland een heilige wordt vereerd, de bisschop van Myra. We doen het wel volkomen fout door te veronderstellen dat we zijn verjaardag vieren (denk maar aan het liedje: Sinterklaas is jarig, 'k zet mijn schoentje klaar, enz.), want van heiligen gedenk je nooit de verjaardag, maar altijd de sterfdag. Ook wat de datum betreft zitten we er een dag naast. We zingen: "5 december, 5 december, ja dat is de grote dag", maar dat moet echt wel 6 december zijn. Er wordt wat afgeklungeld met deze heilige! In bepaalde delen van ons land worden nog an-

dere heiligen vereerd. Een mooi voorbeeld daarvan is Sint Maarten. De detailhandel zag daar echter geen brood in, omdat dit voornamelijk een kinderfeest, waarbij kinderen langs de deuren gaan en, na aangebeld te hebben, een toepasselijk liedje zingen, om daarna verwachtingsvol de handen op te houden in de hoop dat daar flink wat snoep in terecht zal komen. Wat dat toepasselijke liedje betreft: toen ik nog in Sittard woonde werd ik aan de deur toegezongen met de volgende tekst: "Sunt Méрте, Sunt Méрте, de koeien hebben stérte."

Dit alles met een onvervalste zachte g natuurlijk, maar wat die koeien in hemelsnaam met Sint Maarten te maken hebben, is me nooit duidelijk geworden. De rest van dit wonderschone lied ben ik tot mijn spijt vergeten.

Vervolgens zijn de winkeliertjes over de grenzen gaan kijken. En... hiep hiep hoera, daar vonden ze in Engeland precies wat ze nodig hadden. Daar kende men het gebruik om op 14 februari kleine geschenken te geven of een kaart te sturen. Zo'n kaart of geschenkje (en dat kon ook een bosje bloemen zijn) heette een Valentine (in het Nederlands dus een Valentijn), zo genoemd naar de bisschop Valentinus, die als martelaar op 14 februari van het jaar 271 in Rome zou zijn gestorven.

De hiervoor gebruikte prentbriefkaarten moesten aan bepaalde eisen voldoen. Er moest namelijk een hart op voorkomen en liefdesgodjes, zoals bijvoorbeeld Cupido oftewel Amor. Het was in Engeland al heel lang de gewoonte, dat jongelui van beide seksen op Sint Valentijnsdag elkaar dit soort kaarten stuurde, al dan niet vergezeld van het hierboven genoemde kleine geschenkje. Op deze manier betuigde men, al dan niet anoniem, zijn liefde voor de ander. Er werd dus een campagne gestart om de Nederlanders te laten wen-

nen aan dit mooie gebruik, en weer kon een aantal winkeliers (onder meer de boekhandel en de bloemist) de goegemeente tot kopen verleiden.

Het leuke is, dat er in heel Nederland maar één gemeente is, die op 14 februari geheel in het teken staat van de Sint Valentijnsverering, en dat is de gemeente Westerhoven in Noord-Brabant. Al in de vijftiende eeuw bouwden de bewoners een aan Valentinus gewijde kapel, en wel vlak naast een bron, waarin het water hoger stond dan het niveau van het er dichtbij stromende riviertje. Zo'n bron wordt in de zuidelijke Nederlanden ook wel een putje genoemd. Nog heden ten dage kennen we in ons land en in België behalve de Valentinusputjes nog de Willibrordusputjes en de Servatiusputjes. In de loop der eeuwen is die kapel de nodige keren afgebrand, ingestort of kapotgeschoten, maar iedere keer weer opgebouwd. De kapel die er nu staat dateert van 1947. Het is ook lange tijd, met onderbrekingen, een bedevaartsoord geweest, want aan Valentinus werd een uitzonderlijke genezingskracht toegedacht ten aanzien van lijdens aan epilepsie (ook vallende ziekte genoemd). Ook kreupele mensen zouden baat vinden bij het aanroepen van Sint Valentinus.

Wie was nu eigenlijk die Valentinus waar het hier om gaat?

Historisch gezien staat er bitter weinig vast. Alleen de legendes over deze heilige geven ons een beetje informatie. Zelfs over zijn sterfjaar verschilt men van mening; het moet rond het jaar 270 zijn geweest. Het verhaal gaat dat hij is doodgemarteld in Terni, ten noorden van Rome in Italië. Dat hij daar bisschop was, is een latere toevoeging. Het dichtst bij de waarheid is waarschijnlijk dat hij gewoon priester was. Nu leefde er in die tijd nog een andere Valentinus, de bisschop van Tongeren (België), waarvan ook weinig bekend

is. Mogelijk zijn deze twee heiligen één en dezelfde persoon. De Valentijnsverering kan dus ook uit België zijn overgebracht. Het verhaal als zou Valentijn in Brabant zijn geweest blijft echter onwaarschijnlijk. Evenmin is duidelijk waarom hij in verband wordt gebracht met het sturen van de eerdergenoemde Valentijnskaarten en het geven van bloemen. Het is mogelijk dat, als voortzetting van heidense opvattingen, Valentijnsdag als de voorloper van de lente werd aangezien; de dag waarop vogels en geliefden elkaar vonden. Heden ten dage worden er in ons land alleen nog maar kaarten gestuurd of bloemen gegeven aan mensen, die je een plezier wilt doen en een keerje extra wilt verrassen. Dus dames, al u op 14 februari een bloemetje hebt gekregen, is de kans dat dit van een stille aanbidder komt niet groot. En voor de heren geldt iets dergelijks. Tja, 't is jammer.

(Met dank aan de heer P. Rijkers, pastoor te Westerhoven, voor de belangeloos beschikbaar gestelde informatie.)

dhr. G.H. van de Berk





WIE BEN IK?

Een weekend samenwerken met een redactielid van deze krant, die al weer druk is met ideeën voor de volgende Krant van 't Zand en waar dan ook een nieuwe foto bijhoort. De vraag is of ik er al ingestaan heb en of ik een foto heb? Ja, ik heb wel enkele foto's, maar veel zijn het er niet, want als je het achtste kind bent, dan wordt foto's maken wel eens vergeten.



Toch valt het me op dat ik vaak alleen sta op de foto's die ik heb. Ach ja, de jongste wordt nog altijd als de verwendste aangekeken.

Mijn ouderlijk huis staat aan de Haartsestraat tegenover het Nannielaantje (beter bekend als het Vrijerslaantje, waar die naam vandaan komt zegt al genoeg.)

Mijn ouders, Jo lensink en Hanna Lensink-Heyink wonen daar nog. Deze foto is achter het huis gemaakt waar ik graag op de schommel zat. Ik kan me niet veel herinneren, maar wel dat ik zaterdag, nadat ik gedouchd was, nog even mocht schommelen, maar wel oppassen dat je niet vies werd. Een schommel staat er nu al een aantal jaren weer, maar dan voor de kleinkinderen.

Ik woon alweer elf jaar in de Koppelstraat en ben getrouwd met Jan. We hebben een dochter,

Joyce van vier jaar en een zoon, Danny van één jaar.

Ik ben na de geboorte van Joyce hier komen werken. U zult soms wel denken, ik heb haar lang niet gezien, maar de meesten van u weten wel dat ik part-time werk zodat het goed te combineren is met een gezin.

Ik hoop nog lang met veel plezier hier te werken.

groetjes, Judith Willemsen

DE NIEUWE FOTO!



Wie, o wie is dit meisje dat zo vrolijk achter haar grote broer staat?





CLIËNTENRAAD MET EEN KWINKSLAG!

Goed, nu zit ik dus in die Cliëntenraad, met nog een aantal aardige, vriendelijke en goedwillende personen. En dus komt de gedachte bij me op, dat ik dan toch ook iets moet gaan doen. Ik bedoel zo iets als misstanden aan de kaak stellen en grove onrechtvaardigheden melden. Maar zo simpel ligt dat niet natuurlijk. Er zijn wel een paar zaken in ons huis, die niet naar mijn zin zijn of waaraan ik me iedere keer weer erger.

Ik neem als voorbeeld maar eens die vogeltjes op de gang op de eerste etage. Die beginnen 's morgens vroeg al te zingen, zo om een uur of half vijf. In principe heb ik daar geen last van, want meestal slaap ik op dat tijdstip nog en dringt het niet eens tot me door. Maar de keren dat ik wel vroeg wakker ben, valt het me op, dat er zo weinig variatie zit in wat ze kwinkeleren. Het is altijd hetzelfde deuntje namelijk:

tjuut tjuut tjuut, rrrrrrrrrrrrtetetet, sjiep sjiep. Het moet toch mogelijk zijn om die vrolijke fladderaars iet anders te leren, bijvoorbeeld "Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet." Wat ook zo 's morgens vroeg wel mooi zal klinken is: "Waar de blanke top der duinen" enz.. Misschien is het zelfs wel mogelijk om ze een gedichtje te leren opzeggen. Een kwestie van geduld. Om te beginnen iets simpels en niet te lang, zoals:

Op de Pier te Scheveningen zat een merel blij te zingen.

't Is bekend bij alle dieren: merels houden veel van pieren!

Zoiets verveelt niet, vooral omdat het over Scheveningen gaat, en dat ligt dicht bij Den Haag. Altijd goed!

Ik heb ooit eens een beo gehad. Dat zijn prater bij uitstek, zoals iedereen wel weet. De directeur van het Wassenaars Dierenpark had vroeger twee van die dartele kletsmajors, en die konden allebei zeggen: "Koop een Toyota." Dat was wel handig, want die directeur was toevallig ook nog importeur van dat automerk. Om terug te komen op de door mij aangeschafte beo, ik heb wekelang iedere dag uren op mijn knieën voor de kooi gezeten en "Dag beo" tegen hem gezegd. Hij hield geïnteresseerd zijn kopje scheef, pikte eens in een druifje, maar praten, ho maar. Nu hebben schoolmeesters veel geduld, maar ja, aan alles komt een eind, dus ik eindigde mijn wijze lessen met: "Nou, barst maar." En dat kon hij in één keer nazeggen en hij heeft het ook nooit meer afgeleerd. Voor bezoekers was het minder leuk zo toegesproken te worden, dus heb ik hem uiteindelijk maar verkocht.

dhr. v.d. Berk

PRIJSWINNAARS JANUARI-PUZZEL

't Is maar goed dat er in het januari-nummer van de Krant van 't Zand een puzzel stond met sneeuwballen, anders hadden we ze deze winter helemaal niet gezien. Tot nu toe tenminste niet. Maar ook zonder sneeuw zal de "Boerenkool met worst" wel hebben gesmaakt. Heel wat puzzelaars hebben die winterkost gevonden als oplossing van de puzzel. En van hen wees het lot de volgende drie prijswinnaars aan:

* **Betsie Wubbels-Beijer, Izermanstraat 10;**

* **S. Geurkink, Stadsbroek 13;**

* **Henriet Willemsen, Stadsbroek 10;**

Alle drie in Bredevoort!

GEFELICITEERD!!

MUTATIES

SINT BERNARDUS:

Maandag, 23 februari is mevrouw van Merkenstein-Schuurman, verhuisd naar verpleeghuis 't Meulenbelt in Almelo. Wij wensen haar een goede tijd toe.

'T HOGE VELD:

Op 6 februari is mevrouw De Jong-Koremans, app.401, verhuisd naar Pronswaide.

Op 7 februari is mevrouw Hoefman-Hilbelink, app. 501, overleden.

Op 7 februari is de heer Hannenberg, app. 103, overleden.

Op 18 februari is mevrouw Maas in app. 504 komen wonen en op 22 februari is mevrouw Maas overleden.

Op 25 februari is de heer Versluis in app. 209 komen wonen.

BETH SAN:

Geen mutaties.

AGENDA

Woensdag, 18 maart en 1 april vanaf **14.30 uur** organiseert het comité van de drie kerken een informatieve middag. **Een ieder is van harte welkom!**

Donderdag, 19 maart gaan Jolanda Hengeveld en Peter Lensing trouwen. U bent van harte welkom op de **receptie van 18.00 tot 20.00 uur** in zaal Koenders te Breedenbroek.

Woensdag, 25 maart exposeert Bredevoorts Belang in de serre omtrent de 'Boomplantdag'. Meer hierover leest u in Bredevoorts Nieuws.

VERJAARDAGEN

14 maart: dhr. Wegchelaer, app. 120

24 maart: Marie-José Rave-Bomers

27 maart: Hennie ter Maat-Heusinkveld

2 april: mevr. Jonker-Slotboom, app. 122.

5 april: Lidy Grijsen

7 april: mevr. Essink-Luimes, app. 204 204.

Van harte gefeliciteerd, namens de redactie een fijne dag toegewenst!

Peter Lensing

en

Jolanda Hengeveld

gaan trouwen op donderdag 19 maart om 16.00 uur in het gemeentehuis te Dinxperlo.

U bent van harte welkom op onze receptie van 18.00 tot 20.00 uur in zaal Koenders, Terborgseweg 61 te Breedenbroek.

Ons adres is
Veensgracht 14, 7091 BR Dinxperlo.

WEEKSLUITINGEN

14 maart
21 maart
28 maart
4 april

voorganger

mevr. J. van de Wijk-Janmaat
ds. W.H. Everts
dhr. G.J. Hoornenborg
ds. A.J. Rotte

organist

dhr. J.G. te Lindert
dhr. G. Olbach
dhr. D.A. Heusinkveld
dhr. W. Mak



In deze maanden vieren de drie kerken van Bredevoort hun jubilea. De leeftijden lopen ver uiteen: 400, 200 en 50 jaar, maar voor elk van de kerken is het een mijlpaal die waard is gevierd te worden.



Drie kerken - één Kerk

Maar ook in de kerkgeschiedenis van Bredevoort is deze drie-voudige jubileumviering een mijlpaal. Want wat is het mooi, dat het hoogtepunt van al die plechtigheden en feestelijkheden een gezamenlijke viering mag zijn. Drie kerken, nog wel, maar samen wetend tot die ene Kerk-met-een-hoofdletter te behoren.

Nu is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat weten we allemaal. De oecumene, het zoeken naar eenheid van alle gelovigen (en dat hoeft niet onvoorwaardelijk tot één 'kerkgenootschap' - het woord alléén al! - te leiden) heeft iets van een legpuzzel die nog lang niet af is. Iedereen komt met zijn eigen stukjes aandragen en het valt niet mee om daar een mooie, goed passende plaat van te maken. Daarom mogen we dankbaar zijn, dat we bij ons in Bredevoort al zo ver gevorderd zijn, dat we veel van die eenheid bij alle verscheidenheid mogen ervaren. Al moeten ook hier natuurlijk nog heel wat stukjes op hun plaats vallen.

Het is niet gebruikelijk dat we zo'n serieuze inleiding schrijven bij de puzzel in onze Krant van 't Zand, maar we meenden dat we ter gelegenheid van onze kerken-jubilea ook die puzzel wel eens in dat teken mochten zetten. En met het bovenstaande in gedachten hebben we er een soort legpuzzel van gemaakt. De oplossing is een vierregelig rijmpje waarin het gaat over onze Bredevoortse kerken en over...nou ja, over wat we hierboven zoal hebben geschreven.

Hoog in de toren van elk kerkje ziet u een cijfer. De woorden of lettergrepen met hetzelfde cijfer vormen, als u ze in de





goede volgorde zet, een regel uit het gedichtje. Alle cijfers 1 dus de eerste regel en zo verder. Misschien niet zo gemakkelijk, maar neemt u er rustig de tijd voor. En het is typisch een puzzel om met elkaar op te lossen. Eventueel kunt u de woorden met hetzelfde cijfer op kleine stukjes papier schrijven. Dan kunt u er mee schuiven en dan vormt de zin zich vanzelf. Let ook op de hoofdletters (niet altijd aan het begin van een zin) en op de leestekens. En op de rijmwoorden, want de eerste en tweede en de derde en vierde regel rijmen op elkaar.

U kunt uw oplossing inzenden tot en met 10 april. Wij hopen dat u meedoet; met het oplossen van de puzzel èn... met waar die oplossing toe oproept. Nieuwsgierig geworden? Mooi, want dat was ook de bedoeling.

2
len sa
 2
men. 3
ook
 3
Na 't 3 3 3 3 3
weer dus feest sa men
 3 3 4 4 4
ver der: de één de
 4 4 4 4 4
Goe kud de der.
 4 4
Her van



De deftige dominee van weleer...
Dát waren nog eens tijden!

Den domineer

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort
Tel. (0543) 45 11 12

Openingsstijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamercollectie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting VORMGEVER MEUBELEN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

heesters · potterie · tuinaarde · tuinverlichting
GroenRijk Willy Heinen
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233
HET RIJKE TUINLEVEN
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur
groene en kleurrijke planten · kleure · heesters · lokkatten · natuursteen · zeldzaam · bomen · tuinhek

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254