

5 december? o-ja.....

De Krant van 't Land



10-de jaargang - no. 3 - november 1998

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS EN DE DUISTERNIS HEEFT HET NIET GEGREPEN' (Joh. 1:5)

Dit vers wordt vaak gebruikt met de Kerst, waarbij we ons in de wintermaand december goed kunnen voorstellen, wat 'licht' betekent.

Overal zie je nu al op straat feestverlichting; men maakt zich op voor de komende feesten.

De laatste maanden van het jaar, waarin de zon maar een beperkt aantal uren te zien is of soms schuil gaat achter dikke wolken met regen, hagel, sneeuw of ijzel. November, het eind van het 'kerkelijk' jaar is in zicht. De laatste bladeren vallen van de bomen. De duisternis en de regen valt vroeg en veel in dit jaar.

Ik zag een tijdje terug in de gang van Beth San een schilderij met 'lichte' partijen kleur, die uit het donker naar voren kwamen. Het schilderij bezat, zeggen we dan, een groot contrast én... een lichtend perspectief.

Het 'licht' komt uit de duisternis naar voren.

Zo, denk ik, is het ook met ons menselijk leven.

Dáár, waar het leven zijn warmte heeft; z'n gloed..., liefde..., emoties en verlangens, z'n spanning, dáár gloeien de lichte kleuren.

Er zijn in het schilderij ook tinten, die grenzen aan de donkere kleuren.

Dat zijn de kleuren van moedeloosheid, van onverschilligheid, liefdeloosheid, jaloersheid, wraakgevoelens, koppigheid, hardheid, domme eigenwijsheid, en..... van die dingen, waarover je niet makkelijk met iemand over praat. En midden in dit allesomvattende schilderij is daar.....'Licht.'

Ook in ons leven kan het soms erg donker zijn en plotseling kan daar 'licht' tussendoor komen.

Lichtbundels in het leven? Ja, want ze zijn er. Maar je moet ze wel kunnen en willen zien, ervaren, want het 'licht' gaat dikwijls schuil achter donkere wolken van ellende, ziekte, een ongeluk, jaloezie, verbitterdheid, ja...zelfs de dood.

'Licht' betekent in het leven: liefde, vrolijkheid, feest, opstaan, opnieuw geboren worden, bloemen/kleuren, lekkere geuren, warmte, enz.

Daar heeft de duisternis geen vat op, want het is er en het zal altijd blijven.

Het leven is vol contrasten. Door het 'licht' zie je pas hoe diep de duisternis eigenlijk is. Door dat 'licht' wordt de duisternis als het ware verraden, hoe gevaarlijk die wel is. Daarom haat ook die duisternis het 'licht'.

Ons leven kent de tegenstelling tussen licht en duisternis.

Elke dag heb je daar mee te maken. We maken keuzes in ons leven.

Keuze voor 'licht' betekent: keuze

voor het LEVEN.

Keuze voor 'duisternis' betekent: daar gaan we aan ten onder.

Je komt niet tot bestemming.

Écht leven is: leven in het 'Licht'.

Dáár kiezen we toch voor?

Een leven in dienst van God, de Eeuwige, en.....de naaste.

In het 'licht' van Jezus Christus en Zijn Rijk, dat kómt....

Zo mogen wij allen in de komende tijd 'in verwachting' zijn van de komst (Advent) van het 'Licht' in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.



L.H. de Vries



AAN ALLE BETROKKENEN IN EN RONDON SINT BERNARDUS,

Langs deze weg wil ik u op de hoogte brengen van mijn afwezigheid vanwege zwangerschapsverlof. Vanaf 27 november 1998 t/m eind maart 1999 ben ik afwezig. Als alles naar wens verloopt, hoop ik eind maart mijn werkzaamheden weer volledig te hervatten. Mevrouw Marie-José Rave-Bomers zal mij waarnemen als aanspreekpunt in huis. Wilt u zaken regelen of heeft u vragen, neem dan contact met haar op.

Mocht u zaken willen bespreken die de locatie overstijgen, dan kunt u terecht bij mevrouw Janny Schenk-Heideman, sectorhoofd Wonen-Zorg Aalten-Bredevoort.

Graag tot ziens,
Hanny Veenhuis-Te Paske
locatiehoofd Sint Bernardus.



INA HIDDINK VERLAAT SINT BERNARDUS

Op vrijdagmorgen 31 oktober jl. was het een drukte van belang in de zaal van Sint Bernardus. Nou, wat was er dan te doen die morgen, vraagt u zich waarschijnlijk af. We namen afscheid van Ina Hiddink, omdat ze gekozen heeft voor een andere baan en andere collega's. Ze heeft wel hetzelfde uitzicht, maar nu van de andere kant gezien. Ze gaat namelijk werken bij de overbuurman restaurant Bertram. Ina was de laatste jaren het gezicht, dat hoorde bij de meerzorg. Bewoners gingen altijd met veel plezier naar haar toe. Met haar spontaniteit en vrolijke lach wist ze menig bewoner te vermaken.

Bij een afscheid horen ook toespraken. Deze werden gehouden door Hanny Veenhuis, de heer Van de Berk namens de cliëntenraad, mevrouw Stronks namens de sociale commissie, de heer Wegchelaer namens de bewoners van de meerzorg en Wilma Nijland namens de personeelsvereniging.

Ina werd in het zonnetje gezet en kreeg mooie boeketten bloemen.

Door de bewoners van de meerzorg was een mooie krans gemaakt, een kaars met opschrift van Sint Bernardus en een ingelijste foto van het personeel.

Ina, je zult daardoor nog vaak aan ons denken.

Na het officiële gedeelte werd er een drankje en een hapje geserveerd en was er tijd voor een praatje.

We wensen Ina veel succes met haar nieuwe baan en veel geluk voor de toekomst.

Judith Willemsen



EERLIJK WAOR!

Bart zag 't neet meer zo zitten, hier in Nederland. Volgens um zat d'r gin toekomst in en nao lang praoten met zien meisje, besloten ze um te gaon emigreren naor Canada.

De oldeleu van weerskanten waren d'r neet zo bli-j met want per slot van rekkening was 't toch een groot avontuur. Maor affijn, zee waren old en wies genog en 't was hun laeven, dus ze mosten er 't beste maor van hoppen.

Op ne goeien dag vertrokken ze dan naor Canada en uut de brieve dee de olde leu ontvingen van 't jonge stel bleek wal dat ze 't daar good naor de zin hadden. Ze hadden een veebedrief 'epacht met zo'n tweehonderd hectare grond en daar konden ze good van be-staan.

Op ne goeien morgen kwam d'r ne brief waor in stond dat Leis in verwachting was en dat ze zo umstreeks Sunterklaos den kleinen wereld-burger konden verwachten. Dat was natuurlijk prachtig. Dat zol 't eerste klein- kind worden in de familie, dus i-j begriep wa dat ze met spanning 't verloop afwachten, veural too 't Sunterklaos was en ze nog steeds gin bericht hadden uut Canada aover de geboorte van den kleinen.

Maor....op den achtsten december ging 's morgens um een uur of negen de telefoon

al....Inderdaad...t was Bart uut Canada...'Moder' zei e deur de telefoon, 'Ik heb goeie berichten, vannacht um dri-j uur is d'n kleinen geboren.' Sjonge, sjonge....moder was helemaol van de kaarte too ze 't heurn...en zee vroeg honderduut...of alles veurspoedig was egaone, of Leis thuis was bevallen of in 't zeekenuus, hoo groot of e was en hoo völle of e waegen enz. enz. Bart vertellen alles wat ze wol wetten. Too moder de telefoon weer op hing was ze nog helemaole zenuwachtig van wat d'r gebeurd was. 's Middags kwam Toone thuis en den kreg metene 't hele verhaal te heurn, en ton moder endelek eur mond neet meer los deed en Toone d'r effen tussen kon kommen zei e: 'Maor wát hebt ze dan e kregene, een jongen of een meisje?' Oh jee, moder schrok d'r zelf van. In al eure veralte-reerdheid had ze dat helemaol vergetten te vraogen en Bart had eur dat, geleuven ze, ok helemaol neet e zegd.....

Zee mos 't antwoord schuldig blieden. Toone schudden zich de kop, kek ziene vrouwe deepe in de ogen en zei: 'Dat bunt noo weer dee vrouweleu.... 't allerveurnaamste verget ze te vraogen! No wet ik, drommels nog an too, nog neet of ik no OPA of OMA ewodden bun.....!'

J. Elferink

van harte gefeliciteerd



Hocra!!

Op 15 oktober 1998 is mijn broertje geboren.

We noemen hem Hidde Johan

Hidde weegt 4300 gram en is 51 cm lang

De gelukkige ouders zijn:
Brigitte Bauhuis en Joop Wevers
Aafke

Ambthuiswal 7
7126 BC Bredevoort





(DI)EET SMAKELIJK!

Door Marloes Aalberts, diëtist.

Het is weer december, voor mensen met een dieet een moeilijke maand. Op het dieetspreekuur is dat duidelijk te merken.

Mevrouw J. zit tegenover mij en slaakt een diepe zucht. Zij moet afvallen en ziet als een berg op tegen de feestdagen. Ze zegt: 'Het is zo verschrikkelijk moeilijk om het allemaal te laten staan.

Chocola en koek, daar geef ik niets om, maar ja, een oliebol en die lekkere hapjes...' Bovendien gaat ze met de feestdagen naar haar dochter.

Die houdt er wel rekening mee, maar het speciale kerstmenu kan ze toch niet weigeren.

'Wat kan ik nu het beste doen?' Vraagt ze.

Mevrouw is niet de enige die met dit probleem zit. December is een maand waarbij het eten vooral met gezelligheid en traditie te maken heeft. Bij Kerst hoort chocola, kerstkrans, banketstaaf en een kerstmenu. En wat is nu een oud-nieuw zonder oliebolletjes, appelflappen en champagne?

Dit zijn nu niet bepaald producten die horen bij een dieet.

Met mevrouw J. heb ik afgesproken dat zij zal proberen de extra lekkernijen te beperken. Dat betekent dat zij best iets mag gebruiken, maar minder of minder vaak. Bijvoorbeeld minder oliebolletjes of eenmaal per dag iets 'lekkers' naar

keuze.

Nu is niet iedereen hetzelfde. De één houdt van zoet en de ander van hartig. De één mag geen vet, de ander geen suiker en de volgende geen zout. Maar net als bij mevrouw J. is er voor ieder een mouw aan te passen. De diëtist is er om met u mee te denken en te helpen bij het vinden van oplossingen.

Een dieetadvies wordt uitsluitend opgesteld op verzoek van een arts. Deze kan u om medische redenen adviseren een dieet te volgen. Met een verwijsbriefje van uw arts kunt u contact opnemen met een diëtist bij de Zorggroep. Daarnaast kunt u ook met algemene of specifieke vragen over voeding bij een diëtist terecht zonder verwijsbrief van een arts.

De diëtisten van de Zorggroep houden spreekuur in diverse woonplaatsen in de omgeving (o.a. Aalten, Winterswijk, Lichtenvoorde). Mocht het fysiek onmogelijk zijn ons te bezoeken, dan kan een huisbezoek of een telefonisch consult een oplossing zijn.

Wanneer u vragen heeft kunt u de zorgcentrale bellen, het telefoonnummer is 0900-8806 (22 ct./min.). De diëtist neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

SMAKELIJKE FEESTDAGEN!

LIEVE HONDENVRIENDEN....

In een bericht van een diëtiste hebt u kunnen lezen hoe moeilijk het is om af te vallen, of om op gewicht te blijven.

Van mijn arts krijg ik nog geen briefje, maar de medewerkers hebben mij al wel laten weten dat ik wederom op dieet moet!

Ik vind het zo moeilijk..... al die lekkernijen, al die aandacht, ik kan er zo van genieten.

Maar mijn rugoperatie van een paar jaar geleden heugt me ook nog, wat een pijn heb ik toen geleden! De arts adviseerde mij om, vanwege mijn hernia, goed mijn gewicht in de gaten te houden.

Als je pijn hebt en bijna niet meer kunt lopen is

dit niet zo moeilijk. Nu gaat het erg goed met me en ik woon met plezier in Sint Bernardus. Mijn wens is ook om nog jaren in Sint Bernardus te blijven bij alle lieve mensen.

Ik doe een dringend beroep op u: 'Wilt u mij alstublieft helpen om een aantal kilo's af te vallen?'

Dit betekent: geen koekjes meer, niet per ongeluk vleeswaren laten vallen en geen bakjes met eten voor me neer zetten!

Alleen red ik het niet, **ik ben afhankelijk van uw hulp!**

Geisha





WIE BEN IK?



Wie, o wie is het meisje links op de foto?

Deze keer een niet zo'n moeilijke opgave, want wie mijn dochter Nancy kent kon het meteen raden. Zij lijkt, volgens zeggen, op mij. Dat meisje ben ik dus: Marian Jetten-Waalderbos.

Deze foto is gemaakt op de lagere school toen ik ± acht jaar was. De anderen op de foto zijn mijn tweelingbroers en nog twee zusjes.

Ik ben geboren op eerste kerstdag 1949, als zevende kind uit een gezin van veertien kinderen in Zieuwent. Dus een groot gezin. Dat was altijd erg gezellig en er viel vaak vanalles te beleven: o.a. heel veel verjaardagen, communiefeesten en trouwpartijen.

In 1966 ben ik naar Bredevoort gekomen om te gaan werken op Sint Bernardus, ik was toen zestien. Voordien had ik nog nooit van Bredevoort gehoord.

Toen ik op Sint Bernardus werkte, dat was nog bij de zusters, ben ik gaan leren voor bejaardenverzorgster. Ik behaalde in 1969 mijn diploma. In 1974 ben ik getrouwd met Jurrit Jetten. Daarna heb ik nog één jaar gewerkt totdat onze zoon Marc werd geboren. Op dat moment ben ik, zoals dat in die tijd gewoon was, gestopt met werken.

De zusters vroegen nog wel of ik niet een paar uur per dag kon komen werken omdat er van de zusters toen eigenlijk niemand een diploma had. Dit heb ik toen niet gedaan. In 1977 is onze dochter Nancy geboren. Toen zij één jaar oud

was, zochten ze een verzorgster voor de avonden en een slaapwacht. Dit leek mij wel wat. Samen met vier andere verzorgsters. Je hoefde dan maar één maal in de vier weken zeven avonden aaneengesloten of zeven nachten te werken. Jurrit paste dan op de kinderen.

Dit heb ik ongeveer tien jaar gedaan, toen kwam de renovatie van Bernardus. Na de renovatie ben ik weer gaan werken en draai ik alle diensten. De kinderen waren inmiddels al wel zo groot dat dit wel kon.

Ik doe dit werk nog steeds met erg veel plezier. De kinderen zijn nu volwassen en het is toch wel fijn dat je nog voor iemand wat kunt betekenen.

Ik heb genoeg tijd om te werken. Heb ik vrij, dan wandel, fiets, lees of handwerk ik graag.

Ik hoop dat ik het werk wat ik nu doe nog erg lang mag volhouden in dit fijne, gezellige huis.

groetjes, Marian.



DE NIEUWE FOTO



DE NIEUWE FOTO!

Wie, o wie is dit blonde meisje in haar prachtige jurk???



Ik geef de pen door

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de krant van Sint Bernardus. Ik zal mij eerst voorstellen. Mijn naam is Gerrit Olbach en ik woon in Aalten. Het adres is Servatiusstraat 22, waar ik sinds eind maart van dit jaar woon, samen met mijn vrouw Alie. Wij zijn al bijna negenentwintig jaar gelukkig getrouwd en hebben drie kinderen. De oudste woont in Aalten en de daarop volgende woont al enkele jaren in Noordwijk aan Zee. Onze jongste dochter is momenteel in Australië, waar zij voor een jaar een 'werk-vakantie-jaar' beleeft. Zij heeft het daar erg naar haar zin en als alles goed gaat komt zij volgend jaar mei weer thuis.

Ik ben al vele jaren één van de vele organisten die speelt bij de weeksluitingen. Eens in de vijf á zes weken zien jullie mij wel verschijnen. Velen van jullie zullen mij wel kennen of horen van de zondagse diensten in de Hervormde Kerk in Bredevoort, waar ik inmiddels al ruim zevenentwintig jaar het prachtige orgel bespeel.

In Sint Bernardus is het allemaal begonnen onder ds. Israël, die voorzichtig begon om eenmaal per maand een dienst voor te gaan in de kapel, boven op de eerste verdieping. De trap op en

dan rechtsaf, daar was een indrukwekkend kerkzaaltje helemaal ingericht in rooms-katholieke stijl, met de prachtige afbeeldingen aan weerszijden van de wand over de kruistocht van Christus. Ik herinner mij nog goed dat ds. Israël de eerste keer opbelde en zei: 'Denk erom meneer Olbach, geen voorspel voor de dienst en geen naspel, want wij zijn in een katholieke omgeving en dat moeten wij respecteren.' Ik betrap mij er nu nog op dat ik dit nog steeds in Sint Bernardus doe.

Één van de zaterdagen in november hoop ik weer bij jullie te zijn om het orgel te bespelen bij een weeksluiting. Het is altijd weer geweldig om met behulp van het orgel mensen te laten zingen over de geweldige dingen die er in de diverse liederen aan bod komen.

Ik hoop dat het weer een prima dienst wordt met samenzang en overdenking door mevrouw J.v.d. Wijk-Janmaat uit Dinxperlo.

Tenslotte wens ik jullie allen een goed en prettig verblijf toe in dit prachtige tehuis Sint Bernardus.

*'Houdt dan de Lofzang gaande
voor God die leven laat.'*
(Psalm 107)

Groetjes, Gerrit Olbach

DE VITRINEKAST



Het huis kreeg een mooie vitrinekast van de kinderen van mevrouw E. Peters-Veenhuis. Al snel was de geschikte plek gevonden. In de serre waar er aan alle kanten natuurlijk licht op kan vallen. Nu de invulling van de kast nog!

Wat zetten we erin?

Het idee kwam om er kleine exposities in te houden. De bewoners, personeel, vrijwilligers of zo maar iemand die betrokken is bij Sint Bernardus,

kunnen gebruik maken van de mogelijkheid. Het eerste onderwerp is, hoe kan het ook anders, 'De Herfst.'

Meerdere collega's namen de 'taak' op zich om de kast voor dit onderwerp in te richten. Hoveniersbedrijf Geert Lensink v/d Heelweg uit Varsveld schonk ons kratten vol kalebassen, herfsttakken en maïskolven, waarvoor onze dank.

De heer van Lochem was bij het zien van zoveel kalebassen even bang dat deze de volgende dag als warme maaltijd werden opgediend! Maar nee, dat viel al weer mee, ze staan niet alleen bij de vitrinekast, maar ze sieren het hele huis op. De vitrinekast is mooi ingericht en een plaatje om te zien. Zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen.

We hopen dat dit idee zal slagen met in de toekomst steeds een ander onderwerp.

Ester Hijink



WERK VAN TOEN!

Het is alweer een tijdje geleden dat 'Werk van Toen', een vertrouwde rubriek, is verschenen. Maar nu heeft mevrouw Klein-Entink-Prinsen haar medewerking toegezegd en hier zijn we erg blij mee.

Papier en pen mee en op naar mevrouw Klein-Entink. Ik ben er net voor 19.00 uur, 'the Bold en the Beautiful' is nog net niet af. Ik kijk daar ook regelmatig naar, dus hebben we samen dit programma even afgekeken. De televisie gaat uit, tijd om eens wat op papier te zetten.

De wieg van mevrouw stond in 1924 aan de Bolwerkweg, op de plek waar de familie Lammers nu woont. Het ouderlijk huis is vroeger afgebrand. De familie Lammers woont dus in een ander huis. De Bolwerkweg werd toen nog anders genoemd. Wij, mevrouw Klein-Entink en vele medebewones kunnen niet meer achterhalen hoe deze weg vroeger genoemd werd. Mevrouw was de tweede telg uit een kinderrij van acht. Toen ze negen jaar was verhuisde het gezin Prinsen naar Aalten. De Bredevoortsestraat werd het nieuwe adres. In Aalten werd ook de lagere school bezocht, de Groen van Prinsterschool. Door langdurige ziekte heeft mevrouw hier echter veel van moeten missen. Op haar veertiende ging ze in betrekking en wel bij Heusinkveld in de Herenstraat, vervolgens bij Visser en Buesink.

Vijf jaar voordat mevrouw in het huwelijk trad, begon ze bij Driessen aan de Wheme te werken. Driessen was een textiel fabriek. 's Morgens om ±

7.15 uur begonnen we, de hele dag waren we aan het zomen: lakens, slopen, theedoeken, handdoeken, enzovoort.

De snijders sneden of knipten van de rollen katoen. De afmetingen precies zo groot als de lakens, slopen, enz. moesten zijn.

Met allemaal dames op de afdeling hadden we veel lol. Mijn zus werkte er ook, op de afdeling tricot. Hier werd voornamelijk ondergoed gemaakt.

Samen met mijn zus liep ik elke dag naar de fabriek, een fiets was nog niet te betalen. Op een keer werden we aangehouden door iemand, die aan ons vroeg of we wisten waar de Nassastraat was. We antwoordden dat we die straat niet kenden, even later kwamen we er achter dat we elke dag door deze straat liepen, want hij lag op de route naar de fabriek.

Toen mevrouw ging trouwen, stopte ze met werken bij Driessen. Haar man had net ontslag gekregen bij Gussinklo. Even was er toen nog sprake van dat zij dan nog zou blijven

doorwerken, maar hij had al gauw werk weer. De heer en mevrouw Klein-Entink kwamen in de Kerkstraat te Bredevoort te wonen. Hier zijn ze ook altijd blijven wonen, later samen met twee dochters. Nu komt de kleindochter van mevrouw in het huis te wonen.

Mevrouw Klein-Entink, ik wil u bedanken voor uw spontane medewerking en ik wens u een fijne toekomst toe in Sint Bernardus.

Ester Hijink



LEEF TIJDONBEKEND

Op 1 oktober jl. is er bij Radio de Lindeboom een nieuw programma van start gegaan.

Elke donderdagavond van 19.00-20.00 uur kunt u via de radio FM 107.2 of via de kabel 93.6 luisteren naar het programma LEEFTIJD....ONBEKEND.

Dat is een programma speciaal voor senioren, in ieder geval voor mensen die de vijftig gepasseerd zijn.

Het programma wordt gemaakt en gepresenteerd door Els Venneker en Nel Mateman. Als u vaker naar Radio de Lindeboom luistert, kent u Els Venneker misschien van haar programma Klassieke Promenade op donderdagavond van 20.00-21.00 uur en Nel Mateman van haar programma Close-Up op maandagavond van 21.00-22.00 uur.

Samen presenteren wij nu een programma voor u met muziek van vroeger en nu, wetenswaardigheden en tips voor ouderen en elke week ontvangen wij een gast in de studio met wie we praten over een bepaald onderwerp.

In de afgelopen uitzendingen hebben we het al gehad over het dialect, over wat ouder worden betekent voor de mens, over ouderen in het verkeer en zo gaan we nog veel meer onderwerpen behandelen. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld: woonsituaties ouderen, diëten, het moderne geldverkeer, de ouderenzorg, wat betekent afscheid nemen, overwinteren in een warm land, cursus geheugentraining enz.

Mocht u nou denken als u dit leest: ik heb een tip voor dat programma, of ik zou wel eens willen dat ze een bepaald onderwerp aansnijden in het programma, of u wilt graag bepaalde muziek horen, laat het ons dan even weten, want het is een programma voor u en wij komen graag aan uw wensen tegemoet als dat enigszins mogelijk is.

Zo willen wij op 24 december a.s., bij leven en welzijn, een speciaal kerstprogramma gaan maken met uw medewerking.

Dat programma gaat twee uur duren en daarin kunt u muziek aanvragen die u zelf graag hoort omdat het kerst is, maar u mag er ook iemand anders mee verrassen.

Als u een leuke herinnering hebt aan vroegere kerstfeesten, of u kent een mooi gedicht, dan kunt u dat allemaal aan ons doorgeven.

U kunt dat sturen naar:

Els Venneker,

Koopmanstraat 51, 7121 VS Aalten tel. 474060
of naar

Nel Mateman,

Bredv.str.w.7a, 7121 BA Aalten tel. 473432

Wij zijn benieuwd naar uw deelname aan ons programma en hopen dat u eens wilt luisteren naar LEEFTIJD....ONBEKEND, het programma voor u.

Elke donderdagavond van 19.00-20.00 uur.
(Behalve op de donderdagavond, dat de raadsvergadering direct uitgezonden wordt, dan slaan wij een weekje over).

mevrouw N. Mateman

BLIJSPEL IN SINT BERNARDUS

Op maandag 25 november presenteert het Bredvoorts Toneel in Sint Bernardus het blijspel: 'Wij komen niet uit met ons pensioen'. Aanvang 19.00 uur. Het stuk speelt zich af in de woonkamer van de familie Groendijk. Het eerste bedrijf

op een zonnige morgen, het tweede veertien dagen later en het derde de dag erna. De spelers en speelsters zijn: Han Prinsen, Monique Jetten, Henk Arentsen, Erik Prinsen, Miranda Tolkamp, Sandra Piek, Frank Tolkamp en Renata van de Steen. De regie is in handen van Miriam Goossen.



Verjaardagen



19 november: Hanny ter Horst
 20 november: mevr. B.J. van Koot-Engelbarts, app.213
 25 november: mevr. W.G. Smees, app.202
 26 november: Ali Geurink
 28 november: Martine Goldenbeld
 5 december: Sint Nicolaas
 9 december: mevr. J.B. Lammers, app.101
 16 december: mevr. H. Fles-Domhof, app. 121

Dames (en Sint Nicolaas) allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

Mutaties



Sint Bernardus:

-Mevrouw A. Aalbers-Roelofsen is op 11 oktober, na een lang ziekbed, overleden. We wensen haar zoon, schoondochter en kleinkinderen sterkte toe.

-De heer B. Grijsen is op 25 oktober plotseling overleden. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte.

-Mevrouw H.H. Bernhardt-Corstjens mogen we welkom heten in ons midden, zij bewoont appartement 201.

-Mevrouw G.H. Brusse-Koskamp heeft haar intrede gedaan in appartement 205, we wensen u veel woonplezier.

-Mevrouw E. Smit-Mosselman is in appartement 215 komen wonen. Welkom in ons midden.

-Mevrouw G.B. Scholtz-Lieverdink is in een korte periode al twee maal verhuisd, van de Hozenstraat naar app. 224 en daarna naar app. 107. Welkom in ons midden.

-Mevrouw W. Jansink-Bloemers kan ook Sint Bernardus tot haar nieuwe woonomgeving rekenen. Zij bewoont appartement 224.

Beth San:

Overleden: 1-11-98 mevr. M. Eskes-Smit, app.119.

Vertrokken naar Pronswede: 2-11-98: mevr. A.G. Rozema-Lelygraf, app.116

Nog in Kon.Beatrixziekenhuis: mevr. Eelink, app.202

Nieuwe bewoners: mevr. Boerkoel, app.116; dhr. Bömer, app.209; mevr.Sibie, app.126.

't Hoge Veld:

Overleden: 16-10-98 mevr. Z.M. Bruil-Momberg.



Agenda

Maandag, 23 november verzorgt de Bredevoortse Toneelvereniging weer een optreden, aanvang 19.00 uur. Over de inhoud van het stuk kunt u zich laten informeren elders in deze krant. **Iedereen is van harte welkom.**

Woensdag, 2 december komt Sint Nicolaas weer een bezoek aan Sint Bernardus brengen. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Maandag, 7 december om 14.30 uur verzorgt de KBO, afdeling Bredevoort, een gezellig samenzijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Maandag, 14 december om 14.30 uur organiseert de sociale commissie een BINGO-middag. Er zijn leuke prijsjes te winnen.

Weeksluiting



Datum	Voorganger	Organist
21 november	ds. A.de Hoop H.A.	dhr. H.W. te Bokkel
28 november	dhr. M.J. Lensink	dhr. J.G. te Lindert
5 december	ds. H. Dijkslag	dhr. G.H. Stegeman
12 december	ds. A. Schellevis	dhr. D.A. Heusinkveld
19 december	ds. A. Wagenaar	dhr. Y. ter Haar

Sinterklaas is jarig,

... 'k zet m'n schoentje klaar.

En nu maar hopen dat hij het vol doet met ja-wist-ik-het-maar.

Maar de Sint heeft ons nog nooit teleurgesteld, hij, de enige die - heilig als hij is - op zijn verjaardag cadeautjes geeft in plaats van krijgt.

Maar wat hij ook in schoen of klomp doet, 'lekkers' hoort er altijd bij, die speciale Sinterklaas-lekkernijen, waar we het hele jaar naar uitkijken, omdat je ze verder bijna niet ziet.

Ook voor de zeven Bredevoorters (u kent ze toch wel?) die we hieronder noemen, heeft hij een heerlijke traktatie meegebracht. Maar wat?

Dat mag u uitzoeken. Gewoon de letters van elke naam in een andere volgorde zetten en u ziet wat ieder krijgt van de goede Sint. Dit zijn ze:



Bert Troetel

Peter Ponne

Betsie Kreus

Sep Marein

Rob Spatlat

Paul C. Poespas

Anke Batstaf

Gelukkig zijn ze alle zeven zoet geweest dit jaar, want u weet het: alleen dan mag je op lekkers hopen. We zijn benieuwd hoeveel puzzelaars en puzzelaarsters de gevraagde heerlijkheden hebben gevonden. Dat mag u ons tot uiterlijk 7 december laten weten. Sint zelf is dan al weer op weg naar huis, maar hij laat vast wel iets achter voor de drie prijswinnaars. En als u er zes van de zeven goed hebt, dan loot u ook al mee. Wat gul van de Sint. Dank u Sinterklaasje!

U hebt nog van ons te goed.....

de oplossingen en prijswinnaars van de puzzels in de vorige twee nummers.

In september keken we even terug op onze vakanties in het Zwarte Woud, Berner Oberland, Karinthie en ons eigen Terschelling. Want dat was de door velen gevonden oplossing.

En van die velen kregen deze drie een prijs:

- * C. Rots, Landstraat 11;
- * mevrouw G. Holthuis - Ivens, De Hoven 8, Aalten;
- * J. Hinkamp, Schoolstraat 7.

In oktober gierden de 'najaarsstormen' over Bredevoort, althans in onze puzzel. En toen viel het lot op de volgende prijswinnaars:

- * mevrouw M. Brethouwer, Pater Jan de Vriesstraat 14;
- * Petra Lensink, Misterstraat 87;
- * mevrouw H.W. Essink - Luimes, Huize Sint Bernardus - kamer 204.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

U krijgt uw prijs keurig thuisbezorgd.

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort

Tel. (0543) 45 11 12

Openingstijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamerkollektie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting VORMGEVER
MEUBELEN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

heesters · potterie · tuinaarde · tuinverlichting



**GroenRijk
Willy Heinen**

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00-17.00 uur

6 Loketten · natuursteen

2 ieders · bomen · tuinhout

groene en bloeiende planten · bloem · heesters

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES

BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254