

maandblad van verzorgingshuis Sint Bernardus
 't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

De Krant van 't Land



10-de jaargang - no. 2 - oktober 1998

Een vaste burcht...voor alle heiligen.

Nog vol goede herinneringen aan de gezamenlijke jubileumviering van onze Bredevoortse kerken, zien we wat verlegen uit naar de dagen die nu voor de deur staan:

31 oktober - Hervormingsdag, de enige typisch protestantse gedenkdag,

1 november - Allerheiligen, een rooms-katholieke feestdag bij uitstek.

Hoe beleven we die dagen? Gaan we nu toch weer de nadruk leggen op wat ons scheidt?

Als kind vond ik Hervormingsdag helemaal niet leuk. Maar dat komt door de tompoezen.

Onze school (het was in de dertiger jaren) had ooit eens een merkwaardige erfenis gekregen.

De erflater, kennelijk een overtuigd protestant, had bepaald dat alle kinderen op Hervormingsdag getraakteerd moesten worden. Dus kregen we ieder jaar op 31 oktober een tompoes. Nu weet u wat er gebeurt als je een beetje onhandig in een tompoes bijt. Ik was er niet blij mee.

Natuurlijk werd ook het verhaal verteld van Luther: zijn strijd tegen de afluathandel, zijn optreden op de Rijksdag in Worms ("Hier sta ik, ik kan niet anders."), zijn ontdekking van het 'door genade alleen', zonder de verdienste van goede werken. Een ontdekking, die hem de brief van Jacobus, die zoveel zinnige dingen zegt over goede werken, een 'strooien brief' deed noemen, waard om verbrand te worden. Zo stelde ook Luther zijn eigen Bijbel samen.

En dan: Allerheiligen. Van ouds kent de Rooms-Katholieke Kerk de heiligverklaring van mensen die in hun leven bijzondere verdiensten hebben getoond. Vroeger lagen die vooral in bijzondere vroomheid, nu meer in wat mensen gedaan hebben voor anderen. Zo zagen wij eens in de kerk van Xanten een register, waarin men een verzoek om heiligverklaring kon ondertekenen voor een Duitse priester, die wegens zijn verzet tegen het nazi-regime in een kamp was omgekomen.

Christenen uit de reformatorische traditie kennen deze wijze van heiligverklaring niet.

Het is God zelf, zo zeggen zij, die ons heiligt. Maar zeker willen ook zij hen die ons zijn voorgedaan, apostelen en martelaren, maar ook: vaders en moeders die hun kinderen de weg van het heil wezen, in dankbaarheid eren en gedenken.

Daarom moeten wij die twee dagen toch maar blijven vieren.

Om ook daarin naar elkaar te luisteren en zodoende weer accenten te horen van de veelkleurige rijkdom van het evangelie, die over en weer door de eeuwen heen wat verduisterd zijn.

't Is waar, protestanten roepen geen heiligen aan. Maar als wij geloven in de toekomst van Gods Rijk, zou het dan niet zo kunnen zijn, dat zij die ons zijn voorgedaan daar nu voor ons bidden voor Gods troon?

En als dan de priester Huub Oosterhuis dicht: Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze duisternis, dan deze mens (Jezus) om mee te leven, dan zingen wij dat samen, want dan horen wij daarin de klanken van het evangelie dat ons samenbindt.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Voor alle heiligen. Voor ons dus, onheilige mensen die wij zijn, maar door God heilig verklaard. Door genade alleen.

G.J. Timmer

DE CLIËNTENRAAD VAN SINT BERNARDUS



Vandaag komen we terug op onze afspraak om in deze krant af en toe iets te laten horen over het werk van de raad.

Heel algemeen kan men stellen dat we ongeveer om de zes weken bij elkaar komen. In de voorbereidingstijd voor de fusie zijn er wel wat extra bijeenkomsten geweest omdat er soms op korte termijn iets beslist moest worden.

Zoals u weet zijn we sinds 1 juli j.l. samen gegaan met Grensland in Winterswijk. Hierdoor denken we dat we samen sterker staan om de belangen van de bewoners te kunnen behartigen bij overheden en zorgverzekeraars.

Voor u, als bewoners, is er niet direct zoveel te merken van de fusie.

Een nieuwe naam: Zorgcombinatie Grensland, lokatie Sint Bernardus, hoort u nu als iemand telefoneert.

Bestuurlijk is er wel wat gewijzigd. Voorheen hadden we een directeur en een bestuur dat gedeeltelijk was samengesteld uit een voordracht van de kerken uit Aalten en Bredevoort, aangevuld met deskundigen op bepaalde gebieden.

Nu is er een directeur met een raad van toezicht, die samen het beleid bepalen. Deze raad van toezicht bestaat uit personen, die bestuurlijk deskundig of deskundig zijn op bepaalde terreinen van een organisatie. Ook is er een vaste plaats voor één lid van de diverse cliëntenraden. Door de cliëntenraden is er een persoon voorgedragen uit Aalten en één uit Winterswijk. Uit deze twee personen heeft de raad van toezicht zelf een keuze gemaakt. Het is mevrouw V.d.Berg, Manschotplein 5 in Aalten geworden. Iemand met veel belangstelling voor de ouderenzorg en zij heeft heel wat bestuurservaring opgedaan in de loop der jaren. Als cliëntenraden mogen we er gerust vertrouwen in hebben dat de belangen van de bewoners bij haar in goede handen zijn. De cliëntenraad is gevraagd om iemand te be-

noemen in de menucommissie namens Sint Bernardus. We hebben de heer V.d.Berk bereid gevonden om namens u hier zitting in te willen nemen.

Ik kan me voorstellen dat u wel eens denkt: wat staat er nu zoal op de agenda van de cliëntenraad? Dat kan nog al eens verschillen, omdat ook wij afhankelijk zijn van wat bijvoorbeeld de post heeft aangeleverd.

Toch zijn er onderwerpen die regelmatig onze aandacht krijgen. De kwaliteitscirkels is er één van. Immers, wij willen ons ook graag een beeld vormen van de gang van zaken in het huis. Ook zaken als weeksluiting, ontspanningsmiddagen of avonden, feestelijke en droevige zaken hebben onze aandacht. Dit zijn zo maar enkele punten uit een vergadering.

Als bewoner mag u zelf ook punten aandragen voor onze bijeenkomst.

Inmiddels hebben we een gesprek gehad met onze nieuwe directeur, de heer Plessius. Daarbij was ook mevrouw Schenk-Heideman als sectorhoofd wonen/zorg aanwezig.

In een ontspannen sfeer is er gesproken over de cliëntenraden, de geestelijke verzorging in de huizen enzovoort. Er is afgesproken om elkaar een paar keer per jaar in deze samenstelling te ontmoeten.

Door dit stukje heb ik getracht u een beetje inzicht te geven van de werkzaamheden van de cliëntenraad. Is het niet duidelijk of heeft u er vragen over, stel deze dan mondeling of schriftelijk aan ons.

Namens de cliëntenraad,
A. Bennink, voorzitter.



ZIJN OMA'S BELANGRIJK?

Nou en of!

Als we dat nog niet zouden weten, dan hebben we dat onlangs (tweede helft september) in de krant kunnen lezen.

In dat bericht stond, dat oma's een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de mens.

Dat er twee miljoen jaar geleden grootmoeders zijn opgedoken, heeft - aldus het bericht - een beslissende rol gespeeld bij de ontwikkeling van het menselijk ras. Oma's zochten voedsel voor hun dochters als die zwanger waren of net kinderen hadden gebaard. **Zij maakten op die manier een goed doorvoede en welvarende jonge, derde generatie mogelijk!**

Het bericht komt van een geleerde mevrouw (Kirsten Hawkes) van een universiteit in Amerika. "Dank zij de grootmoeders leefden we langer en groeiden onze hersens," aldus deze mevrouw. Hoe komt zij aan deze redenering? Zij baseert haar theorie op waarnemingen bij de

Tanzaniaanse Hadza, een zogenaamde primitieve stam van jagers-verzamelaars. De gezondste kinderen kwamen voor in gezinnen waar oma's het beste en meeste voedsel verzamelden, telkens weer extra eten bij elkaar zochten. Hierdoor ontwikkelde het nageslacht van de grootmoeders zich goed. Door de behulpzame oma's konden de jonge moeders zich helemaal op het krijgen van kinderen concentreren.

Is dit nog zo?

Mevrouw Hawkes vertelt, dat in veel stammen grootmoeders nog steeds het meeste voedsel voor hun kleinkinderen verzamelen.

Wij weten met z'n allen, dat in onze westerse samenleving de rol van de grootmoeders wel wat anders is geworden. Maar toch.....

Hier past oma op het nageslacht terwijl de dochters werken!

Oma's zijn nog altijd erg belangrijk!

D. Bekius

HADDEN WE U AL VERTELD...?

De Krant van 't Zand bestaat bijna tien jaar. Dank zij de medewerking van een aantal vaste redactieleden en een aantal "gastschrijvers" verschijnt er zo'n tien keer per jaar een interessant, gezellig en prettig leesbaar blad. Hopelijk zal dat nog heel lang zo blijven.

Zoals bij bijna elk blad, wordt ook bij ons een deel van de (druk)kosten gecompenseerd door advertentie-inkomsten. We prijzen ons erg gelukkig dat vanaf het begin een aantal winkeliers en bedrijven bereid was om in ons blad te adverteren. Want

hoewel de kosten niet schrikbarend hoog zijn, is het effect van de advertentie, gelet op de beperkte oplage van ons blad, moeilijk in te schatten. Misschien beschouwen sommige adverteerders hun deelname wel voor een deel als een vorm van donatie.

Hoe het ook zij, wij zijn erg blij dat we steeds weer op hen kunnen rekenen. En dat wilden we even gezegd hebben!

De Vrienden



IK GEEF DE PEN DOOR



Een pastorale arbeider, die in 't oude Sint Bernardus als vrijwilliger een lezing hield voor de ouderen.
Een gedicht van hem:

OUDERS GAAN NIET VOORBIJ

*Als je vader sterft
en je moeder leeft nog
dan blijft nog het ouderlijk huis
zelfs als het adres verandert.*

*Je blijft haar bezoeken
-als het contact goed is.
Je ontmoet er broers en zussen
-als die er zijn.
Je kunt samen nog praten
over vroeger wat voorbij is.
Over de man die jouw vader was
haar man
de opa van de kleinkinderen
Of zelfs de achterkleinkinderen*

*Er kunnen nog goede jaren zijn.
Ook al is het anders geworden
en blijft het gemis.
Soms resten er nog vele jaren.*

*Het laatste eindje
kan zwaar zijn
vol van zorg
en toch vaak plotseling daar.
Je wist dat het kwam
maar toch.....*

*Als dan ook je moeder er
niet meer is,
de laatste spullen zijn verdeeld,
een kleinood bleef voor jou,
een dierbaar aandenken,
de erfenis verliep
in pais en vree*

*naar ieders zin
-zo is te hopen-
dan is daar ineens
de leegte,
de ontheemding.
Je bent kind af.
Het ouders huis is voorbij.*

*Het kan je onverwacht
vreemd van gemoed zijn:
Je bent je richting kwijt.
Het gezicht waarop je zolang
was gericht.
Ook al was de leeftijd gezegend
was de laatste tijd zwaar.
De weg die je jaren ging
hoeft niet meer gegaan te
worden.*

*Je bent welkom bij broer of zus
maar het is anders.
De warmte van het hart,
het hart waaruit de liefde kwam
die jou dit leven gaf,
klopt niet meer
en toch hoor je die stem
nog in je hart.
Ze helpt je nog om weer
richting te vinden.*

*Je ouders,
al zijn ze niet meer
en is het huis gesloten,
ze zijn nog lang niet voorbij.*

Marinus van den Berg



KIJK OP OUDER WORDEN

VAN ONZE CORRESPONDENTE

Wanneer moet iemand nu een aanvraag voor het verzorgingshuis indienen?

Omdat de wachtlijsten voor de verzorgingshuizen toenemen, komt deze vraag de laatste tijd nog wel eens aan de orde. Het antwoord hierop is niet simpel, want je moet niet te vroeg en niet te laat aanvragen. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel over het juiste moment. Het niet 'te vroeg' slaat op een situatie waarin iemand nog goed zelfstandig kan wonen met enige hulp van thuiszorg. Bijvoorbeeld, iemand wonend in een bejaardenwoning, met één keer per week huishoudelijke hulp en tafeltje-dekje. En als er geen sprake is van eenzaamheid, depressieve gevoelens of overbelaste mantelzorg is er nog geen reden voor een aanvraag.

Natuurlijk kan dat van de één op de andere dag veranderen, aanmelden uit voorzorg, omdat de wachtlijst zo lang is, heeft in zo'n situatie niet veel zin. De urgentie telt zwaarder dan hoelang iemand op de wachtlijst staat. Mensen, die niet urgent zijn, komen niet eens op de wachtlijst. Anders zouden de wachtlijsten nog langer zijn!

Het is moeilijk te zeggen wanneer het echt tijd is voor een aanvraag. Te lang wachten is ook niet verstandig. Als iemand bijvoorbeeld al twee keer per dag thuiszorg heeft voor wassen en aan/uitkleden, regelmatig wat vergeet (medicijnen) of valt, het huis problemen geeft omdat er een trap in is en de mantelzorg vaak onverwacht te hulp moet schieten, dan wordt het toch wel tijd om over verhuizen te denken. Want in zo'n situatie hoeft niet veel meer te gebeuren of het lukt niet meer. En dan is er niet meteen een kamer ter beschikking. Je moet toch altijd nog enige tijd zien te overbruggen.

Deze voorgaande situaties zijn maar voorbeelden. Omdat er zoveel aspecten meewegen, is het heel moeilijk om precies te zeggen wanneer het juiste moment is om je aan te melden voor een verzorgingshuis. Het is vaak een heel persoonlijk verhaal. De aanvragen worden onafhankelijk beoordeeld door de indicatiecommissie.

Wanneer iemand een aanvraag doet dan volgt er een gesprek met de zorgadviseur van de indicatiecommissie. In dat gesprek komt ook aan de orde van welke voorzieningen men eerst nog gebruik kan maken voordat er een beroep moet worden gedaan op het verzorgingshuis. De zorgadviseur stelt een rapport op waarin precies staat waarom iemand aangewezen is op de zorg in het verzorgingshuis. Er worden veel aspecten genoemd, zoals de woonsituatie, de sociale situatie, de hulp die iemand nodig heeft en de psychische situatie. Dit rapport wordt beoordeeld door de indicatiecommissie. Hierin zit o.a. een arts. Na de bespreking in de indicatiecommissie volgt een brief voor de aanvrager met het besluit. En daarna volgt het wachten op een plaats.

Dat mensen vaak lang op zo'n plaats moeten wachten, komt omdat er eigenlijk te weinig plaatsen zijn. De huidige regering heeft wel meer geld (90 miljoen) toegezegd in de gezondheidszorg maar veel uitbreiding is niet mogelijk. In heel Nederland zijn er maar 3.842 plaatsen bijgekomen. (Deze cijfers komen uit het tijdschrift 'Ouderenzorg' 7/8 1998.) De gemeente Aalten heeft helaas geen uitbreiding gekregen van verzorgingshuisplaatsen.

R. Visser-Waardenburg

UITNODIGING

Aan iedereen die zich in en bij Sint Bernardus thuis voelt.

Langs deze weg willen wij u uitnodigen om aanwezig te zijn in de dienst op zaterdag 31 oktober a.s. om 19.00 uur in de zaal, waar wij de bewoners, die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn, zullen gedenken.

Het leek ons goed om als mensen, die allemaal een gevoel van verbondenheid met Sint Bernardus

kennen, bij elkaar te komen om gezamenlijk stil te staan bij de mensen, van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.

Wij beseffen dat voor ieder van ons de gevoelens van gemis en verdriet verschillend zijn; tegelijkertijd denken wij dat het goed kan zijn om die verschillende gevoelens met elkaar te delen, door elkaar te ontmoeten in de dienst en tijdens het koffie drinken na afloop.

Pastor Jos Droste en Hanny Veenhuis



*Ze waren vieftig jaor ´etrouwd
een halve eeuw dus bi-j eene
eur lèven was een spannend book ´ewest
zoas bi-j iederene.....*

*Op zondagaovend - 9 mei -
wol ZEE een eindjen rond
ZEE wol nog weer naor Miste too
hoo vremd of Hee dat vond!!*

*Hee zei: "Wat wil i-j daor toch zeuken,
al wat t'r too was, is neet meer
daor is geen binnenweg - geen olde eek of beuken
waor wil i-j noo toch met mien heer?"*

*"Dat zój wal zeen" zei Dieka zachte
en bracht 'm naor ne kleine weide
eur eugskes glommen daor bi-j nachte
en heel verliefd wonn' zee too beide.*

*"Hier heb i-j mien zo vake kust.....
Da'j mien jo haost gin ruste gunnen,
dat wol ik noo nog wal es aoverdoon
wat dacht i-j...zol i-j dat nog kunnen??"
"Mien deerntjen" zei hee, en kek heur an.
"Da'j dat zo graag nog wollen...
kom hier, dan za'k ow, net as too
waer in mien armen hollen."*

*Zo stonden zee daor bi-j dee weide
en in de schemme van 'n busken
gaf hee eur - net as vieftig jaor terug -
bi-j 't maonlicht - merakels vlug - een kusken.*

*'t Bleef maor bi-j Ene, en neet meer,
en daor kek Dieka wal van op.
Meteen daornao gingen zee al weer,
dat was toch wal ne raren mop.*

*"Foj, foj...." zei ze later
"I-j hebt 't jo nog nooit ZO VLUG 'edaon..."
En Derk den zei: "I-j hebt geliek,
maor vrogger heb ik met mien gat
ok nooit tegen ne SCHRIKDRAOD an 'estaon!!!!!"*

VIEFTIG JAOR 'ETROUWD



WIE BEN IK?



Ja, wie, o wie is het meisje met de donkere haren. Een moeilijke opgave stond erbij. Nou dat blijkt te kloppen, want niemand herkende mij van de foto. Alleen ons nichtje Fieke herkende mijn moeder.

Dat meisje ben ik dus: MarieJosé Rave-Bomers.

Deze foto is gemaakt toen ik drie jaar oud was, tijdens de Groenlose kermis. Ik ben in 1959 geboren als vierde kind uit een gezin van acht kinderen. Vier jongens en vier meisjes. Het grappige is dat er vier donkerharige kinderen zijn die op mijn vader lijken en de vier blonden lijken op mijn moeder.

Het was natuurlijk altijd een drukte van belang bij ons thuis, maar wel gezellig. De deur stond ook altijd open voor vrienden en vriendinnen.

In 1976 ben ik de opleiding begonnen van ziekenverzorgster in het ziekenhuis te Lichtenvoorde. In 1979 werd het diploma uitgereikt. Ik kreeg meteen een vaste aanstelling. Na de sluiting van het ziekenhuis ben ik nog enkele jaren werkzaam geweest in het Algemeen ziekenhuis te Winterswijk tot aan de opening van het streekziekenhuis. Daarna werd er een wachtgeld regeling getroffen.

De directie van het toenmalige Sint Bernardus benaderde mij om invalster te worden bij ziekte. Dit alles speelde zich begin jaren tachtig af.

Inmiddels was ik in 1980 getrouwd met Henrie Rave, met wie ik samen twee kinderen heb. Susan is geboren in 1985 en Michiel in 1988.

Henrie werd ziek en bleek een erfelijke longziekte te hebben. In 1989 werd hij volledig afgekeurd. Dit was wel een domper in ons gezin.

Enkele weken later was er "geluk bij een ongeluk" een vacature van zestien uur per week in het huidige Sint Bernardus. Na een gesprekje met de toenmalige directeur de heer Timmer werd ik aangenomen en ik ben begin 1990 mijn werkzaamheden begonnen.

Nu, in 1998, werk ik inmiddels zevenentwintig uur per week, dat mij goed bevalt.

Ik doe mijn werk met veel plezier en hoop nog vele jaren in dit gezellige huis te mogen werken.

Groetend, MarieJosé

DE NIEUWE FOTO



Een prachtige foto! Wie, o wie is het meisje links op de foto?

VERJAARDAGEN



- 12 oktober: mevrouw Te Molder-Bles (app. 203)
- 15 oktober: mevrouw Brusse-Koskamp (app. 205)
- 22 oktober: de heer Lensink (app.217)
- 31 oktober: mevrouw Scholts (app.225)
- 2 november: Brigitte Bauhuis
- 3 november: de heer Woestenesch (app.103)
- 7 november: Gerrit Walvoort

Namens de redactie allemaal een hele fijne dag toegewenst!

AGENDA



Donderdag, 15 oktober: treedt voor u het Huisvrouwenorkest op, om 19.30 uur in de zaal. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Woensdag, 21 oktober: is er een middag van de drie kerken, om 14.30 uur.

Een reuze gezellige middag met als thema: 'Met schaar en papier veel plezier'. Na de pauze kunt u, wanneer u dat wilt, zelf ook wat knippen, wilt u dan een klein scherp schaarje meebrengen.

Vrijdag, 30 oktober: wordt er 's morgens om 10.00 uur afscheid genomen van Ina Hiddink omdat ze Sint Bernardus gaat verlaten.

Zaterdag, 31 oktober: wordt er 's avonds om 19.00 uur een 'Dienst ter Nagedachtenis' gehouden. Informatie hierover leest u elders in deze krant.

Maandag, 2 november: verzorgt de K.B.O. een middag in de zaal, om 14.30 uur. Hierbij is natuurlijk iedereen weer van harte welkom.

Maandag, 9 november: wordt er om 14.30 uur een bingo gehouden.

Woensdag, 18 november: is er een middag van de drie kerken, om 14.30 uur.

Mevrouw Ali Kämink uit de Heurne komt dan op een leuke wijze vertellen over lingerie van vroeger en nu.

MUTATIES BETH SAN

Nieuwe bewoners: op 11 september is mevrouw Obbink-Heusinkveld in app. 121 komen wonen.

Verhuisd: Op 16 september is mevrouw Albers-Nienhuis, app. 209, verhuisd naar verpleeghuis De Pronswede in Winterswijk.

Overleden: Op 10 september is mevrouw Wevers-Westerveld, app.216, overleden.

MUTATIES t HOGE VELD

Nieuwe bewoner: op 24 september is mevrouw Te Hennepe-Hinkamp in app. 302 komen wonen.

Verhuisd: op 29 september is mevrouw G. Klein Entink-Onnink, app. 113, verhuisd naar verpleeghuis Den Esch in Varsseveld.

MUTATIES SINT BERNARDUS

-Mevrouw B. Driessen mogen we van harte welkom heten in haar appartement 104. We wensen u een fijne tijd toe in Sint Bernardus.

-De heer H.C. Daniëls is op 13 september overleden. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en vriendin kracht en sterkte toe.

-Mevrouw J. Eeltink-Prinsen is op 13 september overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

-Mevrouw F.J.W. Kempers-Krüse heeft maar een aantal dagen in Sint Bernardus mogen wonen.

Zondag, 20 september is ze plotseling overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

-Mevrouw T.D.M. Poland is op 26 september verhuisd. We wensen u veel zon en plezier in uw nieuwe woonomgeving.

-Mevrouw H. Prins-Prins mogen we welkom heten in appartement 105, veel woonplezier gewenst.

-Mevrouw E. Peters-Veenhuis, app.215, is op 7 oktober overleden. wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.



PUZZELPAGINA

Herfstdraden



Wie op een mooie herfstdag in het bos wandelt, kan onverwacht in aanraking komen met zo'n fijn rag van herfstdraden, dat daar tussen de takken is geweven. Zo mooi als de natuur het maakt kunnen wij het niet voor u tekenen, maar toch stelt de afbeelding hiernaast zo'n dradenweb voor. En dat is dan tegelijk de tekening, waarin u onze puzzel kunt invullen.

Een mooie herfstdag...we hopen er op. Als u dit onder ogenkrijgt zijn we alweer een maandje verder, dus wie weet hoe het dan zal zijn. Maar we weten ook dat het weer in de herfst lelijk te keer kan gaan, met regenvlagen, hagelbuien en

U begrijpt het al: die puntjes mag u invullen. Hieronder volgt de omschrijving van de veertien gevraagde woorden, die evenveel letters tellen als er voor ieder woord openingen zijn in het rag, met inbegrip van het ronde vakje in het midden met de letter T. Die T is de laatste letter van elk gevraagd woord.

1. beroemd schilderij
2. politiemann
3. verslaggever
4. circusartiest
5. rechtskundig adviseur
6. werkelijkheid
7. heilige
8. het laatste stukje van de meeste dieren
9. straat in Bredevoort èn in Aalten
10. muziekgezelschap
11. krijgt u van de dokter
12. dan beduien de buien iets
13. pensioentijd van geestelijken
14. familielid

Wanneer u de goede woorden invult, en zo moeilijk zal dat niet zijn, dan vormen de eerste letters het gevraagde herfstachtige weersverschijnsel. Die oplossing kunt u tot 7 november naar de redactie van onze Krant zenden. Misschien bent u dan wel eens een van de prijswinnaars.

De winnaars van september kunnen we nog niet vermelden, omdat we toen de inzendtermijn wat hebben verlengd. In het novembernummer (met vanzelfsprekend een Sinterklaaspuzzel) leest u waarschijnlijk de namen (uw naam??) van de september- èn de oktober-winnaars.

Veel succes gewenst !



PERSBERICHT

Sinds begin juli 1998 is de nieuwe indeling van de radiodistributie van Sint Bernardus als volgt:

KANAALINDELING:

1. Radio Gelderland
Lokale omroep "De Lindeboom"
Huisomroep
Zaal
2. Radio 1
Hervormde kerk
3. Radio 2
Gereformeerde kerk
4. Sky Radio
Katholieke kerk Aalten



UITZENDTIJDEN

Radio Gelderland:
maandag t/m vrijdag 7.00-18.30 uur

Lokale omroep "De Lindeboom":
maandag t/m vrijdag 18.30-19.00 uur

Huisomroep:
maandag t/m zaterdag 9.05-9.10 uur
donderdagavond 18.00-19.00 uur
zaterdagmiddag 14.00-15.00 uur

Huisomroep onderbreekt de programma's van Radio Gelderland of De Lindeboom

Zaal: weksluiting en bijzondere gelegenheden

Kerken: zondag 9.00-12.00 uur
Het is mogelijk om bijzondere kerkdiensten te melden bij het personeel, indien mogelijk wordt de dienst dan uitgezonden op het betreffende kanaal.

DAGOPENINGEN

Gedurende de maand oktober zullen tijdens de dagopeningen van de huisomroep de volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

donderdag 1	- Rom. 1: 8-17	maandag 19	- 1 Kor. 3: 1-9
vrijdag 2	- Rom. 2: 1-11	dinsdag 20	- 1 Kor. 3:10-17
zaterdag 3	- Rom. 3:21-31	woensdag 21	- 1 Kor. 6: 1-11
		donderdag 22	- 1 Kor. 6:12-20
maandag 5	- Rom. 5: 1-11	vrijdag 23	- 1 Kor. 9:19-27
dinsdag 6	- Rom. 6: 1-14	zaterdag 24	- 1 Kor. 11:20-28
woensdag 7	- Rom. 7:13-26		
donderdag 8	- Rom. 8: 1-11	maandag 26	- 1 Kor. 13
vrijdag 9	- Rom. 8:18-26	dinsdag 27	- 1 Kor. 14:26-33
zaterdag 10	- Rom. 8:31-39	woensdag 28	- 1 Kor. 15:19-28
		donderdag 29	- 1 Kor. 15:50-58
maandag 12	- Rom. 11:25-36	vrijdag 30	- 2 Kor. 3: 1-6
dinsdag 13	- Rom. 12: 9-21	zaterdag 31	- 2 Kor. 5: 1-10
woensdag 14	- Rom. 13: 1-7		
donderdag 15	- Rom. 13: 8-14		
vrijdag 16	- Rom. 14:13-23		
zaterdag 17	- Rom. 15: 1-7		

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort
Tel. (0543) 45 11 12

Openingstijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muzikje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamercollectie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

VALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

heesters · potterie · tuinaarde · tuinverlichting ·
6 lokkatten · natuursteen · ietsoerik · bomen · tuinhout ·
groene en bloeiende planten · bloem · heesters

GROENRIJK
GroenRijk Willy Heinen
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL. 0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254