

maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus  
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

# De Krant van 't Land



10-de jaargang - no. 1 - september 1998

## DE PUNTEN VAN JE SCHOENEN...

1. Mensen hebben zorgen. Mensen kennen angst. Mensen zijn verdrietig. Mensen vrezen de dag van morgen. Mensen voelen pijn.

Er zijn genoeg redenen te bedenken: ouder worden, afscheid nemen, kinderen, niet meer kunnen wat eerder wel kon, alleen herinneringen van vroeger die blijven hangen.

Mensen willen graag bemoedigen, troosten, advies geven, hoop bieden. Maar tegelijk is er vaak dat gevoel van machteloosheid: kun je die ander werkelijk bereiken?

Ben je zelf wel in staat om werkelijk te peilen wat door die ander heengaat?

Wat kun je zeggen als mensen naar *de punten van hun schoenen* staren?

2. Wanneer ik zondagsavonds in Hoogeveen naar de kerk liep, passeerde ik zijn huis; een vriendelijke oude man, netjes in pak, bril op, zijn witte haren in een keurige scheiding. Ook al kende ik hem niet, hij stak elke keer zijn hand op, dus zwaaide ik ook terug.

Op een warme zondagavond stond hij in de deuropening, toen ik uit de kerk voorbij kwam. Ik zag hem niet staan, ik keek naar beneden. Ik was in diepe gedachten verzonken (misschien wel namijmerend over de gehoorde preek...)

Toen riep hij mij toe: 'Je moet niet zo naar *de punten van je schoenen* kijken, kijk eens **omhoog** wat voor mooie avond het is.'

Deze raad ben ik nooit vergeten.

Om bemoedigd te worden is niet alleen een schouderklopje of een vriendelijk woord nodig,

maar ook moeten wij van tijd tot tijd *omhoog* kijken.

3. De bijbel kent heel veel verhalen die ons mee willen nemen *omhoog*.

De verheerlijking van Jezus op de berg, de verbondssluiting op de berg met het volk Israël, de Tien Woorden, de verschijning van God voor Mozes..... of de ontmoeting van Elia met God op de berg Horeb...

Ook in de Psalmen wordt veel *omhoog* gekeken; liederen over de berg van God, waar wij eens elkaar zullen ontmoeten, waar wij samen met God en met elkaar de maaltijd zullen vieren.

Het zijn Verhalen en Psalmen die bemoedigen, die troosten, die perspectief bieden. Zeker, er gebeurt genoeg om ons heen en met onszelf waardoor wij ter-neer-geslagen kunnen zijn en naar de punten van onze schoenen staren.

Maar van tijd tot tijd mogen wij opgebeurd worden door die raad van die vriendelijke oude Hoogeveense meneer. Van tijd tot tijd willen Verhalen en Psalmen van *omhoog* ons moed en hoop influisteren. Woorden boordevol belofte, waardoor wij kunnen zingen:

*'O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht,  
die naar uw heilige berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door u opgericht, kom voor uw aangezicht.'*

Zo mogen wij elke dag even *omhoog* kijken!

Met een vriendelijke groet,  
ds. Alex Hoom



## TIENDE JAARGANG VAN DE KRANT VAN 'T ZAND!!

In januari 1988 werd mij, door de ons aller bekende heer G.J. Timmer, gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van de Stichting Vrienden van Bernardus. Na eerst redelijk tegengesputterd te hebben liet ik mij toch overhalen en op 24 februari 1988 werd officieel de stichting opgericht en een bestuur samengesteld. Nu na tien jaar zijn nog nagenoeg alle toen 'benoemde' bestuursleden actief in het bestuur; alleen dhr. D. Bekius heeft recent afscheid genomen en werd aan de heer Bert Koens gevraagd om ons bestuur te versterken. Met enthousiasme heeft hij deze taak op zich genomen.

Veel rust werd ons niet gegund na de oprichtingsvergadering van 24 februari 1988, want al op 16 maart werd vergaderd over een te organiseren bazaar op 26 april om donateurs te werven en natuurlijk aan geld te komen.

Het startkapitaal van onze stichting was overigens een 'geboortegeschenk' namens de stichting Vrienden van 't Hoge Veld, groot f 250,-, waarmee zij ons een 'goede start' toewensten. De bazaar in 'Ons Huis' werd een groot succes met een opbrengst van bijna f 6700,-. De organisatie van de bazaar was overigens geheel in handen van de ZEER ERVAREN organisator G.J. Timmer en ons bestuur was slechts 'hulpje' in het geheel.

Nadien volgden boekenmarkten, geraniummarkten en sinds het bestaan van Bredevoort als 'boekenstad' werd en is nog steeds het terras van Sint Bernardus een ware horeca-gelegenheid, alwaar talloze vrijwilligers met ons bestuur op zeer professionele wijze koffie, soep, broodjes, koeken en frisdrank aan de man of vrouw brengen. Deze vorm van inkomsten is inmiddels een vast patroon geworden voor onze stichting en wij hebben zowaar eigen tafels, stoelen en parasols, omdat huur van deze attributen toch wel wat duur werd.

Op 10 en 11 maart 1995 werd in Bredevoort één van de bekende veilingen gehouden door Jan Elfering en Theo Grijzen met al hun medewer-

kers en medewerksters. Doel: Zonwering en alarminstallatie voor Bernardus.

Wat een geweldige avonden en wat een geweldige inzet van die zeer vele medewerkers(sters)! Van al deze activiteiten (en gelukkig ook andere) werd steeds verslag gedaan in de krant van ons allen: De Krant van 't Zand.

Wie maakt eigenlijk elke maand deze krant? Voor het samenstellen van de maandelijkse krant beschikt Bernardus over een echt redactieteam. Welk team maandelijks bijeen komt om de artikelen en de noodzakelijke gegevens te verzamelen, een puzzel te bedenken, de prijswinnaars te voorzien van de door hun gewonnen prijzen, afspraken maken met de drukken, acquisitie voor advertenties, distributie van de krantjes naar de donateurs (met hulp van bestuursleden en vrijwilligers!) etc. etc..

Wat een werk! Ook dit werk wordt weer geheel door vrijwilliger(sters) voor ons aller Bernardus uitgevoerd.

Eindelijk is her nu eens een gelegenheid om al deze medewerkers(sters) te bedanken voor het vele werk dat zij verzetten om elke maand weer een Krant van 't Zand te doen verschijnen.

Het eerste nummer van deze tiende jaargang is hopelijk een begin van een aantal leuke uitgaven op weg naar de elfde jaargang en na het verschijnen van het laatste nummer kunnen we met elkaar zeggen:

**DE KRANT VAN 'T ZAND BESTAAT TIEN JAAR!!**

STICHTING  
VRIENDEN VAN SINT BERNARDUS

A.C. van der Geest  
(voorz.)



## TIENDE JAARGANG VAN DE KRANT VAN 'T ZAND!!

Het bestuur van de stichting Vrienden van Sint Bernardus.....houdt een veiling voor aanschaf zonwering, houdt een boekenmarkt in de zaal van Sint Bernardus, neemt deel aan de grote boekenmarkt in Bredevoort, verzorgt het terras tijdens de boekenmarkten, bezorgt alle bewoners een bloemetjes op Valentijnsdag, maakt een uitstapje met de bewoners en noem maar op....

Maar, wat velen misschien nog niet weten is, dat dit bestuur nu al tien jaar lang ook de redactie verzorgt van de Krant van 't Zand en tevens de bezorging op zich heeft genomen. Voorwaar een hele klus, naast al die andere activiteiten.

Vondel schreef eens in één van zijn gedichten: 'Het is de tydt die snel gaat vlieden, zonder dat hij weederkeert' en daar dacht ik aan toen mij gevraagd werd een bijdrage te leveren voor deze editie.

Wie in 1987 bijvoorbeeld met het idee was gekomen om een eigen krantje uit te geven over ons verzorgingstehuis zou geen enkele medestander hebben gevonden, want toen speelde de sluiting van Sint Bernardus méér dan de later gerealiseerde nieuwbouw. Er waren toen wel vrienden, maar nog niet de vrienden van nu, die in 1988 in de schijnwerpers kwamen te staan om de kar te trekken namens de stichting 'Vrienden van Sint Bernardus.'

De bouw was toen net begonnen en onze toenmalige directeur, de heer H. Timmer, kwam het idee om een eigen blad uit te geven, dat de naam 'Krant van 't Zand' kreeg. Wie deze naam bedacht heeft...?? Mag ik daar mevrouw Timmer de schuld van geven?

Het uitgangspunt was toen dat niet alleen het bouwwerk alles bepalend zou zijn voor een specifieke sfeer, zodat onze bewoners het wel naar hun zin zouden hebben, maar dat daarnaast een sfeer opgebouwd kon worden door de bewoners zelf, het bestuur, de medewerkers en de vrijwillig-

sters. Zo'n blad zou hiervoor een prachtig bindmiddel zijn. Enerzijds van binnenuit door de bewoners en anderzijds vanuit de bevolking.

En nu we bijna tien jaar later zijn, ontvangen alle donateurs en bewoners iedere maand hun lijfblad thuis bezorgd. Een dagblad heeft al jaren de slogan: 'De krant kun je niet missen, geen dag!' Maar wij zouden willen zeggen: 'De Krant van 't Zand kun je niet missen, geen maand!' Alhoewel...?? We moeten het nog steeds doen met tien exemplaren!!

Maar...je leest het helemaal, hoewel er geen wereldschokkende gebeurtenissen in staan, geen politieke discussie, geen overstromingen of ander natuurgeweld. Neen, het is een blad met nieuws over onze bewoners, die zelf aan het woord komen, over personeel dat zijn of haar verhaal kwijt kan en over de activiteiten die hebben plaatsgevonden. En niet te vergeten: de puzzel! Die bij velen van ons de nodige verstrooiing brengt.

Kortom, een blad dat zijn plaats heeft gevonden in onze gemeenschap en ik hoop van harte dat de vriendenkring nog jaren lang met die onmisbare steun van de adverteerders door zal blijven gaan met het verzorgen ervan.

Bredevoort kent dit jaar veel jubilea zoals: 650 jaar kerken, 10 jaar Bredevoorts Nieuws, 5 jaar Boekenstad en 30 jaar Gondelvaart. Het 10-jarig bestaan van de 'Krant van 't Zand' kan hieraan toegevoegd worden.

We wensen de jubilaris hiermede van harte proficiat en we hopen dat deze actieve vriendenkring met veel succes de komende jaren het wel en wee van ons verzorgingshuis op de voet zal blijven volgen en ons hiervan op de hoogte zal blijven stellen.

J. Elferink.



## TIEN JAAR KRANT VAN 'T ZAND

*Vijf jaar Boekenstad!*

*Dat is heel wat!*

*Vijf jaar Boek aan 't Zand,*

*men spreekt er van*

*in binnen- en buitenland.*

*'t Zand is daardoor verheven*

*tot parel aan de kroon*

*van 't culturele leven!*

*Toch pas een lager toon*

*voor 't Boek op 't Zand..*

*Want de cultuur op 't Zand*

*is begonnen met de Krant!*

*Al tien jaar lang*

*gaat in stad en land*

*van hand tot hand:*

*De Krant van 't Zand!*

D. Bekius

## BLIK TERUG

De afgelopen maanden waren er weer diverse activiteiten waarbij de Vrienden probeerden de kas te spekken.

In mei de geraniummarkt en de terrasverzorging bij de eerste boekenmarkt, in juli de tweede, waar we zelf ook nog vertegenwoordigd waren met een boekenkraam, en eind augustus het terras bij de derde boekenmarkt.

Het waren dagen die uiteindelijk allemaal flink wat geld opbrachten en nog gezellig waren bovendien.

Zo was ook het laatste terras bijzonder geslaagd. Terwijl je kon spreken van bijna ideale weersomstandigheden - niet te warm, niet te koud -

stroomden de duizenden bezoekers naar 't Zand. Ons terras was vaak een welkome rustplek voor hen, terwijl zij welkome gasten voor ons waren. Nog nooit hebben we zoveel kopjes koffie geschonken als die dag!

Gelukkig mogen we steeds gebruik maken van de keukenfaciliteiten van het huis, anders zou het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om zoveel bezoekers te kunnen helpen. Helemaal ondoenlijk zou het zijn zonder de hulp van de vele vrijwilligers! Dames die helpen met inschenken, serveren, de afwas verzorgen, de broodjes smeren en de koffie zetten. (En dat voor een groot deel van de dag in een heel hoog tempo.) Zonder hun medewerking zouden we eigenlijk geen terras kunnen houden. Dus voor deze geweldige hulp willen we hen hierbij nog eens hartelijk bedanken!!

De Vrienden



## KENNISMAKING

Op 1 juli 1998 fuseerden de Stichting Ouderenzorg Aalten Bredevoort en de Stichting Zorgcombinatie Grensland. Sinds die datum functioneert er zowel voor de locaties in Aalten als in Bredevoort als in Winterswijk één Raad van Toezicht en één directie. Tijdens de gesprekken over de fusie werd besloten dat de directie van de nieuwe stichting aan ondergetekende zou worden opgedragen. In de kennismakingsronde welke ik begin juli langs de verzorgingshuizen van Aalten en Bredevoort maakte kon ik al met velen van u kennismaken.



Voor degenen die er toen niet bij konden zijn wil ik mij graag langs deze weg aan u voorstellen. Vijfenveertig jaar geleden werd ik geboren in Amsterdam. Ik ging daar naar de middelbare school en studeerde vervolgens rechten aan de Vrije Universiteit. Mijn eerste baan

was op een afdeling personeelszaken van een verpleeghuis. Na nog enige jaren te hebben gewerkt als adjunctdirecteur van een bejaardenhuis vertrokken wij naar Arnhem, waar ik directeur werd van een verzorgingshuis. Ik was inmiddels getrouwd en wij kregen twee dochters, momenteel van veertien en zestien jaar.

In 1993 werd ik directeur van verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. Na de fusie tussen de Winterswijkse verzorgingshuizen en het verpleeghuis volgde een benoeming tot directeur van de Stichting Zorgcombinatie Grensland. Na onze verhuizing uit Amsterdam gingen wij in Zevenaar wonen. Wij wonen daar nog steeds met veel ple-

zier. Tot zover iets over mijzelf.

Inmiddels leven wij alweer in september en is er gelegenheid om terug te kijken op die eerste fusie maanden. Laat ik het maar eerlijk zeggen: We zijn daar allemaal tevreden over. Er wordt op een aantal punten dankbaar over en weer gebruik gemaakt van elkaars sterke punten. Wat dat betreft kan Winterswijk veel van Aalten leren en omgekeerd. Als motto voor de fusie hebben wij gekozen: 'Decentraal wat kan en centraal wat moet.'

Dat betekent dat wij zoveel mogelijk zullen proberen om het eigene van de locaties te bewaren. De beste garantie daarvoor is dat vertrouwde mensen, die ook nu al leiding geven, dit zullen blijven doen. Wij prijzen ons daarbij gelukkig dat mevrouw D.J. Schenk-Heideman bereid is om als sectorhoofd wonen-zorg Aalten te functioneren. Zij zal met name de Aaltense en Bredevoortse zaak gaan behartigen.

Ik zou het leuk vinden om u op gezette tijden te kunnen ontmoeten. Daarvoor zij al een aantal zogenaamde locatiebezoeken gepland. Tijdens die gelegenheden zal ik in de Aaltense en Bredevoortse locaties o.a. overleggen met de diverse cliëntenraden. Daarnaast zal ik ter gelegenheid van een aantal speciale momenten bezoeken aan uw locatie afleggen. Ik hoop op een goede samenwerking met u allen. Ik ben ervan overtuigd dat wij daarbij samen tot veel in staat zijn. De tijd daagt ons uit!

Mr. D. Plessius  
directeur

## Ik geef de pen door



Het is al wel weer een jaar geleden dat ik voor het eerst huize Sint Bernardus binnentrad om op het orgelbankje plaats te nemen om de weeksluitingen te begeleiden. En ik kan me voorstellen dat u toen dacht: 'Weer een nieuweling, die we niet thuis kunnen brengen.'

En om die vragen enigszins op te lossen komt het volgende verhaal:

Twaalf jaar geleden zijn we verhuisd van Varsseveld naar Aalten. Van de boerderij naar de straat en wel de Varsseveldsestraatweg 45, aan de rand van Aalten, zeg maar gerust 'een randgeval.'



Maar het is er heel goed toeven in deze mooie straat. Het huis werd ons eigenlijk aangeboden door een heel vriendelijke man

uit Aalten. We zijn hem daar nog steeds dankbaar voor.

En die vriendelijkheid ontdek ik ook steeds weer bij de mensen in Sint Bernardus. Misschien wel een Aaltense eigenschap.

Gezellig toch om na de dienst samen koffie te drinken. Je ziet dan weer bij verrassing oude bekenden, bijvoorbeeld Mien Smees, die ik voor het eerst negen jaar geleden mocht leren kennen. Als je lang blijft praten, ben je op het laatst bijna familie van elkaar.

Maar het is de bedoeling van dit schrijven om me, of beter gezegd, ons aan jullie voor te stellen. Met 'ons' bedoel ik ook mijn vrouw Mien Heusinkveld-Oversteeg. Zij komt uit de Dinxperlose Heurne.

Daar heb ik haar nu precies vijftig jaar geleden gevonden. Dus voor ons een jubileum. Hoe dat ging zouden jullie natuurlijk heel graag weten, maar dat verklap ik lekker niet.

We hebben drie zonen en drie dochters. Dientengevolge kregen we er drie schoondochters en drie schoonzonen bij, ongevraagd dienden ze zich aan. Zo gaat dat in het leven.

En het leven gaat verder. We mochten zestien kleinkinderen begroeten en als dit blad uitkomt, hopen we te kunnen zeggen: het zijn er zeventien.

Als u nou nog wilt weten wat onze bezigheden zijn zo de dag door dan moet u maar tevreden zijn met dit antwoord: 'Eigenlijk zouden er vierhonderd dagen in een jaar moeten zijn.'

Als je vijftenzestig bent geweest, begint er een andere fase. Maar niet minder interessant. Ben je nog goed gezond, dan denkt schijnbaar iedereen: 'Die mensen hebben tijd genoeg.' Voor je er erg in hebt ben je verweven in een kluwen van allerlei ditjes en datjes. En zo ben ik ook terecht gekomen bij de vriendelijke bewoners van huize Sint Bernardus. En ook dat is het goed toeven. Dat heb ik inmiddels ontdekt.

Ik hoop nog vaker in jullie midden te mogen verkeren met natuurlijk het kopje koffie erbij. Dat was het dan.

D.A. Heusinkveld

## AAN IEDEREEN DIE OOK MAAR IETS MET ST. BERNARDUS TE MAKEN HEEFT



Ook namens mijn ouders wil ik iedereen hartelijk danken voor de kaartjes, telefoontjes, cadeautjes en lekkere taart die we hebben gekregen bij mijn komst op deze aardbodem. Het was fantastisch!

groetjes van Cecyl Lensing



## GONDELBOUWERS SINT BERNARDUS 1998



Ook dit jaar zijn de gondelbouwers van Sint Bernardus weer bezig geweest om voor de zesde keer een gondel namens Sint Bernardus van de grond te krijgen.

Na het vikingschip van vorig jaar, kozen we voor het onderwerp 'Nostalgie.' Dit houdt in dat we een paar kinderen op de gondel hebben afgebeeld die zich heel simpel vermaken op een eigengemaakte wipwap en een ander kind speelt rustig op de fluit. De gondel zal dit jaar ongeveer vijfduizend lampjes bevatten. Er zit ook diepte in de gondel. De eerder genoemde wipwap zal ongeveer tachtig centimeter voor de grote raamconstructie staan en zal ook op en neer bewegen. In het programmaboekje van dit jaar staat als onderwerp 'spelende kinderen' aangegeven, maar wij vinden 'nostalgie' een betere titel.

We hebben dit jaar voor een kleinere gondel gekozen, omdat we vorig jaar een gondel hadden waar meer tijd in ging zitten dan verwacht. Het is dus bewust een vrij kleine gondel geworden, maar mooi strak en niet te druk. Een heel verschil dus met het vikingschip van vorig jaar. In dat jaar was de grootste moeilijkheid dat het hier rondbouw betrof, waardoor je dus dubbel zoveel werk had. Toch zijn we tevreden over de gondel van vorig jaar, omdat de meeste reacties op die gondel heel positief waren. Ook vond men het heel verrassend dat er echte vikingen voor en op de tribunes renden. Nog verrassender was dat Sinterklaas op de laatste avond van de gondelvaart even bij onze bouwgroep kwam kijken en zelfs de terugweg meeging en geamuseerd naar de toeschouwers zwaaide.

Dit jaar is de gondel opgebouwd op een plek vlakbij Sint Bernardus zelf. De gondel is namelijk opgebouwd op het pleintje voor het oude koetshuis, dus achter het atelier van Elcerlyck. In dat

koetshuis sloegen we ook onze materialen op en hiervoor werk ook het schuurtje van Bernard Lensink gebruikt. We zijn ongeveer in mei begonnen en waren twee weken voor de bouwvakantie al klaar. Dit komt natuurlijk ook omdat we één van de grootste gondelbouwgroepen hebben. We hebben een vrij jonge gondelbouwgroep, waarvan alleen Henry Rave, Jurrit Jetten en Gerrit Walvoort zich tot de oudere garde mogen rekenen.

Zij waren erbij toen de eerste gondel in 1993 gebouwd werd. Het was toen eigenlijk de bedoeling dat het bij dat ene jaar zou blijven, maar in 1998 zijn zij er nog steeds bij. Elk jaar zijn er foto's van de gondels gemaakt en de uitvergrottingen van deze foto's kunt u zien beneden in Sint Bernardus naast het aquarium.

We hopen dat u ook dit jaar hebt genoten van de gondelvaart en ik hoop dat u speciaal op de gondel van Sint Bernardus hebt gelet.

Gondelbouwgroep Sint Bernardus





## EVEN VOORSTELLEN...

Hallo,

Er is aan mij gevraagd om wat van mezelf te vertellen, dus zal ik dat maar proberen.



Mijn naam is Ineke Heersink-Hoftijzer en ik ben getrouwd met Johnny Heersink. In de Aaltense Heurme ben ik geboren en Johnny komt van de Haart.

Vorig jaar ben ik gaan werken op 't Hoge Veld als oproepkracht in de keuken, als keukenhulp. Door het jaar heen heb ik tijdelijke contracten gehad van collega's

die met zwangerschapsverlof gingen.

Voordat ik op 't Hoge Veld kwam te werken, heb ik bijna elf jaar bij buurtsuper Brunsveld in IJzerlo gewerkt.

Ik wilde eens wat anders gaan doen en graag onder de mensen blijven en dat is zeker gelukt.

In Juni kwam er een vacature vrij op Sint Bernardus in de keuken, voor veertien uur vanwege het verlof van Jolanda Lensing. Nu ben ik dus op de woensdag en donderdag in Sint Bernardus. Een heel mooi huis om te werken, een gezellige sfeer, aardige bewoners, heel gezellige collega's en niet te vergeten de lieve huishond Geisha.

Naast Sint Bernardus werk ik nog achttien uur op 't Hoge Veld in de broodkeuken en in de centrale keuken.

Veel hobby's heb ik niet, behalve de televisie, vooral soaps. Verder heb ik nog een parkiet en mijn konijn Flupke.

Hier wil ik het maar bij laten.

Groeten, Ineke



## WIE BEN IK?

Ja, dat kind op die foto ben ik: Miranda Blekkink. Vele malen werd mij al gevraagd: 'Sta jij nu in de krant?' En elke keer was het mis. Nu stond ik er echt in, en ik werd ook gelijk door enkele collega's herkend van de foto.

Deze foto is genomen toen ik net uit het ziekenhuis kwam. M'n keel- en neusamandelen waren verwij-

derd, dit was geen pretje. Wel werd ik toen verwend met van alles, dat was wel fijn. Die hond op de foto kan zelf lopen. (Deze heb ik nu nog.)

Ik ben geboren in Aalten, waar we bij opa en oma woonden

aan de Hollenberg. Ik heb daar een fijne tijd gehad. Ik speelde veel met m'n zus Natasja en onze buurjongen en buurmeisjes. Natasja zorgde graag voor mij als m'n moeder even weg moest. Zo ook een keer toen ik in de kinderstoel zat. M'n moeder had tegen Natasja gezegd: 'Als Miranda huilt, geef haar dan maar gele vla uit de koelkast.' Natasja gaf me toe advocaat in plaats van pap, dit vond ik ook wel lekker. Ik kreeg het er alleen warm van en sliep later goed. In de garage hadden we een clubhuis waar we van alles organiseerden. Ook reden we graag met het onderstel van de kinderwagen rond, die dan zo'n mooi spoor maakte door de zandweg en tuin. (Opa was dan minder blij.)

Opa en oma hadden ook veel dieren: kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, pauwen, enzovoort. Zelf hadden we toen ook ponny's. Toen ik zes was, zijn we verhuisd naar Bredevoort naar de Schoolstraat. In november werk ik alweer drie jaar in Sint Bernardus. Dit bevalt me reuze goed, ook nu ik een vaste baan heb.

Nou dit was het verhaaltje uit m'n jeugd.

Groetjes, Miranda



## De nieuwe foto

Wie, o wie is het meisje met de donkere haren die achterin de wandelwagen zit. (Een moeilijke opgave deze keer, want Maureen kon het niet raden)





## Verjaardagen



23 september - Geisha (Geisha wordt acht jaar)  
27 september - Erna Konink  
30 september - Hanny Veenhuis  
9 oktober - Gerjanne Lensink  
10 oktober - Henriët te Brake  
10 oktober - Trudy Hogenkamp  
12 oktober - mevr. Te Molder-Bles (app. 221)  
22 oktober - dhr. Lensink (app. 217)

Namens de redactie allen een fijne verjaardag toegewenst!

## Mutaties



### SINT BERNARDUS:

Op 20 augustus j.l. is de heer H. Klein Wolterink verhuisd naar de Pronsweide. We wensen u een goede tijd.

Op 23 augustus j.l. is mevrouw Jonker-Slotboom overleden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe dit verlies te dragen.

### 't HOGE VELD:

Op 17 juni is mevr. G.W. Reussink-Gussinklo intern verhuisd van appartement 104 naar 11.

Op 6 juli is de heer A.J.W. Hoftijzer overleden, app. 302.

Op 7 juli is dhr. G.H. Kremer in app. 104 komen wonen.

Op 22 juli is mevr. M.van Muyen-Leeuw op app. 313 komen wonen en op 14 augustus is zij overleden.

Op 23 augustus is dhr. G. Bovenhorst overleden, app. 205.

### BETH SAN:

Op 15 juni is mevr. Prange-Wiggers, app. 204, opgenomen in Den Esch.

Op 2 juli is mevr. Cornelissen-Bauhuis teruggekomen uit de Pronsweide, in app. 103.

Op 8 juli is mevr. Lubbers-Ten Bokkel in app. 204 komen wonen.

Op 20 augustus is mevr. Sieverding, app. 121, opgenomen in Pronsweide.

## Oplossing prijsvraag

**OPLOSSING MEINUMMER:** Op die warme dagen in augustus zal hij het wel druk hebben gehad: de **strandstoelenverhuurder**. En daarmee weet u dan ook meteen de oplossing van de puzzel in het meinummer. Drie puzzelaars krijgen daarvoor weer een prijs, te weten: **Truus Rots, P.J. de Vriesstraat 10; familie Grevink, Croydonplein 42, Arnhem; A.A. de Vries, Hozenstraat 12.**

Aan de zomerpuzzel in het juninummer hebben verrassen veel lezers en lezeressen meegedaan. In hun hangmat? Wie weet, want de oplossing luidde: **'Ik lig in mijn hangmat in de bossen de zomerpuzzel op te lossen.'** Voor de volgende drie inzenders leverde dat een prijs op: **Lars Jetten, Stadsbroek 79; familie Veenhuis, Frederik Hendrikstraat 10; mevr. G. de Ruyter-Neerhof, Bleekwal 21.**

### JAARWINNARES 97/98 VAN DE PUZZEL

Uit alle puzzeloplossingen van het afgelopen jaar is wederom één prijswinnaar getrokken. De jaarwinnares 97/98. Deze keer mocht **Kirsten Piek, P.J. de Vriesstraat**

**18**, de heerlijke taart in ontvangst nemen. Haar inzending van het oktobernummer bracht Kirsten de heerlijke taart. Kirsten, je zult de taart wel (moeten) delen met je familie, maar daar zal hij nog wel lekkerder om smaken. **Namens de redactie van harte gefeliciteerd en EET SMAKELIJK!**



**DE AGENDA** vindt u hier niet vanwege plaatsgebrek. De agenda hangt in de hal van Sint Bernardus. Bewoners van De Veste en van de Aalterpoort kunnen een exemplaar afhalen in Sint Bernardus. Bij voorbaat dank.

De redactie

# Wat was het daar mooi!

"'t Is weer voorbij, die mooie zomer..."

Natuurlijk hopen we op mooie najaarsdagen, maar als half september deze Krant van 't Zand verschijnt, dan kunnen we dat liedje, jaren geleden heel populair, toch wel weer meezingen.

Een mooie zomer? 't Is maar hoe we het getroffen hebben. In het begin zijn er helaas nog al wat vakanties verregend, maar later werd het mooi. En warm. Héél warm.

Met de zomer is ook de vakantietijd voorbij. En wie zelf door het klimmen der jaren geen verre reizen meer onderneemt, is blij als alle kinderen en familieleden weer behouden zijn thuisgekomen. Intussen hebben die reislustige familieleden en alle vrienden van St. Bernardus hopenlijk veel goede herinneringen aan hun vakantie en kunnen ze het de kop boven dit verhaal nazeggen: Wat was het daar mooi!

Waar? Dat mag u al puzzelend ontdekken.

In de rijtjes woorden op deze pagina gaan vier bekende gebieden in Europa schuil, waar veel Nederlanders hun vakantie doorbrengen. We vinden ze achtereenvolgens in Duitsland, in Zwitserland, in Oostenrijk en...natuurlijk!...in Nederland. Want laten we niet vergeten dat ook ons eigen land veel moois te bieden heeft.

U vindt die drukbezochte toeristengebieden door steeds een woordje uit de eerste rij te verbinden met het er naast staande woordje uit de tweede rij, door er één letter tussen te zetten, waardoor er één nieuw woord ontstaat. Een voorbeeld: als er in het eerste rijtje 'hond' zou staan en in het tweede rijtje 'draf', dan kunt u daar 'hondsdraf' van maken door er een S tussen te zetten. En als u nu die tussengevoegde letters nog even in de juiste volgorde zet, dan hebt u de vakantiestreek in dat land gevonden.

Wij zijn heel benieuwd naar welke mooie streken iedereen is geweest en daarom hopen we dat weer veel lezers en lezeressen het ons willen laten weten. We hebben deze eerste puzzel in de nieuwe jaargang maar niet te moeilijk gemaakt, zodat iedereen kan meedoen.



Als u uw oplossing vóór 12 oktober inzendt, dan maakt u weer kans op een van de drie prijzen. En...misschien is dan volgend jaar de taart wel voor u!

Wie deze keer de taart heeft gewonnen en wie de prijswinnaars zijn van de laatste twee puzzels van de vorige jaargang leest u op een andere pagina van deze Krant.

En voor nu: veel succes!

GAL - BAL  
WERK - OORD  
BLINDE - ARM  
SPEK - WOERD  
AUTO - UIT  
BAK - VEN  
PROF - TEN  
ELF - AL  
OVER - INNEN  
BEST - REN

EENDEN - IEREN  
BEL - VEN  
KA - ASTER  
BEDDEN - AKEN  
LOK - END  
BRUIN - ROOD  
PIJP - OKER  
RIVIER - EVER  
WINTER - ACHT  
MENS - PEN  
BANKET - AKKER  
ROEP - AMEN  
KOOL - AAP  
OP - APEN

STEM - ECHT  
MIS - HOORN  
BERG - TAPPEN  
SCHOOL - LAS  
RE - DANS  
COL - FLESJE  
OLIE - OOTJE  
GRAS - ALM  
BAR - TON

BED - HUIS  
PRO - ENT  
TRAP - EER  
HOOR - GESCHAL  
PIANO - TEMMER  
STRUIK - OVER  
ACHT - RUIT  
DIJK - RAAF  
MIN - STER  
AF - RAP  
BEDE - AAR  
PAAS - AAS

# We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



**Rabobank**

**Aalten - Bredevoort - IJzerlo**



**Bertram**

't Zand 1  
7126 BC Bredevoort  
Tel. (0543) 45 11 12

Openingsstijden van  
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een  
onding,  
zo'n  
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamercollectie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

**Betting** VORANKUR MEUBELEN  
**Bredevoort**

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



**HONDA**



Autobedrijf

**A. ten Bruin**



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort  
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078  
Telefax 0543-451080



**Bakkerij Jos Knippenborg**  
Zieuwent - Borculo  
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!



# TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

## TAXIBEDRIJF



# WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



**0543-47 20 02**

Telefax 0543-47 73 27

**24 uur per dag bereikbaar**

*heesters · potterie · tuinaarde · tuinverlichting ·*  
*6 boksuilen · natuursteen ·*  
*2 ledereik · gomen · tuinkoepel ·*  
*groene en bloeiende planten · bloem · heesters ·*



## GroenRijk Willy Heinen

Bredevoortsestraatweg 118  
 7126 AA Bredevoort  
 telefoon (0543) 451 233

**HET RIJKE TUINLEVEN**

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur  
 vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00-17.00 uur

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

**HIDDINK**



**TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES**

BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495



## DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort  
 Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van  
 portofoon- en mobilfoonsystemen  
 autotelefoon - semafoon  
 telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen  
 autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**  
 en  
**GLASWERKZAAMHEDEN**



Schildersbedrijf  
**HANS WENSINK**  
**Tel. 0543-451489**

## Deutz - Fahr Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed  
 uitvoering



**Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK**

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254