

maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus
onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

10 de jaargang

De Krant van 't Land



10-de jaargang - no. 10 - juni 1999

ZOMERZON EN SCHADUW

Het is weer zomer.
Er groeit en bloeit weer veel.
Er is meer zon dan anders (niet elke dag overigens!)
Voor velen is de zomer dan ook de mooiste tijd van het jaar.

In één van zijn redevoeringen heeft Jezus het ook over de zomer.
Hij zegt dan op een bepaald moment tot zijn discipelen (Marcus 13:28):

“Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is.”

In Israël wekt het woord ‘zomer’ echter heel andere gedachten op dan bij ons. Als de vijgeboom de komst van de zomer voorspelt, dan betekent dat weinig goeds. De mooiste maanden zijn dan al voorbij. En dan komt de *zomer*, het seizoen van *felle zon, droogte en dorheid*. Inderdaad, een heel andere zomer dan bij ons.

Maar daar laat God het niet bij. De vijgeboom groeit door en wordt verrijkt met grote bladeren, groter dan van andere bomen in Palestina. Bladeren zó groot dat Adam en Eva er schorten van konden maken en Zacheus zich er tussen kon verstoppen. Bladeren zó groot dat ze veel *schaduw* geven.

Zo is onze God.
Hij doet de felle, afmattende zon schijnen, maar zorgt ook voor de verkwikkende schaduw. Het wonen onder de vijgeboom (en de wijnstok) was in Israël een ideale leefsituatie. We lezen dat o.a. in Micha 4:4, waarin verteld wordt, dat in het komende Vrederijk *“zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt.”*

Dat is het verhaal over de vijgeboom:
(verterende) **zon - schaduw - beschutting**.
Psalm 91 zingt ervan:

“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot den HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wien ik vertrouw.”

Bemoedigend toch?

Juli 1994
D. Bekius





Tien
jaar

Krant
van
't Land

Alweer tien jaar lang is er - als regel maandelijks - een Krant van 't Land verschenen.

Het is de bedoeling aan dit jubileum in dit laatste nummer van de tiende jaargang enige aandacht te schenken. O.a. door een greep te doen uit de inhoud van die kranten. Een *greep*, dus geen volledig verhaal over alles wat de krant gehaald heeft. Dat zou een wat al te lang en eentonig verhaal worden. En het is nu al lang zat.

Dus een greep:

Eerste bladzijde

En dan beginnen we met de eerste bladzijde, waarop maandelijks een 'meditatie' is te lezen, aangereikt door predikanten en enkele andere schrijvers, die allen een speciale band met 'Bernardus' hebben. Voor 'meditatie' zou ik in dit

'krantenoverzicht' willen lezen: 'maandelijkse bemoediging.' Want je kunt erover twisten of elke maandelijkse bijdrage een 'meditatie' kan worden genoemd, maar zonder twijfel wil elke schrijver via deze eerste bladzijde een *bemoedigend woord* meegeven aan de lezers. Daarbij wordt het kerkelijk jaar - Pasen, Pinksteren en Kerstfeest, met tussenliggende bijzondere dagen - gevolgd. En ook wordt nogal eens een link gelegd met het jaargetijde waarin de krant verschijnt.

Het is nu *zomer*, om die reden hebben we voor dit nummer het bemoedigende woord in een zomer van enkele jaren geleden opgezocht (juli 1994), dat dus nu opnieuw op de eerste bladzijde is te lezen.

Als we dan in de eerste nummers gaan bladeren komen we al gauw tegen een schets van de

Start en daarna:



Ons aller Timmer
nijver als immer -
zette haar op 't spoor:
de Krant van 't Zand,
één vraag ligt voor de hand:
wie gaat er nu mee door?
(als wij ons niet vergissen,
wilt u de krant niet missen!)

Welnu wij (= de redactie) gaan 't proberen
en ons nu presenteren.
Maar..... moeten het nog leren.....
Dat houdt dus in 't begin
vrij zeker in:
Een krant van wat 'los' zand.....
Maar na verloop van tijd
misschien toch stevigheid
en groei naar écht een krant
in de vertrouwde trant:
een echte Krant van 't Zand!

Wie weet een betere naam?

Die vraag werd in de beginperiode wel gesteld.
Niemand dus, want er kwam op die vraag geen
enkele reactie.

Eigenlijk ook een onbehoorlijke vraag. Want
'Krant van 't Zand' betekent: 'Krant van 't hart'
(van Bredevoort), want 't Zand ligt toch zeker in
het hart van de stad. Een betere naam bestaat
gewoon niet.

Geen 'los zand'

Want telkens weer komen rubrieken en onder-
werpen in de afgelopen tien jaar terug, die heel
duidelijk laten zien, dat het leven in en rondom
'Bernardus' zeker geen 'los zand' is.
Integendeel. Doorbouwend op het fundament
van het verleden, zien we een hechte, hartelijke
samenleving met een flinke uitstraling naar de
gemeenschap! Natuurlijk is dat vooral te danken
aan het personeel en de vrijwilligsters!
Daarom het veel gelezen:

'Even voorstellen'

Enthousiast vertellen telkens weer nieuwe mede-
werksters waarom ze óók mee willen doen in
'Bernardus'. Meteen komen we dan het één en
ander te weten van hun, vaak boeiend en roem-
rijk verleden. (En dat is dan maar weer mooi
meegenomen!)
Hetzelfde gebeurt ongeveer in de spannende ru-
briek:

'Wie ben ik'

De spanning wordt opgeroepen in het ene num-
mer met de foto van een baby, peuter of kleuter,
die later zal opgroeien tot een toegewijd
medewerkster/medewerker in de ouderenzorg.
Want lang niet altijd tekent die prijzenswaardige
beroepskeus zich al af op die olijke gezichtjes.....
Dus na een maand gauw kijken in het volgende
nummer: 'Wat een verrassing!'

Verhalen van bewoners

(jeugd, 'werk van toen' e.d.)

Veel gelezen! Met respect vertellen jonge redac-
tieleden uit het personeel dóór wat zij over
jeugd, werk en andere levenservaringen horen
van bewoners. Soms schrijven die het zelf op.
Nogmaals: dit gebeurt met veel respect van de
jongere voor de oudere generatie! En zo hoort
het ook. Het is tekenend voor de sfeer waarin
wordt gewerkt in 'Bernardus'.



Vakantieverhalen

Wie (ook van het personeel) verre reizen doet, kan veel verhalen.

En wie reist vandaag de dag niet ver?

Het is boeiend te lezen wat men allemaal heeft beleefd!

Vrijwilligsters

Ze werden al even genoemd, maar nu nog even apart, in het zonnetje dus.

Je komt ze in de kranten gezien (op foto's) en ongezien telkens weer tegen: in huis, bij uitstapjes, bij tal van plezierige gebeurtenissen. En dat allemaal voor de bewoners, telkens maar weer, vaak al jarenlang!

Hulde en nog eens hulde!

Agenda

Wat wordt er veel gesleuteld aan het culturele peil van bewoners en andere gasten! Zang, toneel, dans, dia's, enz. en dat allemaal in het culturele hart van Bernardus: de recreatiezaal.

En spontaan gebracht en aangeboden door koren, toneel- en andere gezelschappen uit de gemeenschap, rondom Sint Bernardus, dichtbij en wat verder weg. Ik denk dat al deze programma's voor menig bewoner een *culturele inhaalslag* betekenen. (Zo zou het mij tenminste wel gaan!)

Uitstapjes e.d.

Er wordt wat in- en uitgestapt!

Onze Achterhoek biedt dan ook heel veel, dat waard is om te bekijken en waar een waard is voor het gezellige drankje en hapje (hoezo hapje? pannenkoeken natuurlijk!)

Verjaardagen

Ze worden maandelijks trouw opgeschreven. Natuurlijk om met elkaar mee te leven; dat versterkt de onderlinge band en wat is het telkens weer gezellig!

Weeksluitingen

Trouw worden ze aangekondigd en trouw worden ze bezocht, telkens weer een zeer waardevolle en zinvolle afsluiting van de week.

Oecumenisch in de ware zin van het woord, met als hoogtepunten de diensten van Schrift en Tafel.

Het rooster van *dagopeningen* biedt de mogelijkheid om via de huisradio samen met de bewoners van de andere beide huizen de dag met een schriftelezing en meditatie te beginnen. Ook een stukje beleving van onderling gemeenschap!

Mutaties

Met dat doel worden maandelijks ook de verhuizingen in en naar de drie huizen, Sint Bernardus, Beth San en 't Hoge Veld vermeld.

(Je wilt toch ook wel weten, waar generatiegenoten, die je kent, belanden).

De puzzel

Bijzonder trouw levert de heer Timmer elke maand weer een puzzel. En niet zo maar een puzzel, nee, een originele, vaak toegespitst op actuele situaties, soms in Bredevoort.

Deze rubriek wordt zeer gewaardeerd.

(Ik zit wel met een vraag: Hoe kan het, dat een 'open boek' als de heer Timmer toch is, zijn medemens telkens maar weer opzadelt met raadselachtige vragen? Toch wel een wat merkwaardige kant van zijn karakter, dunkt me!)

Uit de oude doos

Verhalen van vroeger, met veel humor verteld door Jan Elferink, die ook als oud-voorzitter zo sterk verbonden was aan Sint Bernardus.



Helaas kwam deze rubriek te vervallen door zijn plotseling overlijden op 28 november 1998.

Ik geef de pen door aan.....

Ja, aan wie?

't Is telkens weer een verrassing. We hebben hier te maken met een rubriek, die een indrukwekkende rij schrijfsters en schrijvers oplevert, van heel verschillende pluimage, maar allen vaardig met de pen en een band met 'Bernardus.'

Kijk op ouder worden

Die kijk heeft het redactielid Renske Visser-Waardenburg en op een heel plezierige toon geeft zij tal van verstandige, deskundige adviezen aan ouderen en geïnteresseerden daaromheen.

Bewonerscommissie - Lokatiecommissie - Cliëntenraad

Je komt ze in de afgelopen tien jaar alle drie tegen. Wijziging van naam heeft vaak weer te maken met wijziging van de wet of reorganisaties. De schaalvergroting komt natuurlijk ook meer dan eens aan de orde. Allemaal ontwikkelingen, waarbij soms kritische vragen rijzen, maar die de echte hartelijke en gemoedelijke sfeer in het huis niet hebben 'weggeorganiseerd.' Dank zij leiding en personeel!

Feesten!

Die worden in de krant natuurlijk ook goed bijgehouden: personeelsleden gaan trouwen, krijgen kinderen, allemaal feiten die gevierd moeten worden. En dan niet te vergeten de huwelijksjubilea van bewoners!

Als voorbeeld even het wel zeer bijzondere **75-jarig!** huwelijksfeest van het echtpaar Te Selle (resp. 97 en 95 jaar) op 7 september 1991. Te Selle vergastte de feestgenoten toen zelf op het volgende gedicht:

*'Zeven september is het 75 jaar geleden,
dat wij elkaar het jawoord hebben gegeven.
Dat wordt vast een prachtige dag,
daar verheugen wij ons op, en dat mag!
Een grote familie heeft ons huwelijk voortgebracht,
tot in het vijfde nageslacht!'*

Wat mooi, niet?

Modeshows

De dames in het huis lopen er niet alleen graag netjes bij (de kapsalon is er ook niet voor niets



gekomen!), maar ook naar de laatste mode. Dus worden met een strakke regelmaat modeshows gehouden!

(Alleen maar mogelijk natuurlijk doordat kan worden beschikt over heel wat aardige en waardige mannequins!)

Valentijnsdag

Cultureel moesten bewoners wel eens een inhaalslag leveren.

Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de valentijnsdag (jaarlijks terugkerend op 14 februari), de dag waarop men, helemaal bij verrassing, verwend wordt met een geschenk, omdat men zo bijzonder wordt gewaardeerd.

Die waardering zal er in het verleden - 'thuis' dus - zeker zijn geweest, maar op Valentijnsdag een geschenk?

Hoe dan ook, de jaarlijkse viering van Valentijnsdag werd bijzonder op prijs gesteld. En 'de Krant' vertelt er telkens wat van.

Kunstwerk 'Herinnering'

Gemaakt door twee plaatselijke kunstenaars (Meindert Osinga en Henk Visser) en september/oktober 1990 geplaatst bij de trapopgang. Het grondmotief is 'Herinnering', erg toepasselijk in een woonoord voor ouderen. Dit is verwoord in het volgende gedicht:

*'Herinneringen zijn
gedachten - veelal fijn -
soms ook met pijn.....
Ze komen vaak spontaan
- zo bij het binnegaan -
soms duurt het even
vóór ze gaan leven
en moet je even
de trap op gaan.'*

*Hoe meer de jaren tellen,
hoe meer herinneringen
ons allen vergezellen.....
Zo zijn ze in dit huis
al lang niet meer te tellen.....
Hoewel..... als zegeningen
blijft men ze dankbaar tellen!
En ook vertellen.....
't geeft glans aan 't samen-leven
als men herinneringen
elkaar gaat geven
en ze gaat delen
met zo velen.....!*

Midden in de gemeenschap (I)

'Bernardus' hóórt erbij en dat weet men en dat wil men.

Dus meedoen aan de:

Gondelvaart

Vanaf begin negentiger jaren en niet met de bedoeling er mee door te gaan (1993: 'Veur nog 'ne kere') maar toe maar.....

Dus ook een eigen:

Volksfeest

Binnen, in eigen huis, maar wel met dezelfde spanningen (spelletjes!) en drankjes als op 't volksfeest buiten. Met herinnering aan de feesten, die men voorheen, jaar op jaar, heeft meegevierd in eigen dorp of buurtschap.

De krant heeft elk jaar een vrolijk verhaal met prachtige foto's!

Kinderen doen ook mee!

Een huis in de gemeenschap en een school in de gemeenschap. Dus leveren kinderen zo nu en dan tekeningen en gedichtjes voor de Krant.

Prachtig!

Midden in de gemeenschap (II)

Dat was wel in het bijzonder het geval in de tijd van de zusters van Sint Jozef.

Wat hebben die veel voor Bredevoort betekend! En wat waren we verdrietig toen ze in 1985 moesten vertrekken.

Ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van 'Sint Bernardus' zijn de zusters in Amersfoort bezocht, waarvan uitvoerig verslag is gedaan in de Krant van augustus 1993. Met respect worden daaruit de namen van de toen nog in leven zijnde zusters genoemd (en bij menigeen zullen nu herinneringen boven komen). De duur van het verblijf in Bredevoort staat er bij. Het zijn: zuster Veronica(1953-1985), zuster Hildegonda (1959-1985), zuster Theresio (1970-1985), zuster Alberta (1974-1985), zuster Willibrorda (1975-1985), zuster Ursulina (1975-1985) en zuster Roberta (1978-1985).

Midden in de gemeenschap (III)

Het was zo (tientallen jaren!), het is nòg zo en het moet zo blijven!

Het bestaan van 'Sint Bernardus' heeft wel eens aan een zijden draad gehangen. Maar de positie van het huis lijkt nu stevig, o.a. door de *uitstraling van zorg* in de Bredevoortse gemeenschap. Een waardig positief slot van dit krantenoverzicht over tien jaar, dunkt me.

Bedankt voor de aandacht en het geduld!

D. Bekius



HULDE AAN DE REDACTIE



In deze jubileumkrant, waar aandacht wordt geschonken aan het tien-jarig bestaan van de Krant van 't Zand, vind ik het passend om een eerbetoon aan de redactie op te dragen. We mogen beschikken over een meelevende en goed gemotiveerde redactie, waar we met recht trots en zuinig op zijn. De redactie bestaat uit: de heer D. Bekius, Liesbeth Duenk, Thea Wensink, Betsy Buesink, Renske Waardenburg, Ester Hijink, Ferdy Veldkamp, Ina Hiddink, Han Timmer en ondergetekende. Een ieder zorgt voor zijn of haar eigen vaste rubriek, deze afspraak wordt keer op keer trouw nagekomen. Liesbeth Duenk heeft de afgelopen negen jaar elke maand de krant getypt, eerst op de typemachine en later met behulp van de computer. Het overleg ter voorbereiding voor een volgende uitgave is menigmaal een verrassing. We hebben de regel om tien pagina's tekst te leveren en willen dan ook graag wetenswaardigheden of gebeurtenissen in en rondom Sint Bernardus beschrijven.

Maar er kan zich een probleem voordoen wanneer er weinig gebeurt in huis en er verder ook weinig nieuws te melden is met betrekking tot Sint Bernardus. Het is dan keer op keer een deugd om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de redactie te mogen aanschouwen en te horen.

Tot nu toe waren er altijd personen die, of goed voorbereid of geheel spontaan een idee opverde, en met een uitstekend voorstel kwamen. De sfeer is prettig en de samenwerking is goed. Ik hoop dat de Krant van 't Zand ook een volgend jubileum mag vieren. Als we mogen blijven beschikken over zo'n goed werkend redactieteam zal het daar niet aan liggen.

Redactieleden, allen hartelijk dank voor jullie inbreng en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Hanny Veenhuis-te Paske,
Locatiehoofd Sint Bernardus





WAT GAAT DAT SNEL.....

Proficiat Krant van 't Zand, met je tiende verjaardag! In vele opzichten ben je gegroeid, plichtsgetrouw gevormd door je medewerkers en altijd keurig verzorgd. En zelfs jouw familiekring, waar je zo'n tien keer per jaar over de vloer komt, is gestaag groter geworden. Genoeg redenen voor een welgemeende felicitatie!

Inmiddels ook zo'n tien jaar oud is de stichting Vrienden van Sint Bernardus. Nog voor het in gebruik nemen van het gerenoveerde huis, werd er een bestuur gevormd dat volgens de statuten tot taak kreeg om te proberen 'middelen en mogelijkheden te bieden ter verbetering van de woon- en leefsituatie in de ruimste zin van het woord... en van de kwaliteit van verzorging en ontspanning van de bewoners.'

In de afgelopen tien jaar hebben de Vrienden een vriendenkring kunnen opbouwen van ruim vierhonderd donateurs, die allen bereid zijn om via een jaarlijkse donatie het idee van de stichting te ondersteunen. Deze vaste bron van inkomsten wordt aangevuld met diverse andere activiteiten. Zo was er twee maal een veiling: de eerste keer voor de renovatie (in het budget ervan was geen ruimte meer voor speciale wensen) en de tweede keer voor de zonwering. Het waren evenementen die vele tienduizenden guldens opbrachten. Daarnaast zijn er jaarlijkse activiteiten, weliswaar wat minder spectaculair, maar die toch samen weer het nodige geld in het laatje brengen, zoals de geraniummarkt, de kraam op de particuliere boekenmarkt en de terrasvoorziening tijdens de



IS IE ALWEER TIEN!!

boekenmarkten. Daarnaast waren er in het verleden nog enkele incidentele activiteiten, met allemaal slechts één doel: geld voor het welzijn van het huis.

Ook werd er enkele keren een gift gedaan door mensen die zich direct of indirect bij Sint Bernardus betrokken voelden.

De besteding van het geld gebeurt steeds in nauw overleg met de leiding. Deze geeft aan waar op een bepaald moment een bijdrage welkom zou zijn.

Zonder volledig te willen zijn noemen we u er een aantal in willekeurige volgorde: 50.000,- bij de heropening na de renovatie ('een bon van een halve ton' zoals de toenmalige voorzitter het noemde), zonwering, een biljart, een aantal spellen, een sierspiegel in de hal, gordijnen in de zaal, een ringleiding in de zaal, een bijdrage voor de aanleg van de tuin, een kunstwerk in het trappenhuis, een oventje, lampen, tuinameublement, op Valentijnsdag een bloemetje voor alle bewoners, etc. Ook de drukkosten van de Krant worden door de Vrienden betaald, niet alleen betaald, de Vrienden zorgen ook voor de verspreiding van de Krant.

Al met al zijn we een beetje trots, erg blij, maar vooral heel dankbaar voor alle steun van de donateurs, de adverteerders, en de medewerking van de vele vrijwilligers tijdens de diverse activiteiten.

Vol goede moed gaan we, evenals de Krant van 't Zand, de volgende tien jaar tegemoet.

De Vrienden



BERNARDUS 'KERMIS'SPELEN 1999

Twaalf en dertien juni was er weer het gezellig volksfeest in Bredevoort. Dan wordt er op Sint Bernardus ook groot feest gevierd met o.a. de 'Bernardusspelen'. De recreatiezaal was gezellig versierd. Tegen half drie kwamen de bewoners in de zaal, nog een beetje 'duf' van het middagdutje. Maar na een kop koffie en een plak cake werd iedereen wild enthousiast en begonnen we dus snel met de spelen die al klaar stonden: het knikkerspel, schijfjesdarts, knikkerbak, roulette, eierspel en kiepbalspel. Het was heel spannend, iedereen wilde natuurlijk het meeste aantal punten scoren. Met het knikkerspel scoorde je gemakkelijk over de honderd punten en dan zag je aan de speler dat hij of zij dacht: dat zit goed met mij, ik denk dat ik het beste ben, maar dat viel soms goed tegen. Tussen de spelen door hebben we gezellig geborrel en kregen we lekkere hapjes. En dan de puntentelling..... dat was héél spannend. Wie wordt de koning of koningin dit jaar?

De spelbegeleidsters hadden de punten geteld en Elise Houwers, die de spelen georganiseerd had, controleerde alles nog even. Iedereen zat met spanning op de uitslag te wachten en dan.....

De derde prijs: mevrouw Gijsbers, zij kreeg een medaille.

De tweede prijs: mevrouw Van Koot, zij kreeg ook een medaille.

De eerste prijs: wie, o wie, even grote stilte.....

Mevrouw Brusse, de Koningin van Sint Bernardus! Zij was totaal verrast en zei:

'Wie ik? Ikke koninginne, och kom toch. Maar ze was het wis en waarachtig.

Mevrouw Brusse kreeg van Elise een zilveren beker overhandigd, die zij

het hele jaar door op haar kamer mag laten staan. Een hele eer mevrouw Brusse! Intussen waren de tafels gedekt en was er nog een gezamenlijke broodmaaltijd. Het was een hele gezellige middag met actieve spelers.

Trees de Vries





EVEN VOORSTELLEN.....

De redactie van de Krant van 't Zand heeft mij (Ria Blankvoort) gevraagd wat over mezelf te vertellen. Zoals u in de vorige uitgave van de krant heeft kunnen lezen, ben ik Trees de Vries opgevolgd binnen het bestuur van de 'Vriendenkring' van Sint Bernardus. Een foto van ons tweeën stond toen ook afgedrukt. Mijn taak is ervoor te zorgen dat de verdeling van de krant goed verloopt en, als mijn werk het toelaat, te helpen bij de terraswerkzaamheden wanneer er boekenmarkten zijn.

Bijna 42 jaar geleden ben ik geboren in Haaksbergen en was ik de oudste in een gezin met nog drie broers. Mijn ouders hadden daar een boerenbedrijf in 'het Assinkbos.'

Na de schoolperiode vond ik werk: voedingsdeskundige in het Utrechtse Diaconessen Ziekenhuis. Omdat ik het liefst verpleegkundige wilde worden, heb ik daarvoor een interne opleiding gevolgd. Mijn eerste baan daarna werd mij geboden door het academisch ziekenhuis 'Sint Radboud' te Nijmegen, waar ik heb gewerkt op afdelingen met hart- en vaatchirurgie, longziekten en plastische chirurgie.

Vanaf april 1991 werk ik weer wat meer in het

oosten van het land (de wijzen komen uit het oosten!) en wel in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Hier heb ik een functie op een afdeling waar in hoofdzaak patiënten liggen die geopereerd zijn vanwege maag- of darmziekten. Met een moeilijk woord heet dat dan gastro-enterologische chirurgie. Hoewel u zou kunnen denken dat hier alleen maar narigheid is, omdat de mensen vaak erg ziek zijn, heb ik het er toch enorm naar mijn zin.

Sinds oktober 1991 woon ik met mijn man Henny Huitink, in Bredevoort. Om de Bredevoortse gemeenschap wat beter te leren kennen, heb ik vanaf die tijd ook wat vrijwilligerswerk voor de Nederlandse Hervormde Gemeente gedaan, aanvankelijk in de kindernevendienstcommissie, later - tot oktober 1998 - als kerkeraadslid. En nu ben ik dus gevraagd voor Sint Bernardus!

Zo, ik hoop dat u nu wat wijzer bent geworden. Via de Krant van 't Zand blijf ik contact met u houden!

Groetjes,
Ria Blankvoort.

HALLO ALLEMAAL

Zoals jullie waarschijnlijk weten, loop ik op vrijdagmiddag stage bij de activiteitenbegeleiding. Op vrijdag 11 juni had ik voor de laatste keer stage. Maar ik had geluk want er was feest in Bredevoort: Volksfeest. En op Sint Bernardus waren er weer Bernardusspelen. Gezellige spelletjes, onder het genot van een hapje en een drankje. Dit was natuurlijk een leuke afsluiting. Maar natuurlijk ziet u mij nog op de zaterdagen en in de vakantie.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de leuke en gezellige tijd!



Vriendelijke groet,
Maaïke Scholten.



WIE BEN IK?

De jongen op de foto ben ik.....
Dick Stronks, tuinman bij de stichting.



Op deze foto ben ik, denk ik, tien jaar geworden en heb ik voor m'n verjaardag mijn eerste nieuwe fiets gekregen van m'n ouders en laat hem nu trots zien op deze foto.

De foto is gemaakt bij mijn opa en oma Voskuil die aan de Bolwerkweg op de Timp woonden. Later is dit huis verkocht aan anderen en vorig jaar heeft mijn broer de Timp weer gekocht.

Groeten, Dick Stronks.

DE NIEUWE FOTO!

Deze keer twee foto's, wel allebei van hetzelfde meisje maar we konden niet kiezen welke van de twee we zouden afdrukken.

Wie, o wie is dit mooie meisje met de guitige oogjes???



KLEURPLAAT

EN

PUZZEL!!!

Ter ere van het jubileum van de Krant van 't Zand heeft dhr. Timmer een zeer uitgebreide puzzel gemaakt en..... een fantastische kleurplaat voor kinderen tot en met twaalf jaar.

De winnaar van de puzzel ontvangt een overheerlijke taart, de winnaar van de kleurplaat ontvangt een zeer leuke verrassing!!!

U kunt de kleurplaat en/of de puzzel inleveren tot 7 augustus in de rode brievenbus in de hal van Sint Bernardus.

Opsturen mag ook, het adres is:

**Redactie Krant van 't Zand,
p/a 't Zand 23,
7126 BG BREDEVOORT.**

**ALLEN VEEL PUZZEL- EN
KLEURPLEZIER TOEGE-
WENST!!!!!!**

Jubileum - kruiswoordraadsel

met veel Bredevoorts er in !



Tien maal tien is honderd: zo vaak verscheen onze Krant van 't Zand en zo vaak stond er ook een puzzel in. En dus: de honderdste puzzel in dit jubileumnummer! We hebben er maar een extra groot kruiswoordraadsel van gemaakt. Als u dat hebt opgelost (en daar hebt u alle tijd voor) en u vult in de twee regels onderaan de letters in die in de puzzel in de vakjes met dezelfde cijfers staan, dan leest u iets, waar u het vast en zeker helemaal mee eens zult zijn.



En omdat het weer een echt Bredevoorts jubileum is, hebben we er veel Bredevoortse namen in gestopt. De betreffende vragen hebben we hieronder cursief gedrukt.

HORIZONTALAAL:

- 1 Zo heet de stichting die al tien jaar onze Krant van 't Zand uitgeeft.
- 21 de groenteboer noemt ze zomerkoninkjes
- 22 oude lengtemaat
- 23 gesloten
- 24 vaartuig
- 25 holte in een muur
- 26 jongensnaam
- 27 sigarenmerk
- 29 vorm van onderwijs (verouderd)
- 31 naar hem heet de kerk aan de Markt
- 33 daarvan heeft 1 hor. er gelukkig velen
- 38 briefomslag
- 40 verlegen
- 42 plaats in Gelderland
- 43 soort bouwland
- 44 vergiffenis schenken
- 45 op een afstand
- 46 omroepvereniging
- 47 muzieknoot
- 48 onderricht
- 49 eer bewijzen
- 50 geslacht, sekse
- 52 edelman
- 54 voorzetsel
- 55 stoomschip (afk.)
- 56 verdikking van de huid
- 57 groente
- 60 Baskische afscheidingsbeweging
- 61 jong dier
- 62 *voornaam van 62 vertikaal*
- 65 *bakker in Bredevoort*
- 66 dat doen en zijn rivieren
- 69 plaats in Noord Brabant
- 70 mannelijk dier
- 71 ondernemingsraad (afk.)
- 72 vaart
- 73 ... wie ... toekomt
- 74 lofdicht
- 76 plaats in Drenthe (met vliegveld)
- 79 Skandinavische munt
- 81 schrijfgerei

VERTIKAAL:

- 1 *raadslid en voorzitter van 1 hor. (achternaam)*
- 2 rondhout, deel van de scheepsmast
- 3 zuster van de koningin
- 4 oud-IJslandse literatuur
- 5 onderschrift onder brief (afk.)
- 6 beddengoed
- 7 wordt meestal in mei gelegd
- 8 naar beneden
- 9 Verenigde Naties (afk.)
- 10 mens met zwarte huid
- 11 *recreatiegebied bij Bredevoort*
- 12 deel van de Bijbel (afk.)
- 13 oud kinderspel
- 14 bouw materiaal
- 15 godsdienstige stroming
- 16 voorzetsel
- 17 *Henk Ruessink krijgt hem in zilver*
- 18 kleur
- 19 verbond
- 20 doet het vet in de pan
- 28 voorbij
- 30 politieke partij (afk.)
- 32 raadsel met plaatjes
- 34 vrolijk zangspel
- 35 vrouwelijk dier
- 36 klein kind
- 37 oude bijbelvertaling (afk.)
- 39 wild zwijn
- 40 dierengeluid
- 41 stuk textiel
- 48 smal stuk hout
- 51 openbaar vervoerbedrijf
- 53 waarschuwen voor gevaar
- 54 Europese hoofdstad
- 58 nog een hoofdstad
- 59 hindernis bij atletiek
- 62 *gemeenteraadslid uit Bredevoort (achternaam)*
- 63 bloeiwijze
- 64 boter uitstrijken op brood
- 65 *gemeenteraadslid uit Bredevoort (voor- en achternaam)*
- 67 automerk



- 82 overgehaald (meestal tot iets verkeerd)s)
83 zot, dwaas, potsenmaker
84 plaats in Gelderland
86 bij eb droogvallende grond
88 persoonlijk voornaamwoord
90 straatnaam in Aalten
95 tijdperk
96 jammer dat dit paar Bredevoort verlaat
98 bevestiging
99 sieraad
100 anti-rellen politie (afk.)
102 soort gele kleur
103 gekneed mengsel om te bakken
104 Egyptische zonnegod
106 loofboom
108 welpenleidster
109 vrucht van een boom
110 landbouwwerktuig
112 oom of tante, neef of nicht
118 meisjesnaam
119 wie daar in zit heeft het moeilijk
120 zachte frisse wind
122 reptielen
123 stoere kerel
124 marterachtig roofdier
126 voorzetsel
127 uitwerking, indruk
129 persoonlijk voornaamwoord
130 ten gehore gebracht lied
131 daartoe behoren graven, baronessen enz.
133 hoogste punt van het dak
134 raadslid en bekend 'klooster'-ling
(voor- en achternaam)
139 in leden verdeeld (sommige dieren)
141 vroeger feestgebouw in Aalten
142 voorste deel van een schip
144 en andere (afk.)
145 hulporganisatie voor alcoholisten (afk.)
146 Economische Controledienst (afk.)
147 die achter Sint Bernardus is heel groot
148 technisch academicus (afk.)
150 uitkijkpost in de mast
154 'first lady' van St. Bernardus (achternaam)
156 gedachte
158 Fins stoombad
159 oude lengtemaat
160 Verenigde Naties (Engelse afkorting)
161 zonder geluid
162 voorzetsel
163 Oost-Europeaan
164 toewijzing van de bouw na aanbesteding
- 68 de Prins van Oranje kan ze niet missen
75 een zekere
77 zo werd prinses Diana wel genoemd
78 bepaalde uitgave van een krant
79 donder en bliksem
80 vreemd
82 vieren we eenmaal per jaar
85 muzikknoot
89 bewaarplaats met lage temperatuur
91 dierengeluid
92 heel klein beetje
93 Europees land
94 godsdienstige richting (afk.)
97 inbraak
101 water bij provincie Groningen
102 deel van het ziekenhuis (afk.)
103 ligt op een pan
105 nemen we bij het uiteengaan
107 bekende strandjutter
108 in het jaar des Heren (afk.)
110 grond rond een boerderij
111 goede gaven
113 Bredevoorts correspondent Gelders Dagblad
114 voorzetsel
115 voorzetsel
116 scholier
117 modieus, populair
120 hij was vele jaren voorzitter van 1 hor.
121 water in Friesland
123 waarom zijn ze krom?
125 doen we zo lang we leven
128 voorvoegsel
130 met de ogen waarnemen
132 plaats in Groningen
135 toevoeging aan brief (afk.)
136 maaltijdbereider
137 gelijk, glad
138 dat moet een saldo zijn
140 geen namaak
142 regiment infanterie (afk.)
145 deel van een wagen
147 vogelverblijf
149 soort hert
151 uitroep bij pijn
152 Frans (of Keuls?) water
153 Oud-Testamentische priester
154 universiteit in Amsterdam (afk.)
155 bolgewas
156 voorzetsel
157 verlaagde toon

Nou, daar mag je wel even voor gaan zitten! Maar dat kan ook, want u hebt tot 7 augustus de tijd om de oplossing in te zenden. En het is de moeite waard, want onder de inzenders worden deze keer een feestelijke jubileumtaart en nog drie andere leuke prijzen verloot. We rekenen dan ook op een verstopte brievenbus! En als er een paar puzzelaars op één adres willen meedoen, schrijf dan de oplossingen gewoon net als anders op een briefje of briefkaart.

Heel veel succes gewenst! En vooral veel puzzelplezier.



Verjaardagen



In de periode 24 juni tot en met 16 september hopen deze mensen hun verjaardag te vieren:

- 26 juni: mevr. H.H. Bernhardt-Corstjens, app. 201
 3 juli: Joop Navis
 4 juli: mevr. J.G. Lensink-Meijnen, app. 223
 10 juli: Joke Meulenbeek
 12 juli: mevr. B.J. Klein Entink-Prinsen, app. 122
 13 juli: Ester Heijink
 4 aug.: Miranda Blekkink
 13 aug.: Annie Hakstege
 20 aug.: mevr. H. Prins-Prins, app. 105
 21 aug.: mevr. J.A.A.M.J. Driessen, app. 104
 21 aug.: mevr. G.B. Scholtz-Lieverdink, app. 107
 23 aug.: mevr. H. Gijsbers-Schreuder, app. 102
 29 aug.: mevr. G.J.A. te Molder, app. 203

Namens de redactie een fijne, zonnige dag toegewenst!



Agenda

Maandag 12 juli, 9 augustus en 13 september verzorgen enkele vrijwilligers de actieve BINGO-middag, iedereen is van harte welkom. Prijzen worden wederom beschikbaar gesteld door de Sociale Commissie.

Maandag 16 augustus is er weer gelegenheid om uw garderobe uit te breiden. Ineke's mode showt vanaf 14.30 uur kleding voor een betaalbare prijs.

Een ieder kan hier gebruik van maken. Het is belist de moeite waard!

Vrijdag 17 september om 14.30 uur zal dansgroep 'De Blauwe Kielen' een optreden verzorgen. Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

Voor verdere informatie: zie het mededelingenbord in de hal.

Weeksluiting



Rooster van weeksluitingen voor de periode 24 juni t/m 31 augustus

datum

voorganger

organist

26 juni

ds. W.A. Andela

dhr. I.J. Ter Haar

3 juli

pastor J.W. Koster **W.en C.**

dhr. Van Vrouwerff

10 juli

ds. H. Dijkslag

dhr. J. Koning

17 juli

ds. C. Gros

mevr. W.G. Hobé-

Hoftijzer

24 juli

dhr. E.J. v.d. Kamp

dhr. H.W. te Bokkel

31 juli

pastor J.G.M. Droste

dhr. G.H. Stegeman

7 aug.

ds. J. Bakker **H.A.**

dhr. G. Olbach

14 aug.

ds. A. Schellevis

dhr. W. Fukkink

21 aug.

ds. R. Faber

dhr. J.G. te Lindert

28 aug.

dhr. L.H. de Vries

dhr. W.A. Maarsingh

Mutaties



Sint Bernardus

Mevrouw van Koot-Engelbarts is op 17 juni verhuisd naar verpleeghuis Pronswede, afdeling Plekenpol.

We wensen haar een goede tijd toe.

't Hoge Veld

Op 19 mei is mevrouw Capel in appartement 202 komen wonen.

Op 1 juni is mevrouw Roelofsen-v.d.Schoot overleden.

Beth San

Op 24 mei is mevrouw Cornelissen-Bauhuis overleden, app.103.

Dhr. en mevr. Vultink-Goossens zijn in app. 215 komen wonen.



We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Bertram

't Zand 1
7126 BC Bredevoort
Tel. (0543) 45 11 12

Openingsstijden van
10.00 tot 22.00 uur.

's-maandags gesloten



een
onding,
zo'n
wekker

Of vindt u het prettig, dat geratel op de vroege morgen? Er is iets beters denkbaar. Wat dunkt u van een licht muziekje? Ontwaken met de Beatles of Mozart. Met behaaglijk tapijt onder uw voeten en een tuiltje bloemen op de toilettafel.

Dat is wel even anders dan het vroegere slaaphok. In het kleine Bredevoort staat de grootste slaapkamerkollektie van de Gelderse Achterhoek opgesteld. Bij Betting. Niet de eerste de beste, laten we dat afspreken. Tot ziens!

Welterusten, uw bedje is gespreid door...

Betting VORMGEVER
MEUBELN
Bredevoort

Vrijdag koopavond tot 9 uur. Tel.: 0543-451567



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar



**GroenRijk
Willy Heinen**

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES

BREDEVOORT NL TEL. 0543-451037 SEMA 06-59 805495



DRUKKERIJ TE MEBEL BV

VEELZIJDIG IN DRUKWERK

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Telefoon 0543-451334 Fax 0543-452052

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



REKEN MAAR



DEUTZ
FAHR

Fa. G.H. KLEIN NIBBELINK

Landstraat 4 - 6 Winterswijksestraat 61 Bredevoort

Telefoon 0543 - 451254



De gevraagde zin luidt:

59	34	56	2	17	44	102	69	118	74	51	130	4	31	27	90	3	52	153	96	32	151	83	13
----	----	----	---	----	----	-----	----	-----	----	----	-----	---	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	----	----

6	49	92	93	130	46	61	113	141	111	64	87	121	1	105	16	134	60	72	48	21	25	124
---	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	-----

Ingezonden door:

naam:

adres:

postcode/woonplaats:

O oplossingen kunnen worden ingezonden tot 7 augustus.



Wij zijn zo mooi gekleurd door:

naam:
adres:
leeftijd:

