

maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus
 onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
 't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

De Krant van 't Zand



11-de jaargang - februari 2001 - nr. 6

DE HEER WAAKT!

Door middel van een expositie wordt momenteel speciaal aandacht gevraagd voor het boek der **Psalmen**.

"Psalmen hebben bij uitstek betrekking op het dagelijks leven. In welke poëzie is in honderdvijftig gedichten de diepte van eenzaamheid, ziekte, strijd en tegenslag zo treffend verwoord als in de psalmen?"

Aldus directeur H. Feenstra van het Nederlands Bijbelgenootschap onlangs bij de opening van de tentoonstelling in de Domkerk te Utrecht.

Inderdaad: De grote betekenis van het Psalmboek is door alle eeuwen duidelijk herkend. In deze zangen wordt telkens een sterke gemeenschap met God beleefd. Hij is voor de zangers en bidders door alle eeuwen heen, tot nu toe, de God, die het gebed hoort en die redden kan, omdat Hij omziet naar de kleine mens, die tot Hem roept. De kleine mens, die in zijn leed en verdriet schuilt bij zijn God, die voor Hem een toevlucht en burcht is en dan zelfs tot de lofzang komt!

Graag heb ik, ter gelegenheid van de expositie, het bovenstaande opgeschreven en lees ik met u

één van de vele mooie psalmen (de keus is moeilijk!) te weten: Psalm 121.

Een bedevaartslied (onderweg naar Jeruzalem).

*"Ik hef mijn ogen op naar de bergen (met hun gevaren): **Vanwaar zal mijn hulp komen?** Mijn hulp is van den Here, die hemel en aarde gemaakt heeft! Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, Hij is uw schaduw (bescherming) aan uw rechterhand, de zon zal u des daags niet steken en de maan 's nachts niet. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.*

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid!"

Dus: waar we ook gaan of staan, de Heer waakt over ons, nu en altijd, een heel leven lang!

En dan te weten: het Psalmboek staat er vol van!

D. Bekius

BESTE MENSEN,

Het is alweer een hele tijd geleden dat u iets van mij gehoord of gelezen hebt, dat zou wel eens een jaar of twee geleden kunnen zijn. Daarom een vraag van Betsy Buesink: "Zou je niet iets over de tijd van Sint Bernardus en nu Bertram kunnen schrijven?"

In het verleden schreef ik het artikel "Werk van Toen", maar een verhaal schrijven over anderen gaat altijd beter dan wanneer het over jezelf gaat, maar ik was de redactie nog wat verschuldigd dus we proberen het gewoon maar.

Voor diegenen die mij minder goed kennen, ik heb toch heel wat jaartjes op Sint Bernardus rondgehuppeld.

Ik mocht mijn intrede doen als vrijwilligster na de renovatie van Sint Bernardus. Mijn eerste dag als vrijwilligster was tijdens de opening op 7 oktober 1989. De eerste dag en dan al feest, ze zeggen wel eens: een goed begin is het halve werk!

Mijn taak was om één avond per week koffie te schenken bij bewoners in hun appartement en de gezamenlijke koffieruimte op de bovenverdieping. Daarbij werd natuurlijk veel gekletst met bewoners en het personeel van de verzorging en af en toe werd er een spelletje gedaan tijdens de koffie. Na de koffie ruimde je de boel af, de kopjes in de appartementen werden opgehaald en je deed de afwas, bracht bij enkele bewoners een beker melk of karnemelk, verzorgde de planten in het huis en wanneer je klaar was ging je met een voldaan gevoel huiswaarts.

Het omgaan met ouderen was me niet geheel onbekend. Voor de geboorte van onze dochter Nienke in 1984 heb ik ongeveer vijf jaar als full-time kracht in de verzorging bij bejaardencentrum IJsselzicht in Doesburg gewerkt. In 1989 ging Nienke naar de kleuterschool en ik had wel weer zin om de draad weer op te pakken.

Heel toevallig had, het pas gerenoveerde, Bernardus een invalkracht nodig in de verzorging. Mijn zwager, Joop Navis, attendeerde mij hierop. Na een gesprek kon ik op 1 december 1989 als invalkracht beginnen. Soms ging het om enkele uurtjes, een andere week was je bijna doorlopend aanwezig, want daarnaast bleef ik vrijwilligster. Als verzorgend team wil je natuurlijk zo goed mo-

gelijk zorg verlenen aan alle bewoners en in het maandelijks team-overleg kwam steeds vaker naar voren dat we wat "misten" voor bewoners die extra zorg nodig hadden. Mensen die moeilijk alleen kunnen zijn of de dag moeilijk alleen kunnen doorbrengen, dus bewoners die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Maar hoe los je zo iets op? Toen is zo langzamerhand het idee geboren om een groepsverzorging op te starten. Daarvoor heb je ruimte, inventaris, een coördinator en een begeleidster nodig. Het hoofd van de verzorging, Ton Bouchier, was eigenlijk de touwtrekker om dit alles officieel van de grond te krijgen. Een tijdelijke ruimte hadden we inmiddels ook, kamer 224, later werd dit kamer 209. Ik had heel veel zin om hiermee te starten en de groep te begeleiden.

Toen alles nog op papier stond en de kamer ingericht was, ben ik nog een week naar 't Hoge Veld geweest om daar in de pan te kijken bij de groepsverzorging. Ik heb daar veel van geleerd en in de zomer van 1992 is toen de groepsverzorging in Sint Bernardus van start gegaan.

In het begin was het een klein groepje van vier á vijf bewoners die vier dagdelen per week in de groepsverzorging doorbrachten. De activiteiten bestonden uit krant lezen, de nieuwtjes uitwisselen, er werden spelletjes gedaan en licht huishoudelijke activiteiten, een beetje kokkerellen, er werd geknutseld, gezongen, samen gegeten en dit alles om een huiselijke sfeer te creëren, waarbij als hoofddoel: veiligheid, gezelligheid en afleiding, voorop stond. Ik had de indruk dat een ieder er op zijn eigen manier van genoot.

Na een aantal jaren werd de groep steeds verder uitgebreid. Soms hadden we acht of negen bezoekers en dat was in mijn oppie niet meer te doen. Mevrouw Marie Duenk had wel zin om mij als vrijwilligster te helpen, dat was een goede keuze, ze was al wel bekend bij Sint Bernardus en we hebben samen veel plezier beleefd in die tijd. Begin 1995 is de naam groepsverzorging of "we gaan naar Ina" veranderd in meerzorg. Dit moest omdat de Stichting Ouderenzorg Aalten/Bredervoort een samenwerkingsverband aanging met verpleeghuis Pronswede. Dit had te maken met financiële middelen en hulp/steun voor medisch advies. Qua inhoud veranderde er niets. Wel kwam

Ik geef de pen door...

alles beter in beeld en op papier te staan, wat weer ten goede kwam aan de bewoners van Sint Bernardus.

In november 1997 kwam ik in contact met middeleeuws restaurant Bertram. Mijn huidige collega gaf aan dat het aantal gasten, vooral in het weekend, fors toenam en dat een invalkracht wel de oplossing was. Ik had natuurlijk geen verstand van het horeca-gebeuren, maar het leek me wel leuk om een avondje mee te lopen. Een paar weken later belde de eigenaar: Klaas Stoeten, of ik op vrijdag 22 december 1997 wilde helpen in de bediening, want er stonden al heel wat gasten in het boek. Die avond werd me uitgelegd hoe alles werkte, ik kreeg een witte schort en een timmermansbuidel voor, pen en papier in de hand, "ga nu maar naar de gasten en neem de bestelling voor de drankjes op!" De eerste tafel: allemaal bekende gasten, Bredevoorters, o jee, best spannend, als dit allemaal maar goed gaat. Bij het uitdelen van de drankjes ging het op een gegeven moment iets minder goed, ik zette een Bierpul met de rand in een gleuf van de tafel met als gevolg: een lege beker en een hele natte tafel en vloer. Gelukkig vonden de gasten het niet vervelend en konden ze er smakelijk om lachen (je denkt wel: dat heb ik weer!) Verder heb ik het er die avond en de volgende avonden goed vanaf gebracht en het werk begon steeds leuker te worden.

Ik werd steeds vaker ingezet, vooral in de zomerperiode. Het is al een paar keer voorgekomen dat ik van Sint Bernardus over "het Zand" naar huis liep, en werd aangehouden bij Bertram: "Heb je nog even tijd om te helpen, het is zo druk?" Snel naar huis, omkleden en weer verder bij Bertram. Op een gegeven moment moest ik kiezen: bij Sint Bernardus of bij restaurant Bertram verder. Ik heb toen voor Bertram gekozen.

1 November 1998 heb ik afscheid genomen op Bernardus en op 1 januari 1999 kwam ik in vaste dienst bij restaurant Bertram, toen voor twintig en nu voor dertig uur.

Ik werk met leuke collega's en de sfeer is uitstekend. Voor wie Bertram nog niet kent, het heeft een boven- en een benedenverdieping. Het meubilair bestaat uit lange houten tafels en banken,

waarvan sommige met rugleuning (kerkbanken). We hebben grote tafels voor vijftien personen en kleinere tafels voor zes, vier of twee personen. De drankjes worden geserveerd in aardewerken bekers of kroezen en dikke witte kaarsen zorgen voor sfeer en verlichting. De menukaart is een houten boekje met leuk benoemde gerechten, dit allemaal om een middeleeuwse sfeer te creëren. Enkele voorbeelden van gerechten zijn: de bedelaarshap, dat is een bonensoep die op de lunchkaart vermeld staat, of wat dacht u van een "Prins Maurits" als hoofdgerecht, varkenshaas met gerookte zalm en roquefortsaus of de "Hoefsmidse", dit is een zalmmoot in roomsaus van dille, dragon en honing, en als nagerecht bijvoorbeeld "Abdessaer scheetjes", dat is kaneelijs met warme kersen en slagroom.

De kaart is zeer uitgebreid en voor elk wat wils. We krijgen gasten uit Bredevoort of uit de buurt, maar eigenlijk komen ze uit heel Nederland en er komen ook buitenlandse gasten. Dit heeft natuurlijk met boekenstad te maken, onder het genot van koffie en eigengemaakt appelgebak laten ze vaak trots zien welke boeken ze gevonden hebben. Zo was er eens een oudere meneer die zijn boek weer had teruggevonden, dat hij had gekregen van het bedrijf waar hij had gewerkt. Hij had het in die tijd uitgeleend, die mensen waren verhuisd en het boek was spoorloos verdwenen, maar in het mooie Bredevoort had hij zijn boekje weer teruggevonden. Hij was zo blij, telkens maar weer zei hij: "Ik wil iedereen wel omhelzen, zo gelukkig ben ik!" Je ontmoet veel mensen en ieder heeft weer zijn eigen verhaal.

Ik heb een heel fijne tijd gehad in de periode op Sint Bernardus en nu bij restaurant Bertram. Het heeft ook wel weer raakvlakken, in beide gevallen ben je aan het "zorgen voor" Bij Bertram meer voor de inwendige mens, maar hiermee red je het niet alleen. Het moet ook lekker zijn, leuk opgediend, de omgeving en de sfeer moet goed zijn, zodat de gasten een gevoel krijgen van "het is goed toeven in Bredevoort!" En ik hoop hier nog lang getuige van te mogen zijn.

Hartelijke groeten,
Ina Hiddink-Klein Hesselink

Valentijnsdag



*Ook in Bredevoort Boekenstad is het weer Valentijnsdag.
De dag dat wij als Vrienden van Sint Bernardus graag komen met een lach,
om u, als bewoners van dit prachtige verzorgingshuis
een beetje op te fleuren met een bloemetje, en dat vindt u vast wel pluis.
Wij doen dat nu al vele jaren met liefde en plezier,
en willen dat blijven volhouden voor een nog prettiger verblijf alhier.
Met de steun van geweldig veel vrijwilligers uit Bredevoort, voorwaar,
houden wij een geraniummarkt en meerdere koffieterrassen per jaar.
Met de opbrengsten kunnen wij voor u en het huis leuke dingen doen:
één daarvan zijn deze bloemen maar.....dan hebben wij nog wat poen.
Hiermede willen wij straks, als dit mooie huis is aangepast,
ons steentje bijdragen voor wat verfraaiingen of misschien wel een kast.
Maar nu eerst genieten van deze Valentijnsdag en dat menen wij oprecht,
met deze bloemen die van mensen houden; heb ik dat niet mooi gezegd?*

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Bernardus,
Ab van der Geest (voorz)

Cliëntenraad

WAAROM..... EEN NIEUWE CLIËNTENRAAD?

Dat zullen heel wat mensen zich afgevraagd hebben.
De vorige cliëntenraad, met zoveel vertrouwde gezichten, deed het toch prima?

Wat heeft het dan voor zin om dit alles te veranderen?

Om een heel lang verhaal kort te maken, het volgende is belangrijk:

Oude cliëntenraad bestond uit:

- a) bewoners
- b) anderen, dit mocht iedereen zijn die het werk van de cliëntenraad aansprak.

Nieuwe cliëntenraad bestaat uit:

- a) bewoners
- b) anderen, die een **familieband** hebben met de bewoners.

Hier ligt dus het grote verschil tussen de oude en de nieuwe raad.

Hoe goed de oude cliëntenraad ook functioneerde, wanneer er geen familieband is, mag men de bewoners van Sint Bernardus niet meer vertegenwoordigen.

Dit is een **nieuwe wet** waaraan alle cliëntenraden moeten voldoen.

De bewoners van de Aalterpoort vallen ook onder de nieuwe cliëntenraad, zij hebben twee afgevaardigden in de nieuwe cliëntenraad.

De volgende personen hebben zitting in de nieuwe raad:

Dhr. D. Heijink	namens Aalterpoort
Mevr. D. Klein Nibbelink	namens Aalterpoort
Mevr. A. te Molder	familie
Dhr. W. Rutgers	bewoner Sint Bernardus
Dhr. B. Scholten	familie
Mevr. Schulte Nordholt	bewoner Sint Bernardus

De raad wordt ondersteund door mevr. J. Karsten.

De nieuwe leden zullen via de Krant van 't Zand zich aan u voorstellen.



Dit moet u even weten.....

EVEN VOORSTELLEN.....

Hallo allemaal,



Mijn naam is Jessica Aalbers en ik ben tweeëntwintig jaar, ik kom van de Pronswede, want ik werk daar.

Mijn woonplaats is Winterswijk, de meeste mensen weten dat al en ik denk dat ik in Bredevoort wel wennen zal. Over veertien weken is het voor mij al tijd om te gaan, en ik denk

dat de gezelligheid, die ik nu al heb ondervonden, in mijn geheugen zal blijven staan.

Mijn hobby's zijn zingen en het maken van creatieve dingen. Tekenen is mijn lust en mijn leven en ik hoop dat we in de toekomst veel plezier samen beleven.

Mijn opleiding noemen ze VIG, dat het met de zorg heeft te maken, spreekt voor zich. Ik zal u de saaie details besparen, wat ik wil zeggen, voordat ik klaar ben duurt bij elkaar nog maar twee jaren.

Ik weet niet of ik dan met studeren door zal gaan, het ligt aan de baan die dan voor mij zal openstaan.

Nu brei ik een eind aan mijn korte voorstelling, en hoop u te mogen leren kennen, zodat wij snel aan elkaar zullen wennen.

Jessica

Hallo,



Ik ben Marleen van Lochem en kom de komende tien weken (tot 20 april) weer stage lopen in Sint Bernardus. Vorig jaar ben ik ook al tien weken geweest, dus misschien kent u mij nog wel.

Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding MDGO-vz, hopelijk ben ik met de zomervakantie klaar.

Afgelopen jaar ben ik samen met mijn ouders en twee zussen verhuisd van Bredevoort naar Miste, hier wonen we nu al bijna een jaar.

Ik vind het erg leuk om weer in Sint Bernardus te mogen stage lopen.

Tot ziens.

Marleen

WIE BEN IK?



Deze foto is gemaakt aan het hoekje Wallekje-Koppelstraat. Ik ben Sinie Aarnink en sta samen met mijn broer Jan op de foto. Mijn meisjesnaam is Scholten en ik ben geboren op het Wallekje 4. Hier woon ik nu nog, samen met Henk, al vijfentwintig jaar. We hebben twee (pleeg)kinderen Gerrit en Melanie. Gerrit en Melanie

wonen alweer ruim dertien jaar bij ons. Toen ze bij ons kwamen was Gerrit drieënehalf jaar en Melanie anderhalf jaar.

Van de foto weet ik niet zoveel meer te vertellen. Ik was daar ongeveer vier jaar en mijn broer zes jaar. Het jurkje dat ik aan heb is een bruidsjurkje geweest. Dat heeft mijn moeder korter gemaakt. Ik was heel trots op dat jurkje en op de grote witte strik. De jurk was oudroze van kleur.

Ik ben nu alweer één jaar hier als vrijwilligster om koffie in te schenken. Dat doe ik met veel plezier. Verder sjoel ik één keer per week met nog dertien dames, heel gezellig. Puzzelen en lezen doe ik ook graag.

Groetjes, Sinie Aarnink-Scholten

DE NIEUWE FOTO:

Wie, o wie is dit meisje dat prachtig poseert met haar poppenwagen?



Berichten

VRIJWILLIGERSWERK!

Inderdaad! Zo enorm groot is het belang van vrijwilligerswerk dat het best met een flink uitroepen mag worden versierd!

Het is dan ook een goede zaak dat de Verenigde Naties het jaar 2001 hebben uitgeroepen tot het **Internationaal Jaar van Vrijwilligers**. Het hele jaar zal er wereldwijd aandacht zijn voor vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten.

Maar ze hebben bij de Verenigde Naties dan zeker (nog) niet gelezen wat op de voorpagina van "Bredevoorts Nieuws" van 23 januari 2001 stond, te weten.....

*"Heden ten dage is het voor verenigingen in den lande moeilijk om vrijwilligers te vinden voor hand- en spandiensten. Ook de aparte Bredevoortse papierinzameling kwam onder druk te staan en daarom: **Fusie papiersjouwens muziekvereniging Excelsior en 't Bastion!** Dit houdt in dat er m.i.v. januari nog één keer per maand, op elke laatste zaterdag, gezamenlijk oud papier wordt ingezameld."*

Een triest bericht.....

En dat nog wel in het Internationaal Jaar van Vrijwilligers.....

Nou, dat valt m.i. nogal mee. Die maandelijkse inzameling betekent toch altijd ook nog een flinke brok vrijwilligerswerk!

En lees dan nog eens verder in datzelfde nummer van "Bredevoorts Nieuws." Wat een rijk scala en een grote variatie aan vrijwilligerswerk!

Een greep:

S.V. Bredevoort - J.C. Atlantic - B.V. Stadsbroek, met veel activiteiten - Ossenkop, ook weer met veel activiteiten - Herv. Vrouwendienst-avonden enz. - de drie kerken en hun activiteiten - Excelsior met diverse acties - Boemerang met dropping, douanespel, dierengeluidenspel - KBO.-middagen - Bredevoorts Toneel - Schutterij - Brevolk (toernooi) - Volks- en Schuttersfeest - Gondelvaart, enzovoort, enzovoort, enzovoort!

Conclusie:

Ze hebben bij de Verenigde Naties "Bredevoorts Nieuws" toch wel goed gelezen!

D. Bekius

P.S. En dan hebben we het nog niet eens gehad over ons eigen Sint Bernardus met zo heel veel personen die, daarin en daaromheen, vrijwillig hun tijd geven! En ook niet over Bredevoort Boekstad, met tal van activiteiten, die ook alleen maar mogelijk zijn als óók vrijwilligers meedoen! En ook nog niet over.....(u weet er vast nog wel meer).

BERICHT VAN DE REDACTIE KRANT VAN 'T ZAND

Wanneer **lezers** van de Krant van 't Zand **vragen, suggesties, verhuisberichten, aan- of afmeldingen als donateur, kopij of iets dergelijks** hebben te melden, blijkt dat het doorgegeven bericht soms ergens blijft zweven zonder dat er iets mee gebeurt.



Om dit te voorkomen hebben we als redactie besloten om de **RODE BRIEVENBUS** in de hal van Bernardus voor dit doel te gaan gebruiken. **Dus hebt u iets te melden voor de Krant van 't Zand, deponeer het in de rode brievenbus en**

het komt voor elkaar.

Wanneer u niet in staat bent om naar Bernardus te komen en u geeft telefonisch een bericht door, wilt u dan vragen of degene die u te woord staat er een notitie van wil maken zodat hij of zij het alsnog in de brievenbus kan stoppen. Wanneer er via de post een bericht binnenkomt, mag het in de rode brievenbus, maar mag het ook op het bureau van de redactie gelegd worden door de medewerkers van Sint Bernardus.

Wij zullen dan zorg dragen voor een correcte afhandeling. Bij voorbaat hartelijk dank!

De redactie van de Krant van 't Zand

Het verhaal....

DE NACHTBROEDER

Beste lezer(es)

Als dit geschreven wordt, ligt u waarschijnlijk op één oor.

Precies, het is nacht, midden in de nacht, gewoon een doordeweekse nacht.

U zult wel denken: wie schrijft er nu midden in de nacht?

Toevallig wel deze schrijver, want hij is nu aan het "werk."

Ja, dat schrijven we maar tussen haakjes, want daar zijn de meningen nog over verdeeld. Wat is werk? En wat is druk? Daar hebben we het een andere keer nog wel over, of wie geeft de voorzet voor dat verhaal?

Terwijl ik dit schrijf denk ik: "Wat heerlijk toch om zo te schrijven en na te denken over wat je zult schrijven, niemand die je stoort. Geen razende auto's, geen spelende kinderen, geen werkvolk op straat, geen klokkengebeier. Het is echt nacht.....RUST.

Schrijf eens een stukje over de nachten in Bredevoort, vroeg een redactielid van deze krant.

Ja, de nachten in Bredevoort zijn niet als in Amsterdam of Parijs.

Ze zijn wel net zo lang, daar ligt het niet aan.

Hoe verlopen de nachten in Bredevoort, met veel vertier, drank en rock en roll?

Ja, soms wel, maar over het algemeen zijn ze donker en stil.

"Maak je wel eens wat mee"?, vragen ze dan.

"Oh jawel"!

Kerstavond en nacht, het sneeuwde flink, de tuin van Bernardus en de bomen op 't Zand werden versierd door de sneeuw. Prachtig, hier en daar een spoor van een nachtelijk dier, een prachtig tafereel.

Vier uur 's nachts, het had weer gesneeuwd, er lag al een flink pak op de stoep.

Laat ik maar vast wat gaan sneeuwruimen, blijf ik mooi wakker en de stoep mooi schoon.

Terwijl ik rustig aan het vegen ben, komt er een

hond aanlopen met aan zijn lijn....ja hoor, zijn baas.

In eerste instantie schrok ik, maar vroeg: "Moi, midden in de nacht een hond uitlaten?"

"Jao, ik mot zo warken, 'k heb neet vulle zin, maor i-j mot wal." zei de baas.

Jao, jao, ik weer naar binnen, lekker warm.

En dan nog onze cliënten hier binnen, als je er geweest bent 's nachts, dan zeggen ze:

"Welterusten broeder".....ja, ja, slapen, daar komt het niet van.

Of de collega die in de avond gewerkt heeft, zegt: "Cliënt vraag wie er nachtdienst heeft".

"De Broeder", zegt de zuster.

"Doe dan de deur maar op slot, zuster," zegt de cliënt.

Ja, hier in Bredevoort is het nog steeds nieuws als er een broeder zorg verleent. Och ja, stel je voor dat hij je niet in je zondagse kleed ziet, maar.....

De nachten worden al weer minder donker, want korter worden ze nooit.

Als zomers de zon opkomt, en tegen vieren begint het al licht te worden, dan is het helemaal mooi om 's nachts te werken. Dan lijkt de nacht minder lang.....och ja, wat zit ik toch weer te zwammen. Dat krijg ik, als ik vermoeid ben, hoewel er ook mensen zijn, die zeggen dat ik het wel vaker heb.

WELTERUSTEN,

De Nachtwacht

p.s. Hendrikje waakt met me mee.





Agenda



Za. 3 maart	weeksluiting	19.00 uur
ma. 5 maart	KBO dameskoor Beltrum, sketches	
di. 6 maart	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
vr. 9 maart	koffieleuten met Janine	14.30 uur
za. 10 maart	weeksluiting	19.00 uur
ma. 12 maart	bingo	14.30 uur
di. 13 maart	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 14 maart	bingo, drie kerken	
vr. 16 maart	creatieve middag	14.30 uur
za. 17 maart	weeksluiting	19.00 uur
di. 20 maart	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 21 maart	lezing over Hendrikje Stoffels door dhr. Ruesink	15.00 uur
vr. 23 maart	schildersmiddag	14.30 uur
za. 24 maart	weeksluiting	19.00 uur
di. 27 maart	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 28 maart	bezoek Sint Joriskerk o.l.v. Ab Hoefman	15.00 uur
vr. 30 maart	bakactiviteit	14.30 uur
wo. 4 april	Bredevoorts Toneel met "Drie dooie dienders"	19.00 uur
	Gasten zijn van harte welkom	

WEEKSLUITINGEN

datum	voorganger	organist
03 maart	pastor J. Koster	H.W. te Bokkel
10 maart	ds. H. Dijkslag	D. Heusinkveld
17 maart	dhr. L.H. de Vries	W. Gussinklo
24 maart	ds. A. Schellevis	G. Olbach
31 maart	ds. A.J. Rotte	A.J. te Winkel

Even uw aandacht....

VERJAARDAGEN

6 maart: Dick Smits
21 maart: dhr. Cloosterman, app.201
24 maart: Marie-José Rave

Namens de redactie een prettige verjaardag gewenst!

MUTATIES

Sint Bernardus:

Mevrouw Ter Burg-Stolp is komen wonen in appartement 203. Wij wensen haar een fijne en goede tijd toe in Sint Bernardus.
Op 2 februari is overleden: mevrouw C.J.J. te Lindert-Brunsbach. Wij wensen kinderen en kleinkinderen sterkte bij dit verlies.

'T Hoge Veld:

Dhr. en mevr. Meijnen zijn per 1-12-2000 in bungalow 16 komen wonen.
Mevr. Vink is per 20-01-2001 in bungalow 14 komen wonen.
Dhr. G.J. Debbink, app. 108, is op 09-01-2001 overleden.
Mevr. W. Doornink-Blekkink, app.309, is op 07-02-2001 overleden.
Mevr. A.C. Lensink, bung.14 is op 27-12-2000 verhuisd naar Koeweide 10.
Mevr. G.J. Weenink-Wanders, app.406, is op 01-02-2001 verhuisd naar Pronswaide.

Beth San:

Mevr. C.H. de Roos-Lammers, app.114, is op 28-01-2001 overleden.

PUZZELPAGINA

Tijdens de laatste redactievergadering bleek dat wij vergeten waren om de oplossing van de kerstpuzzel voor volwassenen af te drukken. Eén vermoeid redactielid deelde ons mee dat hij al weken slecht geslapen had omdat hij één woord niet wist, door het januarinumnummer hoopte hij z'n rust terug te vinden maar.....helaas! Hier volgen dan alsnog de juiste antwoorden:

Broek-zak-doeke, kerst-stol-sel, stroo-beest-achtig, tuin-slang-enmens, winter-nacht-mis, kerst-stalling, kaars-licht-balk, kerst-bal-point, wens-kaartspel, bloem-pot-dicht.

De zeven woorden die iets met kerst te maken hebben: kerststol, winternacht, nachtmis, kerststal, kaarslicht, kerstbal, wenskaart.

De oplossing van het januari-nummer is: observatie, minderwaardigheidscomplex, paardenfok-

kerij, marathonloop, verjaardagskalender, nootmuskaat, parfumerie, kloosternonnen, margarine, gezichtsuitdrukking, klaverjassen, onafhankelijkheid, matrozenpakje, kippenren, padvindrij, permanenten, schipbreukeling, presenteerblaadje, opvrolijkten, muziekinstrument.

Als winnaar kwam uit de bus:

**A.A. de Vries,
Hozenstraat 12.**

GEFELICITEERD!!!

DE NIEUWE PUZZEL

Omschrijving Nederlandse plaatsnamen

Voorbeeld:

Waar wij in wonen? Antwoord: Huizen.
Achter de vraag staat uit hoeveel letters het antwoord bestaat en welke letter bewaard moet worden, deze bewaarde letters vormen achter elkaar een woord.

1. Blaasinstrument
(5 letters, bewaar 5de letter)
2. Koud stadsdeel
(10 letters, bewaar 5de letter)
3. Viervoetige wezens
(6 letters, bewaar 1e letter)
4. (2 mensen) strijden om de eer
(6 letters, bewaar 5de letter)
5. Onzacht + omgekeerd dal
(10 letters, bewaar 3de letter)
6. Vette pasta van gladde vis
(8 letters, bewaar 3de letter)
7. Zij verbinden de wielen
(5 letters, bewaar 1e letter)
8. Ze is door de zon gekoesterd
(9 letters, bewaar 5de letter)
9. Gebedsplaats voor edelen
(10 letters, bewaar 4de letter)

OPLOSSING VAN DE BEWAARDE LETTERS:

.....

Lever ook de negen plaatsnamen in:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

**VEEL PUZZELPLEZIER
EN
SUCCES TOEGEWENST!!!!!!!**



We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

"Exclusief
zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



**GroenRijk
Willy Heinen**

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

*beesters · potterie · tuinmeubels · tuinverlichting ·
· bloemkanten · natuursteen · terrasdekking · binnenshuis · tuinmeubelen ·
· groene en bloeiende planten · bloemen · heesters*

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

**mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon**

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij



te Mebel bv

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalen



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495

Deutz - Fahr
Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



REKEN MAAR  **DEUTZ
FAHR**

Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54