

VERJAARDAGEN

5 februari: Hermien Berkelmans-Scholts
14 februari: mevrouw H.J. Scholten-Piek, app. 208
17 februari: de heer J.B. van Lochem, app. 105
24 februari: de heer J.W. Scholten, app. 207
De redactie wenst u allen een hele fijne dag toe!

MUTATIES

Sint Bernardus:

Op tweede kerstdag is mevrouw Jo te Molder rustig ingeslapen. We wensen haar schoonzus en neven en nichten veel sterkte om verder te moeten zonder tante Jo.

'T Hoge Veld:

Op 9 januari is overleden: dhr. G.J. Debbink, app. 108.

Nieuwe bewoners zijn:

mevr. A.J. Kempers-Lammers, app 304;
mevr. D. Souman-Heij, app. 502;
dhr. H.J. Tolkamp en mevr. H.G. Tolkamp-Veldhuis, app. 116;
mevr. MH. Wevers-Klein Hesselink, app. 306.

Beth San:

geen mutaties

WEEKSLUITINGEN

datum	voorganger
20 jan.	mevr. J.v.d.Wijk-Jan Maat
27 jan.	pastor J. Koster
3 febr.	ds. J. Bakker (Heilig Avondmaal)
10 febr.	ds. C. Gros
17 febr.	ds. H. Dijkslag
24 febr.	ds. W.H. Everts

AAN DE DONATEURS

Degenen onder u die ons gemachtigd hebben om de jaarlijkse donateursbijdrage automatisch van de rekening te laten afschrijven, hebben wellicht gemerkt dat dit over 2000 nog niet is gebeurd. Dit is gekomen omdat er problemen waren met de uitwisseling van gegevens naar de bankcentrale.

Als het goed is zal binnenkort het bedrag alsnog van uw rekening worden afgeboekt.

De bijdrage over 2001 zal later dit jaar worden geïnd.

Bestuur van de Vrienden

MEDEDELING

We kunnen u medelen dat de plaats van het nieuw te bouwen woonzorgcentrum in Aalten nu definitief bekend is.

Het woonzorgcentrum zal worden gebouwd op het terrein aan de Ludgerstraat, de huidige plaats van Beth-San en de aanleunwoningen.

Als Stichting hebben we altijd onze voorkeur voor deze locatie uitgesproken. We zijn dan ook erg blij met het besluit dat nu genomen is.

Aalten, 11 januari 2001
D.J. Schenk-Heideman, sectorhoofd wonen - zorg Aalten

Decemberfeesten

DE KERSTSHOW

Een bezoek brengen aan de kerstshow bij tuincentrum Willy Heinen..... dat leek ons, de deelnemers van De Uitkijk, wel wat.

Een datum werd geprikt, vervoer werd geregeld en vrijwilligsters gevraagd. Op dinsdag 12 december was het dan zover. Het weer werkte niet echt mee, het was somber, grijs en nat, maar dat mocht de pret niet drukken.

Om half tien stond iedereen klaar in de serre. Voor sommige mensen was het dus vroeg opstaan.

Mevrouw Riek Ruesink ging mee als vrijwilligster en was tevens chauffeur. Esther Rave, een stagiaire, ging mee als begeleidster. Riek en Esther, vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Tegen tien uur arriveerden we bij Willy Heinen, waar alles geheel in kerstsfeer was gebracht. Er



was ontzettend veel te zien. Zoveel kerstartikelen, prachtige decoraties in tal van kleuren en stijlen. Het was een lust voor het oog en het rook heerlijk naar kerstgroen en hyacint.

Om ongeveer elf uur dronken we er gezellig samen koffie. Daarna hadden we nog tot ongeveer twaalf uur de tijd om nog wat rond te kijken. Mevrouw van Eerden vond vooral de vijver met de grote vissen en ook de aquaria met de vele soorten visjes prachtig om te zien. Mevrouw Heinen kocht zelfs nog een heel bijzondere kerstbal. Al met al hebben we enorm genoten.

Toen we terug reden naar Sint Bernardus viel de regen met bakken uit de lucht. We werden dan wel wat nat, maar onze dag kon niet meer stuk, de kerststemming zat er al aardig in.

Namens de deelnemers van De Uitkijk,
Els te Grotenhuis

DE KERSTVIERING

Vrijdag 22 december: in een feestelijk aangeklede zaal vieren we, samen met pastor Droste en het koor 'De Lindevrouwleu', de kerstviering. Samen zingen we de kerstliederen met begeleiding van mevrouw Sikking-Prinsen, we luisteren naar de meditatie van pastor Droste en Hanny, Els en Jet nemen de lezingen en gedichten voor hun rekening.

Een sfeervolle middag en een heel mooi begin van de kerstdagen.



HET KERSTDINER

Maandag 25 december, eerste kerstdag: natuurlijk op eerste kerstdag het beroemde kerstdiner. Om kwart over één zat iedereen al klaar in de zaal, in afwachting van wat er dit jaar weer op tafel zal komen. De tafels waren feestelijk gedekt. Na de smakelijke soep (van 't huis) kreeg iedereen een heerlijk wijntje. Toen werd het hoofdgerecht geserveerd. Diverse soorten groente en aardappels en natuurlijk rollade en cordon bleu. Ook onze kerstman was aanwezig en at lekker mee met dit diner. Als dessert was er ijs en pudding met een spetterend vuurwerk. Al met al een geslaagd kerstdiner!



OLIEBOLLEN EN KNIERTJES

Vrijdag 29 december heerste er een flinke bedrijvigheid in de serre. Oliebollen en kniepertjes bakken. Vele bewoners kwamen kijken en proeven en enkelen deden de schort nog weer eens voor en gingen zelf weer aan de slag. Volgens de heer Woestenesch kreeg ieder al een 'ni'-jaarstoete in 't olde jaor, met pöfferkes.' Wie niet in de serre kon zijn, werd door mevrouw Heinen bezocht die alle bewoners in de appartementen oliebolle heeft gebracht.



Het hele huis rook naar oliebolle en kniepertjes, maar toen de bovenramen in de serre na afloop even hadden opengestaan was de baklucht weer snel verdwenen. En de warme oliebolle en kniepertjes hebben we ons goed laten smaken.

OUDEJAARSAVOND

Zondag 31 december, oudejaarsavond 2000: een goede gewoonte in Sint Bernardus is om gezamenlijk, voor wie dat wil, oudejaarsavond te vieren.

Ook dit jaar was er weer veel animo. Gemiddeld zaten we toch wel met zo'n twintig mannen en vrouwen in de Uitkijk.

De koffie en thee met de oliebol of appelbeignet smaakten prima, de borrel met 't hapje ook. Verhalen over toeten ophalen gingen al snel over tafel. Dat je vroeger al je snoep in een zakdoek bond, niks geen toete dus.



De muzikale noot werd, zoals hij zo vaak even doet, verzorgd door de heer Bernard Lensink. Zittend op de gang met zijn, zoals hij hem zelf noemt, trekzak bracht hij verschillende oude liedjes ten gehore. Er werd uit volle borst meegezongen met Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam was klein; Heb je al gehoord van de zilvervloot; een karretje op de zandweg reed; Roosje op de heide; Appeltjes van oranje; De klok van Arnhem etc. Bernhard bedankt!!

De avond vloog voorbij, het jaar 2001 in. Voor degene die niet tot twaalf uur 's nachts opleven was er op 1 januari, tijdens de koffie, gelegenheid om elkaar de beste wensen voor 2001 te geven.

VAN DE REDACTIE VAN DE KRANT VAN 'T ZAND

Een heel nieuw jaar: wat zullen we ermee doen?

Beginnen we direct? Of later pas?

En waarmee?

Wees gezegend!

NIEUWJAARSWENS

*Ik wensch u wat ik zelf betracht:
bij dage werk, en rust bij nacht;
als g' honger hebt, een beste brood;
als dorst u kwelt, geen watersnood;
geen schulden als die ge effen kunt
betalen met gepaste munt;
en heel die jaar, zo 't gaat en staat
geen tandzeer. Is 't daar al meê? Ja'et.*

Guido Gezelle



Verhaal van vrogger...

HOO WAS ET VROGGER IN BREDEVOORT?

Iedere keer wordt mij gezegd: "Je weet nog zoveel van vroeger, schrijf dat eens op, zodat het een keer opgeschreven staat en het niet vergeten wordt!" Maar ja, waar begin je en waar eindig je? Ik doe dus maar een poging.

Ik las toevallig vorige week ergens dat in oktober 1900 pastoor Mulder huize Sint Bernardus kocht van de familie Schepers tot stichting van een ziekenhuis. In 1907 werd er een sanatorium van gemaakt voor T.B.C.-patiënten, voor ongeveer twintig zieken per jaar. Ik herinner mij nog dat er in 1920 ook een moeder van een medeleerling werd verpleegd en er ook gestorven is. Daar raakte je wel van onder de indruk, al beseft je toen nog niet wat T.B.C. was. Gelukkig waren er later medicijnen voor, waar veel mensen genezing bij vonden. Wat fijn dat er in Bredevoort al zoveel mogelijk was in die tijd!

Ook had je toen nog twee textiel fabrieken, (waar al veel over geschreven is in veel boeken over Bredevoort).

Een 'Olliemölle' van de familie B. te Boveldt van de Markt, daar werd van raapzaad raapolie gemaakt. Die olie was iets sterker dan de slaolie die je later in de winkels kon kopen. Vorige week was er op TV Gelderland ook nog een oliemolen waar ze raapzaad verwerkten.

Dan had je nog een cichoreifabriek, (waar nu de praktijk van Van de Sandt is aan de Ambthuiswal). Wat was cichorei? Dat werd vroeger in de koffie gebruikt, dan kreeg je een donker tintje aan de koffie. Later kwam er Buisman voor in de plaats en dat is ook al weer verleden tijd. Ik kan mij nog wel herinneren dat een jongen vertelde dat, toen hij van school kwam, meteen naar de cichoreifabriek moest om een centje mee te verdienen. Echt een centje want voor een paar centen moest hij zakjes plakken. Buisman was een soort poeder, maar cichorei was een stevig bruin goedje. Er werden ronde pakjes van gemaakt, die pakjes waren blauw, net zoiets als een closetrol maar dan kleiner. Van het vervaardigen en het recept van cichorei heb ik nooit gehoord. Toen je kind was hoorde dat bij de huishouding en daarmee UIT. De meeste mensen kennen Buisman nog, maar kom over tien jaar eens, dan weet de jeugd niet eens meer wat Buisman was, zo gaat dat in het leven, andere tijden, andere gewoonten!

Er was ook nog een boterfabriek, (waar nu een boekhandelaar in zit aan de Boterstraat). Voor negen uur 's morgens ging men vroeger met volle emmers naar de fabriek om daar de melk af te leveren en bij de boeren werd de melk in bussen met paard en wagen opgehaald en naar de fabriek gebracht. Wie meer koeien had in Bredevoort bracht zelf de melk in bussen naar de fabriek.

In die tijd was er nog geen riolering in Bredevoort en bij de verwerking van de melk kwam er veel afvalwater vrij. Waar bleef men met dit afvalwater? Nou, dat hebben veel huismoeders geweten, want dat werd geloosd in de beek. Als je bij café Heisterman langs de beek de Miene in liep, dan was daar na ongeveer tweehonderd meter een soort rioolbuis, waar elke morgen het witte afvalwater van de melkfabriek in de beek liep. Hier dichtbij was echter ook de trap waar je de was kon spoelen (omdat er in huis nog geen waterleiding was, moest je de was in de beek spoelen) en je moest dus of heel vroeg zijn met je was, of pas na de middag gaan als het vuile water richting Aalten was verdwenen, omdat je anders je was moest spoelen in het vuile melkwater.

Wie kan er nog iets meer vertellen over de rioolbuis, want er stonden vroeger ook al huizen aan de Ambthuiswal en daar onderdoor liep die buis, zijn er nog meer mensen die dat weten?

In de zomer stond er soms heel weinig water in de beek en dat was voor de jeugd een meevaller, want dan kon je pootje baden, zoals dat genoemd werd. Dat was al heel wat voor de jeugd, want een zwembad was er nog niet maar wel veel jeugd!

Toen wij naar school gingen waren er vijf gezinnen met twaalf kinderen en dan nog vele gezinnen met acht tot tien kinderen. De meester van school vertelde later dat hij dit een fijne tijd gevonden had. Ja allicht, want je kreeg zo wel veel leerlingen op je school en je was van werk verzekerd.

Speelruimte was er in Bredevoort genoeg. Half Bredevoort kwam op 't Zand spelen: knikkeren, tolleren, hoepelen, boompje verwisselen en verstoppertje spelen. Dat kon je ook goed achter de stadswal "d'n Izerman", die was tussen de schuur van Elschoot en het huis van mevrouw R. Betting aan de Kruittorenstraat. Daar kon je naar boven klimmen en waar ongeveer nu de kleuterschool staat was een pad naar boven en kon je aan de achterkant weer naar beneden en dan kwam je bij de gracht die de breedte had tot aan het beekje bij het voetbalveld langs de Izermanstraat. Je kon vroeger ook niet het Brook in via de Kruittorenstraat, omdat de gracht doorliep tot bijna bij Schut.

Boven op die wal hadden de mensen een stukje land om groenten te verbouwen en toen in 1929 de wal in de gracht werd gedumpt, kregen dezelfde mensen op de begane grond het stukje land in dezelfde volgorde weer terug. Wie op de wal het eerste perceel had, kwam ook voor het eerste stuk grond aan bod. Van Schut tot aan de Kruittorenstraat was het allemaal land en nu staan er allemaal huizen: een hele Izermanstraat vol.

De naam is gebleven maar "d'n Izerman", de stadswal is verdwenen.

Wie ben ik???

FOTO VORIG NUMMER



Op deze foto staan de buurjongens en het buurmeisje van de schrijfster uit het novemhernummer Cathrien Huitink.

Ja, u hebt het goed gezien, dit ben ik!!

Dat weglopen, waar Cathrien over schreef, was ook mijn hobby. Misschien heeft ze dat van mij geleerd? (Want ik ben wat ouder.)

Ik ben in de Oranjestraat geboren. Daar was het altijd wel gezellig en je kon er fijn spelen (bus trappen, tollen, touwtje springen enz.) Dat verhaal van Cathrien kan ik dus bevestigen.

In mijn rieten poppenwagen zat altijd van alles in behalve poppen, namelijk jonge hondjes of konijnen, dat was veel mooier.

De melkboer, C. Brusse, ging toen met paard en kar langs de deur.

Toen moest ik op vijfjarige leeftijd naar de kleuterschool. Weg vrijheid! Door mijn moeder werd ik daar naar toe gebracht. Was ik een keer bijna net zo snel weer thuis dan mijn moeder.

(Maar werd ook direct weer terug gebracht, via 't Brook.)

Toen ik ongeveer negen jaar was, verhuisden we naar de Misterstraat, naast de DBW, nu Hondagarage Ten Bruin, waar mijn vader werkte.

Onze vader en moeder zijn helaas overleden, maar mijn broers en ik hebben hele mooie herinneringen aan onze jeugd dankzij onze ouders.

De bewoners van Sint Bernardus vertellen wel eens verhalen over vroeger en dat is heel leuk.

Ook mijn opa hield wel van een grapje. Oma zei een keer tegen mijn opa: "I-j hebt op 't gemeentehoes 'ezegd van JAO!!" Waarop onze opa antwoordde: "Dat heb i-j neet good 'eheard, ik zei van EEN JAOR!!"

Of wanneer er jongelui bij hen thuis waren, deed mijn opa net of hij wat in z'n hand had en zei dan: "Hol ow pette 's op!" Waarop ze allemaal braaf de pet afzetten, waarop opa zei: "Ik zei toch da'j de pette óp zollen holden!"

Ik ben getrouwd met Frits Beijers en we hebben drie kinderen, één jongen en twee meisjes en we wonen nog steeds in de Misterstraat, (waar 't heel gezellig is!)

Zo, nu zet ik er een punt achter, anders moeten ze de krant twee keer zo dik maken.

J. Beijers

DE NIEUWE FOTO!

Wie, o wie is dit meisje op haar paasbest, samen met haar broer?



AFSCHEID VAN TIJDELIJKE COLLEGA'S

Ik schrijf een verhaal over Vincent Bröring uit Dinxperlo.

Vincent gaat naar de Magnoliaschool in Aalten en kwam een half jaartje stage lopen bij ons.

Vincent woont door de week op de Leeuwerik in Lichtenvoorde en in de weekenden gaat hij naar huis.

Hij hielp hier in de keuken met afwassen, de kopjes klaarzetten, de winkel bijvullen en bestellingen opruimen.



Vincent is een vriendelijke jongen en meestal rustig, maar als er iets bijzonders is, reageert hij druk. Zolang hij zich veilig voelt, blijft hij actief in het doen wat hij aankan.

Hij had het enorm naar zijn zin bij ons en was graag gebleven. Maar omdat hij eenentwintig jaar werd, ging hij van school en werd overgeplaatst naar de Helmhorst in Winterswijk, dat is een sociale werkplaats.

Hij nam afscheid op 19 december in de zaal en hij trakteerde op cake.

De begeleidster van de Leeuwerik uit Lichtenvoorde was ook aanwezig. Hij kreeg van het personeel een handdoek en een poster van Ajax. Vincent is namelijk fan van Ajax en De Graafschap. Hij was dan ook erg blij met zijn cadeautjes.

We hopen dat hij het in Winterswijk naar z'n zin heeft.

Joke Meulenbeek

HALLO ALLEMAAL

Mijn uitwisseling in Sint Bernardus is bijna afgelopen. De maand januari nog en dan ga ik de opleiding hopelijk afronden in de Pronsweide. Ik hoop in augustus klaar te zijn met de opleiding en nadien ga ik, na ongeveer één jaar weg te zijn geweest, weer naar 't Hoge Veld terug.

Ik wil u en jullie allemaal bedanken voor de fijne, gezellige en leerzame tijd in Sint Bernardus! En wie weet.....tot ziens?!

Groeten van Miranda Piek

EVEN VOORSTELLEN.....

Ik ben Leyla Piynirci en ik ben zestien jaar. Ik loop van januari tot eind mei stage bij Sint Bernardus.

Deze stage doe ik om precies te weten welke kant ik op wil. Ik zat te twifelen tussen kleine kinderen of de oudere mensen.

Ik ben nu bezig met het vierde jaar van de VBO-opleiding verzorging op het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten.

Zelf woon ik ook in Aalten. Ik heb een broertje van dertien en een zusje van tien jaar, wij met z'n drieën en wonen met onze moeder alleen.

Mijn hobby's zijn fietsen wanneer het mooi weer is, t.v. kijken en muziek luisteren en ik spaar alles van Leonardo Di Caprio, bijvoorbeeld posters, stickers, plaatjes enzovoort.

Tot ziens, Leyla Piynirci

VERJAARDAGEN

5 februari: Hermien Berkelmans-Scholts
14 februari: mevrouw H.J. Scholten-Piek, app. 208
17 februari: de heer J.B. van Lochem, app. 105
24 februari: de heer J.W. Scholten, app. 207
De redactie wenst u allen een hele fijne dag toe!

MUTATIES

Sint Bernardus:

Op tweede kerstdag is mevrouw Jo te Molder rustig ingeslapen. We wensen haar schoonzus en neven en nichten veel sterkte om verder te moeten zonder tante Jo.

'T Hoge Veld:

Op 9 januari is overleden: dhr. G.J. Debbink, app. 108.

Nieuwe bewoners zijn:

mevr. A.J. Kempers-Lammers, app 304;
mevr. D. Souman-Heij, app. 502;
dhr. H.J. Tolkamp en mevr. H.G. Tolkamp-Veldhuis, app. 116;
mevr. MH. Wevers-Klein Hesselink, app. 306.

Beth San:

geen mutaties

WEEKSLUITINGEN

datum	voorganger
20 jan.	mevr. J.v.d.Wijk-Jan Maat
27 jan.	pastor J. Koster
3 febr.	ds. J. Bakker (Heilig Avondmaal)
10 febr.	ds. C. Gros
17 febr.	ds. H. Dijkslag
24 febr.	ds. W.H. Everts

AAN DE DONATEURS

Degenen onder u die ons gemachtigd hebben om de jaarlijkse donateursbijdrage automatisch van de rekening te laten afschrijven, hebben wellicht gemerkt dat dit over 2000 nog niet is gebeurd. Dit is gekomen omdat er problemen waren met de uitwisseling van gegevens naar de bankcentrale.

Als het goed is zal binnenkort het bedrag alsnog van uw rekening worden afgeboekt.

De bijdrage over 2001 zal later dit jaar worden geïnd.

Bestuur van de Vrienden

MEDEDELING

We kunnen u meedelen dat de plaats van het nieuw te bouwen woonzorgcentrum in Aalten nu definitief bekend is.

Het woonzorgcentrum zal worden gebouwd op het terrein aan de Ludgerstraat, de huidige plaats van Beth-San en de aanleunwoningen.

Als Stichting hebben we altijd onze voorkeur voor deze locatie uitgesproken. We zijn dan ook erg blij met het besluit dat nu genomen is.

Aalten, 11 januari 2001
D.J. Schenk-Heideman, sectorhoofd wonen - zorg Aalten

Activiteiten januari

zaterdag	20 jan:	weeksluiting	19.00 uur
dinsdag	23 jan:	bibliotheek	10.00 uur
		gymnastiek	14.30 uur
woensdag	24 jan:	creatieve middag	14.30 uur
vrijdag	26 jan:	spelmiddag	14.30 uur
zaterdag	27 jan:	weeksluiting	19.00 uur
dinsdag	30 jan:	bibliotheek	10.00 uur
		gymnastiek	14.30 uur
woensdag	31 jan:	kwismiddag	14.30 uur
vrijdag	2 feb:	Nägelholtje (spel)	14.30 uur
zaterdag	3 feb:	weeksluiting	19.00 uur
maandag	5 feb:	KBO, met dia's, een heel jaar door de tuin	14.30 uur
woensdag	7 feb:	bloemschikken	14.30 uur
vrijdag	9 feb:	verhalen en zang	14.30 uur
zaterdag	10 feb:	weeksluiting	19.00 uur
maandag	12 feb:	bingomiddag	14.30 uur
woensdag	14 feb:	com.3 kerken, dia's uit de natuur met dhr. Winkelhorst	14.30 uur
vrijdag	16 feb:	kwismiddag	14.30 uur
zaterdag	17 feb:	weeksluiting	19.00 uur
woensdag	21 feb:	spelmiddag	14.30 uur
vrijdag	23 feb:	"De regenboog" voordracht en zang m.m.v. mevr. Te Bokkel en mevr. Hobé, gasten zijn van harte welkom	15.00 uur
zaterdag	24 feb:	weeksluiting	19.00 uur
dinsdag	27 feb:	Evangelisatiekoor uit Aalten komt voor ons zingen gasten zijn van harte welkom	19.30 uur
woensdag	28 feb:	creatieve middag	14.30 uur

DAGOPENINGEN

Gedurende de maand februari zullen tijdens de dagopeningen van de huisomroep de volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

donderdag	1 - Nehemia 7: 61-72		
vrijdag	2 - Nehemia 8: 1-13	vrijdag	16 - Lukas 6: 12-19
zaterdag	3 - Nehemia 8: 14-19	zaterdag	17 - Lukas 6: 20-26
maandag	5 - Lukas 5: 12-16	maandag	19 - Lukas 6: 36-45
dinsdag	6 - Lukas 5: 17-26	dinsdag	20 - Lukas 6: 46-49
woensdag	7 - Lukas 5: 27-32	woensdag	21 - Nehemia 12: 22-30
donderdag	8 - Lukas 5: 33-39	donderdag	22 - Nehemia 12: 31-43
vrijdag	9 - Lukas 6: 1-11	vrijdag	23 - Nehemia 12: 44-47
zaterdag	10 - Nehemia 9: 1-12	zaterdag	24 - Nehemia 13: 1-9
maandag	12 - Nehemia 9: 22-31	maandag	26 - Nehemia 13: 15-22
dinsdag	13 - Nehemia 9: 32-37	dinsdag	27 - Nehemia 13: 23-31
woensdag	14 - Nehemia 9:38-10:1 en 28-31	woensdag	28 - Lukas 7: 1-10
donderdag	15 - Nehemia 10:32-39		

We lezen de meditatie dit jaar uit de Bijbelse Dagkalender 2001.

Van 1 tot 10 februari door mevr. ds. J.H. Veldhuizen te 's-Gravenhage.

Van 10 februari tot 28 februari door dr. G.W. Marchal te Beekbergen.

Puzzelpagina

Er hebben weer veel mensen meegedaan met de kerstpuzzel en er hebben héél véél kinderen meegedaan met de kinderkerstpuzzel. Erg leuk en zeker dus voor herhaling vatbaar. Iedereen bedankt voor de inzending. De winnaar van de kerstpuzzel is geworden: **J. Hinkamp, Schoolstraat 7** en de winnaar van de kinderkerstpuzzel is geworden: **Joyce Willemsen, Koppelstraat 30**

Van harte gefeliciteerd en de prijs wordt u toegezonden

Welke woorden staan hier?

Zet van deze twintig woorden de lettergrepen in goede volgorde achter elkaar zodat er één goed nederlands woord ontstaat.

SUCCES!

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. VA SER OB TIE | 1..... |
| 2. WAAR HEIDS PLEX MIN DI COM DER | 2..... |
| 3. DEN RIJ KE FOK PAAR | 3..... |
| 4. LOOP MA THON RA | 4..... |
| 5. KAL VER EN JAAR DAGS DER | 5..... |
| 6. TEN NO KAAAT MUS | 6..... |
| 7. PAR RIE FU ME | 7..... |
| 8. KLOOS NON TER NEN | 8..... |
| 9. MAR NE GA RI | 9..... |
| 10. ZICHTS KRING DRUK UIT GE | 10..... |
| 11. JAS VER SEN KLA | 11..... |
| 12. HAN LIJK ON HEID AF KE | 12..... |
| 13. TRO JE ZEN MA PAK | 13..... |
| 14. REN PEN KIP | 14..... |
| 15. RIJ PAD DE VIN | 15..... |
| 16. NEN MA TEN PER | 16..... |
| 17. KE SCHIP LING BREU | 17..... |
| 18. TEER SEN JE BLAAD PRE | 18..... |
| 19. KEN VRO OP LIJ | 19..... |
| 20. STRU IN MU MENT ZIEK | 20..... |

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

"Exclusief

zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489

heesters - potten - tuinmeubels - tuinverlichting
zelenen - bomen - tuinbouw
6 Lokhuizen - natuursteen
groene en kleurrijke planten - bloemen - accessoires

GROENRIJK
GroenRijk Willy Heinen
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00 - 17.00 uur

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij
te Mebel bv
Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495

Deutz - Fahr
Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54