

maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus
 onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
 't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - 0543 - 45 10 00

De Krant van 't Zand



11-de jaargang - mei 2001 - nr. 9

HEMELVAARTSFEEST

Ja, u hebt het goed gelezen. Deze meditatie gaat over Hemelvaartsfeest. Meestal noemen we die dag niet zo. We hebben het wel over Kerstfeest, Paasfeest en Pinksterfeest, maar we spreken altijd over Hemelvaartsdag.

Wat zou daar achter zitten? Is de hemelvaart van Jezus dan soms geen feest? In de beleving van heel wat mensen, denk ik, niet.

Nou bedoel ik nog niet eens dat de kerken met het Kerstfeest veel voller zitten dan met het Hemelvaartsfeest, al zal dat ook wel met de beleving van beide feesten te maken hebben. Bij de geboorte van Jezus kan men zich ook nog wat voorstellen, maar bij de Hemelvaart? En toch: bij de geboorte van Jezus moet het allemaal nog beginnen - een kind in een voerbak, meer niet. Bij de hemelvaart is Zijn werk hier op aarde voltooid. Nu kan Hij ook weggaan. Hij heeft zelfs tegen zijn discipelen gezegd: "Het is beter voor u dat Ik heenga." (Joh. 16:7).

Wij zouden misschien denken dat het beter was dat Hij hier op aarde gebleven was. Wat had Hij hier nog veel goede dingen kunnen doen! Toch: Beter dat Ik heenga. Want er komt een ander in Zijn plaats en dat is de Heilige Geest. En door die Heilige Geest kan Hij overal in deze wereld werken. Door die Heilige Geest kunnen de mensen in God geloven en

ook de werken doen die Jezus gedaan heeft.

Ik denk nu aan de gelijkenis of de parabel van de talenten. Een heer gaat naar het buitenland en vertrouwt aan zijn dienstknechten talenten toe. Nu gaat het mij niet om het aantal talenten dat ieder toevertrouwd krijgt. Het gaat mij om het vertrouwen van de Heer. Hij kan rustig weggaan; de mensen kunnen het nu verder wel zonder Hem. 't Is als een leraar die zijn klas even alleen laat. Hij vertrouwt er op dat de leerlingen er geen keet van zullen maken.

Is het niet fantastisch: zoveel vertrouwen! Is dat toch geen reden om feest te vieren?

Ja, hemelvaart betekent een afscheid. En een afscheid kan mensen weleens verdrietig maken. De volgelingen van Jezus kenden ook droefheid toen Hij over zijn heengaan sprak.

Maar als Jezus werkelijk heengegaan is, staat er van de discipelen: En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God. (Lucas 24: 52,53).

Grote blijdschap na dit afscheid, het blijkt toch mogelijk te zijn. Als je maar weet dat we daardoor de Heilige Geest ontvangen hebben, en ook dat het geen afscheid voorgoed is. We zullen Hem zien zoals Hij is.

Ik wens u allen een gezegend Hemelvaartsfeest.

H. Dijkslag

Ten Hemel opgevaren

*Ten hemel opgevaren
is Christus, aller hoofd!
Blijft niet wanhopig starren
naar wat geen heil belooft:
laat het woord, laat het woord nu horen,
zegt het voort, zegt het voort: herboren
is ieder die gelooft.*

*God laat u niet als wezen:
zijn vuur daalt op uw hoofd,
zijn woord, in u te lezen,
zijn vlam die niemand dooft.
Laat het woord, laat het woord nu horen,
zegt het voort, zegt het voort: herboren
is ieder die gelooft.*

*Gaat dan met open oren
zijn toekomst tegemoet,
hij zal uw roepen horen -
houdt altijd goede moed!
Laat het woord, laat het woord nu horen,
zegt het voort, zegt het voort: herboren
is ieder die gelooft!*

(uit: "Zingende Gezegend" van A.F. Troost)

Koninginnendag

CREATIEF MET ROOD, WIT, BLAUW/ KONINGINNEKWIS

Activiteiten rondom koninginnedag. Met rood, wit, blauw en oranje zijdevloeipapier werden er allerlei fraaie bloemdecoraties gemaakt. In hoge smalle glazen vaasjes, volgens enkelen waren het champagne- of sherryglazen, hebben de bloemen de tafels gesierd tijdens koninginnedag.

Liedjes uit het verleden over rood, wit en blauw, Hollandse vlag en de blauwgeruite kiel, werden vanzelf ten gehore gebracht. Een leuke middag, waarbij herinneringen aan roosjes maken met de buurt weer naar boven kwamen. De één vond het leuk werk, de andere zou het ervan op zijn zenuwen

krijgen, al met al een "heel gepragel" maar het resultaat mocht er zijn.

Vrijdagmiddag, 27 april met het "Wilhelmus" voor prins Willem Alexander, wat lekkers bij de koffie, een glaasje en een hapje voor iedereen, hebben we aandacht geschonken aan de nog komende koninginnedag.

Vragen over het koningshuis en allerlei wetenswaar-



digheden over de Oranjes passeerden de revue. Voor enkelen bekend terrein, voor een ander een grote vraag. Waarbij maar weer blijkt dat de interesses heel verschillend liggen.

Op koninginnedag zelf was er na de koffie een oranjeborreltje of sapje om mee te proosten, waarna we konden genieten van het mooie weer en de bedrijvigheid op 't Zand, vanwege de kinderrommelmarkt.

Jet Heusinkveld

PALMPAASBROODJES

Dit jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij Palmпасen. Aan de hand van een foto-expositie in de serre konden we zien waar het gebruik van de palmpasenstok vandaan komt en hoe dit gebruik er in de loop van de tijd, plaatselijk uitzag en ziet. Helaas bleven de foto's niet lang op de zuilen hangen, het bleek niet mogelijk ze er op te houden, ondanks al onze inspanningen.

Op vrijdag, 23 maart hebben we ze rond laten gaan in de zaal, zodat een ieder die dat wilde, ze nog eens goed kon bekijken en de teksten lezen. Op diezelfde vrijdagmiddag kwam bakker Ben Helmink (wie kent hem niet?) ons de kunst van het palmpaasbroodjes bakken demonstreren. Er was veel belangstelling en mede daardoor werd het een gezellige middag. Bakker Helmink had kort van tevoren het deeg klaargemaakt, zodat hij om half drie kon beginnen met het maken van de broodjes. Eerst werd het deeg in porties voor één broodje verdeeld. Daarvoor werd een speciale verdeelvorm gebruikt. Daarna werden handmatig de haantjes en de haasjes gevormd. De bakker hanteerde daarvoor een techniek, waardoor het heel snel ging. Mevrouw Heinen assisteerde de bakker bij het maken van de ogen, door rozijnen op de desbetreffende plaats in het figuur te drukken. Ook keurde mevrouw Heinen of de rozijnen goed van smaak waren, en dat waren ze! De broodjes werden vochtig gehouden totdat ze in de oven gezet werden. Onze



oven bakte de broodjes prachtig bruin. De heerlijke geur van versgebakken brood verspreidde zich al gauw door het huis, om van te watertanden! Nadat de broodjes gebakken en afgekoeld waren, hebben we er heerlijk van gegeten. En we weten het zeker..... de bakker is het nog niet verleerd! Ook maakte hij die middag nog twee prachtige broodkransen. Gevlochten deegstrengen met in het midden een haantje en een ei. We hebben de kran-

sen laten drogen en gebruikt als decoratie.

We kunnen terugzien op een fijne en leerzame middag.

Bakker Ben Helmink, nogmaals bedankt!

Els te Grotenhuis

PERSONEELSFEEST



Op zaterdag, 7 april was het weer zover, het jaarlijkse uitstapje van het personeel. Dit keer gingen we naar zaal 't Noorden. Hier werd onze muziekkennis getest, er werd voor ons namelijk een muzikale avond georganiseerd. We werden in drie groepen verdeeld en moesten muziek raden van o.a. reclamespotjes. We deden allemaal heel fanatiek mee, ja zelfs zo dat er soms bij een andere groep werd meegeluisterd of je misschien het antwoord hoorde. Er werden ook twee personen uitgekozen die een artiest moesten imiteren. Verkleed en wel kwam "Anton aus Tirol" de zaal binnen. Al gauw liep er een polonaise achter hem aan. De stemming zat er goed in. Ook "André Hazes" kwam optreden en vermaakte de zaal met een spetterend optreden. Tot slot was er nog een karaoke waarbij de presentator op gitaar een liedje speelde en drie personen om de beurt het liedje moesten afmaken. Helaas was toen het muzikale gedeelte afgelopen, maar er stond voor ons een heerlijk warm en koud buffet klaar.

Al met al was het een geslaagde avond.

Namens de personeelscommissie,
Judith Willemsen.

Ik geef de pen door....



Beste lezers en lezeressen,



Toen mij pas geleden gevraagd werd om een stukje in uw "Krant van 't Zand" te schrijven, zag ik dat eerst helemaal niet zitten (nu trouwens nog steeds niet). Wat kan ik schrijven waar jullie belang in stellen?

Aan de andere kant is het natuurlijk zo: ik kom zo vaak

in Sint Bernardus en dan kan ik me voorstellen dat jullie wel iets meer willen weten van zo 'n persoon die even komt en even later weer weg is en dat praktisch iedere dag. Nou, vooruit dan maar!

Ondergetekende is in 1946 in de buurtschap Lintelo, gemeente Aalten, geboren. Met nog drie broers en twee zussen, vader en moeder en opa en oma, was het een druk maar gezellig gezin. Altijd waren er wel vrienden of vriendinnen bij ons thuis op 't Slat. Het devies van mijn vader was: eerst het werk af en dan ga je maar spelen. Het werk was vaak licht boerenwerk zoals mangels (voederbieten) en aardappels uit de kuil halen, knollen plukken, kippen voeren, eieren rapen, enzovoort, en 's zaterdags fiets en schoenen poetsen en om het huis aanharken.

's Winters werden er 's avonds spelletjes gedaan zoals: mens erger je niet, halma, hersengymnastiek, enzovoort.

's Zomers waren wij altijd in de bossen en 't Aaltense Goor en op een vlot in de Slingebeek te vinden. Zo ongeveer zag mijn jeugd er uit, geen zorgen, vader helpen en veel spelen.

Op mijn drieëntwintigste ben ik getrouwd met Annie, een daerne van de straote, zo ongeveer de beste vrouw van Aalten (vind ik) en zijn gaan wonen in Barlo op "'t Olde Mulder." Daar hebben we vijftwintig jaar gewoond en twee kinderen gekregen, een zoon en een dochter (wat wil je nog meer?)

We wonen nu alweer zes jaar in Aalten en zijn weer met ons tweeën, net zoals we begonnen.

Wat hobby 's betreft, mag ik graag in de tuin prutsen, fietsen, lezen en ik heb toneel gespeeld en geregisseerd. Daarnaast ben ik al vijfendertig jaar lid van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Het is alweer een hele tijd geleden dat we hier in Sint Bernardus gezongen hebben, mocht er van uw kant een verzoek komen eens een concert te verzorgen, dan zal daar zeker positief op gereageerd worden (misschien wil ik er voor jullie nog wel een kleine solo uitpersen).

Ja, waarom kom ik eigenlijk zo vaak op Sint Bernar-

du? Al weer zo 'n vier jaar werk ik bij de Aaltense Apotheken als bezorger. Naast het bezorgen van medicijnen en verbandmiddelen doe ik op de apotheek klusjes, onderhoudswerk, enzovoort.

Er wordt me wel eens gevraagd wat daar nu leuk aan is. Nou, wat er leuk aan is: je komt overal, je ziet van alles. Je ziet, als je door de gemeente rijdt, de jaargetijden wisselen, van kaal hout naar bloesem en van fris groen, van zomerse warmte via gekleurde bossen in de herfst naar een verstillid winters landschap. Het is altijd mooi, ook regen en onweersbuien zijn prachtig, ik geniet ervan.

Natuurlijk, er zijn ook verdrietige momenten als je vaak bij bepaalde mensen komt en er sterven mensen, dat doet soms best wel zeer.

Daartegenover staan ook weer prachtige momenten, zoals toen die keer dat ik vanaf Lichtenvoorde richting Aalten over de Hamelandroute reed: voor me reed een kampeerauto. Net toen ik hem in wilde halen, begon hij van rechts naar links over de weg te slingeren. Omdat ik bang was voor een aanrijding remde ik af en bleef er achter rijden. En hij slingerde maar van links naar rechts, van rechts naar links en weer terug. Ik dacht nog, die vent is stomdronken, wat doet hij eigenlijk op de weg. Opeens vloog er iets rond met iets er aan uit de kampeer auto en kwam in de berm terecht. Ik remde, stopte en wat vond ik daar? Een gloednieuwe koekepan!

Achteraf denk ik dat er in die auto een echtelijke twist aan de gang was, met gooi- en smijtwerk. Voor hen jammer, maar wij hebben er al een jaar lang een prima koekepan aan.

Wat ik ook fijn vind is, dat wanneer ik op Sint Bernardus kom en jullie "huishond" me persoonlijk kwispelend welkom heet. En zoals met Pasen, dan komt die heerlijke geur van versgebakken "pielekes" je tegemoet.

Het valt me iedere keer weer op dat in Sint Bernardus zo 'n gemoedelijke ongedwongen sfeer heerst. Samen gymmen, handwerken enzovoort. Altijd is er wel iets te doen. Hulde aan al die mensen die dat allemaal belangeloos doen voor jullie.

Voor ik stop nog een speciaal woord voor alle medewerkers, altijd een lach of een kwinkslag en goede zin, FANTASTISCH!!!

Voor dit geschrevene wil ik graag een tegenprestatie op termijn. Zo ongeveer over twintig jaar graag een twee-persoonskamer met zicht op jullie mooie tuin.

Allen veel goeds toegewenst,

graag tot ziens,

Henk Stronks, bezorger Apotheek

De Cliëntenraad



Elke maand stellen twee personen uit de nieuwe cliëntenraad zich aan u voor. Deze maand de laatste twee: Dien Klein Nibbelink en Dirk Heijink.

Mijn naam is

Dien Klein Nibbelink en mijn meisjesnaam is Hunink. Ik ben geboren in 1930 en mijn wieg stond in Delft. Na één jaar daar gewoond te hebben zijn we verhuisd naar Limburg en daarna naar Aalten.

In 1940 verhuisden wij als gezin van negen personen naar de Kloosterdijk in Bredevoort, van daaruit gingen wij lopend naar de Groen van Prinstererschool in Aalten, waar we menigmaal als klas, bij luchtalarm, naar de schuilkelders moesten, o.a. bij dominee Kuiper, heel spannend!

Op mijn veertiende moest ik aan het werk en ik koos voor een gezin met acht kinderen. Het was op een boerderij, maar ik was als de dood voor koeien en varkens, daarom hoefde ik daar niet mee te helpen. De boerin zei: "D'r is genog wark met potkokken, kindere en veurhuus, dan do 'j genog." Dit was zomaar een greep uit mijn verleden. Ik heb een fijne jeugd gehad.

In 1953 ben ik getrouwd met Gerrit Klein Nibbelink, we gingen aan de Kleine Gracht nr. 11 wonen, we hebben daar met veel plezier gewoond tot januari 1998. In januari '98 zijn we verhuisd naar Landstraat 2a, "Aalterpoort." Wij hebben het daar goed naar onze zin en krijgen veel bezoek van onze vijf kinderen en acht kleinkinderen.

Herfst 2000 werd ik gevraagd om lid te worden van de cliëntenraad om een luisterend oor te willen zijn voor de bewoners van de Aalterpoort, als ook voor de bewoners van Sint Bernardus.

Ik zal mijn best doen!

Groeten van Dien.

Even voorstellen

De meesten van u hebben in de Krant van 't Zand van de laatste maanden kunnen lezen dat er een nieuwe cliëntenraad is samengesteld. De personen die zitting hebben in de nieuwe raad zijn via een groepsfoto aan u voorgesteld, wat op zich nog niet zoveel over de persoon in kwestie zegt.

Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken mij als lid van de raad nader aan u voor te stellen. Mijn naam is Dirk Heijink, geboren eind 1925 in de

vroegere groentewinkel van groenteboer Eppink in de Boterstraat tegenover de Boterfabriek. Ik ben daar groot gebracht met ondermelk van de fabriek, waar een volle emmer voor een prikje te koop was. Vandaar dat ik zo "groot" gegroeid ben.

Na veel omzwervingen in Bredevoort ben ik begin jaren vijftig ook nog een poos naaste buurman van Sint Bernardus geweest. Mijn ouders waren namelijk de eerste beheerders van het toenmalige bejaardentehuis "Zandzicht" met de eerste bewoners Mina Klanderman en de gebroeders Meinen (Gerrit en Hendrik) uit 't Klooster.

Verder ben ik vijftientig jaar werkzaam geweest als administrateur. In 1970 heb ik een driejarige cursus gevolgd voor M.B.O.A.T. (Middelbare BeroepsOpleiding ArbeidsTherapie) en daarna zo 'n twintig jaar werkzaam geweest met verstandelijke gehandicapten bij "Don Bosco" in Lichtenvoorde. Sinds mijn vrouw in 1996 door een herseninfarct is getroffen, ben ik van beroep mantelzorger en woon sinds januari 1998 in de "Aalterpoort" en heb ik nu zitting als aanleunccliënt in de cliëntenraad van Sint Bernardus.

Ik hoop, met de andere leden, de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van ons aller Sint Bernardus met de aanleunccliënten naar mijn beste weten te behartigen en dat we met elkaar, cliënten en verzorgenden, de sfeer die sinds mensenheugenis dit huis uitstraalt, kunnen bewaren.

Tot ziens,
Dirk Heijink



De cliëntenraad heeft uit haar midden een bestuur gekozen. De samenstelling is als volgt: Voorzitter: de heer B. Scholten; vice-voorzitter en secretaris: mevrouw A. te Molder; penningmeester: de heer W. Rutgers.

"AFSCHEID"

Ik kan natuurlijk heel simpel 'ajuuus' zeggen, maar ik wilde door middel van een stukje in de Krant van 't Zand toch u bedanken voor de gezelligheid. Ik kwam binnen in Sint Bernardus op 5 februari. Ik wist niks



van Bredevoort, had nog nooit iets van Bredevoort gehoord. Nee, dat is een geintje. Het is wel zo dat ik buiten de autorijlessen verder nog niet in Bredevoort geweest was. Nu ga, of ging, ik bijna elke dag naar Bredevoort voor Sint Bernardus. Op 11 mei is dat allemaal afgelopen, dan zit mijn laatste dag er op. Om 15.30 uur moet ik dan echt 'ajuuus' zeggen. Ik zal er geen drama van maken, maar ik kan wel zeggen dat ik 't best wel een raar idee vind. De spreuk 'de tijd vliegt als je het gezellig hebt' klopt echt in mijn geval. Ik heb veel geleerd, ondanks dat ik al veel gezien heb, maar er waren dingen die voor mij ook nieuw waren. Ik voelde me thuis binnen Sint Bernardus en denk dat ik het ook best wel zal missen. De gesprekjes, de vragen, etc..... De bewoners, het personeel, niet te vergeten Geisha en de vogeltjes. Zoals u hoort is het mij goed bevallen en heeft deze externe stage alleen maar een positieve invloed gehad. Maar ja, ik moet mijn opleiding verder afmaken in de Pronsweide, hoe jammer ik het ook vind. In de Pronsweide ga ik naar afdeling vier, dat is een afdeling voor dementerende bejaarden. Ik ga daar voor een half jaar heen en ik hoop dat ik het daar net zoveel naar mijn zin heb, als de manier waarop ik het in Sint Bernardus naar mijn zin heb gehad. Ik heb er wel veel zin in, omdat dit een soort uitdaging is en weer iets nieuws. Dan nog driekwart jaar en dan is mijn opleiding afgerond en ben ik hopelijk geslaagd, maar dat zien we dan wel weer.

Hopelijk ben ik u ook zo bevallen en heeft u genoten van mijn aanwezigheid.

Hierbij wil ik u bedanken voor de belangstelling die u in mij toonde en de vragen die u stelde. Dit lijkt een soort afscheidsrede, maar dat is het dan ook, daarom heb ik nu een klein gedichtje gemaakt:

"Een afscheid is best moeilijk, soms krijg je 't te zwaar, maar iedereen neemt afscheid, vroeg of laat."
Nogmaals bedankt, succes allemaal en hopelijk tot ziens.

Tot mijn grote verdriet, Ajuus.
Groeten, Jessica Aalbers

EVEN VOORSTELLEN.....

Ik zal me even aan u voorstellen. Ik ben Tanja Hoven, ik ben achttien jaar en woon in Aalten. Mijn hobby's zijn zwemmen en ik knutsel graag. Ik volg de opleiding tot helpende (niveau 2). Deze ople-



iding volg ik in Groenlo op het Graafschapcollege. De opleiding helpende is een tweejarige opleiding, waarvan ik in het tweede jaar zit. Ik loop in Sint Bernardus tien weken stage, waarvan drie weken in de huishouding en zeven weken in de verzorging. Ik vind het heel leuk om hier stage te lopen en ik hoop dit jaar nog mijn diploma te behalen.

Tanja

GONDELBOUWERS

Na vele jaren gebouwd te hebben onder de naam Sint Bernardus, zouden wij dit jaar onder een andere naam gaan bouwen. Lange tijd was nog onduidelijk welke naam we moesten geven aan onze groep, maar uiteindelijk werd ons een naam gegeven. Onze groep heet namelijk vanaf 2001 "Al-Group." We kwamen bij deze naam door een oud-bouwer van Sint Bernardus. Jan Berkelmans is directeur van dit bedrijf en wou ons graag sponsoren. Op deze manier hoefden wij niet meer op zoek naar een naam en kregen we ook nog het nodige sponsorgeld erbij. Onze groep is de jongste van alle bouwgroepen, maar ook één van de grootsten. Wij bouwen met negentien mensen. We zijn op 26 maart 2001 begonnen en inmiddels al aardig op weg. Normaal gesproken bouwen we op maandagen en woensdagen, maar af en toe ook op een vrijdag. De vrijdag is de enige dag dat de studenten in de bouwgroep kunnen komen om te helpen.

Voor dit jaar willen wij tegemoetkomen aan de wens van het gondelvaartbestuur om weer eens iets anders te maken dan de standaardgondels. Wat dat dan is? Dat moet u zelf maar komen zien.

Als laatste willen wij hierbij de werknemers en bewoners van Sint Bernardus bedanken voor alle hulp en belangstelling die er altijd geboden en getoond is.

Bedankt en hopelijk tot ziens,
Gondelbouwcombinatie Sint Bernardus

VERJAARDAGEN

Per abuis zijn in de vorige Krant van 't Zand de verjaardagen van bewoners en personeel niet geplaatst, onze excuses hiervoor!

Hieronder volgen alsnog de verjaardagen die al geweest zijn, de redactie hoopt dat u een fijne dag gehad heeft. Degene die nog jarig worden ook een fijne dag toegewenst. Nog even voor alle duidelijkheid in juni is er NIEMAND jarig in Sint Bernardus, denkt u dus niet dat er weer iets mis gaat.

- 2 mei: mevr. W. Luiten-ter Horst, app. 225
- 2 mei: Karin Smees
- 2 mei: Judith Willemsen
- 4 mei: Maaïke Scholten
- 6 mei: dhr. C.D. Israël, app. 117
- 13 mei: Maureen Prinsen
- 14 mei: mevr. A. Schulte-Nordholt-v.d. Linde, app. 122
- 26 mei: Hendrien Hofs

MUTATIES

Sint Bernardus:

Op 7 april is mevr. G.H. Heusinkveld-Luiten op app. 121 komen wonen. Eén dag later werd mevrouw opgenomen in het SKB, waar mevrouw nu nog ligt. Er zal ook nog een revalidatieperiode in de Pronswede volgen, waarbij we mevrouw Heusinkveld veel sterkte en doorzettingsvermogen toewensen. We hopen u over een tijdje opnieuw in Sint Bernardus te mogen begroeten.

't Hoge Veld:

Nieuwe bewoners:

- app. 511, mevr. H. Vreeman-Bussink op 12 april;
- app. 408, mevr. H.J. Klein Ikink-Wikkerink op 18 april;
- app. 516, dhr. G.W. Meinen en mevr. H. Meinen-Hoornborg op 24 april;
- app. 501, mevr. W.R. Rathmer-Konnik op 3 mei;
- app. 309, dhr. J.C. Sinnema op 7 mei.

Overleden:

- app. 107, mevr. H. Meinen-Schepers overleden op 8 april;
- app. 507, dhr. A.W. Ruesink overleden op 18 april;

app. 512, dhr. J.H.T Soest overleden op 20 april;
app. 404, mevr. G. Zomer-Strijker overleden op 23 april.

Verhuisd:

dhr. Lievers, bung. 10 is op 12 april verhuisd naar verpleeghuis Den Esch.

Beth San:

Op 21 april is mevr. W.H. Wubbels-Elsinghorst in app. 302 komen wonen.

Duitse Compensatie Dwangarbeid

Gedurende de oorlogsjaren 1939-1945 hebben velen onder dwang van de Duitse bezetter werk moeten verrichten. Tot voor kort is deze groep veelal buiten de aandacht gebleven. Op 11 augustus 2000 is er echter in Duitsland een wet aangenomen die het mogelijk maakt om personen die onder het Nazi-regime dwangarbeid hebben verricht compensatie te bieden. De regeling richt zich op burgers die als slaven- of dwangarbeider ten behoeve van het Nazi-regime gedwongen werk hebben moeten verrichten, veelal onder moeilijke omstandigheden. Ook zij die werden onderworpen aan medische experimenten of wier gezondheid ten gevolge van onderbrenging in een kinderkuis van slaven- of dwangarbeiders is aangetast komen voor een uitkering in aanmerking.

Erfgenamen van hen die op 16 februari 1999 of later overleden en welke behoorden tot de in de vorige alinea genoemde categorie mensen komen in aanmerking voor een uitkering. Krijgsgevangenen vallen buiten deze regeling.

Als u meent voor een uitkering in aanmerking te komen dan kunt u tot uiterlijk 11 augustus 2001 een aanvraag indienen bij: *I OM, Project Duitse Compensatie Dwangarbeid, Antwoordnummer 808, 7300 WB APELDOORN.*

De hier bovengenoemde instantie is telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-998899.

Formulieren voor de indiening kunt u ook op dit adres aanvragen.

AGENDA JUNI 2001

do. 31 mei:	Welfare	
vr. 1 juni:	bloemschikken	14.30 uur
za. 2 juni:	weeksluiting	19.00 uur
ma. 4 juni:	tweede Pinksterdag	
di. 5 juni:	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 6 juni:	creatieve middag	
do. 7 juni:	welfare	
vr. 8 juni:	Sint Bernardusspelen	
za. 9 juni:	optocht volksfeest	
	weeksluiting	19.00 uur
ma. 11 juni:	bingomiddag	
di. 12 juni:	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 13 juni:	toneel Plattelandsvrouwen, 'Groot verzet in de aanleunflat'	19.30 uur
	Gasten zijn van harte welkom	
do. 14 juni:	welfare	
vr. 15 juni:	theekransje	
za. 16 juni:	weeksluiting	19.00 uur
di. 19 juni:	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 20 juni:	pannenkoekenmaaltijd	
do. 21 juni:	welfare	
vr. 22 juni:	verhalen en zang	
za. 23 juni:	weeksluiting	19.00 uur
di. 26 juni:	bibliotheek	10.00 uur
	gymnastiek	14.30 uur
wo. 27 juni:	spelmiddag	
do. 28 juni:	welfare	
	optreden van 't Romienenkoor	19.30 uur
	Gasten zijn van harte welkom	
vr. 29 juni:	kwis	
za. 30 juni:	weeksluiting	19.00 uur

WEEKSLUITINGEN

datum	voorganger	organist
26 mei	ds. A. Wagenaar	dhr. W.A. Maarsingh
2 juni	ds. C. Gros	dhr. G.H. Mateman
9 juni	ds. H.A. de Hoop (H.A.)	dhr. J.G. te Lindert
16 juni	dhr. L.H. de Vries	dhr. H.W. te Bokkel
23 juni	ds. A.J. Rotte	dhr. G. Olbach
30 juni	ds. A.J. Yntema	dhr. M. Heusinkveld

Puzzelpagina

Deze maand een woordzoeker. Streep alle woorden in de puzzel af, de letters die overblijven vormen achter elkaar gelezen een zin. Stuur deze zin in als oplossing van de puzzel. **VEEL SUCCES GEWENST!**

Z	O	N	K	R	A	N	T	V	A	N	H	E	T	Z	A	N	D	N	
D	K	E	E	B	U	U	R	V	R	O	U	W	O	R	Z	E	R	E	
N	R	Z	L	E	E	N	O	S	R	E	P	R	P	U	U	B	A	S	
O	E	E	V	R	I	W	I	L	L	I	G	E	R	S	D	E	N	S	
O	W	L	T	Z	A	Z	O	E	L	W	A	O	S	T	E	L	K	A	
L	E	R	E	S	E	W	N	N	N	N	A	M	G	R	I	L	J	W	
G	E	O	T	O	U	O	T	E	E	E	A	E	K	L	L	E	E	U	
R	G	O	U	O	J	Z	T	V	E	R	Z	O	R	G	I	N	G	I	
O	A	V	R	A	H	S	I	E	G	I	A	S	M	P	M	A	A	T	
Z	T	V	R	G	O	E	L	A	U	A	K	A	L	K	A	M	I	K	
R	R	E	T	K	O	D	K	N	B	G	L	U	P	G	F	E	S	I	
E	O	G	K	S	L	L	E	E	O	A	H	S	R	T	P	D	L	K	
E	P	T	T	H	O	N	D	N	E	T	E	A	R	H	H	I	A	E	
M	P	R	I	J	M	O	A	I	O	A	S	C	L	S	E	E	C	P	O
E	A	N	P	W	B	B	U	U	U	H	A	K	E	N	V	I	J	E	Z
B	R	E	D	E	V	O	O	R	T	C	A	M	E	R	A	N	N	E	
G	N	O	J	E	J	T	R	A	A	K	H	S	N	I	I	E	E	B	
T	T	E	J	T	N	A	L	P	U	Z	Z	E	L	D	Z	N	A	N	

- | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|------------|------------|---------------|
| ARTS | DOUCHE | HULP | MEDICIJNEN | RUST | VROUW |
| BAD | DRANKJE | JONG | MEERZORG | SJOELEN | VRIJ |
| BELLEN | ECHTPAAR | KAARTJE | MOE | SLAPEN | VRIJWILLIGERS |
| BEWONER | ETEN | KOSTEN | OUD | STAGIAIRE | |
| BEZOEK | FAMILIE | KRANT-VAN-HET-ZAND | | | WASSEN |
| | | | PEN | TUIN | WAST |
| BREDEVOORT | GEISHA | LEZEN | PERSONEEL | UITKIJK | WERK |
| BUURVROUW | GRACHT | LOON | PLANTJE | VERSLAG | WONEN |
| CAMERA | HAKEN | MAN | PUZZEL | VERZORGING | ZIEK |
| DOKTER | HOND | MARGA-KLOMPÉ | | VOORLEZEN | ZORG |
| | | | RAPPORTAGE | | ZUSTER |

DE ZIN LUIDT:.....

OPLOSSING PUZZEL APRIL 2001

De goede oplossing van de paaspuzzel was: **VROLIJK PASEN ALLEMAAL.**

Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende prijswinnares getrokken:
Ans Twigt, Stadsbroek 4, 7126 CR BREDEVOORT

Ans, van harte gefeliciteerd en de prijs wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden!

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank

Aalten - Bredevoort - IJzerlo



Restaurant Bertram

Á la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

"Exclusief

zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: bettingbredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin

Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

/// TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



**GroenRijk
Willy Heinen**

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
telefoon (0543) 451 233

HET RIJKE TUINLEVEN

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur
vr. koopavond tot 21.00 uur, zat. 8.00-17.00 uur

*heesters - potterie - tuinaards - tuinverlichting -
bloemkanten - natuursteen - telerak - bomen - tuinkamer -
groene en bloeiende planten - heesters*

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

**mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon**

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij

te Mebel bv

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

- PLC BESTURINGEN
- SCHAKELKASTENBOUW
- KRACHTINSTALLATIES
- AIRCONDITIONING
- TECHNISCHE ONDERSTEUNING INDUSTRIE
- SATELLIET ONTVANGST

HIDDINK



TECHNISCHE SYSTEMEN & INSTALLATIES
BREDEVOORT NL TEL.0543-451037 SEMA 06-59 805495

Deutz - Fahr
Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



REKEN MAAR



DEUTZ
FAHR

Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54