

# De Krant van 't Zand



Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus. Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort  
telefoon 0543 - 45 10 00 - 12-de jaargang - april 2002 - nr. 7

## WAT EEN PAASAVOND!

Ja, eerst al die bijzondere Paasmorgen!

Al heel vroeg gingen de vrouwen, Maria van Magdala, Johanna en anderen, naar het graf, waarin een paar dagen geleden Jezus was begraven, maar de sluitsteen was weg en het graf leeg.....

Paniek, ondanks de boodschap van engelen dat Jezus was opgewekt.

Toen kwam de herinnering boven dat Jezus het zelf daarover ook had gehad.....

Vlug terug naar Jeruzalem, naar de discipelen, die hen natuurlijk niet geloofden. Een paar van hen gingen zelf kijken en zagen (Petrus natuurlijk voorop) hetzelfde als de vrouwen: het lege graf.....

In verbazing en verwarring zaten ze daarna bij elkaar.

Ja, wat een morgen.....

Maar daarna: wat een heel bijzondere Paasavond!

In de loop van de dag gingen twee uit de vriendenkring op weg naar het dorp Emmaüs, ongeveer twaalf kilometer van Jeruzalem, druk pratende over alles wat er de laatste dagen gebeurd was.

Ze kregen gezelschap van iemand, ook komende van Jeruzalem, die ze echter niet kenden. (Het was Jezus zelf, zoals later bleek).

"Waarover praten jullie toch zo druk?" vroeg Hij.

"Weet u, komende uit Jeruzalem, dan niet wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth? Die met gezag grote dingen zei en deed voor het oog van God en mensen, maar door onze opperpriesters en leiders uitgeleverd is om aan het kruis te sterven? Heel erg, want Hij zou een prima leider zijn geweest.

Het is al weer een paar dagen geleden. Maar nu is er vandaag verwarring ontstaan, want Hij zou uit

het graf zijn opgestaan, maar zeker is het niet."

Hun metgezel bleek heel goed op de hoogte en herinnerde er uitvoerig aan, dat dit sinds Mozes al in de profetieën was voorspeld.

In Emmaüs aangekomen, bleef Hij bij hen eten, want het werd al donker.

En nu komt de grote verrassing: Toen Hij met hen aan tafel was, nam Hij het brood in vijf stukken en gaf het hun. Op dat moment gingen hun ogen open en herkenden zij Hem! (Het laatste avondmaal voor het sterven was niet echt het laatste geweest!)

- Maar plotseling was Hij verdwenen.....

Heel begrijpelijk gingen de vrienden, ook al was het avond, meteen terug naar Jeruzalem om te vertellen wat hun onderweg was overkomen en hoe ze Jezus hadden herkend toen Hij het brood brak.

Ook de vrienden hadden het één en ander te vertellen en tijdens die geanimeerde gesprekken kwam de grote verrassing van die Paasavond: Jezus zelf stond opeens in hun midden en zei: "VREDE."

Wat een morgen.....

Maar nu ook: wat een avond!

Want: Jezus is terug!

(De Heer is waarlijk opgestaan!),  
wéér het brood brekende en wéér  
met de boodschap van vrede!

En zo is het nog altijd!



D. Bekius



## JEZUS LAEVET! IK BUN VRI-J

(Gezang 217)

*Jezus laevet! Ik bun vri-j.  
'k Hoof neet bange te wezzen.  
Met den dood is 't neet veurbi-j!  
Hee hef mi-j den weg ewezz 'ne,  
in zien lech kan 'k wieter gaon.  
Meer as dat heb 'k neet van doon.*

*Jezus laevet; Hee regeert,  
an zien riek kump nooit een ende.  
Hee hef 't Laeven mi-j eleerd,  
brek den dood zien duust 're bende,  
wat God toozeg zal Hee doon!  
Meer as dat heb 'k neet van doon.*

*Jezus laevet. Ovver 't graf  
reket Hee mi-j ziene hande.  
't Ni-je laeven dat Hee gaf  
breg ne and 're weld te stande.  
Dat te weet 'ne, heel gewoon,  
meer as dat heb 'k neet van doon.*

*Jezus laevet en Hee zeg:  
" 'k Bun de waarheid en het laeven  
en ik bun veur ow de weg."  
Daormet mag ik wieter laeven.  
Mot 'k deur den duustern gaon:  
meer as dat heb 'k neet van doon.*

R.B. (Winterswijk)  
Uit: Psalmen en Gezangen in  
't Achterhooks en Liemers







# Programma feestweek '100 jaar zorg Sint Bernardus'



Vrijdag	5 april om 19.00 uur:	Opening feestweek
Zaterdag	6 april om 19.00 uur:	Dankdienst m.m.v. pastor J. Droste
Maandag	8 april om 19.30 uur:	Vrijwilligersavond
Woensdag	10 april van 12.00 - 16.00 uur:	Feestdiner met huldiging jubilarissen
Vrijdag	12 april om 15.00 uur:	Feestelijke muzikale afsluiting



## EEN KRASSE SENIOR

Een groter verschil in leeftijd bestaat er nauwelijks. Aan de ene kant onze stichting, op het moment dat ik dit stukje schrijf precies 53

dagen oud, en aan de andere kant Sint Bernardus waar honderd jaar geleden begonnen werd met zorgverlening. Hoeveel mensen zullen in al die jaren hier niet een goed verzorgd onderdak hebben gevonden? Ze zijn niet meer te tellen omdat ze in de nevel van de geschiedenis zijn verdwenen.

Geïnspireerd door de christelijke leer van naastenliefde werd er ooit op deze plaats begonnen. De tijden veranderen. De mensen wisselden maar de zorg bleef. Op de juiste momenten namen verstandige bestuurders de goede besluiten. Hierdoor werd het voortbestaan van het huis telkens gegarandeerd. Het gebouw veranderde mee. Het paste zich als een kameleon aan de veranderende omgeving aan.

Als je door Sint Bernardus loop en je laat de omgeving op je in werken dan kun je die rijke geschiedenis voelen. Het huis heeft een eigen sfeer en stijl. Een sfeer waardoor iedereen zich er al snel thuis voelt. Een stijl die zich laat omschrijven als voornaam maar meteen ook laagdrempelig. De voornaamheid komt

ongetwijfeld door de monumentale gevel, de prachtige aangelegde tuin en de hoge gangen en appartementen. De laagdrempeligheid door de directe betrokkenheid van de Bredevoortse bevolking bij "hun" woonzorgcentrum.

Toen ze Churchill eens vroegen naar het geheim van ouder worden gaf hij het advies vooral nooit iets aan sport te doen. Maar wat is het geheim waardoor Sint Bernardus honderd jaar kon worden? Wellicht heeft het alles te maken met de ijzersterke formule van het huis. Eén waarbij met een respect en betrokkenheid uitgevoerde taak is gekoppeld aan een mensgerichte benadering.

Onze stichting is er trots op dat wij zo'n mooie locatie mogen besturen. Dat wij in de voetsporen mogen treden van die vele voorgangers die Sint Bernardus door al die jaren heen vorm en inhoud gaven. Ook naar de toekomst toe zijn er volop mogelijkheden om de honderd jaar geleden opgepakte taak voort te zetten.

Gemotiveerd willen wij ons ook in de voor ons liggende tijd inzetten voor dit mooie huis.

Nu kan een gebouw nog zo mooi zijn, in feite gaat het om de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers. Met name hen willen wij, mede namens de Raad van Toezicht, hartelijk feliciteren met dit bijzondere jubileum. Wij hopen dat u zich nog jaren lang thuis zult voelen in Sint Bernardus. In meerdere opzichten een krasse senior.

mr.drs. D. Plessius  
Voorzitter Raad van Bestuur





In het kader van de festiviteiten rond het jubileum "honderd jaar zorg in Sint Bernardus" hebben diverse mensen, die al jaren een band hebben met Bernardus, een stukje voor de Krant van 't Zand geschreven.

## Verhaal van Bernard en Karin



Bernard Lensink is in oktober 1977 komen wonen in "rustoord Sint Bernardus", nu - vijftwintig jaar later - woonzorgcentrum Sint Bernardus (Stichting Marga Klompé). Vijftwintig jaar geleden kenden ze nog geen indicatiecommissie.

Vóór Bernard in Sint Bernardus kwam

wonen, werkte hij al vier jaar als tuinman voor Bernardus. Hij vroeg aan de heer Schut (die toen directeur was) of er nog een plaatsje vrij was, maar op dat moment was dat niet het geval.

Maar zou er wat vrij komen dan zou mijnheer Schut Bernard op de hoogte brengen. In oktober 1977 was het dan zo ver. Eerst woonde Bernard aan de achterkant bij de zaal, later is hij verhuisd naar de voorkant. Als tuinman had hij een dagtaak in Sint Bernardus. Samen met wijlen Willem Handgraaf onderhield hij de tuin door o.a. omspitten, gras maaien, tuinpaden aanharken, kantjes afsteken, blad rondom het huis opharken, vegen met zijn eigengemaakte bezem van berkentakken (die nu als decoratie in de gang staat), onkruidbestrijding, één maal per week oud hout, papier, etc.



verbranden achter in de tuin, aardappels poten, en groente verbouwen. In de keuken werden de maaltijden toen altijd klaar gemaakt van aardappels en groente uit eigen tuin, vers van het land! 's Middags na het eten hielp Bernard graag in de keuken (dan kreeg hij een witte schort voor). Hij hielp met afruimen. Resten eten die terug kwamen, werden in een emmer gedaan voor de eenden. Bernard voerde iedere dag de

eenden in de gracht. De eendjes wisten dat precies, ze stonden 's middags Bernard al op te wachten. Wanneer ze er nog niet



waren dan rammelde hij met een stok tegen de emmer en dan kwamen ze van alle kanten aanlopen, zwemmen of vliegen. Bernard poetste ook af en toe de fietsen van het personeel (dit mis ik nog wel) en natuurlijk ook zijn eigen fiets. In die tijd reed hij ook nog auto (een groene Opel Kadett) en die moest ook regelmatig gepoetst worden. Iedere avond speelde hij

accordeon in het portaal op de gang waar hij woonde. (Ook nu speelt hij nog regelmatig).







groter geworden. Er waren grotere appartementen, er was een lift gemaakt. Er was een zaal gemaakt en de serre was erbij getrokken. Het zag er allemaal mooi en nieuw uit. Toen we allemaal weer terug waren en onze draai gevonden hadden, ging het zo weer "vedan"! Nu, twaalf en een half jaar na de renovatie is er een hoop veranderd. De tuin is nu voor een groot deel van Bredevoorts Belang.

In 1988 werd Sint Bernardus gerenoveerd (het voldeed niet meer aan de eisen en was eigenlijk al een paar jaar afgekeurd). Dankzij 't Hoge Veld, die zestien verzorgingsplaatsen inleverde, kon Sint Bernardus blijven bestaan. Wat ik mij nog herinner is dat we met veertien bewoners en drie verzorgsters (Henny, Erna en Karin, die alle drie nog steeds werkzaam zijn in Bernardus) tijdelijk naar 't Hoge Veld verhuisden naar de zesde verdieping en gedeeltelijk ook nog elders in 't Hoge Veld. Daar moesten we eerst wel erg wennen, alles ging anders, de huiselijke sfeer was eraf. Hoe groter, hoe onpersoonlijker. Maar ja, het was niet anders. Toen we eenmaal onze plek hadden gevonden hebben we toch een leuke tijd in 't Hoge Veld gehad.. In september 1989 mochten we weer terug naar Sint Bernardus, waar toen alles weer anders was. De kapel, waar elke ochtend mis werd gehouden, was weg. De kookkeuken, waar vroeger de zusters woonden, was erbij gekomen. Dus daar was het

Sint Bernardus is eerst gefuseerd met 't Hoge Veld en Beth San in Aalten, later met Winterswijk "Grenslan" en daarna werd het de Stichting Marga Klompé. Er kwam Zorg op Maat, etc. etc. Tijden veranderen en daar moet je in meegaan. Bernard Lensink is nu 95 jaar oud, speelt nog geregeld op z'n trekkzak en woont nog met veel plezier in Sint Bernardus.





## Iets van de "Vrienden"

Natuurlijk wordt bedoeld: de Stichting "Vrienden van Sint Bernardus."

### Véél jonger dan honderd jaar!

Met het 'nieuwe' Sint Bernardus (opening 7 oktober 1989) in zicht, werd in maart 1988 op initiatief van de heer Timmer als tijdelijk directeur de "Vrienden" opgericht. Hij had veel ervaring met zo 'n stichting bij 't Hoge Veld, kende dus het klappen van de zweep. Hij klapte hier ook met z'n zweep (!) en zo werd 16 april 1988 al de eerste bazaar gehouden! Opbrengst: (f 6.700,- een leuk startkapitaaltje dus.

Want de "Vrienden" wilden nuttige en leuke dingen doen voor de bewoners; dingen die moeilijk of helemaal niet uit de normale begroting konden worden betaald. Dus was er geld nodig.

De eerste uitgaaf van de jonge stichting was - symbolisch voor de taak - een "kennismakingsgeschenk" voor de bewoners, te weten een plankje waarop twee munten van "Bredevoort 800". (1988 was het jubileumjaar, zoals velen zich zullen herinneren).



De "Vrienden" hebben de jaren door permanent hun best gedaan om het nodige geld bij elkaar te "harken".

En met succes!

Je kunt wel zeggen: dank zij, telkens weer, de hulp van de Bredevoortse gemeenschap. (Heel ruim genomen).

Donateursacties leverden b.v. enkele honderden donateurs op. Een heel bijzondere actie was de wervingskaravaan door Bredevoort op zaterdag 19 januari 1990 met bakfiets, geluidswagen (zie foto) en héél véél regenwater!

Resultaat: ± 140 donateurs!

### Andere acties:

- Grote veiling op 18 en 19 maart 1989, met Elferink en Grijsen als zéér bekwame en enthousiaste veilingmeesters. Opbrengst ruim (f 40.000,-!
- Boeken- en platenmarkten sinds maart 1990 (en dus ontstond later de Boekenstad!)
- Sinds mei 1990 een jaarlijkse geraniummarkt in samenwerking met Willy Heinen.
- Terras bij Bernardus tijdens boekenmarkten van Boekenstad (± drie maal per jaar) sinds 1993.
- Uitgaaf Krant van 't Zand (sinds 1990), voor versteviging van de band Bernardus met de Bredevoortse gemeenschap (e.o.)

**Goede doelen** (zomaar een greep, niet compleet):

- Inventaris en inrichting; bibliotheek; geluidsinstallatie; biljard; oud-hollandse kast met spellen; sjoelbak; bloemetje op jaarlijkse Valentijnsdag; klokken; tuinmeubelen; parasols; start groepsverzorging; zonwering; huisomroep; uitstapje bewoners; kopieerapparaat; computer; bijdrage kunstwerk in hal; bakoven; video-recorder; inrichting tuin; televisie, winkeltje, bijdrage voor bejaardenhuis in Argentinië.

Dit bemoedigende (!) verhaal is samengesteld door dhr. Bekius in samenwerking met mev. De Vries-te Brake, oud-bestuurslid en dhr. A.C. van der Geest, voorzitter van de Stichting.







## VAN DE CLIËNTENRAAD

Zoals u weet behartigt de cliëntenraad de algemene belangen van de cliënten. In het jaar 2002 wil de raad het contact met haar eigen cliënten versterken. De cliëntenraad wil daardoor beter zicht krijgen op hun wensen, opmerkingen en ideeën, waardoor de raad haar taak namens hen beter kan vervullen. Naast een informatie-folder die in voorbereiding is, is er op:

maandag 25 maart om 19.00 uur in de recreatiezaal een contact- en informatie-avond voor de bewoners en bewoonsters van Sint Bernardus.

Onder het genot van een kopje koffie/thee, een drankje en een hapje willen we met elkaar van gedachten wisselen over onder andere de volgende onderwerpen:

- de verwerking van het wasgoed
- de kwaliteit van de dagelijkse warme maaltijd
- de sfeer tijdens het koffiedrinken 's ochtends
- de ervaringen met zorgcoördinatie
- het door-de-weekse extraatje (op woensdagmiddag)
- de aangeboden activiteiten
- wat te doen met reclamefolders
- en uw wensen, ideeën en opmerkingen natuurlijk!

We hopen met z'n allen een prettige en contactvolle avond te hebben.

Namens de cliëntenraad:  
Bennie Scholten, voorzitter



## Vrijwilligerswerk in Sint Bernardus

In 1981 (de juiste datum weten we niet precies) hebben de heer Schut en de heer Kok samen besloten om een oproep te plaatsen voor vrijwilligsters in de avonduren. Iedere avond was er slechts één verzorgster dus de vrijwilligers kwamen al engelen uit de hemel. Zo werden wij ook genoemd: de blauwe engelen (want wij hadden een heus blauw uniform aan). Iedere avond waren er twee vrijwilligsters, ze overlaptten elkaar, van 19.00 tot 21.00 uur en van 20.00 tot ± 22.00 uur. Er werd begonnen met koffie rondbrengen aan alle bewoners, en niet met een luxe karretje, zoals het nu is. Nee, alles op een blad: koffie, melk, suiker, kopjes etc. Dat was een heel gesjouw. Er was ook nog geen lift, dus de trap genomen. Daarna was er even tijd om koffie te drinken en een praatje te maken met de bewoners. Dan was er altijd op zolder iets te doen: was afhalen, strijken, opvouwen etc. En daarna werd er door de vrijwilligsters alvast begonnen met bewoners naar bed brengen. De verzorgster deed de medicijnen en de bewoners die een speciale verzorging nodig hadden. Daarna moest er ook nog afgewassen worden. Met de hand, een afwasmachine was er niet. Dus u merkt wel dat we een drukke avond hadden. Maar we hebben het altijd met veel enthousiasme en plezier gedaan, en dat doen we nog! Maar na de renovatie in 1989 is er heel veel veranderd. Veel dingen mochten niet meer door vrijwilligsters gedaan worden. We hebben nu wel meer tijd om met bewoners te kletsen en een luisterend oor te bieden. En dat vinden de bewoners heel belangrijk. Dus we (de avondvrijwilligsters) gaan vrolijk door.

Dit verhaal hebben Gerry Stronks en Betsy Buesink samen opgerakeld. Zij zijn vrijwilligsters van het eerste uur.







## OUDEREN AAN DE KNOPPEN

Hoe gaat het met de ouderen aan de knoppen in 't Hoge Veld?

Nu we al enige tijd draaien willen wij u even op de hoogte brengen van de huidige gang van zaken.

Elke dinsdag- en donderdagmorgen komen er drie groepen van vier ouderen bij elkaar in 't Hoge Veld om daar te leren omgaan met de computer. Om 9.00 uur begint de eerste groep van vier deelnemers onder begeleiding van ouderen, die zelf al thuis zijn op de computer. We drinken samen koffie en praten wat over en weer en dan gaan ze aan het werk, totdat de tweede groep komt en ze elkaar afwisselen, daarna komt de derde groep.

Zo gaat dat elke dinsdag- en donderdagmorgen.

De sfeer is prima en gezellig (vinden ook de deelnemers), we leren veel van elkaar, we helpen elkaar en sommige deelnemers kunnen al heel wat zelf. Er zijn ook al wat deelnemers weer afgehaakt omdat ze het verder zelf wel konden, zeiden ze. We hebben echter ook nog een wachtlijst van mensen, die graag mee willen doen, maar we hebben maar vier computers tot onze beschikking en we zijn hard op zoek naar uitbreiding van ons team "gidsen", dat zijn de mensen die de deelnemers begeleiden.

Ook de gidsen zijn ouderen en sommigen al aardig op leeftijd en het zou fijn zijn al we hen wat kunnen ontlasten. Mocht u 50-plussers weten in uw familie of kennissenkring, die thuis zijn op de computer en ons zouden willen helpen, wilt u dat dan doorgeven aan Nel Mateman, tel. 473432.

We zijn ook op zondagmiddag open geweest, maar sinds kort hebben we dat weer veranderd, want de animo voor de zondagmiddag was heel erg klein. Voorlopig zijn we dus even dicht op de zondagmiddag, maar mochten er meer gidsen komen en we kunnen de wachtlijst opheffen, dan kan het best zijn dat we weer open gaan op zondagmiddag.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in 't Hoge Veld. De koffie staat voor u klaar en we vertellen u er graag over.

Nel Mateman

## VERHUUZEN

Jan en Mina mot uutkieken naor un groter huus. Zee hebt onderhands zes kindere, dus mot 't meer ruimte kommen. De advertenties in de krante wordt es nao 'epluud, en verduld, daor wordt 'n huurwoning an'ebaon. Jan geet d'r metene op af. De mensen die d'r noo nog woont laot um et huus zien. En dan geet Jan naor de eigenaar van 't huus. 't völt met, hee is de eersten den um 't huus kump. Aover de hure bunt ze 't gauw eens, maor dan vrög de verhuurder: "Hoovölle kindere hebt jullie?" "Zes" zeg Jan. D'n huusbaas trök een bedenkeluk gezichte en zeg dan: "Nae, dat liekt mi-j niks, dus wat wi-j af'epraot hebt geet neet deur."

'n Paar dage later weer un advertentie "woning te huur" Jan d'r weer op af. Ok een woning dee um wal zinnen, maor weer de vraoge "hoovölle kindere hebt jullie?" Jan blif eerluk en zeg "Zes". Hee krig 't zelfde antwoord as de eerste kere. "Daor kö 'w neet aan beginnen." At hee thuus kump zeg e tegen Mina: "'t is weer mis, wi-j wel geleuven, die huurbazen wilt geen grote gezinnen in eure huuze hebben. Daor mo 'w anders met an."

Bi-j een derde advertentie waor Jan op afgeet, hef e meer geluk. Eerst praoten aover 't huus en de hure en dan weer de vraoge "hoovölle kindere hebt jullie?" "Dree" zeg Jan (neet arg netjes natuurlek). De baas van 't spul mot effen naodenken en geet accoord met één en ander. Een paar wekke later geet d'n huuseigenaar 's kieken hoo dat gezin daor wont. Too hee binnenkump zeg e: "Maor hoo he 'k et noo met jullie: i-j hebt mien daor verteld da 'j dree kinder hadden, en daor loopt d'r jo zes rond?!" "Klopt allemaole" zeg Jan "Maor met un verhuuzing he 'j altied völ meer pröttel as aj meent!"

Dhr. Rutgers







## 14 FEBRUARI VALENTIJS- DAG

Zoals gebruikelijk op Valentijnsdag, waren ook dit jaar de "Vrienden" aanwezig tijdens de koffie. En we vielen met de neus in de boter, want mevrouw Scholten was jarig en trakterde op heerlijk gebak. Ook Maureen was aanwezig om haar jongste spruit te laten bewonderen. Maureen, een prachtig kind! Gefeliciteerd!

Maar uiteindelijk kwamen we daar niet voor. We hadden een bloemetje voor alle bewoners meegebracht. Eerst had onze voorzitter, Ab v.d. Geest, nog een prachtige bloemlezing over de bloementaal. Zoals bijvoorbeeld: rood staat voor liefde, geel voor haat (daar ben ik het niet mee eens want ik vind, vooral in het voorjaar, geel heel zonnig), blauw voor nederigheid, wit voor zuiverheid (maagdelijkheid), oranje voor 'binnenkort de bruid' enz.



Ik vond de bloemlezing van Ab prachtig! Maar voordat we de bakjes gingen uitdelen was er nog iets anders, namelijk iets over de orgelgeschiedenis. Na de renovatie van de recreatiezaal was het orgel, dat o.a. gebruikt wordt bij de weeksluitingen, spoorloos verdwenen. Het zou te groot en te lomp zijn. Ervoor in de plaats stond er plotseling een orgeltje dat, volgens de organisten, erbarmelijke muziek voortbracht.

Na veel overleg over wie er nu voor een ander orgel moest zorgen: de Stichting Marga Klompé of de "Vrienden" werd de knoop doorgehakt en hebben de "Vrienden" besloten een nieuw orgel te kopen. En dat werd ook op deze ochtend "officieel overhandigd" aan de bewoners, in de hoop en verwachting dat Bernardus veel plezier zal hebben aan dit orgel.

Betsy Buesink





## Afscheid Hanny Veenhuis

Op woensdag 23 januari heb ik afscheid genomen van Huize Sint Bernardus en haar bewoners en medewerkers. Na 14½ jaar gewerkt te hebben in de Aaltense verzorgingshuizen heb ik gekozen voor een baan elders.

Het afscheid heb ik als goed ervaren, een volle



zaal met mensen die speciaal voor mij waren gekomen. Er waren vier sprekers: J. Schenk, B. Scholten, J. Willemsen en mevr. Scholtz. Dank voor jullie lovende woorden en mooie attenties.

In 1993 ben ik met mijn werk in Sint Bernardus begonnen, ik heb er alle jaren met plezier gewerkt. Door de jaren heen is er veel veranderd en aldoor is er de bereidheid getoond om actief mee te denken en te werken. Een compliment wat alle medewerkers toekomt. Een team medewerkers met een intentie om er samen iets goeds van te maken. Ik hoop dat jullie deze inzet kunnen bewaren, het was prettig om met jullie samen te werken.

Het afscheidboek zal ik op mijn gemak bekijken en het krijgt een

plaatsje in de boekenkast.

Ook dank aan de bewoners voor de fijne contacten en het vertrouwen wat u in mij heeft gesteld. De persoonlijke aandacht bij de bijzondere privé-omstandigheden hebben mij en ons gezin goed gedaan.

De sfeer en genoeglijkheid die u allen uitstraalt maakt Sint Bernardus tot een uniek huis, samen met de hond Geisha.

Ik hoop dat u met elkaar Sint Bernardus tot een echt thuis kunt behouden.

In mijn herinneringen zal ik altijd met een goed gevoel terugkijken op de tijd dat ik in Sint Bernardus heb gewerkt.

Ook de vrijwilligers, de welfare dames, de redactieleden van de Krant van 't Zand, de cliëntenraadsleden zowel de huidige samenstelling als de voorgaande samenstelling en de Stichting Vrienden allen hartelijk dank voor de fijne samenwerking

en ik hoop dat het u allen goed mag gaan.

Hanny Veenhuis-te Paske







## Zandkorrels



### Wie draagt de vlag?

De schaatsers in elk geval niet, bij de opening van de Olympische Spelen.

Eén van hen zei zelfs: "Ik ben hier niet gekomen om "dat ding" te dragen".

Schande!

### Papegaai.

In Hoogvliet is een zwembad "De Papegaai" afgebrand.

Gelukkig geen slachtoffers.

Maar hoe kom je nu aan zo'n naam voor een zwembad?

Antwoord: Ruim 20 jaar geleden brandde het bad ook al af, toen helaas met één slachtoffer, een papegaai... als naam!

Een pracht eerbetoon.

### Pillen helpen AKZO

Zo kopte "De Gelderlander" op 22 februari j.l. Het bedrijf komt namelijk de economische winter door dankzij de geneesmiddelen. Je voelt je als pillenslikker bijna aandeelhouder...!

### Grabbelton in stemlokaal.

Lokaas voor kiezers in Eibergen. Elke 50ste kiezer krijgt een blik snoepjes en er is een grabbelton voor de kleintjes.

Slechte opkomst nu over.

Hoera! Stemmen! Snoepje van de week!

### Rouveen - Salt Lake Smitty.

Na het olympische succes van Gretha Smit was de naam van haar dorp in een mum van tijd: Salt Lake Smitty!

En zo hoort het.

D. Bekius



## Puzzelpagina



De oplossing van de puzzel in het februari-nummer moest zijn:

zwemmen  
korfbal  
sprinten  
wielrennen  
badminton  
hordenloop  
voetbal  
waterpolo  
tennis  
vissen  
turnen

Het woord moest zijn: SPORTWONDER

De winnaar is:

mevrouw H.W. Scholts-ter Horst,  
Misterstraat 51, 7126 CE Bredevoort.

Van harte gefeliciteerd!.

## PAASPUZZEL

*Tegenstellingen en aanvullers!*

**Voorbeeld:**

	<b>groot</b>	<b>en</b>	<b>klein</b>
1.	appel	en een	.....
2.	moeder	en	.....
3.	koe	en een	.....
4.	.....	en	gert
5.	zacht	en	.....
6.	Prins Willem Alexander en		.....
7.	snel	en	.....
8.	broer	en	.....





# Paaspuzzel



Een ander woord voor:

Oplossing: ..... !

ongeoorloofd

deel van een jaar

oprijlaan

ruim

deel van melk

zaadje

bevel

landstreek

aardworm

jongenskiel

wijfjespaard

turfmakerij

gebakken, geklutst ei

vogelverblijf

grappig deuntje

platvis

kleur

benarde toestand

cadeau

voorkeur bij koop

weinigen

klein aantal







## Dagopeningen

Gedurende de maand april zullen tijdens de dagopeningen van de Huisomroep de volgende bijbelgedeelten worden gelezen.

maandag	1	2 <sup>de</sup> Paasdag
dinsdag	2	Lucas 24 : 1 – 11
woensdag	3	Joh. 20 : 11 – 18
donderdag	4	Lucas 24 : 13 – 16
vrijdag	5	Matth. 26 : 30
zaterdag	6	Lusas 22 : 39 – 46
maandag	8	Marc. 14 : 66 – 72
dinsdag	9	Lucas 22 : 54 – 60
woensdag	10	Lucas 22 : 31 – 34
donderdag	11	Lucas 22 : 61 – 62
vrijdag	12	Marc. 14 : 53 – 65
zaterdag	13	Joh. 1 : 29
maandag	15	Marc. 9 : 24 – 29
dinsdag	16	Lucas 18 : 35 – 39
woensdag	17	Joh. 2 : 13 – 17
donderdag	18	Marc. 11 : 15 – 17
vrijdag	19	Joh. 2 : 18 – 25
zaterdag	20	Matth. 22 : 14
maandag	22	Matth. 22 : 1 – 2
dinsdag	23	Matth. 22 : 11
woensdag	24	Matth. 22 : 11 – 13
donderdag	25	Matth. 22 : 14
vrijdag	26	Lucas 24 : 17 – 18
zaterdag	27	Lucas 24 : 18 – 27
Maandag	29	Lucas 24 : 28 – 35
dinsdag	30	Psalm 103

De meditatie zijn geschreven door ds. Jaap Zijlstra te Amsterdam







## Verjaardagen maart/april

21 maart	Dhr. G.F. Cloosterman, app. 201
24 maart	Marie-José Rave
27 maart	Henny ter Maat
7 april	Mevr. H.W. Essink-Luimes, app. 204
21 april	Mevr. W.B. Ansink-Takke, app. 120

## Weeksluiting

	Voorganger	Organist
16 maart	Ds. J. van Dalen	Dhr. A.J. te Winkel
23 maart	Dhr. G.J. Timmer	Dhr. H.W. te Bokkel
28 maart	Witte Donderdag 's middags Pastor J. Droste	Dhr. J. Kwakkel
30 maart	Ds. J. Bakker	Dhr. W. Fukkink
6 april	Pastor J. Droste	Dhr. G. Olbach
13 april	Ds. A.J. Rotte	Dhr. M. Heusinkveld
20 april	Dhr. L.H. Fles	Dhr. W.A. Maarsingh

## Mutaties Sint Bernardus

In de morgen van zaterdag 2 maart overleed nog plotseling  
**mevrouw Z.H. Prinsen-Hoftijzer.**

Wij wensen haar familie sterkte toe bij dit verlies.

## Nieuwe bewoners:

02-01-2002:	Dhr. W. Meeuwsen, app. 224.
28-01-2002:	Dhr. G. en mevr. G.J. van 't Wout-Brethouwer.

## Mutaties Beth San

Overleden:

14-02-2002:	Dhr. G.H. ter Maat, app. 212
25-02-2002:	Dhr. F.H. Vultink, app. 215
08-03-2002:	Mevr. Wissink, app. 211

## Mutaties 't Hoge Veld

Overleden:

15-02-2002:	Dhr. Meinen, app. 516
24-02-2002:	Mevr. Winkel, app. 106
24-02-2002:	Dhr. Dücking, app. 416

## Colofoon

De Krant van 't Zand  
is een uitgave van  
de "Vrienden"  
van Sint Bernardus

### Redactie:

#### voorzitter:

L. Duenk

#### leden:

D. Bekius

T. Veldkamp

E. Hijink

M. Lankveld

B. Buesink

I. Hiddink

T. Wensink

Met dank aan al onze  
adverteerders  
in de Krant van 't Zand





# We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



**Rabobank Aalten - Winterswijk**



## Restaurant Bertram

À la carte restaurant in  
Middeleeuwse sfeer  
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112  
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur  
's maandags vanaf 12.00 uur

## "Exclusief

zitcomfort bij  
Betting wooncentrum"



Betting woon  
centrum  
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567  
Internet: [www.bettingbredevoort.nl](http://www.bettingbredevoort.nl) E-mail: [betting\\_bredevoort@hetnet.nl](mailto:betting_bredevoort@hetnet.nl)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur  
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.  
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



**HONDA**



Autobedrijf

**A. ten Bruin**



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort  
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078  
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg  
Zieuwent - Borculo  
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !



# /// TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**  
en  
**GLASWERKZAAMHEDEN**



Schildersbedrijf  
**HANS WENSINK**  
Tel. 0543-451489



**intratuin**  
HET GROENE WARENHUIS

Intratuin Bredevoort  
Bredevoortsestraatweg 118  
7126 AA Bredevoort  
tel. 0543-451233

Openingstijden:  
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,  
vr. koopavond tot 21.00 uur,  
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van  
portofoon- en mobilfoonsystemen  
autotelefoon - semafoon  
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen  
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

# Familie- drukwerk

bij ons 10% korting  
(bij kontante betaling)



drukkerij  
**te Mebel bv**

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort  
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

## TAXIBEDRIJF

# WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



**0543-47 20 02**

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

**Besturings- en verdeelsystemen voor de  
Machinebouw, Industrie en Installateur.**

**Meer rendement uit uw machine met  
moderne besturingstechniek. Q-box**

**Schakelkastenbouw, Energieverdelers,  
Aandrijftechniek, SCADA-software.**

Hiddink

Technische Systemen & Installaties

Lichtenvoorde 0544-482878

Mobiel 06-53 414 414

www.Hiddinktechniek.nl



Specie Besturingstechniek  
en verdeeltechnieken

## Deutz - Fahr Trekken - Werktuigen

ook in speelgoed  
uitvoering



## Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort

Tel. 0543 - 45 12 54