

De Krant van 't Zand



Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus. Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort
telefoon 0543 - 45 10 00 - 12-de jaargang - februari 2002 - nr. 6

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE.....

De jaarlijkse Veertigdagentijd is weer begonnen. In katholieke streken met Carnaval en het as-kruisje, in protestante kringen met..... ja, met wat eigenlijk? Gewoon de eerste zondag van de Lijdenstijd? Eigenlijk vreemd, die vele namen. Het zijn net zo veel namen als er manieren zijn om tegen die weken voor Pasen aan te kijken. In de katholieke kerk heeft de benaming 'Vastentijd' plaats gemaakt voor 'Veertigdagentijd.' Een simpel telwoord: zolang duurt het. Maar wel een naam, een getal met betekenis: veertig verwijst naar de tijd dat Jezus vastte en bekoord werd. Het waren veertig jaren dat het volk in de woestijn verbleef voor het 't lang Beloofde Land in mocht. Het is de tijd dat de vrucht rijpt in de moederschoot, veertig weken lang. 'Vasten' was wat je geacht werd te doen: geen vlees of 'nat van vlees', maar een volle maaltijd per dag, geen alcohol..... Door te vasten volgden we het voorbeeld van Jezus en bereidden we ons voor op het feest dat we gingen vieren. Het was ook een gelegenheid om los te komen van slechte gewoontes. Een vastenkuur wordt nog steeds door veel mensen gevolgd om zich, zowel naar lichaam als naar geest te zuiveren. In de zestiger jaren werden die regels verzacht, en nu hoor je mensen verzuchten: hadden wij maar net zoiets als de Ramadan van de moslims! We hoeven daar dus niet ver voor te zoeken.

En de benaming 'Lijdenstijd' legt alle nadruk op het Lijden van Christus, dat we met name in de laatste, de Goede of Stille week gedenken. Veertig dagen gaan we op weg. Veertig dagen krijgen we de gelegenheid na te denken over hoe we onze levensweg willen gaan: Op eigen kracht alleen, naar eigen inzicht? Of willen we ons laten leiden door Jezus Christus? Vanouds vond in de Veertigdagentijd de laatste voorbereiding plaats voor de doop van doopleerlingen. Ze hoorden dan de grote verhalen over Christus, die ons licht, ons levend water en ons leven zelf wil zijn. En in de nacht van Pasen gingen ze dan door het water om als nieuw-geborenen herboren te worden in de gemeenschap van de kerk. Daarvoor hoef je immers niet terug in de moederschoot, zoals Jezus aan Nicodemus voorhoudt. Je hoeft enkel Hem te volgen die onze Weg is geworden. Met de woorden van Willem Barnard:

*Een mens te zijn op aarde in deze levenstijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die het ons heeft
voorgedaan.*

*Een mens te zijn op aarde in deze levenstijd
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven
leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn
toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.*

Pastor J. Droste



LEGE MAANDEN

Vaak hoor je mensen klagen dat de maanden januari en februari zo lang lijken te duren. Misschien komt het wel omdat het contrast met de maand december met zijn vele feestdagen zo groot is. Aan de andere kant wordt de verzuchting 'eindelijk weer regelmaat' toch ook wel gehoord. Blijkbaar hebben we een wat wisselende verhouding met die eerste maanden van het nieuwe jaar.

Toch zijn het de maanden waarin voor vele zaken later in het jaar een basis wordt gelegd. Neem nu bijvoorbeeld de planning van de vakanties. Zonder dat u het misschien merkt zijn afdelingshoofden daar nu al druk mee bezig. Immers de zorg moet ook tijdens de zomervakantie gewoon door lopen. Alle pogingen van de overheid ten spijt trekken de meesten toch in de periode van de schoolvakanties er op uit.

De laatste jaren is het hoe langer hoe moeilijker gebleken om voldoende vakantie hulpen te krijgen. Daarom hebben wij het dit jaar groter aangepakt. Huis aan huis hebben wij in de gemeenten Aalten, Eibergen, Groenlo en Winterswijk daarom folders verspreid met de oproep om in onze huizen vakantiewerk te komen doen. De eerste resultaten lijken bemoedigend. Een ware vloed van reacties was het gevolg.

En wat te denken van de uitgaven welke in de loop van het jaar voor allerlei doelen moeten worden gedaan? De kleine financiële armslag die wij hebben zorgt ervoor dat hieraan een zorgvuldige planning ten grondslag moet liggen. Op basis van nauwkeurig opgestelde jaarplannen wordt er op vele plaatsen in de organisatie aan gewerkt. Het voorkomt dat zich binnen onze huizen toestanden voordoen zoals elders het

afgelopen jaar. Daar kwam men, te laat, tot de conclusie dat het geld op was.

Een personeelsstop, met alle nare gevolgen van dien, was het gevolg.

Op het gebied van de organisatie van activiteiten is het al evenmin rustig. Recent merkten velen van u dat nog bij het koninklijk huwelijk. Maar ook voor de maanden die komen gaan staat er nog veel op stapel. Valt het daarbij ook niet op dat men met veel creativiteit er telkens weer in slaagt een leuk programma op te stellen? Vaak moeten hiervoor echter lang van tevoren afspraken al worden gemaakt en de bestellingen doorgegeven. Ook hier geldt: regeren is vooruit zien.

Maar ondanks dat alles kan het u als bewoners misschien op sommige momenten, toch nog wel eens wat te rustig zijn. Ja, wat moet je dan? Dat vroeg zich laatst ook een bewoonster in een Arnhemse verzorgingshuis af. Het was haar daarbij opgevallen dat wanneer er een kamer ontruimd werd, er een overmatige belangstelling was voor de spullen die de familie liet staan. In overleg begon ze in het verzorgingshuis een soort kringloopwinkeltje waar het afgedankte spul opnieuw aan de man werd gebracht. De opbrengst werd bestemd voor de ontspanning. Koopmanschap kent blijkbaar geen leeftijdsgrens.

Zonder nu overigens van u allen handelaars te willen maken valt er misschien toch wel een les te trekken uit dit voorbeeld. De les namelijk dat, hoe oud je ook bent, je de oplossing soms zelf in handen hebt. Ongeacht hoe klein die misschien ook zal zijn. Wat belangstelling voor de ander, een helpende hand of een luisterend oor. Echt ingewikkeld hoeft dat niet te wezen. Hoezo lege maanden?

D. Plessius



Afscheid van Hanny Veenhuis

Op woensdagochtend 23 januari nam Hanny afscheid in Sint Bernardus.

Om tien uur zat iedereen achter een kopje koffie met een lekker stuk taart. Janny Schenk heette iedereen welkom en vertelde het één en ander over Hanny. Hoe ze op 't Hoge Veld is begonnen en later in Sint Bernardus is komen werken als locatiehoofd, en het laatste jaar ook nog in Beth San werkzaam is. Hierna sprak Bennie Scholten een woordje. Bennie stond met twee petten in z'n handen. Met de ene pet op sprak hij namens de cliëntenraad en met de andere pet als familie van bewoners.

Mevrouw Schulte-Nordholt bood namens de cliëntenraad Hanny een roos aan.

Daarna waren de medewerkers aan de beurt. Judith en Annie vertelden wat over Hanny in dichtvorm.

Als laatste wilde mevrouw Scholtz namens de bewoners Hanny bedanken voor alles.

Nadat Hanny flink in de bloemetjes was gezet, wilde ze zelf ook nog een woord van dank kwijt. Hanny vertelde wat en bedankte een aantal mensen. Hierna bood Hanny een cadeau aan en hoopte dat het een mooi plekje in huis kreeg. Dit cadeau was een mooie schaal met voorjaarsbloemen en deze heeft natuurlijk een mooie plek gekregen.

Als laatste wensen we Hanny heel veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek.

Hanny, bedankt voor alles!

Een collega

Verpleegunit zesde verdieping 't Hoge Veld

In verpleeghuis Pronsweide worden de somatische afdelingen verbouwd. Na de verbouwing zullen er alleen nog één- en tweepersoonskamers zijn, waardoor er meer privacy ontstaat voor de bewoners.

Het aantal somatische plaatsen in Pronsweide zal na de verbouwing tien minder zijn dan nu. Deze tien plaatsen worden overgeplaatst naar 't Hoge Veld in Aalten in een zogenaamde verpleeghuisunit.

Deze verpleeghuisunit wordt gerealiseerd op de zesde verdieping van 't Hoge Veld, die daarvoor aangepast dient te worden. Binnenkort zal er worden begonnen met de verbouw. In juni van dit jaar wordt de verpleeghuisunit in gebruik genomen. De bewoners die op deze verpleeghuisunit gaan wonen, zullen in Aalten blijven. Te zijner tijd, wanneer de nieuwbouwplannen die momenteel in ontwikkeling zijn voor 't Hoge Veld en Beth San, gerealiseerd zijn, zullen de bewoners mee verhuizen naar het nieuwe complex.

Op de zesde verdieping zijn nu nog de logeerkamers en een vergaderruimte ondergebracht. Elders in 't Hoge Veld zal er voor vervangende ruimte worden gezorgd.

De bewoners van 't Hoge Veld worden geïnformeerd over de daadwerkelijke start van de verbouw. Deze zal zeker voor enige overlast zorgen.

We zijn echter blij dat een wens, die er al jaren is, nu gerealiseerd kan worden:

'Verpleeghuiszorg in Aalten.'

J. Schenk-Heideman
Sectorhoofd wonen-zorg Aalten/Beltrum

Afscheid van Hanny

De morgen begon met koffie en gebak. Toen bedankte mevrouw Schenk Hanny voor haar inzet voor Bernardus. Daarna sprak de heer Scholten namens de cliëntenraad dank uit voor medeleven en belangstelling in de persoonlijke sfeer en in het algemeen. Mevrouw Schulte-Nordholt overhandigde een roos.

Dan had Judith een mooi gedicht namens de verzorging en reikte een mooi boeket aan. Mevrouw Scholtz bedankte Hanny voor alles wat ze gedaan had en gaf een envelop namens de bewoners in de hoop dat ze daar een mooi aandenken voor zou kopen.

Toen bedankte Hanny voor alle mooie woorden, ook bedankte ze haar man voor zijn hulp en de Welfare voor de mooie schort. Toen was er nog een drankje en een hapje.

We hopen dat het Hanny goed gaat in haar nieuwe leven.

Een bewoner

Even voorstellen



Hallo allemaal, mijn naam is Esther Rave. Ik ben negentien jaar en ik kom uit Aalten.

Misschien kennen jullie mij nog wel, ik heb namelijk vorig jaar ook al stage gelopen in Sint Bernardus en heb toen een leuke en leerzame stage gehad.

Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding Verzorging aan het Graafschap College te Doetinchem. Hiervoor heb ik ook al stage gelopen in de wijkverpleging, dit is weer iets heel anders, maar ik heb dat ook met veel plezier gedaan. 11 februari begint mijn stage en ik hoop jullie dan allemaal te zien!

Tot ziens! Vele groetjes,
Ester Rave

DE UITKIJK



Op de Uitkijk (meezorg)
zijn momenteel werkzaam

Leonne Gijsbers en

Nicole Oostrik. Iedere dag is één van beiden
aanwezig vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur, dit van
maandag tot en met zaterdag.

We bieden nu ook meezorg aan op zaterdag en
dit is door de bewoners positief ontvangen.
We bieden een dagstructuur aan waaraan de
bewoners behoefte hebben: zoals individuele
aandacht en in groepsverband. Hierbij bieden we
activiteiten aan die voor de bewoners afgestemd
zijn en als plezierig worden beleefd. We hebben
ook vrijwilligers die ons ondersteunen.

Vanaf maart 2002 willen we de uren op de
meezorg uitbreiden tot 18.30 uur. Hierbij eten we
gezamenlijk de boterham en sluiten de dag af met
een activiteit. De bewoners gaan dan naar hun
appartement waarbij ze terug denken aan een
zinnvolle dagbesteding en tevreden gevoel.

Hiervoor zal ons meezorg-team uitgebreid worden
met nog twee collega's. In februari zal Dirkje
Huitink beginnen en in maart Netty Niewald. Per
maart 2002 zal het meezorg-team dus uit vier
personen bestaan.

We zullen dan activiteiten aanbieden in
groepsverband en individueel op de kamer.
Hopelijk hebben we u voldoende geïnformeerd
over de verandering op de meezorg.

Als u vragen heeft, kom gerust eens even binnen.

Groeten, Leonne en Nicole
(medewerkers meezorg)

IK GEEF DE PEN DOOR.....



Ik ben vrijwilligster bij de meezorg en toen
kwamen ze bij mij: 'Wil je een stukje in de Krant
van 't Zand schrijven?' Ja, dat wil ik wel doen
maar....waarover? Iets wat je graag doet of zo....
Nou, dat is dus het 'werk' bij de meezorg.
Toen ik naar Bernardus belde om door te geven
dat ik wel vrijwilligerswerk wilde doen, had ik zelf
in gedachten om bijvoorbeeld "koffie te schenken
en zo", 's avonds. Maar Hanny Veenhuis zei dat
ze bij de meezorg nog graag iemand erbij
wild. Ja, maar wat houdt dat in? Nou, dat
hield in om mensen met een lichte handicap of
met een lichte vorm van dementie leuk bezig te
houden.

Dat leek me wel wat. En zo ben ik in januari
2001 begonnen aan dit 'werk' en ik vindt het
ontzettend fijn om te doen. Het is een fijn gevoel
dat je zoveel waardering krijgt van de bewoners,
en dat je, wanneer je een paar keer niet geweest
bent, krijgt te horen: "Waar was je nou? We
hebben je gemist en zonder jou is het niet
gezellig".

Nou, daar doe je het toch voor.

Ik loop ook nog samen met mijn dochter
vrijwillig met Geisha. Een lieve lobbjes, soms is ze
wel eigenwijs maar dat nemen we op de koop
toe. Ze is altijd even blij als je haar op komt
halen. Vorig jaar nam ik haar wel eens mee naar
huis, maar toen kwam ze mij ook wel eens alleen
op zoeken, wat ik ontzettend leuk en lief vond.
Dat doet ze nu niet meer, want ze heeft nu
iemand van de bewoners als 'baasje' en ze
verveelt zich niet meer zo en dat vind ik voor
haar hartstikke fijn.

Groetjes,
Henny ter Horst



HOE WAS HET VROEGER.....?

Vervolg van 't Zandelfjen uit het vorige nummer over naamaanduidingen van stukjes grond.

We vervolgen onze weg om Bredevoort. We waren aangeland op de Bleeke, die aan de ene kant wordt omgeven door de Miene en aan de andere kant door de Slingebeek. Tegenwoordig kun je met een bruggetje naar de overkant, maar vroeger moest je bij Brusse (nu de Misterpoort) de Bekendijk inlopen om via een pad bij de **'Leste Stuurver'** te komen. Je kon natuurlijk ook gewoon via de Misterstraat gaan en dan kom je vanzelf bij Vinkenburg, de grote villa aan de rechterkant. Ga je hier rechtsaf een pad in, dan had groenteboer Eppink aan het begin hiervan een stukje land **'de Kappersplas'** waar veel grote rabarberplanten stonden (in mijn herinnering). Een eindje verder was de **'Haverweide'** en wij moesten naar **'den Hof'** om 'aerpels te laezen,' rogge te binden of mangels te halen met de leiderwagen. Veel mensen uit de Oranjestraat en Misterstraat hadden hier hun moestuintjes.

Als je dan weer richting Bredevoort gaat, via de Winterswijkseweg dan kom je op de **'Ganzenpoelendijk'** en vroeger liep er een pad vanuit deze weg naar het **Zwanenbroek**. Dit pad ligt er nog gedeeltelijk (langs het tuincentrum van Willy Heinen). Een naam die hier bij hoort is **'Kostershöfken'** en **'Giesberskamp'** en aan het einde van dit pad heet het stuk de **'Zoere Maote.'**

Aan beide kanten van de Stationsweg heten de landerijen **'Het Zwanenbroek'** en volg je dan de Winterswijkseweg in de richting van de

Tolhuisweg, dan kom je in de **'Koppele'**, ook aan beide kanten van deze weg.

Als je via de Koppelstraat het weggetje inloopt langs het huis van Jonker, dan kwam je in de **'Klosbane.'**

Ga je de Tramstraat in, dan kom je weer in de **'Halve Maone'** hier moet in vroeger jaren nog een vliegtuig zijn geland.

Op dit moment hebben nog steeds mensen uit Bredevoort een stukje grond in de **'Halve Maone,'** om hier hun groente en bloemen te verbouwen, en zo zijn we weer terug bij het punt waar we ons verhaal zijn begonnen, namelijk het huis van Kobus.

Ik hoop dat er nog meer mensen zijn die ook herinneringen hebben aan een stukje grond van vroeger met een bepaalde naam. U mag deze doorgeven, zodat ook deze namen voor de mensen van nu bewaard blijven.

't Zandelfjen



Natuuractiviteiten in de ouderenzorg

Aanleiding

Naarmate mensen ouder worden gaan zij de schoonheid van de natuur steeds meer waarderen. Contact met de natuur draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Het wordt voor zorgbehoevende ouderen echter steeds moeilijker om de natuur te 'belevén'. Bij de activiteitenbegeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen ontbreekt hiervoor vaak de kennis en de menskracht.

Daarom starten we dit jaar met het project 'Spiraal'

Met het project Spiraal willen we natuur en ouderenzorg met elkaar verbinden. In 2001 wordt gestart in twaalf instellingen verspreid over Nederland. Teams van vrijwilligers, ondersteund door professionele activiteitenbegeleiders, gaan zich inzetten voor meer natuuractiviteiten in de ouderenzorg.

Delen van ervaringen

Als deelnemer aan het project 'Spiraal' kunt u uw enthousiasme over -, kennis van - en ervaringen met de natuur delen met ouderen. Zij genieten van het contact met levend materiaal en de herinneringen die dat bij hen boven brengt. U maakt deel uit van een team van vrijwilligers, waaraan u op basis van uw eigen kwaliteiten en inzicht uw bijdrage levert. Uw tijdsinvestering en werkzaamheden worden in overleg met u bepaald. Het project loopt van 30 augustus 2001 tot april 2002. Daarna kunnen de instellingen natuurlijk zelf verder gaan met het aanbieden van natuuractiviteiten aan hun bewoners.

Vanuit woonzorgcentrum Sint Bernardus hebben Jenny Smit, Doortje Winkelhorst en Janny Hofst samen met de activiteitenbegeleidster Jet Heusinkveld deelgenomen aan een drie-daagse cursus over natuuractiviteiten met ouderen.



Deze cursus werd gevolgd in 's Gravenland bij Hilversum.

Samen in de auto met een thermoskan koffie ging het om 7.30 uur al op weg.

Iedere cursusdag heeft een eigen thema. Men maakt kennis met verschillende natuurthema's, gekoppeld aan seizoenen, praktische ideeën voor binnen- en buitenactiviteiten, gevarieerde werkvormen en handige tips voor het werken met de specifieke doelgroep zorgbehoevende ouderen.

Na deze cursusdagen hebben we plannen gemaakt voor 2002. Te beginnen met een tuinplan, wat de naam heeft gekregen: 'Achter de hegge.'

Op 18 april is de afsluiting van dit scholingsproject met het aanbieden van nieuw lesmateriaal over 'natuuractiviteiten met ouderen.'

Alle deelnemende teams en afvaardigingen vanuit het management van die verschillende stichtingen worden bij de officiële presentatie verwacht.

Tot zover een bericht vanuit Sint Bernardus over dit project.

Jet Heusinkveld



Zandkorrels

Nog een Sint-Nikolaaskerk

In het laatste Sinterklaasnummer van onze krant heb ik enkele kerken genoemd, die hun naam ontleen aan Sint Nicolaas.

Later las ik nog iets over zo'n kerk, te weten de Sint Nikolaaskerk in New York (van de Grieks-orthodoxe gemeente), dichtbij het rampgebied van 11 september jl. gelegen, dat ik toch nog even wil doorgeven.

De kerk werd toen verwoest, maar zal worden herbouwd. De Grieks-orthodoxe kerk heeft daarvoor een inzameling gehouden. Vanuit de hele wereld is geld binnen gekomen. In het nieuwe gebouw komt een schrijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op het World Trade Center, die ook enkele bezoekers van de kerk het leven kostte.

Pauselijk eredoctoraat in de landbouw

Paus Johannes Paulus II heeft onlangs een eredoctoraat in de landbouwwetenschappen ontvangen en wel van de landbouw-universiteit in Warschau, de hoofdstad van zijn geboorteland Polen.

Bij de aanvaarding van dit eredoctoraat zei de paus, dat stedelingen e.d. respect moeten hebben voor de boeren omdat velen van hen nog steeds 'in het zweet huns aanschijns' hun brood moeten verdienen.

Een pracht opsteker voor onze agrariërs!

Een fijne reactie!

De voetbalclub PSV keerde onlangs een dag eerder terug uit het trainingskamp in het Spaanse La Manga om de begrafenis te kunnen bijwonen van de vader van ploeggenoot André Ooijer (!) Ik schrijf dit hier met veel waardering op.

De Nuon paraat bij het Huwelijk!

Al vrij vroeg op die tweede februari jl. een lekkende gasleiding in de binnenstad van Amsterdam, vlakbij het perscentrum. Toch wel erg vervelend op zo'n feestelijke zaterdag. En een opgebroken trottoir met afzetting lijkt dan meteen nogal onheilspellend. Gelukkig bleek Nuon paraat (met resultaat!), want we hebben er bij mijn weten die dag niets meer over gehoord.

Wie ben ik...?.

Foto vorig nummer

Deze foto is gemaakt bij mijn ouders op de boerderij in de buurtschap Barlo. Ik zal zo'n jaar of vier geweest zijn.



Paarden was (en is) voor mijn vader een grote hobby en later ook zijn werk. Dus als je daar mee opgroeit wordt je er ook een beetje door besmet. Ik mag dan ook graag af en toe nog mee gaan voor een tochtje met paard en wagen. En met deze oude step heb ik vele uurtjes rondom de boerderij gestept.

Groetjes Gea Elsinghorst-Westerveld

De nieuwe foto:



Wie, o wie is dit meisje dat prachtig poseert met een zakdoek op haar hoofd die misschien gebruikt is als bescherming tegen de felle zon?!



Agenda

- do. 21 feb: Uitleg stemcomputer vanuit de gemeente Aalten voor de komende verkiezingen, **cliënten uit de aanleunwoningen zijn ook van harte welkom** 10.00 uur
- vr. 22 feb: Bloemschikken, tuinplannen maken
- di. 26 feb.: Bibliotheek 10.00 uur
Gymnastiek 14.30 uur
- wo. 27 feb.: Spelmiddag
- vr. 1 mrt: Verhalen en zang
- za. 2 mrt: Weeksluiting 19.00 uur
- di. 5 mrt: Bibliotheek 10.00 uur
Gymnastiek 14.30 uur
Evangelisatie zangkoor, **gasten zijn van harte welkom** 19.30 uur
- wo. 6 mrt: Rummikub en sjoelen
- vr. 8 mrt: Denkwerk
- za. 9 mrt: Weeksluiting 19.00 uur
- ma. 11 mrt: Bingo
- di. 12 mrt: Bibliotheek 10.00 uur
Gymnastiek 14.30 uur
- wo. 13 mrt: Vogelnestjes maken
- vr. 15 mrt: Broodhaantjes bakken
- za. 16 mrt: Weeksluiting 19.00 uur
- di. 19 mrt: Bibliotheek 10.00 uur
Comm. 3 kerken, van Palmpasen tot Pasen met ds. Ort Middag
- wo 20 mrt: Eieren versieren, palmpaasstok maken
- vr. 22 mrt: Eieren versieren, palmpaasstok maken, vervolg
- za. 23 mrt: Weeksluiting 19.00 uur
- di. 26 mrt: Bibliotheek 10.00 uur
Gymnastiek 14.30 uur
- wo. 27 mrt: Bloemschikken voor de pasen
- vr. 29 mrt: Goede Vrijdag bijeenkomst

Verjaardagen

6 maart: Dick Smits - de nachtbroeder Dick, alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag met veel verrassingen toegewenst!

MUTATIES

Sint Bernardus:

Op 28 januari 2002 zijn dhr. G. van 't Wout en

mevr. G.J. van 't Wout-Brethouwer in appartement 207 komen wonen. Wij wensen hen een goede tijd toe in Sint Bernardus.

't Hoge Veld:

Op 15 januari 2002 is mevr. A.J. Kempers-Lammers, app. 304 verhuisd naar Pronsweide.

Beth San:

Op 21 februari 2002 is dhr. G.J. Sluiskes in appartement 121 komen wonen.



PUZZELOPLOSSING EN WINNAAR

De oplossing van de vorige puzzel. Deze oplossing moest zijn: SLEUTELGAT.

We kregen weer vele goede oplossingen ingestuurd, maar één inzending sprong eruit vanwege de prachtig versierde brief. Deze inzendster is deze maand tot winnaar uitgeroepen en dat is:

**Ellen de Vries (zoals ze het zelf omschrijft: de kleindochter van Tonia Brusse en Henk Hijink)
Gasthuisstraat 18, Bredevoort.**

Ellen, van harte gefeliciteerd, de prijs komt eraan en hierbij brengen wij ook je groeten over aan de hele familie H. Hijink!

M	E	M	Z	E	W	N
	10					

F	O	R	K	L	A	B
		11				

De nieuwe puzzel:

S	T	I	P	E	N	N	R
1							

Welke sporten lees je, als je de letters goed achter elkaar zet. De nummers in de hokjes vormen ook een woord.

R	E	N	L	E	I	N	W	E	N
6									

T	O	N	N	I	D	B	A	M
							3	

P	E	N	D	E	H	O	R	L	O
			9						

T	O	E	B	L	A	V
	7					

W	A	P	O	T	E	R	L	O
					2			

I	N	N	E	S	T
5					

V	E	S	I	N	S
					8

R	E	T	U	N	N
		4			

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openings tijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

**"Exclusief
zitcomfort bij
Betting wooncentrum"**



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openings tijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

/// TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER , BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie- drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij
te Mebel bv
Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDRIJF

WALHOF

3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



0543-47 20 02

Telefax 0543-47 73 27

24 uur per dag bereikbaar

**Besturings- en verdeelsystemen voor de
Machinebouw, Industrie en Installateur.**

**Meer rendement uit uw machine met
moderne besturingstechniek. Q-box**

**Schakelkastenbouw, Energieverdelers,
Aandrijftechniek, SCADA-software.**

Hiddink
Technische Systemen & Installaties
Lichtenvoorde 0544-482878
Mobiel 06-53 414 414
www.Hiddinktechniek.nl



Specifie Besturingstechniek
en verdeeltechnieken

Deutz - Fahr Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



REKEN MAAR  

Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54