

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus.
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - december 2003 - nr. 3



"Mensen des welbehagens"

Het blijft een groot wonder, elk jaar opnieuw: die herders in het veld, hun wacht over de kudde en dan plotseling die engel: "Wees niet bevreesd, want ik verkondig u grote blijdschap!"

En daarna die machtige engelenzang: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens".

Een wat ouderwetse, maar troostrijke aanduiding (rijk van inhoud) voor: *God houdt van mensen*. Hij wil het steeds weer met hen wagen, hij blijft veel van hen verwachten, ondanks toch ook veel negatiefs.

In één van zijn dagboeken heeft ds. Okke Jager dit op treffende wijze verwoord:

"Ziet God nog iets in de mens? Het is onmogelijk als Hij uitgaat van de geschiedenis en het journaal. Maar misschien kijkt Hij verder dan wij....."

Wij weten eigenlijk alleen van een negatief mensbeeld en de vraag: wat valt er van de mensen te verwachten? Tegenover "verwachting" zijn twee levenshoudingen mogelijk: een negatieve en een positieve. Het treffendste voorbeeld van de negatieve houding toonde de boer, die zijn varkens had gewogen en

zei: "Ze wegen minder dan ik had gedacht en dat had ik wel gedacht." Daartegenover staat de boer die honderdvijftig dennetjes moest planten en die, terwijl hij een boompje in de grond zette, zachtjes zei: "Ik heb deze plek speciaal voor jou uitgezocht. Ik hoop dat je het hier naar je zin hebt. Je zult opgroeien en mijn sterkste boom worden."

Zijn vrouw, die niets bijzonders aan de plek kon ontdekken, vroeg verbaasd wat hij bedoelde. De boer keek ondeugend als een schooljongen en fluisterde: "Dat vertel ik aan elk boompje!" Op wie van die twee boeren zou God het meest lijken in zijn verhouding tot de mens? Velen doen alsof God in alle eeuwen zou verzuchten: de mensen brengen er weer minder van terecht dan ik had gedacht. Maar als God op Jezus lijkt, stel ik mij Hem eerder voor als die planter. Jezus verwachtte veel van mensen, heeft ze nooit gekleinereerd, hield veel van hen

Het hulp 'loos kind, dat zo trouw zondaars mint, zal genoeg beleven aan andere kinderen en zal behagen scheppen in mensen."

Het blijft een wonder, maar zo 'n verhaal brengt het wel dichterbij!

D. Bekius



Feestdagen

Begin november was ik in het tuincentrum bij ons in de buurt. Tijdens mijn zoektocht naar artikelen die ik nooit kan vinden, stond ik plotseling midden in een kerstafdeling. Vanaf de wand lachten vrolijk en goed doorvoede kerstmannen mij toe terwijl op de achtergrond een stemmig koortje 'O Denneboom' ten gehore bracht. Heeft u dat nu ook? In mijn gevoel beginnen de feestdagen ieder jaar vroeger. In oktober kun je de kerstkransjes al kopen! Zonder probleem rijgen we verschillende feesten aaneen tot een lange feestperiode zonder pauze. De 'versiering-vrije-periode' tussen Sinterklaas en Kerst behoort in dat opzicht tot een ver en stoffig verleden. Als je de reclame mag geloven vieren wij in dit land bijna anderhalve maand aaneengesloten feest.

Dit zo schrijvend moest ik terugdenken aan een bewoner die ik een paar jaar geleden sprak. Ze kwam uit Letland en was aan het eind van de oorlog gevlucht voor de oprukkende Russische troepen. Weken had ze samen met haar moeder gelopen over besneeuwde en nauwelijks begaanbare wegen. Uitgeput en meer levend dan dood was ze uiteindelijk in Kassel terechtgekomen. Ze vond onderdak bij een seinwachter die blijkbaar tegen het einde van de oorlog nog her en der wat voedsel kon bemachtigen. Hij schonk de twee ondervoede vrouwen warme melk. 'Het was feest' wist ze zich na bijna zestig jaar nog te herinneren.

Bij alle bijzondere gebeurtenissen die ze daarna meemaakte dronk ze warme melk. 'Een feestdrink bij uitstek.'



Voor een ieder zal het woord feest een andere invulling hebben. Daarnaast kan die invulling in de loop van de jaren ook veranderen. De omstandigheden waaronder je feest viert zijn van doorslaggevende betekenis. Velen van u zullen tijdens de feestdagen terugdenken aan vroeger. De tijd verkleurt het beeld. Zaken die minder leuk waren verdwijnen en de prettige ervaringen blijven. Wat geweldig dat het bij ons mensen zo werkt. Stel je eens voor dat het andersom zou zijn!

Echt feest ontstaat niet buiten ons, maar komt vanuit onszelf zei Martin Luther King ooit. Zo denkend gaat het er dus niet om dat we wachten tot het feest 'vanzelf' van buiten naar ons toe komt. Feestversiering is op zijn best ondersteuning maar nooit aanleiding of oorzaak. Feest vieren in je eentje kent zo zijn beperkingen. Het delen met anderen geeft een extra dimensie. Op die manier ligt er een taak voor ons allen weggelegd. In dat opzicht wens ik u, mede namens de Raad van Toezicht, goede feestdagen toe.

D. Plessius

Prinsesje geboren

Op zondag 7 december werden we verblijd met de geboorte van de dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Een bijzondere gebeurtenis omdat dit meisje, wanneer alles voorspoedig verloopt, later de koningin van Nederland zal worden. Wij wensen vanuit Bredevoort Prins Willem-Alexander en prinses Maxima en natuurlijk ook hun ouders en grootouders veel voorspoed en geluk met het kleine prinsesje.





Er was eens een man, die het kerstfeest gróndig wilde vieren..... Hij haalde

een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers, die bij zo 'n feest horen. Aan de lamp hing hij één van die rode bellen, die –opgevouwen- weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen..... Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang – over drie winkels verdeeld – in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit..... Naast elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen! Dat was het teken om binnen te komen!

Zijn vrouw en kinderen die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen..... 'Nee maar,' zeiden ze, 'dat had je nou niet moeten doen.....' Maar omdat hij het tóch gedaan had, gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.....

'En nu gaan we niet alleen smullen,' zei de man, 'maar we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.' En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats..... Maar het kind werd ten slotte tóch geboren, zij het in een stal.....

En toen begonnen ze te eten! Want nu mócht het (al was er dan veel ellende in de wereld).

'Kijk,' zei de man, 'dát is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.' En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers..... Maar het was ook 2000 jaar geleden, moet je denken..... Zoiets kwam nu niet meer voor.....

En op dát ogenblik werd er gebeld.....?

De man legde de banketstaaf, die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord..... 'Dat is nu vervelend,' zei hij, 'er is ook altijd wat.' Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.....

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. (Het was namelijk een witte kerst).

De beide mannen keken elkander een ogenblik zwijgend aan.... En toen werd de één door een grote drift bevangen.... 'Uitgerekend op Kerstmis,' zei hij, 'zijn er geen ándere avonden?' En hij sloeg de deur hard achter zich dicht.....

Maar – terug in de kamer- kwam er een vreemd gevoel over hem..... en de tulband smaakte hem niet.....

'Ik ga nog eens even kijken,' zei hij, 'er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.....'

Hij liep terug naar de stoep....en keek in de warrelende sneeuw..... daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was....

Hij holde naar de hoek... en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien.....

Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost..... (want het was – zoals gezegd- een witte Kerst....)

Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen...

'Zeg maar even niets' zei hij, 'die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.....'

Het werd nog een heel prettig kerstfeest: het was in jaren niet zo echt geweest....

Het bleef sneeuwen, de hele nacht door.....en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.....



Kerstster



*Haar handen bij het goudpapier
vroeg zij: 'Is 't een cadeau?'
De oude man zei zachtjes: 'Nee,
geeft u 't mij maar zo.'*

*De ster, van zilverig karton,
profaan in plastic tas,
verhaastte zijn wat moeizame
en ongelijke pas.*

*De wind verkilde zijn gezicht,
bewerkte merg en been.
De pijn van eenzaam ouder zijn
sloop door zijn wezen heen,*

*werd niet verzacht door glans en glitter
en neonlicht op straat.*

*Dat was, net als zijn zilverster,
armzalig surrogaat.*

*Zijn blik zocht licht aan het hemeldak,
maar vond er grijs en zwart
dat samen met winterkou
bezit nam van zijn hart.*

*Toch.... toen de ster thuis schitterde,
veel mooier dan hij dacht,
was het alsof dat twinkellicht
zelfs warmte in hem bracht.*

Ria Gierveld-Lazoe

Afscheid van de huisomroep



In bovengenoemde brief wordt u geïnformeerd over het stoppen van de activiteiten van de huisomroep.

Even een terugblik op het ontstaan van de huisomroep. Eind

jaren tachtig kwam het idee om op 't Hoge Veld een eigen huisomroep te beginnen. Een groep vrijwilligers ging daarna van start met het presenteren van een paar programma's. Bewoners genoten ervan en al snel breidde het programma zich uit en werden de uitzendingen ook op Beth San en Sint Bernardus uitgezonden.

Jarenlang hebben de bewoners met veel plezier geluisterd naar het verzoekplatenprogramma of de uitzending met lichtklassieke muziek, geestelijke liederen etc.

Echter door onder andere de intrede van de 24-uurs televisie werd het luisteren minder en heeft de huisomroep nu besloten een andere weg in te slaan.

Fijn dat toch de dagopening en de uitzending van de Vergadering der Gelovigen nog blijven doorgaan.

Hierbij willen we alle vrijwilligers van de huisomroep heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet welke men jarenlang heeft gegeven.

Namens bewoners en medewerkers van 't Hoge Veld, Beth San en Sint Bernardus.



Even voorstellen



Deze nieuwe bewoonster is een geboren en getogen Bredevoortse. Ik heb het hier over mevrouw Hinkamp-de Ruyter. Mevrouw is op 23 maart 1922 geboren te Bredevoort. Ze is opgegroeid aan de Koppelstraat. Mevrouw is jarenlang in betrekking geweest bij dominee Plug.

Ze is in 1944 getrouwd en huisvrouw en moeder geworden van drie kinderen. Ze woonde toen aan de Pater Jan de Vriesstraat. Nu is zij ook oma van acht kleinkinderen.

Mevrouw Hinkamp woont sinds september in Sint Bernardus en zegt zelf dat ze het goed naar haar zin heeft. Ze leest graag en kijkt televisie. Ze houdt nog altijd van het poetsen in huis en vindt het bijzonder leuk om aan de activiteiten deel te nemen. We wensen haar dan ook nog een fijne tijd in Sint Bernardus toe.

Oscar

Op 7 augustus jl. kwam Oscar in Sint Bernardus wonen. Oscar had als blindengeleidehond gewerkt en was met pensioen gegaan. Omdat hij niet bij zijn oude baas kon blijven, werd er een nieuw thuis voor hem gezocht en zodoende kwam Oscar in Sint Bernardus terecht. Het duurde niet lang voor Oscar gewend was aan de bewoners. Hij



wist precies bij wie hij moest zijn voor een lekker hapje, een koekje of wanneer hij uit moest. Helaas werd Oscar ziek en had hij pijn. De dierenarts heeft al het mogelijke gedaan om Oscar weer beter te maken, echter zonder resultaat. Oscar kon niet meer beter worden.

Op 24 november is Oscar overleden, in het bijzijn van enkele bewoners. Op 25 november is hij gecremeerd in het dierencrematorium op de Heelweg.

Bedankt - Bedankt - Bedankt - Bedankt -

Stichting Marga Klompé, bedankt voor de geweldige afscheidstournee van 28 en 29 oktober jl. in Beth San, Sint Bernardus en 't Hoge Veld.

Als je daarna de albums en de kaarten weer eens doorneemt en leest, dan realiseer je je nog meer hoe het personeel je heeft ervaren als collega. Zeker niet te vergeten, alle bewoners van de drie locaties met de fijne bewoordingen, ieder op zijn eigen manier.

Het aanbieden van de sculptuur 'Van mens tot mens' namens de Stichting. Van collega's van De Koele, het schilderij en het afscheidslied (wijze: achter in 't stille Klooster). Van bewoners en personeel van 't Lindehöfken een beeldje van 'technische-dienst-medewerkers.'

Niet te vergeten de bloemlezing door H. Onstenk, 33 jaar in de zorg, en verder alle andere sprekers voor hun mooie uiteenzettingen.

De fijne reacties die ik heb mogen ontvangen van relaties waar ik als technische-dienst-medewerker veel mee heb samengewerkt.

Dan, niet te vergeten, de kaartjes, bloemen en bonbons en dergelijke van o.a. personeelsvereniging, oud-collega's, vrijwilligers en overige relaties.

Een mooier afscheidstournee hadden jullie mij niet kunnen geven.

De foto's zijn inmiddels ontwikkeld. Hiermee kom ik t.z.t. wel op de locaties.

BEDANKT!

Gerrit Walvoort



Gedicht voor de avond- wrijwilligsters

Betsy is van alle markten thuis, de bie, de koffie, de vrienden en zelfs met fototoestel



en soms nog even nakletsen met bewoners, nee, ze gaan niet allemaal vroeg naar bed



namens de bewoners zeg ik jullie: KOFFIEDAMES, WE WILLEN JULLIE NIET MEER KWIJT!

Tot de volgende keer, OP DE KOFFIE

*In Sint Bernardus kun je op de koffie komen
en over dertien dames dromen
wie deelt er vanavond de klontjes en koffie uit
en krijgen we koffie met een koekje of beschuit
ja, ja, Sint herinnert het zich nog wel
of van Freja, ze staat voor de klas
maar met ouderen is ze ook in haar sas
kleuren kon ze, tot achter haar oren
toen ze tot de jubilarissen ging behoren
en Tine woont haast naast het grote huis
en voelt zich er helemaal thuis
ze wil graag meer doen voor de oudere mens
en met een uitstapje helpen is haar wens
Tja en dan Joke, met haar kun je aan de koffie blijven
's morgens, 's middags én 's avonds kun je van haar een kopje krijgen
met Sini is Sint ook erg blij,
want naast koffiedame is ze er ook nog hulppiet bij
cadeautjes halen met een surprise en een gedicht
en dat alles met een vrolijk gezicht
Jenny deelt ook graag koffie uit
en kan prima breien, naar verluidt
de kleinste sokjes worden als surprise vroegtijdig gebracht,
ha heerlijk, wat een handige sinterklazenhulpkracht
Truus, laat haar maar schuiven met de koffiekar
ach, nu is Sint toch wat in de war
bijna vergeten je te feliciteren met je trouwdag
Sint hoopt dat je had een gezellige dag
ach en dan komt Cathrien met koffie, een praatje en een sigaret
en Jo is regelmatig van de partij
en maakt vele mensen blij
met een grapje, hartelijke lach en koffie toe
moet Sint nu toch eens naar Thea toe
die kun je nog eens om een boodschap sturen
en naast koffievrijwilligster als surprisemaakster inhuren
voor dit jaar
maakte ze een tas met boterhammen klaar
Rikie kwam er als laatste bij
maar voelt zich nu goed bij de dertien in een rij
Ook zij brengt warmte en gezelligheid met koffietijd
Sint wil je dan ook nog lang niet kwijt
Hanny is vele uren in het Sint Bernardushuis
ben je met de koffie nog wel eens thuis?
Sint is blij met al je hulp en luist 'rend oor
en nu zing je ook nog in het Bernarduskoor
Gerrie is de laatste op de koffielijst
er is één ding dat Sint zeker prijst
aandacht voor de bewoner met respect en een goed gesprek
daarnaast ook nog 't trefpunt, 't is toch haast te gek
't voelt goed, zeker niet als dertien in een dozijn
met deze dames kun je nog eens op de koffie komen, dat is fijn
voor vanavond is de keus koffie of chocola
dat mag ook wel, zo één keer in het jaar
dank voor alle koffie, praatjes en gezelligheid
Tot de volgende keer, OP DE KOFFIE*



Sint Nicolaas in Sint Bernardus 2003



Donderdag 4 december was het eindelijk zo ver. Sint Nicolaas had aangekondigd dat hij om ± zeven uur de bewoners een bezoek zou brengen.

De zaal zat bomvol met bewoners, bijna iedereen was aanwezig, een grote groep van 'De Veste' was ook present. De avondvrijwilligsters van Sint Bernardus waren ook

aanwezig en dat had een reden. De vrijwilligsters (dertien dames) verzorgen altijd de aankoop van de cadeau's, ze maken de surprises én ze maken bij ieder cadeau een gedicht. Dus eigenlijk zijn het de assistentes van Sint Nicolaas. De dames kunnen dus nog wel iets anders dan koffie schenken (ik vind koffiedames ook een heel raar woord).

Eerst was er chocolademelk met speculaas en er werd wat aarzelend gezongen (door de spanning natuurlijk) en ja hoor, daar gingen de deuren open en kwam Sint Nicolaas binnen, vergezeld door één Piet. Maar ja, het ook zo 'n drukke tijd!!! Sinterklaas zag er nog heel vitaal uit voor zijn leeftijd en dan nog wel in deze drukke weken. Maar ik zag wel dat hij af en toe een hartversterkertje nam, dat had hij vast nodig. Er moesten veel bewoners naast hem op het bankje plaatsnemen. En toen moesten de avondvrijwilligsters op het matje komen. Sinterklaas had een prachtig gedicht gemaakt, wat zeer op prijs werd gesteld door bewoners en vrijwilligsters. Aan het eind van dit alles was de Sint zeer vermoeid en nam voor dit jaar afscheid van de bewoners van Sint Bernardus. Na nog een hapje en een drankje kwam aan dit heerlijke avondje een eind.

Tot volgend jaar, Sint Nicolaas!

Betsy Buesink

Arrels de St. Juan

De Aaltense dansgroep 'De Klepperklumpkes' zijn in het voorjaar een week op uitnodiging naar Menorca geweest. Begin november was het tijd voor een tegenbezoek van de Menorcaanse dansgroep 'Arrels de St. Juan.'



De Menorcaanse groep komt uit de plaats Ciutadella, dat ligt in het westen van Menorca. Menorca is een eilandje in de Middellandse Zee en deel van de Balearen, waaronder o.a. Mallorca, Ibiza enz. horen.

Donderdag 6 november kwam de groep een optreden verzorgen in Sint Bernardus. De groep bestond uit 44 personen. Ze brachten de hele familie mee, ouders, broers, zussen enz. en omdat het een jonge groep is, brachten ze ook hun kinderen mee, er waren zelfs drie baby's bij. Het was een kleurige en fleurige show. Voor hun muziek, ze werden begeleid door een hele groep, maakten ze gebruik van gitaren, veel castagnetten en zang. Ik ben ook gaan kijken en ik was heel enthousiast over hun optreden en klederdracht. Er was ook een klein meisje bij: Anna. Ze was twee jaar, ook zij was gekleed in de prachtige klederdracht en danste op haar manier leuk mee. Ik heb gehoord dat de groep heel enthousiast was over Sint Bernardus en over Nederland. Amsterdam was het helemaal, ze zijn er zelfs twee maal over een dag naar toe geweest, overnachten was te duur. Dat zal dus een goede promotie worden van Nederland op Menorca

Betsy Buesink



Wie ben ik?



Herinneringen uit mijn kindertijd...

De foto is genomen toen ik ongeveer een maand of acht was. Ik ben geboren en getogen in de oude mijnstreek, in de buurt van Heerlen. En ik ben de oudste van vijf kinderen. Het was geen gemakkelijke tijd, het was oorlog. Ik kan me nog wel herinneren dat we 's nachts uit bed werden gehaald om te schuilen in de kelder. Vliegtuigen van de geallieerden vlogen over om steden in het Ruhrgebied te bombarderen. Huizen werden getroffen door bommen en granaten. Toen ik naar de kleuter- en lagere school ging, liep ik met vriendjes langs huizen in puin. Ruimte genoeg om spannende spelletjes te spelen. Klimmen en klauteren vond ik blijkbaar heel aantrekkelijk. Eén keer ben ik vanuit de dakkamer op de tweede etage van het huis van een tante geklommen. Ik balanceerde in de dakgoot, maar werd gelukkig bijtijds ontdekt

door mijn oom. Doodsbang heeft hij me eruit gehaald en toen stevig..... enfin, dat laat zich makkelijk raden.

Het leven in het dorp werd gedomineerd door twee mijnbedrijven. Er stond een elektriciteitscentrale met reusachtige koeltorens. Dag en nacht hoorde je het lawaai en geluid van mijnkoolwagentjes die via schachten naar boven werden gehaald. Er kwamen veel mensen van buiten: uit alle delen van Nederland, maar ook uit Duitsland, Polen, Joegoslavië.... als je nu over het kerkhof loopt zie daar veel buitenlandse namen. In die tijd dus al multicultureel. Later kwamen daar nog Italiaanse, Spaanse en Marokkaanse gastarbeiders bij. Toen ik een jaar of negen was, werd ik misdienaar in een zogenaamd gezellenhuis. Daar woonden voornamelijk buitenlandse arbeiders. Om de week zes dagen elke morgen om kwart over zes opstaan om om zeven uur de mis te dienen.... 's Zondags was er om tien uur een hoogmis. Ik herinner me nu nog de vreemde en doordringende kooklucht die er hing. Veel mijnwerkers rookten niet, maar pruimden.

Na school was er bijna altijd tijd om te spelen met mijn vriendjes. De vader van een vriend had een bouwmaterialenbedrijf. Een ideale plek om te voetballen, huisjes ondergronds of bovengronds te bouwen of om jongensstreken uit te halen. Ruimte te over! Op mijn lagere schooltijd kijk ik met veel plezier terug... En ja, de rest van het verhaal is teveel om er nu nog over te schrijven....

Frans Trieschnigg
geestelijk verzorger

De nieuwe foto!



Wie, o wie is dit meisje dat zo tevreden op haar vingers ligt te sabbelen?



Verjaardagen

20 december: Dianne Kämink
25 december: Marian Jetten
29 december: Miranda Lankveld
2 januari : mevr. Obbink-te Voortwis, app. 117
4 januari : mevr. Van Eerden, app. 213
18 januari : Marion Beek
19 januari : mevr. De Bruin, app. 207
19 januari : Wilma Nijland

De redactie wenst u allen een goede en fijne verjaardag toe!

Mutaties

Sint Bernardus:

Mevrouw E.A. Groeneveld-Hoddebagh is op 22 november 2003 in appartement 204 komen wonen.

Wij wensen haar een goede tijd in Sint Bernardus.

't Hoge Veld:

Verhuisd

naar de Molenberg op 30 oktober 2003:
mevr. G.M. Frenken-Nijhuis, app. 013.

Overleden

9 november 2003: mevr. L. Hebly-Bosman, app. 207
28 november 2003:
mevr. E.J. Wiggers-te Sligte, app. 105

Nieuwe bewoner

per 1 december 2003: dhr. W. Koster, app. 114

Beth San:

Nieuwe bewoners:

per 1 november mevr. G.B. Rusink-Schoppers, app. 204,
per 7 november mevr. E. van Lochem, app. 208,
per 8 november dhr. J.W. Bruil, app. 122

Agenda

wo. 17 dec.	Kerststukjes maken voor uzelf	14.30 uur
do. 18 dec.	Bewegen op muziek Welfare	11.00 uur 14.30 uur
vr. 19 dec.	Winterverhalen	14.30 uur
za. 20 dec.	Weeksluiting	19.00 uur
ma 22 dec.	Kerstviering m.m.v. ds. Maria Baan, dhr. Berenschot en het Bernarduskoor	16.00 uur
di. 23 dec.	Bibliotheek	10.00 uur
wo. 24 dec.	Verhalenmiddag	14.30 uur
do. 25 dec.	Eerste Kerstdag – diner	
vr. 26 dec.	Tweede Kerstdag – spelmiddag met Henny	15.00 uur
za. 27 dec.	Weeksluiting	19.00 uur
di. 30 dec.	Bibliotheek	10.00 uur
wo. 31 dec.	Oudejaarsbijeenkomst	15.00 uur
do. 1 jan.	Nieuwjaarsdag 2004	
vr. 2 jan.	Nieuwjaarsrolletjes bakken/nieuwjaar winnen	14.30 uur
za. 3 jan.	Weeksluiting	19.00 uur
ma. 5 jan.	KBO nieuwjaarsreceptie	
di. 6 jan.	Trefpunt	
wo. 7 jan.	Nägelhöltjen	
vr. 9 jan.	Bloemschikken	
za. 10 jan.	Weeksluiting	19.00 uur
ma. 12 jan.	Bingo	
wo. 14 jan.	Comité 3 kerken, verhalen Jan Hoftijzer en muziek Onder de Linde	
vr. 16 jan.	Denksport	
za. 17 jan.	Weeksluiting	19.00 uur

Weeksluiting

datum	voorganger	organist
20 dec.	dhr. W.A. Maarsingh	dhr. J. Koning
22 dec. Kerstviering	ds. Baan/Van Voorst 16.00 uur	dhr. J.H. Berenschot
27 dec.	mevr. R. Jentink	dhr. H.W. te Bokkel
3 jan. W. en C.	pastor Koster	dhr. J.G. te Lindert
10 jan.	ds. C. Gros	dhr. W.A. Maarsingh
17 jan.	pastor Trieschnigg	dhr. D.A. Heusinkveld



In de puzzel van de vorige maand waren helaas een paar foutjes geslopen, ondanks deze foutjes werden er gelukkig toch goede oplossingen ingezonden. De oplossing was: SIERPLANT. De winnaar is: Tjeerd Scholtz, Amthuiswal 7a, Bredevoort.

Puzzelpagina



Van harte gefeliciteerd en je ontvangt de prijs zo spoedig mogelijk!

De nieuwe puzzel:

Herken het land van herkomst en vul dat in in de vakjes. VEEL SUCCES!



We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk

Abonnement

Wilt u de Krant van 't Zand ontvangen of wilt u zich afmelden, dan kunt u zich wenden tot:

Dianne Schaapveld
't Wallekje 3
7126 AR Bredevoort
tel. 0543-451783

"Exclusief
zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER , BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543 451754, fax 0543 451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij
te Mebel bv

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDIJF
WALHOF
- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



**Restaurant
Bertram**

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54