

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - mei 2003 - nr. 9



Van Pasen naar Pinksteren

Voor onze krant de tijd tussen het april - en
meinummer.

Eigenlijk wel een bijzondere tijd, vanwege de feest-
en gedenkdagen in die weken, waaraan we graag
aandacht geven natuurlijk .Ik zet ze hieronder op
een rijtje:

PASEN

(zie "Paasgedachten" in vorig nummer):

"Pasen is geloven in de opstanding van Jezus.
Het wil zeggen, dat God de mens niet loslaat en
niet aan de dood prijsgeeft"

BEVRIJDINGSDAG

(5 mei)

*"Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt.*

*Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons tot zijn eer
dees overwinning geeft*

(Gezang 416)

HEMELVAARTSDAG

(29 mei):

*"Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging"*

(Gezang 234)

PINKSTEREN

(8 en 9 juni)

*De wereld is gewonnen
door Woord en Geest,
zoals het is begonnen
op 't Pinksterfeest,
zoals in alle talen
het is verstaan,
zo zal het zich herhalen
van nu voortaan !*

(gezang 251)

U ziet, ik heb in het rijtje telkens een toepasselijk
lied opgenomen. Zo klinkt de Paasgedachte aan
het begin ook hier (en telkens weer) door.

D. BEKIUS



De grote schoonmaak

Mevrouw Van Vriezeveen kijkt naar buiten waar het zonnetje heerlijk schijnt en besluit haar dochter te bellen met de vraag wanneer ze komt helpen met de grote schoonmaak.

Ze loopt naar de telefoon en zoekt het nummer op dat voor haar geprogrammeerd staat, "toch wel handig zo 'n ding", denkt ze. De "telefoon" gaat over en ze hoort haar dochter Marjolein zeggen: "U spreekt met de familie Van der Tocht, wij zijn op dit moment niet thuis, spreek een boodschap in na de piep en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug". Bah, denkt mevrouw van Vriezeveen, weer zo 'n nieuwerwets ding en ze gooit de hoom weer op de haak. Ze houdt niet van die antwoordapparaten, ze weet nooit wat ze zeggen moet.

Mw. Van Vriezeveen gaat aan de keukentafel zitten en denkt: Als ik nu zelf eens begin en wat mij niet lukt, vraag ik gewoon aan Marjolein als ze deze week komt". Ze staat op en loopt naar haar slaapkamer en begint al haar jurken uit de kast te halen en legt ze op haar bed. Eén voor één kijkt ze deze na en waar wat mee aan de hand is zoals een naadje los of een knoopje eraf legt ze apart. Als ze een uurtje bezig is kijkt ze rond en ziet hoe haar slaapkamer veranderd is in een slagveld van jurken, onderbroeken, b.h.'s onderjurken en nog veel meer.

Ze is er moe van en roept geïmiteerd: "Dat schiet niet op zo alleen" en besluit nogmaals haar dochter Marjolein te bellen. Ze loopt naar de huiskamer en belt haar dochter en ze zucht als ze deze hoort. "Goedemorgen met Marjolein".

"Ha Marjolein met mij, wil je meteen deze kant op komen want ik heb de hele kast al uitgepakt en ik kan het echt niet alleen hoor, daar moet je

me echt mee helpen", ratelt mevrouw Van Vriezeveen in één adem door. "Ho mam wat ben je toch allemaal aan het doen, die kast hebben we drie maanden geleden ingeruimd toen je in het verzorgingshuis kwam wonen, waar heb je last van, lentekriebels of zo?"

Mevrouw Van Vriezeveen is even stil, ze is geschrokken van de reactie van haar dochter en beseft dat haar dochter gelijk heeft, ze was dat vergeten. "Mam, mam waarom zeg je niets", roept Marjolein bezorgd.

Mevrouw Van Vriezeveen zegt heel zacht: "Het was mooi weer en ik dacht laat ik al vast met de grote schoonmaak beginnen., zoals vroeger". Ze hoort Marjolein zeggen dat ze er aan komt en ze legt de telefoon terug op de lader.

Ze gaat zitten en staart voor zich uit. Wat is er toch veel veranderd de laatste tijd, goh dat ze vergeten was dat ze hier pas drie maanden woonde, nou ja denkt ze dan ben ik blijkbaar snel gewend geraakt aan mijn nieuwe plekkie. Ze staat op en gaat koffie zetten, dan is deze bruin als Marjolein komt.

Terwijl ze de koffie in het filterzakje doet, moet ze denken aan de tijd dat ze nog thuis woonde op de boerderij.

Elk jaar begon haar moeder als het zonnetje begon te schijnen aan de grote schoonmaak. Elke dag werd er wel een kamer aangepakt, alles moest dan uit de kasten gehaald worden en lag dan op het rek buiten in de achtertuin.

Ze moet ineens lachen want ze weet nog hoe haar vader liefst de boerderij ontvluchtte als haar moeder weer bezig was, hij zorgde dan vaak dat hij onvindbaar was, want anders werd hij voor haar karretje gespannen.

Ze weet nog goed dat ze een keer eieren ging halen in het kippenhok en daar haar vadervond, hij lag tegen de wand te slapen.

Ze maakte hem wakker met de vraag wat hij daar toch deed en toen zei vader: "Niets tegen je moeder zeggen hoor, ik word niet goed van die schoonmaakwoede van haar en loop haar anders steeds voor de voeten, tenminste dat zegt ze steeds". Ik pakte de eieren en liep naar binnen waar moeder de tafel aan het dekken was voor het middageten. Ze vroeg aan mij of ik vader gezien had en in mijn onschuld zei ik: "Ja, in het kippenhok, maar vader zei dat ik niets tegen u moest zeggen anders liep hij u in de weg". Moeder deed haar schort af en liep naar buiten, mij met een schuldgevoel achterlatend want ik had gemerkt dat ik mijn mond voorbij had gepraat.

Ja, dat was een mooie tijd denkt mevrouw Van Vriezeveen. Als er gebeld wordt staat haar dochter voor de deur, deze heeft een rode gelaatskleur van het fietsen en kijkt niet vrolijk bedenkt mevrouw Van Vriezeveen.

"Mam, wat is er met je aan de hand?", ze loopt meteen door naar de slaapkamer en moppert over de puinzooi die ze aantreft en begint alles weer in de kast te hangen onder luid protest van haar moeder.

"Marjolein, laat dat nu liggen, ik had alles al gesorteerd op wat stuk was of naar de reservekast kan omdat het winterkleding is" en trekt onderwijl ze dat zegt jurken uit de hand van haar dochter. Marjolein kijkt haar moeder aan en gaat op bed zitten. "Okee vertel waarom moet alles er nu ineens uit?"

Moeder gaat naast haar dochter zitten en zegt dat ze, net als vroeger grote schoonmaak wilde gaan houden, maar even niet beseft had dat het dit jaar nog niet nodig was.

Marjolein zegt: "Mama, volgens mij hoeft dat nooit meer, hier wordt één keer in de week alles geпоetst door één van de medewerkers en de kasten en andere dingen doe ik dan toch tussendoor, dus ga jij nu maar lekker genieten van het mooie weer door een eindje te gaan lopen of op het balkon te gaan zitten en laat de schoonmaak voor wat het was".

Samen ruimen ze de kast nog even in en Marjolein brengt de winterkleding naar de extra kast die het zorgcentrum heeft. En als ze later op het balkon een kopje koffie drinken begint mevrouw Van Vriezeveen in eens te grinniken en zegt: "Weet je nog hoe opa wel eens mopperde op oma als zij weer over de grote schoonmaak begon?" Ja, dat wist Marjolein nog wel en dan kreeg ze weer het verhaal van opa in het kippenhok te horen.

Marjolein kijkt haar moeder vertederend aan en zegt: "Ja mam, het is maar goed dat jij niet zo was, maar dan moet je nu niet ineens zo gaan worden.

Samen schieten ze in de lach en genieten van het heerlijke weer en hun koffie.

----De grote schoonmaak hoeft niet meer-----

Marion Beek



FOTO "WIE BEN IK?" KRANT NR. 6 FEBRUARI 2002!!!



De redactie van deze krant is soms nog zoekende naar "wie ze zelf zijn" en daarom vergeten om een verhaaltje behorende bij de foto van de rubriek - Wie ben ik? - van de krant van februari 2002 te plaatsen in de daarop volgende krant van maart 2002.

Alsnog het verhaal:

Dit kleine meisje ben ik dus, Leonne Gussinklo.

Op 25 april 1974 kwam ik ter wereld.

Met mijn ouders en grote zus Heidi woonde ik aan de Kruisdijk in IJZERLO.

Mijn jeugd was erg fijn!!! Ieder jaar ging ik met mijn ouders en zus op fietsvakantie, wij als kinderen en heel veel bagage bij pa en ma achterop en mijn vader trok ook nog een fietskar met alle nodige spullen. In die tijd (25 jaar geleden) waren we echt een bezienswaardigheid.

Toen ik acht jaar was, kreeg ik er een broertje bij, Jelmer, wat waren we blij!!! (toch leuk zo 'n levende pop).

De eerste paar jaar waren mijn broer en ik dikke maatjes, totdat hij ging praten en zijn mond nooit stil stond. (ook niet om half zes in de ochtend). U zult begrijpen dat er op zo 'n moment erge ruzie gemaakt werd.

Na acht jaar op de Kruisdijk te hebben gewoond, kwam ik op de Möllenes in IJzerlo te wonen.

Het was daar prettig wonen Het huis stond dicht bij de school " 't Warmelinc" en bij de manege "Westervelt" waar ik bijna iedere dag te vinden was. Paardrijden was m 'n lust en m 'n leven, ik kroop op elk paard, ik ben nooit bang geweest, ook al gooide het paard mij regelmatig van z 'n rug.

Als twaalfjarig meisje ben ik met mijn vriendin een week lang met het paard op vakantie geweest. (Na een week weet je dat je billen hebt). Mijn moeder begrijpt nu niet meer hoe zij het aandurfde om twee jonge meiden te paard met vakantie te laten gaan.

Inmiddels woon ik met mijn man en dochter in Aalten. Ik vind het heerlijk om dicht bij mijn familie te wonen. We zien elkaar erg vaak.

Het contact met mijn kleine grote broer is weer helemaal koek en ei. We zien elkaar helaas weinig want hij woont en werkt (bij radio en t.v.) in Amsterdam. We bellen wel zeker twee keer in de week.

Al met al kijk ik terug op een hele fijne jeugd met heel veel dierbare herinneringen die ik altijd zal blijven koesteren.

Groetjes,
Leonne Gijsbers-Gussinklo

BETREFT DONATIES - STICHTING VRIENDEN VAN SINT BERNARDUS

Reeds meer dan tien jaar kent onze stichting een minimum donatie van f 10,- per jaar (4,50 Euro). Hiervoor krijgt u onder andere tien maal per jaar de fraaie Krant van 't Zand gratis thuisbezorgd. De kosten van het drukken zijn echter wel steeds gestegen, alsmede de verzendkosten voor dié donateurs die de krant per post ontvangen. Wij willen de donateurs dan ook vragen akkoord te gaan met een minimum bijdrage van 6 Euro per jaar.

Velen van u hebben aan ons een machtiging gegeven om deze jaarlijkse donatie van uw rekening af te schrijven.

In augustus/september 2003 zullen wij uw bijdrage voor 2003 via de bank innen en vertrouwen op uw akkoord dat dan het aangepaste bedrag van Euro 6,- wordt afgeschreven.

Mocht u echter hiertegen bezwaar hebben, wilt u dan contact opnemen met ons bestuurslid: Dianne Schaapveld, tel. 0543-451783.

Dianne verzorgt de gehele donateursadministratie en is dus ook het aanspreekpunt ingeval van adreswijziging, verhuizing, overlijden etc. Wilt u wijzigingen uitsluitend aan haar doorgeven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Bernardus.

HET MYSTERIE VAN HET PAASEITJE

Woensdagochtend staat er op ieder koffietafel een mooie eend versierd, zoals het met de Pasen hoort, gevuld met buxusgroen en mooie..... gekleurde paaseieren

Enkele dagen later is het niet, zoals in de natuur gewoon, in elk mandje nog meer eieren.

Nee helaas, de eieren zijn weg, er staan alleen nog lege stokjes in het groen.

Alleen bij de herentafel. Daar staat ieder ochtend weer een buxuseend met....lekkere glanzende chocolade-eitjes.

Hoe kan dat? De heren weten er meer van, en de weddenschap met de zuster, willen ze niet verklappen.

't Is te hopen dat al die chocolade-eitjes u goed bekomen.

Groeten van de paasbloemendames.

Noot van de redact*ei*:



het is een myster*ei*!

BROODJES BAKKEN.

Gezellig met een hele groep paashaasbroodjes bakken in de zaal. Met wit-, bruin- en rozijnendeeg.

Zo zijn er fraaie en lekkere creaties ontstaan.

Heel het huis geurde naar vers gebakken brood, en allen hebben het zich goed laten smaken.

Jet Heusinkveld.



TULIPA

Deftige naam voor "tulp"- heilige plaats in Turkije en Perzie- tulp vergeleken met het daar gebruikte hoofddekseel "dulband" of "tulband. Men denkt, dat daar de naam "tulp" van afgeleid is. (streekblad)
Heb dit nooit geweten, daarom opgeschreven, in het tulpseizoen.

TRAANTRAGISCH.

Radio op 3 april 2003:
*Vrouw aangerand door twee mannen. (de helden)
Ze ziet kans uit jaszak spuit met traangas te pakken. (goed zo!)
Mannen af.
Slot van dit bericht:
Politie probeert mannen op te sporen, maar ook wordt onderzocht of
vrouw **strafbaar** is, want traangas is een verboden wapen.....
(Zonder gas krijg ik daarvan de tranen in m'n ogen.....)*

WELKE DAG WAS DAT?

Bakken regen--veel lol---volksdans---touwtrekken--
--klimrek---enz..enz..
Allemaal drijfmat, maar toch.....
(Welke dag ? Juist : Koninginnedag 2003!
Houen zo! Ook bij droog weer!)

OUDERENPROBLEEM

streekblad 28 april)

Bejaarde 72-er wandelt in park.
67-Jarige brommer raakt hem.
Heftige ruzie. Bromfietser geeft leeftijdsgenoot een klap in het gezicht.
Een 19-jarige (!) plaatsgenoot levert de bromfietser af bij de politie !!
Wie heeft het nog over jeugdproblemen?

SOKKEN UIT - TENEN BLOOT.

"De Gelderlander" van 9 april:
Jubeltenen, kromme tenen enz.enz. Tenen vertellen alles over het karakter van mensen, zeggen deskundige "tenen" lezers.
Evenals ogen, zijn ook tenen spiegels van de ziel (!)
(Inderdaad dus: sokken uit - tenen bloot.)

DRIEWIELER.

Je begint er mee als kleuter.
En als senior is het je laatste vervoermiddel: de scootmobiel
(De Gelderlander van 28 april)

D. BEKIUS

Even voorstellen Vrouwen van Oranje



Misschien hebt u mij al rond zien lopen in de wandelgangen van Sint Bernardus, en dacht u, wie is dat toch?

Mijn naam is Lianne Jansen-Tolkamp. Vanaf 28 april ben ik in vaste dienst als verzorgende.

Na bijna elf jaar bij het verpleeghuis Pronsweide in

Winterswijk gewerkt te hebben, is het voor mij een uitdaging om nu op Sint Bernardus te mogen werken. Voor mij is Sint Bernardus niet helemaal nieuw, want ruim elf jaar geleden heb ik er een aantal keren vakantiewerk gedaan, en ik heb voor mijn opleiding twee keer over tien weken stage gelopen bij Sint Bernardus.

En Bredevoort is voor mij ook niet nieuw.

Op 8 augustus 1972 ben ik geboren op boerderij 't Nijveld aan de Kloosterdijk te Bredevoort-Aalten. De lagere school heb ik gevolgd op 't Zand. Daarna naar Aalten, Doetinchem en Lichtenvoorde voor het verdere onderwijs.

In 1991 ben ik samen met mijn ouders verhuisd van de Kloosterdijk naar de Prins Mauritsstraat hier in Bredevoort.

In 1994 ben ik gaan samenwonen met Arjan, ook aan de Prins Mauritsstraat, maar dan een huisje verderop.

En in 1997 ben ik met hem het huwelijksbootje ingestapt.

Ons huisje aan de Prins Mauritsstraat was maar klein, en inmiddels was ons dochtertje Melanie geboren, toen zijn we in november 2000 naar Arjan zijn oudershuis in IJzerlo verhuisd.

En vorig jaar is ons tweede dochtertje, Linette geboren.

Mijn hobby's zijn handwerken, knutselen, in de tuin werken en natuurlijk genieten van mijn gezin.

Na een klein stukje over mezelf verteld te hebben, ben ik nu niet helemaal vreemd meer voor u.

Hopelijk kan ik in de toekomst wat voor u betekenen en zullen we elkaar nog vaak zien.

Groeten van Lianne Jansen.

Dinsdagavond 15 april is een groepje bewoners van Sint Bernardus naar een Oranje-avond van de stichting Oranjecomité Aalten en de Gezamenlijke Ouderenbonden geweest. Deze avond kwamen elf Oranje prinsessen als "tableau vivant" op het podium van De Pol. Begonnen werd met de stammoeder Juliana van Stolberg en de laatste is koningin Beatrix. Bekende en minder bekende oranje vrouwen zijn aan ons voorgesteld, in kleding zoals toen werd gedragen, begeleid door een korte levensbeschrijving. De dames, allen lid van de ouderenverenigingen Aalten en Bredevoort, hadden zich ingeleefd in de uit te beelden persoonlijkheid, waarbij gezegd moet worden dat "Maike Meuje", koningin Emma en koningin Wilhelmina spontaan een applaus in ontvangst mochten nemen. Een mooie avond uit de Nederlandse geschiedenis, met samenzang van vele oude liederen en na de pauze een oranjekwis met voor iedereen.....natuurlijk.....een Oranje prijsje.



Namens de bewoners van Sint Bernardus, bedankt voor de mooie avond. Zo 'n initiatief is voor herhaling vatbaar.

Jet Heusinkveld

WAT ETEN WE VANDAAG???



U, bewoner van Sint Bernardus, weet als geen ander hoe lekker de middagmaaltijd is. Iedere dag wordt er hard gewerkt in de keuken van 't Hoge Veld.

Toch vinden wij, bezoekers van de Meerzorg, het soms heerlijk om zelf eens iets te koken.

Onderling wordt besproken wat we gaan koken. Het komt er eigenlijk altijd op neer dat we alles héél en lekker vinden, of het nou stampot of macaroni is.

De ingrediënten van de maaltijd worden door de Meerzorgmedewerker ingekocht en dan mag het echte werk door de bewoners verricht worden.

De "piepers" worden geschild en de groente wordt gesneden. Tijdens de werkzaamheden

wordt er uitgebreid gekletst over hoe men vroeger kookte en dat de groente vers van het land kwam in plaats van de Edah.

Wanneer de potten en pannen staan te pruttelen op het vuur, verspreidt zich een heerlijke lucht door huize Bernardus. Deze lekkere lucht trekt heel wat bezoekers (vooral hongerige zusters) richting Meerzorg.

Om twaalf uur komen de pannen op tafel te staan en wordt er gesmuld van al dat lekkers. De zusters zijn altijd erg blij dat er nog restjes over zijn, u begrijpt: alles gaat schoon op!!

Al met al brengt de kookactiviteit heel veel sfeer en gezelligheid met zich mee. Als u nieuwsgierig bent geworden, dan mag u gerust de Uitkijk binnenlopen.....en wie weet.....valt er zelfs nog wat te snoepen!!

Groeten van bezoekers en medewerkers van de Meerzorg.

Kinderverdriet verdragen de Welfareleidsters niet

Het was de hele middag van de 26ste februari druk en gezellig, in en uitlopen, kopen, van zowel jong als oud.

Zo was er blijkbaar een leuke knuffel verkocht aan een basisschoolleerlinge die deze woensdagmiddag vrij van school had. Zij ging enthousiast naar huis, met haar nieuwe aanwinst. Daar ziet haar broertje die leuke knuffel, die hij ook zo graag wilde hebben.....

Huilen, brullen natuurlijk! Ik wil ook zo 'n knuffel! Wat doe je dan als moeder? Je stopt hem gauw een paar euro's in de hand en zegt: "Ga maar gauw naar Sint Bernardus en koop je er ook maar één".

Hij snel naar 't Zand en barstte bij het zien van de lege recreatiezaal in huilen uit.....!

Met de niet verkochte spullen in tassen en zakken gepakt, stonden de welfare helpsters bij de ingang van Bernardus te wachten op vervoer naar Aalten. Je vraagt aan zo 'n huilend knulletje, wat er aan scheelt....

Dan komt al huilend en snikkend er uit, dat hij graag een knuffel wilde hebben.

De zakken worden geopend en jawel zijn hartewens lag er nog juist tussen.....

't Was wel een euro onder de prijs....maar hij had niet meer in z' n knuistje....Hij huppelde blij naar huis...

Wij keken hem vertederd na...want kinderverdriet, verdragen we niet.....



VERJAARDAGEN

25 mei: de heer Kuiperij, app. 222.

De redactie wenst u een fijne dag toe!

In juni zijn er geen verjaardagen te melden!

MUTATIES

Sint Bernardus:

Op 13 april is de heer Morsink overleden.

Op 17 april is de heer Van het Wout overleden.

Wij wensen de familieleden veel sterkte toe bij het verlies van hun dierbaren.

't Hoge Veld:

Op 20 april is mevrouw H. Vreeman-Buesink overleden, app. 511.

Op 15 april zijn de heer en mevrouw G.H. Rutgers-Neerhof in app. 316 komen wonen.

Op 19 april is mevrouw W.A. Brinkmann-Hermann in app. 009 komen wonen.

Beth San:

Geen mutaties

AGENDA

di	3 juni	Bibliotheek	11.00 uur
wo	4 juni	Rummicub enz.	14.30 uur
do	5 juni	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vrij	6 juni	Bloemschikken	14.30 uur
za	7 juni	Weeksluiting	19.00 uur
di	10 juni	Bibliotheek	11.00 uur
wo	11 juni	Kermismiddag	14.30 uur
do	12 juni	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vrij	13 juni	Vogelgooien	14.30 uur
za	14 juni	Weeksluiting	19.00 uur
ma	16 juni	Bingomiddag	14.30 uur
di	17 juni	Bibliotheek	11.00 uur
wo	18 juni	Nägelhöltjen	14.30 uur
do	19 juni	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vrij	20 juni	Verhalenmiddag	14.30 uur
za	21 juni	Weeksluiting	19.00 uur
di	24 juni	Bibliotheek	11.00 uur
wo	25 juni	Zangmiddag	14.30 uur
		Vrijwilligersavond	
do	26 juni	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vrij	27 juni	Kwismiddag	14.30 uur
za	28 juni	Weeksluiting	19.00 uur



Oplossing maartpuzzel was: **ORKA**

De gelukkige winnaar is:

Bregje Twigt

Stadsbroek 4

7126 CR Bredevoort

MEIPUZZEL

VUL DE ONTBREKENDE WOORDEN IN:

KUSSEN - - - - 1 AUTO

WIND - - - - - 2 - BRON

TAND - - - - - 3 SLAG

DUIM - - - - 4 OUD

RAD - 5 PEGEL

LAND - - 6 STREEK

EIND - - - 7 - SALDO

DIA - - - - - 8 KAST

SCHRIK - - 9 - - BUIS

AGENDA - - 10 - HOOFD

OPLOSSING: - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

**"Exclusief
zitcomfort bij
Betting wooncentrum"**



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pt. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543 451754, fax 0543 451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij
te Mebel bv
Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDIJF
WALHOF
- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten

Besturings- en verdeelsystemen voor de
Machinebouw, Industrie en Installateur.

Meer rendement uit uw machine met
moderne besturingstechniek. Q-box

Schakelkastenbouw, Energieverdelers,
Aandrijftechniek, SCADA-software.

Hiddink
Technische Systemen & Installaties
Lichtenvoorde 0544 - 48 28 78
Mobiel 06 - 53 414 414
www.Hiddinktechniek.nl



Series Besturingstechniek
en verdeelinrichtingen

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink
Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54