

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus.
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - maart 2003 - nr. 7

OP WEG DOOR DE WOESTIJN

Op 5 maart begint de jaarlijkse Vastentijd. Veertig dagen op weg naar het Paasfeest. Een tijd van onthechting en bezinning, van nadenken over de weg die we met elkaar gaan. Veertig is in de bijbel het getal van de beproeving, van het testen van je uithoudingsvermogen. Veertig dagen is Mozes op de berg, voor hij de Tien Woorden ontvangt.

Veertig jaar trekt het volk door de woestijn, voor het 't Beloofde Land mag binnengaan.

Veertig dagen is Elia onderweg naar de berg Horeb, waar hij God ontmoet in het suizen van de koelte. Veertig dagen vast Jezus na zijn doop door Johannes, voor hij begint met zijn openbaar optreden.

We zijn dus in goed gezelschap als we ons op weg begeven.

Ik heb mij laten vertellen, dat een graankorrel en een druiventros veertig dagen nodig hebben om te rijpen, zoals de vrucht in de schoot van een moeder daar veertig weken blijft. Dan pas kan het de wereld aan.

Een getal dat tot nadenken stemt. Zijn wij wel eens beproefd? En hadden wij toen zoveel uithoudingsvermogen?

Of leggen we het hoofd eerder in de schoot? En wat is het einddoel? Er zijn mensen die de vastentijd gebruiken om af te vallen; voor je het weet is het weer zomer en tijd voor badpakken. Maar vanouds is het een oefentijd, een tijd om jezelf te testen: waar voed ik mij mee?

Wat heb ik nodig om mens te zijn? Waar komt het op aan?

Wat is voor mij van belang? En ook: wat kan er dan uitkomen? Welke belofte houd ik zelf in voor deze wereld, voor de mensen om mij heen?

Voor Jezus loopt de vastentijd uit op zijn zich geroepen weten door de Eeuwige, om zijn Woord te vertolken en te zijn, om mensen te verzoenen met God en met elkaar. Met Pasen vieren we, dat God zijn weg bezegelt met nieuw en ongekend leven. Ik wens u graag toe, dat ook uw veertigdagentijd een vruchtbare tijd mag zijn, waarin we in onze relatie met God en met elkaar een nieuwe impuls mogen ervaren.

Pastor Jos Droste.

Marion's praathensken



Mevrouw Van Vriezenveen zit voor het raam. Ze woont twee hoog en kan ver voor zich uitkijken. Het zonnetje schijnt heerlijk, het lijkt wel voorjaar denkt ze, en kijkt naar het drukke verkeer dat op de weg voorbij raast. Door de warmte doezelt ze een beetje weg, ze denkt aan de tijd dat ze nog heel jong was en nog bij vader en moeder op de boerderij woonde. Ze hadden een gemengd bedrijf, met koeien en vader verbouwde ook tarwe. Daar konden ze heerlijk spelen zonder dat er een auto voorbij kwam, die waren er bijna niet. Alleen de dokter en de burgemeester hadden een grote zwarte wagen die met veel gepuf voorbij kwam. Ja, nu is het wel anders. Nu rijdt de jeugd vanaf achttien jaar rond in hun eigen auto. Ze schrikt op als er aan de voordeur gebeld wordt. Ze maakt open en ziet haar vriendin Lena staan. "Kom binnen meid, het is koud hé, ondanks het zonnetje! Hé, wat gezellig dat je er bent." zegt mevrouw Van Vriezenveen, druk pratend loopt ze met haar vriendin naar de huiskamer. "Wil je koffie of thee?" vraagt ze aan haar vriendin en loopt meteen naar haar keukenblok. "Ach Doortje, doe maar thee, ik heb de laatste tijd wat last van mijn maag," zegt Lena. Doortje kijkt bezorgd naar haar vriendin, die de afgelopen maand tachtig jaar is geworden. Ben je al naar de dokter geweest? "Nee!" krijgt ze als antwoord en ze ziet aan de uitdrukking op het gezicht van Lena dat ze er niet verder over door moet gaan.

"Hé Lena, weet je dat wij vandaag precies negenenzestig jaar vriendinnen zijn?" Lena kijkt op en denkt even na. Ja, ze was elf toen ze bij Doortje op school kwam en dat was in het begin helemaal niet zo leuk, want Doortje deed niet zo vriendelijk. Ze zegt: "Dat klopt, maar we waren niet meteen vriendinnen, want je deed behoorlijk kattig tegen mij, weet je dat niet meer?" Doortje knikt. Dat weet ze nog als de dag van gisteren. Haar vriendin Heintje was verhuisd naar de grote stad en nu kwam een nieuw meisje naast haar zitten, terwijl ze nog verdrietig was over Heintje. Ze zegt dat ze dat nog goed weet, Lena had een blauw jurkje aan en een paardenstaart en ze vond het maar niets dat ze naast haar moest zitten. Maar toen, na een paar dagen, Lena een leuke meid bleek te zijn werden ze vriendinnen voor het leven. Ze schenkt een kop thee in en als ze aan hun koekje knabbelen is het even stil en zitten ze samen naar buiten te kijken.

Lena is de eerste die de stille verbreekt. "Goh, wat zijn er toch veel auto's op de weg hé, dat was vroeger wel anders, wat hebben wij toch vrij kunnen spelen, dat is tegenwoordig voor de kinderen wel anders."

"Daar zat ik net aan te denken voor jij aanbelde, weet je nog dat de eerste auto waar ik in heb gezeten een lelijk eendje was, die van de bovenmeester?" Lena knikt, "Je moest toen naar het ziekenhuis omdat je jouw pols had gebroken." Doortje schiet in de lach. Ja, dat weet ze nog goed, ze hadden bij de overburen stiekem in de kersenboom gezeten en genoten heerlijk van die dikke rode kersen, totdat de overbuurman hen ontdekt had en heel boos met een zeis onder de boom had staan roepen dat ze er uit moesten. Doortje was toen zo geschrokken dat ze van de tak was gevallen en zo haar pols had gebroken. De buurman had haar gekrijs van pijn niet serieus genomen en haar aan haar arm mee getrokken naar haar ouders, waar ze ook nog een pak op haarhad gekregen en naar haar kamer was gestuurd.

Ook haar moeder had haar pijnklacht in eerste instantie niet serieus genomen, totdat ze zag dat haar pols er wel erg dik uitzag en met haar achter op de fiets naar de dokter was gereden, nog steeds boos mopperend op wat Doortje nou weer uitgespookt had. Dokter De Zwarte had snel gezien dat deze gebroken was en ze moest naar het ziekenhuis en dat was toen met de bovenmeester in de auto.

Als ze samen terugdenken aan hun jeugd, dan komen er allerlei verhalen naar boven. Weet je nog, die keer tijdens de kermis, dat je met Bertus achter de hooimijt stond te zoenen? Lena begint te lachen. Ze weet dat nog heel goed. Ze was betrapt door haar zusje en die was heel snel naar huis gelopen en had aan haar vader verteld dat Lena Bertus Blink had gekust. Toen ze thuis kwam zat er een boze vader op haar te wachten en mocht ze drie weken niet meer weg. Wat was ze boos geweest op haar zusje.

Voor ze het in de gaten hebben is het al half zes geworden en moet Lena naar huis, want ze moet nog koken voor Bertus en haarzelf. Ze geeft Doortje een dikke knuffel en zegt: "Weet je, ik vind dat we onze lange vriendschap maar eens moeten vieren, zullen we iets gaan ondernemen? Denk er maar eens over na en als ik volgende week weer kom dan moeten we maar eens praten over wat we gaan doen, goed?"

Doortje laat haar vriendin uit en zwaait haar voor het raam na en denkt: dat was weer eens gezellig. Ze moet altijd lachen als Lena er is, wat is het toch heerlijk om een vriendin te hebben, misschien kunnen ze samen een keertje een Rijnreis maken, daar heeft ze iets over gelezen. Ze gaat weer voor het raam zitten en geniet na van haar bezoek.

WORDT VERVOLGD



Afscheid Hendrien Hofs

Op woensdag 19 februari om 10.00 uur nam Hendrien Hofs afscheid van Sint Bernardus. Onder het genot van een kopje koffie en een appelflap werd er eerst gezellig bij gekletst. Daarna was het woord aan Marion, ze had wat dingen op papier staan, maar Hendrien vond een "grote speech" niet zo nodig, dus hield ze het kort. Ze vertelde hoe ze Hendrien had leren kennen, en dat het eigenlijk te kort was. Verder wenste ze haar veel succes met haar nieuwe baan bij Den Es.

Daarna nam Judith het woord namens de personeelscommissie, ze had ook een persoonlijk stukje over Hendrien op papier staan.

Nadat Hendrien goed in de bloemetjes werd gezet en haar het bekende boek ter herinnering namens de collega's werd overhandigd, nam ook Hendrien zelf het woord en bedankte iedereen met betrekking tot Sint Bernardus en overhandigde een mooi cadeau voor het huis.

Even daarna werd de bijeenkomst beëindigd.

Hendrien, hierbij nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking en we wensen je heel veel succes en plezier met je nieuwe baan. We zien je vast nog wel.

De collega's



Hallo,

Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven in jullie blad. Ik ben Margreet Lodewick, woon in Ulft en ben 39 jaar. Ik heb twee kinderen, Maddy van zestien en Troy van elf.

Mijn hobby's zijn handballen en darten, dit doe ik samen met mijn vriend.

Op St. Bernardus loop ik tien weken stage, dit is een onderdeel van mijn opleiding. Daarna ga ik weer naar de Pronsweide, waar ik mijn opleiding als Verzorgende I.G zal afronden.

Het is prettig om op St. Bernardus te werken, het is een mooi maar klein verzorgingshuis, een heel verschil met Pronsweide.

Je hebt hier alle tijd voor de bewoners en een praatje kan dan ook altijd.

Ik vervul dan ook mijn stage met veel plezier.

Groetjes, Margreet

Ik geef de pen



Daar zit je dan. Met een pen in de hand van een vorige schrijver.



Of je maar even een verhaaltje wilt schrijven en jezelf bekend wil maken.

Nou, vooruit dan maar. Min of meer regelmatig kom ik in Bernardus als organist bij de weeksluiting. Enkele van u zullen mij kennen, maar de meeste denk ik niet.

Geboren op 30 januari 1940. Dus nog net van voor de oorlog. Dat was in het verleden een begrip. Als iets van voor de oorlog was, dan was de kwaliteit beter. Of dat zo is? Ik weet het niet. Mijn geboortestekje was in Dale (bij Aalten) of nog duidelijker in de Wolboom. Mijn vader kwam van de Kiefskamp aan de Lichtenvoordseweg en mijn moeder van Bongen

van de Riete. Nou gaat er misschien bij enkelen van u een lichtje op. O ja, van Jan en Drika. Nou weet ik het weer. Na de lagere school (Groen van Prinstererschool) ben ik naar de Mulo geweest in Aalten. Voordat ik in september 1961 bij Garage Winkelhorst in Aalten aan het werk kwam heb ik nog een paar jaar op de toenmalige Boerenleenbank gewerkt en ben ik in militaire dienst geweest. Na veertig jaar bij Garage Winkelhorst te hebben gewerkt, ben ik in 2001 met Vroegpensioen gegaan, waar ik nu samen met mijn vrouw van geniet. De kinderen zijn het huis uit. Twee zoons zijn getrouwd. Eén woont in Ede en de andere in Aalten. Daarnaast hebben we nog een dochter, die niet getrouwd is en woont en werkt in Apeldoorn. Verder hebben we nog vier kleinkinderen in Ede. Mij hobby's? Orgelspelen. Vandaar ook mijn taakje in Bernardus en zondags in de kerk. Naast het orgel werk ik ook graag in de tuin. Lezen en puzzelen zijn ook dingen die ik graag mag doen. Moet ik nog meer vertellen? Ik zou het niet weten. Wij hopen elkaar nog regelmatig te ontmoeten op zaterdagavond bij de weeksluiting. Tot ziens.

Henk Mateman



Zeehelden werden kruideniers

Op de lagere school leerde je nog: vroeger (Gouden Eeuw) had je De Witt, De Ruyter en Piet Hein; Nu heb je Simon de Wit en De Gruyter en Albert Heijn
Maart 2003: Na De Wit en De Gruyter allang te hebben opgepeuzeld, bestaat onze nationale grootgrutter ook al niet meer.....
- zorg dat de buurtgrutters blijven !
("Trouw"- 3-3-03)

Oorlogsgod? Gauw vergeten!!

Maart - afgeleid van Mars, de Romeinse oorlogsgod (nog eens - gauw vergeten !)
Oorspronkelijke betekenis: god van vruchtbaarheid en wasdom.
Laten we 't daárop in deze lentemaand maar houden.

Carnaval - jaarlijks feest vóór de vasten.

Natuurlijk ook weer in onze Achterhoek.
Bescheiden , in vergelijking met de provincies Brabant en Limburg, maar toch! Hoogtepunt telkens weer de optochten!
(Wat een voorbereiding weer, soms maandenlang!)

Diep gezonken

In een gesprek ging het over een land,
waar de economie sterk achteruit gaat;
waar toch voor prestige-objecten met geld wordt gesmeten;
waar op straat en vaak ook elders het recht van de sterkste geld, dus met geweld;
waar schrijnende tekorten zijn aan: leraren, artsen, verzorgend personeel e.d.;
waar ontevreden burgers protestdemonstraties houden tegen de regering;
waar fraude bij departementen en instellingen helaas normaal wordt.....

Logische vraag:" Suriname ? Zimbabwe dan?
"Nee, Nederland....."
(gelezen in streekblad)

Bericht uit Amerika: kuchje kost veel geld.

Werkgevers trakteren hun personeel maar wat graag op een jaarlijkse grieprik.
Want een griepje kost handenvol geld.
Volgens Amerikaanse onderzoekers liggen de jaarlijkse kosten rond de veertig dollar(!)
Immers een proestende en hoestende werknemer kan dagenlang niet werken, en medicijnen zijn ook duur! (de Gelderlander 3-3-`03)

Muisarm/Monnikskramp

"Muisarm": we weten er van in onze computertijd: de pijnlijke aandoening aan handen, schouders en nek, als gevolg van langdurig werken met een computer, in dezelfde werkhouding.
Eigenlijk niets nieuws onder de zon:
De symptomen doen denken aan de klachten van Middeleeuwse monniken, die met de hand(!) boeken moesten kopiëren, dus "domweg" overschreven en last hadden van "monnikskramp".
("De Gelderlander" 3-3-03)

Minister met boerenhart

Vogelpest op de veluwe (1-3-03)
Minister Vreeman (landbouw) op zondag 2 maart 2003: "Een groot menselijk leed....."
Ik ben dan wel geen boer meer (kan niet in mijn vak), maar heb wel een boerenhart!

D. Bekius



14 februari : VALENTIJNSDAG.

Traditiegetrouw zijn wij, Vrienden van Sint Bernardus, weer present om u op Valentijnsdag met een bloemetje te verrassen.

Dat doen wij graag en hopen hiermede dat deze dag toch weer een goed begin voor u kent.

Waar komt dat Valentijnsdag gebeuren toch eigenlijk vandaan?

Er zijn vele verklaringen van de oorsprong in omloop en tegenwoordig zijn op internet zeer vele benaderingen te vinden.

Ik ben eens op internet gaan snuffelen en daar vond ik o.a. dit:

Valentijnsdag zou komen van de priester Valentius die in de derde eeuw na Christus leefde en toen reeds actief zou zijn geweest voor bejaarden en behoeftigen. Hij zou op 14 februari in het jaar 270 zijn gemarteld en onthoofd. Toch werd hij later heilig verklaard en om die reden werd 14 februari een feestdag.

Anderen zeggen dat we Valentijnsdag te wijten hebben aan een Romeinse priester Sint Velten die zijn brieven ondertekende met Valentijn.

Weer een ander verklaring zegt dat Valentijnsdag is afgeleid van het feest van de godin Juno. Op die dag bracht zij jongens en meisjes samen voor een gelukkig leven.

Ook wordt gezegd dat 14 februari voor vogels de dag is om te beginnen met nestelen; mensen zouden zich hierbij hebben aangesloten.

Als laatste verklaring vond ik, dat de stichters van de stad Rome, Romulus en Remus, op 14 februari steeds een z.g. vruchtbaarheidsfeest hielden

Wat ook de juiste oorsprong moge zijn, wij willen hier inhoud aan geven en u straks een bloemetje overhandigen.

Valentijnsdag wordt ook steeds gebruikt om het woord "liefde" te benadrukken. Over liefde is reeds veel gezegd, geschreven en gezongen: Ik vond een aantal uitspraken van bekende mensen:

Liza Minelli:

Zwak is een liefde die zich niet in woorden laat uitdrukken.

Frank Sinatra:

Elke liefde waarbij niet heel veel begrip hoort geeft ellende.



Nana Mouskouri zou gezegd hebben:

Het is met de liefde net als bij het eten van paddestoelen.

Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is.

Cliff Richard zou gezegd hebben:

Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan.

Ook wij wensen u veel liefde op deze dag en uw verder leven en we zullen maar zeggen:

Tot volgend jaar maar weer.



Bazaar op woensdag 26 februari



Het was een gezellige drukte tijdens de bazaar van de Welfare.

In de recreatiezaal was het een komen en gaan van bezoekers.

Er was een grote verloting in de hal van Bernardus.

Praktisch iedere koper van een lootje ging met een prijs of prijsje weer naar huis.

't was gezellig zitten in de zaal, onder het genot van een kopje koffie of thee, met heerlijk eigen gebakken koek of cake.

Vele handwerken, gemaakt door bewoners uit de

verzorgingshuizen, gingen vlot van de hand. Er waren leuke poppen, knuffels, sokken, Grolsche wanten, mutsen, schortjes, gehaakte kleedjes, enzo voort, enzovoort..

Vele bewoners en hun familie kwamen een kijkje nemen.

Ook was er veel belangstelling uit Bredevoort en Aalten.

Zelfs bewoners uit 't Hoge veld waren een middagje te gast in Bernardus.

Toen na afloop de kas werd opgemaakt, bleek dat deze middag ongeveer vijfhonderd euro heeft opgebracht voor de Welfare.

Een prachtig resultaat.

Iedereen die belangstelling heeft getoond en heeft meegeholpen hartelijk dank!



Wie ben ik?

Het verhaal bij de foto:



Op de foto sta ik, Nettie Niewold samen met mijn broer Jan. De foto is gemaakt bij de Julianaschool in de wijk Oosseld in Doetinchem. Ik weet niet precies meer hoe oud ik toen was, maar ik denk een jaar of acht en dan was mijn broer tien. We hebben gewoond aan de Zuivelweg in Doetinchem. Achter ons huis liep het goederenspoortje van Doetinchem naar Zelhem. Er was een veldje waar we cowboyje speelden, hutten maakten en in bomen klommen. We hadden een prima jeugd en ook onze schooltijd was plezierig. Mijn broer was echt mijn grote broer. We hebben veel gekibbeld in die tijd, maar als het er op aan kwam, waren we er voor elkaar.

Nettie Niewold

De nieuwe foto!

Wie, o wie is dit
meisje met de
prachtige krullen
in het haar?



Toneelavond

TONEELAVOND: GOOZEN, MOOZEN EN DOOZEN

Een titel met verrassingen, gespeeld door de dames van de plattelandsvrouwen.

Met veel enthousiasme werd dit stuk op de vloer van Sint Bernardus gespeeld.



Geen gordijnen, geen coulissen, maar overal is een mouw aan te passen.

Een mooie en gezellige avond toneel voor alle bewoners en ook nog wat gasten.

Een goed gevulde zaal met een flink applaus aan het eind van de avond voor spelers en grimeuse.

We zien jullie graag een volgend keer weer.

Jet Heusinkveld.



DE PUZZEL.

G	E	H	E	U	G	E	N
	XXXXX		XXXXX	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX					XXXXX	
	XXXXX	XXXXX		XXXXX			
						XXXXX	
XXXXX		XXXXX		XXXXX		XXXXX	
XXXXX							
XXXXX		XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX	XXXXX
	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX	XXXXX	
						XXXXX	
	XXXXX	XXXXX		XXXXX			
						XXXXX	
XXXXX		XXXXX		XXXXX			
				XXXXX	XXXXX		XXXXX
XXXXX		XXXXX					
XXXXX		XXXXX	XXXXX		XXXXX		XXXXX
					XXXXX		XXXXX
XXXXX		XXXXX	XXXXX				

LEGPUZZEL

DE 1e IS AL VOOR U GEDAAN.

3	4	5	6	7	8
BAR	AUTO	GEBAK	BIKINI	ACTRICE	GANGBAAR
HES	IBIS	GEKKO	KARPET	GOKTENT	GEHEUGEN (ingevuld)
ROB	ORKA	MATJE	KARWEI	LEERTJE	GLIMWORM
SKI	SMAK	MAARS	OVATIE	NEGENDE	
TOE	STER	SCHOK	ROEREI		
		VILLA			

DE WINNAAR VAN DE VORIGE PUZZEL IS:

J. VELDBOOM
 FRED HENDRIKSTRAAT 4.
 BREDEVOORT

De oplossing was: IN HET BOS MOET MEN OP DE PADEN BLIJVEN



VERJAARDAGEN

7 april	mevr. Essink app. 204
7 april	mevr. Kuenen app. 102
10 april	Ella Hoftijzer
25 april	Leonne Gijsbers

Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

WEEKSLUITING

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>
5 april	Pastor F. Trieschnigg	Dhr. M. Heusinkveld
12 april	Ds. J. van Dalen	Dhr. D.A. Heusinkveld
17 april Witte Donderdag	Ds. C. de Jong (H.A.)	Dhr. G. Olbach
19 april Paasviering	Ds. C. van Olderwegen	Dhr. W.A. Maarsingh
26 april	Ds. H. Dijkslag	Dhr. G.A. Stegeman

MUTATIES

't Hoge Veld:

Nieuwe bewoners:

- 04-02-03: Dhr. G.W.H. Schenk in app. 309
- 04-02-03: Mevr. J.B. Degenaar-Te Brinke in app. 202
- 25-02-03: Mevr. F.S.B. Ebbers- van Eerden 't Villeken

Overleden bewoners:

- 10-02-03: Mevr. G.A. Hoitink Hoge Veld 8 (aanleunwoning)
- 20-02-03: Mevr. J. Mateman-Wevers 't Villeken
- 20-02-03: Mevr. W.J. Obbink-Korten 't Villeken

Beth San:

Nieuwe bewoonster:

Mw. Postma-Stronks is op 28-02-03 op app. 204 komen wonen.

Sint Bernardus:

Na een periode van afnemende gezondheid is donderdag 6 maart

Dhr. W. Rutgers overleden.

Wij wensen de familie veel sterkte toe

AGENDA

woe 2 april:	Rummicub en andere spellen
vr 4 april:	Kwismiddag
ma 7 april:	KBO middag
woe 9 april:	Comm 3 kerken Paasmiddag
vr 11 april:	Bloemschikken
ma 14 april:	Bingomiddag
woe 16 april:	Broodhaantjes bakken
do 17 april:	Witte donderdag
vr 18 april:	Goede Vrijdag, zangmiddag
woe 23 april:	"Hollandse meezingers" Gezellige avond voor bewoners en medewerkers. Aanvang 19.00 uur
vr 25 april:	Nágelhóltje
woe 30 april:	Koninginnedag 15.00 uur

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

"Exclusief

zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER , BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilfoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij
te Mebel bv
Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDIJF
WALHOF
- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten

Besturings- en verdeelsystemen voor de
Machinebouw, Industrie en Installateur.

Meer rendement uit uw machine met
moderne besturingstechniek. Q-box

Schakelkastenbouw, Energieverdelers,
Aandrijftechniek, SCADA-software.

Hiddink

Technische Systemen & Installaties
Lichtenvoorde 0544 - 48 28 78
Mobiel 06 - 53 414 414
www.Hiddinktechniek.nl



Stetiv Besturingstechniek-
en verdeeltechniek

Deutz - Fahr
Trekkingen - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink
Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54