

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus.
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - november 2003 - nr. 2



Meditatie

Een brede stroom van heil!

Het is een bijzonder
boeiend verhaal, vi-
sioen, van de pro-
feet Ezechiël in
hoofdstuk 47:1-13:



Uit de tempel komt een
klein stroompje water. Het sijpelt echter
niet weg in de grond, maar neemt toe in hoe-
veelheid en kracht. Bomen schieten op aan de
oevers! Leven ontstaat waar de tempelbeek ver-
schijnt.

En om het nóg duidelijker te maken dat vanuit
de tempel het *leven*, tegen alle verwachting in,
opbloeit: de beek maakt de Dode Zee gezond!
Niet de giftige kracht van de Dode Zee is het
sterkst, maar de beek uit de tempel maakt zelfs
het meest dode levend en gezond.

In dit visioen laat God weer zien hoe Zijn heil als
een brede stroom over de hele dorre en dode
wereld moet gaan, om die opnieuw gezond en
leven te maken.....

Dit troostrijk verhaal uit het Oude Testament gaat
in het Nieuwe Testament, zoals we mogen weten,
als Evangelie, als blijde boodschap, door!

In het leven van *Jesus* wordt overduidelijk, dat
Hij met heil en vrede het verlorene opzoekt. De
wereld is stuk – en *Hij herstelt*! Dat heil van Hem
moet wereldwijd bekend worden.

En daarvan lezen we verderop in het Nieuwe
Testament: Paulus en andere apostelen vertellen
het verhaal door!

En dat gebeurt nog steeds,
Dichtbij en wereldwijd;
De brede stroom van heil
Is er al *eeuwenlang*
En blijft altijd!

Bemoedigend voor allemaal!

D. Bekius

Samen werken



Misschien heeft u het berichtje wel in de krant gelezen dat onze stichting de mogelijkheid van samenwerking onderzoekt met De Hoge Weide in Lochem.

Halverwege dit jaar zijn wij op verzoek van De Hoge Weide met elkaar in gesprek geraakt en al spoedig bleek dat de beide stichtingen over en weer elkaar wat te bieden hebben.

In de ouderenzorg staan we aan de vooravond van grote veranderingen. De huidige verpleeg- en woonzorgcentra zullen moeten worden omgebouwd, er komt een andere wijze van financiering en we zullen op een veel breder terrein dan we gewend waren zorg aan moeten bieden. Tenslotte doet ook de marktwerking zijn intrede en dat betekent dat we meer aandacht zullen moeten gaan schenken aan ondernemerschap.

Omdat, naast deze veranderingen, de huidige zorgverlening natuurlijk gewoon door zal moeten lopen is dat voor alle zorgaanbieders in Nederland een geweldige opgave. Door de krachten te bundelen wordt de realisering van deze opgaven eenvoudiger. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken. Hoe de samenwerking eruit gaat zien is nu nog niet te zeggen. Bij de besluitvorming daarover zullen wij uiteraard de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad betrekken.

U zult de komende tijd van al deze activiteiten weinig merken. Het meeste werk gebeurt achter de schermen. Naast de voordelen zoals hierboven genoemd verwachten wij op den duur ook schaalvoordelen te kunnen behalen. Hierdoor kan geld worden uitgespaard dat opnieuw in de directe zorgverlening kan worden geïnvesteerd. De vorige samenwerkingstrajecten hebben geleerd dat wij, ondanks de jaarlijkse beperking van middelen, de basisformatie voor de zorg in stand hebben kunnen houden en zelfs beperkt hebben kunnen uitbreiden.

De vraag zal ongetwijfeld bij u op komen of het allemaal nu niet veel te groot wordt. Wij kunnen dat begrijpen maar verwijzen graag naar de wijze waarop we in de afgelopen jaren hiermee zijn omgegaan. De afzonderlijke locaties hebben de vrijheid binnen de vastgestelde kaders eigen keuzen te maken. Wij zijn er in dat opzicht trots op dat geen enkele locatie op de andere lijkt. Dat zal ook in de toekomst niet veranderen. In dat opzicht bouwen wij, symbolisch gezien, niet aan een grote tanker maar veel meer aan een vloot van kleine schepjes. Zodra er meer nieuws te melden valt zullen wij u in dit krantje van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Mr.drs. D. Plessius
Voorzitter Raad van Bestuur

't Romienenkoor

Donderdag 11 september werden we getraakteerd in Sint Bernardus met een optreden van de chr. gem. zangvereniging 't Romienenkoor onder leiding van Marco Heusinkveld. Het nieuwe programma met koorzang, samenzang en gedichten voorgedragen door Marco, was zeer gevarieerd.

Een mooi uitgevoerde versie van "de kleine dingen" met solozang van Marco met refrein door het koor, viel zeer goed bij de luisterende bewoners. Vooraf werd er even ingezongen in de serre.



In de pauze was er koffie voor de koorleden. In en om Sint Bernardus was men zelfs in de tuin te vinden. Bewoners en gasten hebben genoten van deze muzikale avond en zeggen graag tot ziens in het volgend jaar.

Jet Heusinkveld



Van de Cliëntenraad

Informatieavond met als thema:

de KUNST van het OUDER worden

Op 9 september kon de heer Meeuwse, namens de cliëntenraad, een volle zaal aanwezigen welkom heten op onze jaarlijkse informatie- en thema-avond. Wat fijn dat er zo 'n goede opkomst was. Een mooie gelegenheid om de nieuwe leden van de cliëntenraad voor te stellen, te weten:

mevrouw J.B.E. Geerdes-Reesink,
cliënt Aalterpoort
mevrouw D.W. Obbink- te Voortwis,
cliënt Sint Bernardus
mevrouw H. Somsen- Luiten,
familielid

Onder het genot van een kopje koffie en een warm appelpuntje en in de pauze een drankje met lekkere hapjes werd er een goede avond voorgeschied.

Mevrouw Trudy Storteboom, ondersteuner van de cliëntenraad mocht het spits afbijten. Zij gaf uitleg over de taak van de cliëntenraad. Hierna vertelde mevrouw Greet Moerland, ouderenspsychologe, ons iets over de Kunst van het Ouder worden. Hoe ga ik om met:

- Lichamelijke achteruitgang.
- Zingeving.
- De plaats in de samenleving.

Ook gaf ze goede raad, zoals:

- Blijf bezig, zowel lichamelijk als geestelijk.
- Zorg voor evenwicht in wat u wilt en wat u kunt.
- Kom op voor uw belangen.

Dat ze erg boeiend, begrijpelijk en herkenbaar kon vertellen, bleek wel uit de reactie van de aanwezigen, zoals: 'Het klopt wel wat ze zei, als ik terug kijk op mijn leven is het bij mij ook zo gelopen,' en 'Ze kan mooi praten' in de goede zin van het woord.

Als dank werd haar een bon en een boeketje 'thee'bloemen aangeboden.

Ook een dankwoordje was er voor de vertrekkende leden van de cliëntenraad:

De heer B. Scholten,
voorzitter en familielid
De heer Heijink,
cliënt Aalterpoort
Mevrouw D. Klein-Nibbelink,
cliënt Aalterpoort

Mevrouw Agnes te Molder bedankte hen voor de open en goede samenwerking en inzet van de afgelopen periode. Ook zij gingen niet met lege handen naar huis. Zij kregen een bloemetje en een knapzak met 'Proviand voor Onderweg' uit grootmoeders tijd aangeboden.

Mevrouw Hermien Somsen sloot de avond af met een gedicht: 'Zo vele mensen gaan de weg.' Echter, als echte afsluiter zorgde onze 'huishond' Oscar nog even voor wat hilariteit: hij ging er namelijk vandoor met een stokbroodje uit de knapzak!

Namens de cliëntenraad:
Agnes te Molder, secretaris



De kunst

van het ouder worden

De meeste ouderen willen meer 'leven aan hun dagen' dan 'dagen aan hun leven' toevoegen.

Wanneer spreken we van ouder worden en wat bedoelen we er eigenlijk mee.

Op zich begint het ouder worden al bij de geboorte maar iedereen weet dat we dat er niet mee bedoelen. Een vaste leeftijd is er eigenlijk niet voor te geven al behoor je tegenwoordig vanaf 55 tot de groep 'ouderen'. Let dan vooral op dat woordje tegenwoordig. Met het stijgen van de leeftijden wordt er bijna vanzelfsprekend van uitgegaan dat ook het proces waarop het 'ouder worden' begint opgeschoven. Begin 1900 werden alleen de krachtigste mensen 55 en nu begint het 'ouder worden' pas op die leeftijd.

Het hele leven door kijken we terug op de levensperiode die net voorbij is. Als je een paar jaar van school af bent is er al de eerste reünie en je kijkt terug op je loopbaan als je met pensioen gaat. Je kijkt terug naar je gezinsleven als de kinderen de deur uit gaan. Je denkt aan je eigen kinderen toen ze klein waren als de kleinkinderen geboren worden.

Dit terug kijken wordt ook wel *reminiscentie* genoemd. Terugkijken met de bedoeling of je leven zoals dat verlopen is ook zo gelopen is als je er van verwachtte. Je zou het een tweede kans kunnen noemen. Terugkijken met de bedoeling om naar de toekomst toe nog dat te doen wat je altijd wilde maar waar je nooit aan toe kwam.

Nu wil dat niet zeggen dat je alles wat je wilde alsnog kunt doen. Belangrijk is om de realiteit in de gaten te houden. Voor een grote reis is geld en gezondheid nodig en om hele dagen actief te zijn is conditie nodig. Breng steeds een evenwicht aan tussen wat je wilt en wat je kunt, maar ook tussen wat je kunt en wat je doet. Doe niet te veel maar doe ook zeker niet te weinig. Een van de struikelblokken als je niet meer zo goed kunt is dat je dan de moed om wat je wel kan te doen ook maar op geeft. Het kost soms net wat meer moeite, net wat meer tijd en net wat meer voorbereiding.

Zoek naar de mogelijkheden om dat te doen wat je wilt. Zijn er in welke vorm dan ook beperkingen aanwezig dan valt er vaak een oplossing te vinden. Aanpassingen met betrekking tot slecht horen, zien of bewegen. Aanpassen van activiteiten aan de beschikbare energie is een belangrijke voorwaarde om op een goede manier oud te worden. Ik zeg niet – gezond oud te worden – Het feit alleen al dat dit een avond vanuit Bernardus is wil al zeggen dat u op één of andere manier in hebt moeten leveren.

Inleveren is niet altijd prettig, toch hoort het bij het 'ouder worden'. Ook hierin moeten we reëel leren zijn. Blijven treuren om een verloren activiteit, blijven treuren om de tijd die voorbij is maakt het ouder worden niet makkelijker. Stil staan en verdriet hebben om gezondheid die je in moest leveren, vrienden die je verloor of misschien wel de echtgenoot of kinderen die er voor u niet waren hoort ook bij het proces van ouder worden. Blijven hangen in dat verdriet is niet goed.

Bezig blijven, al is het in aangepaste vorm, zowel lichamelijk als op het gebied van geheugenactiviteiten is belangrijk. Meer bewegen voor ouderen is zo'n aangepaste vorm. Maar ook zelf op komen voor het wonen en leven in Bernardus hoort er bij. Strijdvaardig blijven en niet zomaar geloven dat het leven voor u wel voorbij is. Lukt iets 's morgens niet dan is er altijd nog een middag en een avond om het te proberen. Lukt het vandaag niet, misschien morgen wel.

Gebruik maken van alle beschikbare zintuigen en geestesvermogens, zo lang mogelijk greep houden op het eigen leven, vanuit de eigen mogelijkheden, met alle beschikbare energie, daar gaat het om bij de **kunst van het ouder worden**.

Greet Moerland

En zo begon het..... en nu op naar de OBU!!!



Alles wat er aan vooraf ging zal ik achterwege laten, maar op 20 juli 1970 begon ik mijn eerste werkdag op 't Hoge Veld als kok.

Dat werk heb ik

tweëntwintig jaar mogen doen. Maar je wilt wel eens een keer wat anders en die gelegenheid deed zich voor toen 't Hoge Veld, Beth San en Sint Bernardus op 1 januari 1990 fuseerden en samen de Stichting Ouderenzorg Aalten-Bredevoort vormden. De betrokkenheid werd voor mij minder door zo 'n grote centrale keuken voor drie verzorgingshuizen en al deze ontwikkelingen hoefden voor mij niet zo meer.

Door deze fusie kwam er plek voor een tweede huismeester/klusjesman en dat werk leek mij wel wat.

Ik wilde het liefst dichter bij de bewoners mijn werkzaamheden voort zetten.

Na overleg met de toenmalige directie heb ik gesolliciteerd en ik ben toen aangenomen. Inmiddels

ben ik ruim tien jaar huismeester/klusjesman voor de bewoners.

In 2002 heb ik te kennen gegeven dat ik graag gebruik wilde maken van de OBU-regeling zodat ik zou kunnen stoppen met werken.

Het is inmiddels 1 oktober 2003 als ik dit schrijf en in overleg neem ik op 29 oktober afscheid.

Ik kan terug kijken op een fijne tijd na drieëndertig jaar 't Hoge Veld, Beth San en Sint Bernardus.

Om zo 'n periode van werken vol te maken heb je heel veel steun en vertrouwen van directie, personeel en bewoners nodig. En dat heb ik heel veel gekregen, zodoende kon ik ook wat voor anderen betekenen.

Nu is de tijd gekomen om weer iets anders te gaan doen, o.a.: reizen, vrijwilligerswerk, nog meer tijd besteden aan onze pony's en overige hobby's en niet te vergeten aan de kleinkinderen.

Wat vooruit blikkend zal ik vooral de contacten met de mensen missen. Maar daar krijgen wij hopelijk op anderen manieren weer wat van terug! Inmiddels is mijn opvolger begonnen om zich in te werken. Als jullie hem de kans geven zoals mij de mogelijkheid is gegeven, dan zal dat zeker goed komen.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor deze fijne jaren.

Gerrit Walvoort.

Halla bewoners en collega's van Sint Bernardus



Zoals jullie misschien al weten gaat Gerrit Walvoort op 1 november met de VUT. Gerrit is voor de meesten van jullie een bekend gezicht want Gerrit werkt al zo 'n drieëndertig jaar bij de stichting. De laatste tijd hebben jullie Gerrit niet meer alleen gezien, er was altijd iemand bij Gerrit. En dat ben ik:

Hans Witteveen. Ik ga het werk van Gerrit overnemen en hoop jullie allemaal zo goed mogelijk te helpen, maar..... ik ben geen Gerrit.

Zo nu ga ik proberen iets over mij zelf te vertellen, wat ik erg moeilijk vind. Maar ik probeer het maar. Mijn naam is Hans Witteveen en ik woon in Ruurlo. Ik ben geboren op 4 juni 1954 en ik ben voor de tweede keer getrouwd. Mijn huidige vrouw

heet Gerrie en wij hebben samen vijf kinderen: drie meiden en twee jongens. En we hebben twee honden en vijf kippen. De twee jongens wonen nog thuis. De oudste zoon die thuis woont is twintig jaar en werkt, de jongste zoon is zestien jaar en gaat naar het VMBO, hij doet dit schooljaar eind-examen. De honden zijn geen rashonden maar kruisingen. De één is een kruising tussen een Berner Senner en een Leeuwenberger en de andere tussen een Labrador en een Engelse Setter. Wij wonen met zijn allen aan de rand van het mooie dorp Ruurlo, dicht bij de bossen, waar wij veel met de honden wandelen. Mijn vrouw en ik hebben allebei een agrarische achtergrond en zijn daardoor veel in de natuur en in de tuin bezig. We houden veel van dieren en we wandelen en fiet-sen graag. Verder zijn mijn hobby's: mijn vrouw, vissen, klussen om en in het huis, lekker en gezellig uit eten gaan.

Veel weet ik nu niet meer te vertellen, als jullie nog meer over mij willen weten, kom dan gerust naar mij toe. Verder hoop ik, samen met jullie, een heel fijne en gezellige tijd hebben.

De groetjes van Hans Witteveen

3 oktober 2003: Jubileumfeest



Op 3 oktober rond 15.00 uur was het weer gezellig druk in Sint Bernardus. Dianne Kämink

was namelijk twaalf en een half jaar in dienst bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en Marian Jetten zelfs vijftientig jaar! Dit kon men natuurlijk niet maar zo voorbij laten gaan en zoals het Sint Bernardus betaamt werd er de nodige aandacht aan geschonken. Iedereen was uitgenodigd. Collega's, bewoners, kinderen, echtgenoten en de huishond kwamen in de koffiezaal bij elkaar voor koffie en gebak. De heer Plessius, Janny Schenk (namens Marion Beek), de heer Meeuwssen (namens de bewoners) en twee collega's spraken Dianne en Marian persoonlijk toe. Daarbij werden natuurlijk de nodige karaktereigenschappen van Dianne en Marian besproken. Rond 16.00 uur waren alle toespraken afgerond, de cadeautjes en bloemen uitgedeeld aan de jubilarissen en werd er nog gezellig nageborreld met elkaar. Tot slot: nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum.

Foster Parents - het verhaal



In de vorige krant hebben wij u gemeld hoe het er voor staat met Tawia, wat betreft zijn moeder en andere gezinsleden, zijn gezondheid en zijn liefste schoolvakken. We vertellen u hier nog wat meer over Tawia:

Het huis waar het gezin woont is eigendom van de familie, doch niet wettelijk gedocumenteerd. Het is een kleine woning, gemaakt van steenklei met een dak van metalen golfplaten.

Buiten hun gewone werkzaamheden om hebben uw kind en het gezin in het afgelopen jaar erg hun best gedaan, tezamen met vrienden en burens, om te proberen hun levensstandaard te verbeteren. Men heeft deelgenomen aan de gemeenschappelijke bijeenkomsten en men was verantwoordelijk voor de projecten, opgezet door PLAN.

Al deze pogingen, tezamen met uw waardevolle ondersteuning, hebben de navolgende projecten mogelijk gemaakt, projecten die de hele gemeenschap ten goede komen, zowel nu als in de toekomst.

Er werd een voorbereidende school gebouwd – de school werd eveneens voorzien van schoolmateriaal en speelgoedjes. Leerlingen van de kleuter- en lagere school kregen schooluniformen.

Werkers in de gezondheidszorg in de gemeenschap kregen bijscholing.

Met de vrijwilligers, werkzaam in het sponsorschap, werd doorgenomen, hoe te komen tot een verbeterde communicatie tussen de fosterparents en de foster-children.

Wij hopen dat wij met dit rapport een inzicht hebben kunnen geven in de werkzaamheden van PLAN in het afgelopen jaar. Men aprieceert uw ondersteuning en dankt u daarvoor. Tot het volgend jaar.

Ook ondergetekende dankt u zeer – de beste wensen!

Dahno Lucy Mamle,
Sociaal werker

Even voorstellen



Op dinsdag 30 september heb ik de heer en mevrouw De Bruijn-Jongewaard geïnterviewd om ze wat beter te leren kennen.

De familie De Bruijn woont sinds 12 september 2003 in Sint Bernardus op kamer 207. Beiden zijn geboren in Amsterdam. De heer De Bruijn werd op 14 december 1907 in de Jordaan geboren en mevrouw De Bruijn-Jongewaard op 19 januari 1910.

De heer De Bruijn vertelt dat hij in de Jordaan naar de lagere school is geweest en dat het vervolgens in de crisisjaren (jaren dertig) erg moeilijk was om een baan te vinden. Toch vond hij uiteindelijk een baan als melkventer. Dagelijks ging hij de winkels langs om gortepap, slagroom en melk te verkopen aangezien er in die tijd nog geen koelkast bestond waarin de producten voor een langere periode bewaard konden worden. Daarnaast hielp hij een goede vriend die timmerman was, waardoor een werkdag pas tegen 22.00 uur afgelopen was.

In 1934 zijn de heer en mevrouw De Bruijn-Jongewaard getrouwd. Mevrouw kwam uit een gezin met acht jongere broers en waarschijnlijk

klinkt u de naam Jongewaard bekend in de oren. De jongste broer van mevrouw is inderdaad Leendert Jongewaard.

Nadat ze getrouwd waren hebben ze samen de melkwinkel overgenomen van de ouders van de heer De Bruijn. Leuk detail is dat ze vanuit de winkel uitkeken op een bejaardenhuis met de naam: Sint Bernardus.

In de winkel was het hard werken. Dagelijks werd er melk, boter, kaas (14 cent per ons) en eieren verkocht. Mevrouw hielp mee in de winkel, deed het huishouden en samen kregen ze ook nog eens vijf dochters. Nadat de dochters het huis uit waren is mevrouw begonnen met schilderen en dat is haar grote hobby geworden. Op hun kamer hangen dan ook enkele zelfgemaakte schilderijen. Nu denkt u misschien: hoe komen mensen uit Amsterdam in de Achterhoek verzeild?

In de periode van 1963 tot en met 1969 gingen ze op vakantie naar Willemien Somsen die op de Haart woont. In die periode hebben ze een hechte band met Willemien opgebouwd en ze beschouwen haar dan ook als een dochter. In 1970 zijn de heer en mevrouw De Bruijn vanuit Amsterdam verhuisd naar de Stationsweg in Bredevoort. Dat dit een goede keus is geweest blijkt wel als je ze ziet glunderen wanneer ze over Bredevoort vertellen.

'Achterhoeks praten kan ik niet, maar ik voel me een echte Achterhoeker' aldus de heer De Bruijn. In 1980 zijn ze van de Stationsweg verhuisd naar Stadsbroek waar ze met heel veel plezier drieëntwintig jaar hebben gewoond. Hopelijk hebben ze samen ook nog een heel fijne tijd in Sint Bernardus.

Dirkje Huitink

50 jaarhuwelijksfeest van de heer en mevrouw Lichtenbarg-Comis

Op maandagmorgen 6 oktober was het erg gezellig bij ons in de zaal want de heer en mevrouw Lichtenbarg hadden bewoners, vrijwilligers en personeel uitgenodigd om samen hun vijftigjarig huwelijk te vieren.

Annie Hakstege sprak namens de personeelsvereniging. Zij las een gedicht voor. Na koffie met gebak, een hapje en een drankje en gezellig samen zijn, konden we de heer en mevrouw en hun familie feliciteren. Ze werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

We hopen dat de heer en mevrouw Lichtenbarg genoten hebben en wensen hun nog vele jaren samen.



VIG Opleiding Miranda Lankveld



Op donderdagavond 18 september was de diploma-uitreiking van de VIG-opleiding in Groenlo. Omdat Miranda Lankveld geslaagd was gingen we hiernaar toe.

Na een schooljaar studeren en stagelopen in Beth San en de Pronswede heeft Miranda de studie met succes afgerond.

Het officiële gedeelte vond plaats in de kapel van de school waar alle geslaagden een handtekening moesten zetten op het diploma. Iedereen werd met alle volledige namen opgenoemd. We hoorden dan ook de prachtigste 'originele' en uitgebreide namen voorbij komen.

Na het officiële gedeelte had de klas nog een lied ingestudeerd om zo de leerkrachten te bedanken voor hun les geven.

Met nieuwe ervaringen uit andere werkkringen zijn we blij dat Miranda nu weer in Sint Bernardus werkt.

Miranda, gefeliciteerd!

Judith Willemsen

De terrasdagen van 2003



Op 17 mei werd de eerste grote boekenmarkt gehouden. 'De Vrienden van Sint Bernardus' verzorgen dan een terras. Wij hebben een fantas-

tische plek. Wij mogen dan de zaal gebruiken en de kapsalon wordt omgetoverd tot 'koffiezetkamer'. Ook mogen wij de keuken gebruiken. Wij hebben zelf in de loop der jaren, voor ons buitenterras bij St. Bernardus, honderd stoelen, twaalf tafels en twee koelkasten gekocht. In het begin werd alles gehuurd, maar dat is erg duur. We verkopen koffie, thee, broodjes, pillewegge, frisdrank enz. enz.

In mei was het 's morgens miezerig weer.

's Middags klaarde het op en het werd goed koffie- en soepweer (zo noemen wij dat).

Op 12 juli hadden we de tweede terrasdag. Prachtig weer en vanaf 8.00 uur was het druk op de boekenmarkt en bij ons op het terras en in de zaal. Tegen 10.00 uur komen altijd de bewoners bij ons op de koffie met een broodje, pillewegge of een koek erbij. Ze worden dan door ons bediend en vinden het altijd heel gezellig.

Ook worden er leuke gesprekken gevoerd met onze gasten van de boekenmarkt. Aan het eind van deze boekenmarkt was bijna alles uitverkocht, dus goede zaken gedaan.

De derde terrasdag werd op 30 augustus gehouden. Deze dag valt samen met het eerste gondelvaartweekend. Het was prachtig weer en heel erg druk. Van ± 11.00 tot 15.00 uur is het werken. Het terras en de zaal doorlopend vol. Het is ook heel grappig dat er vaak aan ons gevraagd wordt of Sint Bernardus een hotel is en hoe verbaasd men reageert als men hoort dat het een verzorgingshuis is. Ik moet wel vertellen dat het publiek van de boekenmarkten een heel prettig en rustig publiek is.

Dan rest mij nog te vertellen dat we een goede zomer gehad hebben met ons terras. En dat kan alleen dankzij de geweldige en enthousiaste medewerking van alle vrijwilligers. Per terrasdag zijn er vijftien medewerkers! Als dat niet geweldig is! Medewerkers, bedankt voor jullie inzet en volgend jaar willen we graag weer een beroep op jullie doen.

Betsy Buesink

Ik geef de pen door



Toen mij gevraagd werd een stukje over mijzelf te schrijven heb ik me wel even achter het oor gekrabbd. Zou men nu echt op mijn verhaal zitten te wachten? Maar je wilt ook geen spelbreker zijn, dus daar gaat die dan. Mijn naam is Bert Fles en ik woon in de Richterinkstraat. In 1956 ben ik in Aalten geboren. Als ik zeg dat mijn vader Antoon Fles is, die jarenlang bij rijwielhandel Hengeveld heeft gewerkt, dan weten velen van u mij wel te plaatsen. Na het doorlopen van de basis- en middelbare school heb ik tot mijn vervulling van de militaire dienstplicht verschillende baantjes gehad. Toen ik uit dienst kwam ben ik gaan werken bij een plaatselijke rijwielgroothandel. Hier ben ik nog steeds werkzaam als administrateur. In 1980 ben ik getrouwd met Janneke. In 1986 werd ons dochtertje Rianne geboren. Helaas was zij zeer ernstig meervoudig gehandicapt. Ze heeft dan ook nooit bij ons thuis gewoond, maar eerst een half jaar in het ziekenhuis in Winterswijk en daarna in Groot Schuylenburg in Apeldoorn. Op bijna zesjarige leeftijd is ze overleden. Intussen werden wij in 1989 met de geboorte van Roland verblijd en in 1992 met Peter. In 1995 is Sander

geboren en in 2000 Remco. Dus we zijn nu de trotse, maar vooral rijke ouders van vier gezonde zonen.

Als je met zo'n gebeurtenis als de geboorte van Rianne wordt geconfronteerd doet dit iets met je. Het betekende in ons geval dat het een ommekeer in ons geloofsleven werd. Zowel Janneke als ik kwamen tot geloof en na een proces van enkele jaren zijn we in de Evangelische Gemeente 'De Koren-aar' terechtgekomen. We voelen ons echt thuis in deze gemeente, waar wordt gezongen uit de bundels Opwekking en Joh. De Heer, en waar elke zondag een rijke en bemoedigende prediking is.

Sinds enige jaren ben ik één van de oudsten van de gemeente en zo kwam het op mijn pad om weksluitingen te mogen verzorgen in de verzorgingscentra in Aalten en Bredevoort. Dit vind ik een mooie en dankbare taak om te mogen doen. Alhoewel ik het, vooral in het begin, toch ook wel moeilijk vond.

In mijn vrije tijd mag ik graag dingen ondernemen samen met mijn gezin of de omgeving van Aalten onveilig maken op mijn ATB-fiets.

Nu heb ik een heleboel over mijzelf verteld en ik hoop dat ik u daarmee niet heb verveeld, dat is allerm minst mijn bedoeling geweest.

Hartelijke groeten en tot ziens, zullen we maar zeggen.

Bert Fles

Smartlappenavond op woensdag 20 oktober



Kunt u nog zingen, zing dan mee!!! Met Hollandse liedjes uit de oude doos. Liedjes met herinneringen, vertolkt door zeven medewerkers van Sint

Bernardus. Begeleid door Youce Hengeveld met gitaar en Dini Jetten met accordeon. Gezellige meezingers variërend van de Zuiderzeeballade en Schön ist die Jugend tot Spiegelbeeld en Droomland.

Na een pauze met een glaasje en een warm hapje kon iedereen meezingen met een potpourri van bekende liedjes. Als afsluiting van de avond werd Mooi Bredevoort samen gezongen:

*Op de atlas een kleine plek
met al die boeken op het rek
het is de plek waar je hoort
het is ons eigen Bredevoort*

Youce, Dini, Joke, Netty, Leonne, Gerrie, Dianne, Hanny en Jet, namens alle bewoners bedankt voor de gezellige avond.

Achterhoekse week in Sint Bernardus



De klompjes staan op tafel, mooi blank geschuurd en gevuld met strobloempjes judaspenning, sedum, rogge-aren en wat ander klein spul uit de tuin. Vanmiddag met z'n allen gemaakt. 't Lijkt gezellig in de zaal. Het is een mooie versiering voor de Achterhoekse week.

Op de overloop staat de thematafel met poppen in Achterhoekse klederdracht. De werkkleding, de zondagse kleding en de rouwdracht. Deze kleding is gemaakt door mevrouw Hakstege. Verder is de hoek aangekleed met klompen, foto's, aankondiging en trekzak.

Maandagavond is Thea Onnink onze gast en zij vertelt door haar zelf geschreven verhalen in 't dialect. Gebeurtenissen die dicht bij je staan en je raken. Door Thea op een heel prettige wijze verwoord.

Woensdag gaan we verder met het maken van de versiering voor de boerenbruiloft, het afwerken van de cadeautjes van brooddeeg voor het bruidspaar en herinneringen ophalen aan hoe het er aan toe ging op een feest vroeger.

Vrijdag is de dag van de bruiloft zelf. De Klepperklompkes verzamelen zich, vanwege het mooie weer, op 't Zand. Vanuit de zaal zien we de klompen en knipmutsen al. In optocht, met de muziek voorop, komt het bruidspaar de zaal in. De onbezoldigd buitengewoon ambtenaar Gradus van 't Walvoort heeft Janneke van de Keizersbèke met Derk van d'n Hemsen bulte in de echt verbonden. Met muziek, dans, een drankje en een hapje wordt het een mooie feestmiddag. De dansers met klompen waren niet alleen een mooi schouwspel, maar 't geluid van de klompen op de vloer klonk een ieder als muziek in de oren.

Er werd afgesloten met krentenbrood en andere boterhammetjes en iedereen kon terugzien op een prachtige week.

Met dank aan allen die hebben geholpen om de bewoners te laten genieten.

Jet Heusinkveld

Zilveren bruidspaar



Op zaterdagmiddag 1 november ging er een aantal bewoners en personeel naar 't Schepersveld. Hermien en Jan Berkelmans gaven daar hun receptie ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk. Nadat iedereen in de bus of auto zat, vertrokken we tegen 15.00 uur richting 't Schepersveld. Daar aangekomen werd eerst het receptieboek getekend en daarna konden we het stralende bruidspaar en hun kinderen feliciteren. Namens de bewoners werd er een mooie plant aangeboden. De pot waar de plant in stond was versierd met hartjes van papier. Op ieder hartje stond de naam van een bewoner van Sint Bernardus en een wens. We werden allemaal goed voorzien van hapjes en drankjes. Na een gezellige middag namen we weer afscheid van Hermien en Jan en gingen wij terug naar Sint Bernardus. Hermien en Jan, nogmaals bedankt en nog veel gelukkige jaren samen toegewenst.

Sinterklaasfeest aan zijden draad.....



We vinden het de gewoonste zaak van de wereld, dat er elk jaar weer een Sinterklaasfeest is. Stel je voor dat dit er niet meer zou zijn.....
Toch las ik onlangs dat het feest eens aan een zijden draadje heeft gehangen. Het stond

in een boek van Annie M.G. Schmidt. Lees maar even mee:

*O, wat er nu toch gebeurd is, zeg!
Bij Bredevoort op de grote weg,
daar zijn we toch zo van geschrokken!
Daar reed Sinterklaas op zijn dooie gemak,
hij was net met Piet en de roe in de zak
uit Winterswijk vertrokken.*

*'t Ging allemaal goed, 't was een kalme rit
en Sint dacht juist aan Pietertje Smit,
die jongen die altijd zo lui is.....
En toen ging het waaien, dat was me een wind!
Nou ja, zei de Sint,
ik denk dat het even een bui is.*

*Het paard van Sint Nicolaas zette zich schrap,
't ging tegen de wind in, zo stap voor stap
en Piet zei: Boe, wat een weertje.
Toen kwam er een windvlaag, zo vreselijk wild
de Sint werd gewoon van zijn paard af getild,
hij vloog door de lucht als een veertje.*

*Nu stond er daar (gelukkig maar, zeg!)
Een telefoonpaal aan de weg,
het was een hele hoge!
Maar als die paal er eens niet was geweest,
dan hadden we nu geen Sint-Nicolaasfeest,
dan was hij ver weggevlogen.....*

*Nu zat hij dus tegen die paal gedrukt,
die goeie Sint, van zijn paard afgerukt,
het leek wel of hij daar bleef kleven.....
Een eindje verder zat Zwarte Piet
en kijk eens, zijn dat de cadeautjes niet,
die daar door 't luchtruim zweven?*

*Had Sint niets gebroken, geen arm of geen been?
Gelukkig niet hoor, alleen, alleen,
de schrik had hij wél te pakken.....
Zijn bril was hij kwijt, da 's waar, zijn bril,
maar de wind was gaan liggen, het werd bladstil
en de Sint liet zich langzaam zakken.*

*En toen (hij was weer op de grond)
weet je wel wie daar stond?
Een jongetje uit Bredevoort,
die heeft Sinterklaas afgeschuierd.
Hij hielp Zwarte Piet met zijn muts en zijn jas,
en weet je wel wie dat jongetje was?
Pieter Smit, die altijd zo luiert.....*

*Dat liep goed af, zei Sinterklaas,
alleen mijn bril is weg, helaas
maar verder is alles in orde
en jij bent een flinke jongen, jij,
jij, Pietertje Smit, je krijgt van mij
De Telefoonpaal-orde!*

*Ja Sinterklaas, zei Pieter bedeesd,
en sindsdien is hij nooit meer lui geweest!*

P.s. voordat nu iedereen in de historie van Bredevoort op zoek gaat naar een Pietertje Smit: het is niet z'n echte naam, die houd ik geheim.

D. Bekius

Verjaardagen

Doordat de krant een maand niet verschenen is worden hier een aantal verjaardagen vermeld die al geweest zijn. Wij hopen dat de jarigen uit die periode een fijne dag gehad hebben en wensen de komende jarigen nog een fijne dag toe en natuurlijk allemaal gefeliciteerd!

18 okt.: mevrouw Van 't Wout, app. 225

22 okt.: de heer De Vries, app. 211

31 okt.: de heer Meeuwsen, app. 224

2 nov.: Brigitte Bauhuis

7 nov.: Gerrit Walvoort

13 nov.: Dirkje Huitink

19 nov.: Hanny ter Horst

25 nov.: mevrouw Smees, app. 202

11 dec.: Gea Elsingerhorst

14 dec.: de heer De Bruijn, app. 207

Mutaties

Sint Bernardus:

Mevrouw Hinkamp-De Ruyter is in app. 101 komen wonen.

De heer C. Meinen is in app. 206 komen wonen.

Wij wensen u een plezierig verblijf toe in Sint Bernardus

Mevrouw Essink-Luimes is op 7 november verhuisd naar de Pronsweide

't Hoge Veld:

Nieuwe bewoners:

mevr. C.A.G. Berkelder-Ravenswaaij, app. 511

Mevr. G.H. Lammers-Te Brake, app. 315

Overleden:

mevr. Valk-Van Ooijen, app. 201, 12-09-03

mevr. J.W. Jansen-Drenthel, app. 114, 16-09-03

dhr. B.W. Prinsen, app. 414, 18-10-03

Verhuisd:

mevr. G. Sikking-Te Lindert, app. 504, naar Pronsweide

Beth San:

Nieuwe bewoners:

mevr. G.A. Kolstee-Kappers, app. 114, 09-09-03

mevr. Mengerink-Krayenbrink, app. 118, 11-09-03

mevr. A. Scherjon-Hollebrandse, app. 207, 08-10-03

Overleden:

dhr. H.J. Prinsen, app. 122, 28-08-03

dhr. E. Klein Geltink, app. 207, 05-09-03

mevr. Postma-Spronk, app. 204, 20-09-03

Verhuisd:

mevr. H.M. Schenk-Angenant, app. 208, naar Pronsweide

Wie ben ik?



De rubriek is er eventjes uitgeweest maar we hebben nog weer een foto gevonden.

Wie, o wie is deze jongen die hier op tafel ligt???





Agenda

di. 18 nov. :	bibliotheek	10.00 uur
wo. 19 nov. :	comité 3 kerken, Sint en Piet op bezoek	14.30 uur
do. 20 nov. :	bewegen op muziek	11.00 uur
	Welfare	14.30 uur
vr. 21 nov. :	denkwerk	14.30 uur
za. 22 nov. :	weeksluiting	19.00 uur
di. 25 nov. :	bibliotheek	10.00 uur
	Trefpunt/Evangelisatiezangkoor, gasten welkom	19.30 uur
wo. 26 nov. :	speculaas bakken	14.30 uur
do. 27 nov. :	bewegen op muziek	11.00 uur
	Welfare	14.30 uur
vr. 28 nov. :	verhalen en zang	14.30 uur
za. 29 nov. :	weeksluiting	19.00 uur
ma. 1 dec. :	KBO-middag met Sint Nicolaas	
di. 2 dec. :	bibliotheek	10.00 uur
	Trefpunt	14.30 uur
wo. 3 dec. :	spelmiddag	
do. 4 dec. :	bewegen op muziek	11.00 uur
	Welfare	14.30 uur
	Sinterklaasavond voor alle bewoners en bewoners Van de aanleunwoningen	19.00 uur
vr. 5 dec. :	Sinterklaaskwis	14.30 uur
za. 6 dec. :	weeksluiting	19.00 uur
ma. 8 dec. :	Bingo-middag	14.30 uur
di. 9 dec. :	bibliotheek	10.00 uur
	Trefpunt	14.30 uur
wo. 10 dec. :	Nägelhöltjen	14.30 uur
do. 11 dec. :	bewegen op muziek	11.00 uur
	Welfare	14.30 uur
vr. 12 dec. :	kerststukjes maken voor de zaal	14.30 uur
za. 13 dec. :	weeksluiting	19.00 uur

Weeksluitingen

Datum	voorganger	organist
22 november	ds. A.J. Rotte	dhr. H. W. te Bokkel
29 november	ds. W.A. Andela	dhr. G. Olbach
6 december	pastor Trieschnigg	dhr. J.G. te Lindert
13 december	ds. Baan-v.d. Voorst	dhr. W. Mak

Puzzelpagina



OSOR
CAHSIUF
GONEBIA
GARTEIMR
NUPEITA
PROLKASO
JANER
BONNLEMZOE
TEROEMBBOL

De oplossing van de puzzel september 2003: 'dat is moeders mooiste'

1 R O O S

Uit de vele goede inzendingen hebben wij weer een winnaar gehaald en deze keer is dat geworden:

W. Pardijs-Spekkink
Heidedijk 5a
7121 LM AALTEN

Van harte gefeliciteerd namens de redactie

In naaststaande puzzel zitten bloemen verstopt. Eentje hebben we er al voorgedaan! Bij de S van Roos lees je van boven naar beneden een woord, dat is de oplossing die ingestuurd moet worden.

VEEL SUCCES!



Zandkorrels



Weg kerstpakket!

Dat kun je verwachten, want Zalm vindt dat je er voortaan loonbelasting over moet betalen..... (De Gelderlander 06-09-03)

Haan op wintersport

'Zeg buurman, ik hoor je haan nooit meer. Is 't beest weg?'

'Ja, hij is op wintersport.'

'Op wintersport?'

'Ja...in de vriezer...'

Professor Kolff, uitvinder kunsthart en kunstnier

'kunstenaar in hart en nieren!' (gelezen ± 8 september 2003)

Heldenmoed!

Drie lege dienstwoningen bij de Bijlmerbajes gekraakt..... (Trouw 08-09-03)

'Mobiel' kantoor!

Nieuw kantoor (2400 ton) te Rotterdam tweehonderd meter verplaatst (=verrold)! (Trouw 08-09-03)

150 jaar '

'Mens erger je niet' (jubileum eind augustus 2003)

En nóg zijn er mensen, die zich wel eens ergeren.....

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk

Abonnement

Wilt u de Krant van 't Zand ontvangen of wilt u zich afmelden, dan kunt u zich wenden tot:

Dianne Schaapveld
 't Walletje 3
 7126 AR Bredevoort
 tel. 0543-451783

**"Exclusief
 zitcomfort bij
 Betting wooncentrum"**



Betting woon
 centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
 Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
 en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
 Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
 Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
 Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
 Zieuwent - Borculo
 Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

/// TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilifoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie-
drukwerk

bij ons 10% korting
(bij contacte betaling)



drukkerij
te Mebel bv

TAXIBEDIJF
WALHOF
- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



**Restaurant
Bertram**

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer

't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

Deutz - Fahr
Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering

REKEN MAAR



DEUTZ
FAHR



Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54