

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus.
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - september 2003 - nr. 1



“Uw wil geschiede.....”

Mensen in nood bidden tot God om hulp. Of bij ziekte om genezing. We weten allemaal wel méér situaties te bedenken, waarin het gezegde “nood leert bidden” opgaat.

Daar is natuurlijk niets mis mee. Onlangs las ik nog eens weer, dat zo'n gebed – en ik heb mezelf daar ook wel op betrap – nogal eens eindigt met: “Maar Uw wil geschiede...,” de derde bede uit het “Onze Vader” (zie boven). Met de gedachte: haalt God ons niet uit de problemen en geneest Hij onze ziekten niet, dan moeten we ons daarbij neerleggen. Dan is het blijkbaar niet Zijn wil en wie zijn wij om daartegen in te gaan?

Toen volgde de kritische vraag: is dat eigenlijk wel juist?

Nee, was het antwoord: deze bede leert geen berusting, maar is een gebed dat *Gods wil op aarde* zal geschieden, *zoals in de hemel*, staat er bij. Het is net als met de beden, die er aan voorafgaan: “Uw naam worde geheiligd” en “Uw Koninkrijk kome.” Alle drie moeten op deze aarde *zichtbaar* worden. “Uw wil geschiede” is zo niet een gebed om een *berustende houding* tegenover het kwade

en verdrietige in het leven van mensen (en samenleving), maar een gebed om moed, kracht en inzicht om *Gods wil* te doen. (We lezen dit ook in zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus).

Wat is dan de wil van God?

Een mooie omschrijving daarvan staat in Micha 6 : 8:

“Het is u heel duidelijk gezegd wat goed is en wat de Heer van een mens verlangt:

Dit alleen vraagt Hij: houd u aan het recht, blijf altijd trouw en ga in alles bij uw God te rade.”

Het “te rade gaan bij God” is eigenlijk ook het *bidden* tot God. En dáárin zal het natuurlijk – naast dankzegging – *blijven* gaan over ons verdriet..... dat dus lang niet altijd wordt weggenomen, maar waarin Hij wel *deelt* en *steunt*..... Want wij bidden toch tot *onze Vader*?

D. Bekius

Even Voorstellen.



Vanaf woensdag 27 augustus tot 7 april volgend jaar ben ik stagiair bij Sint Bernardus. Mijn naam is Menno van Vliet. Ik ben leerling van het Graafschap College in Groenlo en volg daar de opleiding voor Helpende Welzijn. Eerder heb ik al stage gelopen bij allerlei af-

delingen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ik heb daar mogen zien hoe er gewerkt werd en waar dat kon ook meegeholpen. Ook ben ik stagiair geweest in het bejaardentehuis "Het Weertje" in Doetinchem. Daar heb ik veel verzorgend en huishoudelijk werk gedaan. Vorig schooljaar heb ik stage gelopen in Meddo bij Roetendael, bij meervoudig gehandicapte cliënten. Ook daar was het heel gezellig. Ik ben geboren op 30 mei 1985 in Den Haag. Toen ik vijf jaar oud was, ben ik met mijn ouders en drie broers verhuisd naar Leusden. Daar heb ik tien jaar gewoond en nu sinds oktober 2000 woon ik in Winterswijk. Ik vermaak me met onze hond Boris en speel graag computerspelletjes. Ik hoop hier een fijne en leerzame tijd te hebben.

Menno

Oscar

Op 7 augustus was het dan eindelijk zover. Romy en Eva hadden zich er al tijden op verheugd. We gingen Oscar ophalen bij het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds in Amstelveen. Om kwart over tien waren we bij Sint Bernardus om de heer Meeuwssen op te halen en voorzien van het nodige drinken (het zou een warme dag worden) vertrokken we richting het westen. Gelukkig hadden we airco in de auto zodat het met de warmte in de auto nog wel meeviel. Om kwart over twaalf waren we in Amstelveen en omdat we een afspraak om één uur hadden, hebben we eerst nog even genoten van bootjes die over de Amstel voeren (het KNGF ligt aan de Amstel) en vliegtuigen die laag overvlogen om op Schiphol te kunnen landen. Omdat we te vroeg waren, was iemand van het KNGF zo vriendelijk om ons een korte rondleiding

te geven (daar hadden we natuurlijk al een beetje op gehoopt).

Het zag er allemaal prachtig uit. Het KNGF zat sinds 14 mei op deze nieuwe locatie en er waren ongeveer veertig jonge honden in opleiding, voornamelijk Golden Retrievers en Labradors.

Om één uur werden we ontvangen in een lunchruimte waar de heer en mevrouw Takken ook aanwezig waren en natuurlijk Oscar.

Nadat we wat gedronken hadden en de nodige informatie over Oscar hadden gekregen was het tijd voor de heer en mevrouw Takken om afscheid te nemen van Oscar.

Na zeven jaar trouwe dienst en vriendschap was dit een emotioneel moment.

In oktober komt dhr. Takken weer naar Bredevoort, samen met zijn nieuwe hond Cyber, om te horen hoe het met Oscar gaat.



Nadat wij gewacht hadden totdat de heer en mevrouw Takken vertrokken waren, zijn we zelf ook gegaan. Voorzien van een tas vol met knuffels en speelgoed van Oscar zijn we aan de terugreis begonnen.

In de buurt van Doetinchem hebben we nog even een sanitaire stop gehouden (voor mens en dier) en om half vier waren we terug in Bredevoort waar we werden opgewacht door de bewoners, personeel en zelfs de pers.

Al met al een erg leuke dag en hopelijk kan St. Bernardus nog lang genieten van Oscar.

Marc Scholten

Naar de Douwe Egberts winkel in Arnhem.

Allereerst willen wij graag alle mensen bedanken voor de D.E. punten die wij gekregen hebben. Het waren er gigantisch veel (**41.200 punten in totaal**). Voor zoveel punten konden wij wel het één en ander krijgen, dachten wij zo. Dus togen Leonne en ik op een mooie morgen richting Arnhem.

Aangezien je van parkeren in een grote stad aardig gestresst kunt raken, dachten wij we gaan met de auto naar Wehl en van daaruit verder met de trein. Zo gezegd, zo gedaan. De D.E.winkel is vlakbij het station. Dus dat komt mooi uit.

Wat kunnen we veel uitzoeken voor zoveel punten! We beginnen met een theepot en daar horen kopjes bij, natuurlijk ook een roomstelletje. Verder nog boterhambordjes, platte borden en diepe borden, een heel servies bij elkaar. De winkeljuffrouw neemt onze bestelling op.

Bij de mensen die na ons aan de beurt zijn worden de ogen hoe langer hoe groter. Hoeveel punten hebben jullie wel niet, wordt er gevraagd en wij vertellen heel trots, dat een oproep in onze huiskrant ons zoveel punten heeft opgeleverd.

Ook vertellen we dat het servies bedoeld is voor de meerzorg in ons bejaardenhuis.

We krijgen allemaal positieve reacties.

Ondertussen verdwijnt de winkeljuffrouw meerdere keren in het magazijn, en als ze alles bij elkaar heeft gezocht, kijken we elkaar aan en barsten in lachen uit. De mensen om ons heen hebben schik met ons.

Hoe krijgen we dat mee in de trein????????? Hier hebben we niet over nagedacht.

Het worden zes draagtassen vol. Een vriendelijke mevrouw helpt ons tot bij het station. (Hoezo egoïstische mensen) We komen heelhuids in de trein en we komen er weer heelhuids uit.

We gaan in Doetinchem nog gezellig koffie drinken en zo hebben we dankzij de D.E. bonnen een prima morgen gehad en heeft de meerzorg een mooi servies.

BEDANKT!

Leonne en Nettie

Het bloemenreisje



Vrijdag 18 juli gingen we naar Geesteren.

Via leuke binnenweggetjes kwamen we bij.....

bloemenboerderij....."De Scholte" aan.

Daar werden we door de gastvrouw Hanna allen hartelijk ontvangen. Op de deel stond de tafel klaar voor een kopje koffie met appelgebak.

In die tijd heeft Hanna verteld hoe ze van boerin overgestapt is naar haar grote hobby, bloemschikken, tuinieren en vooral bloemen drogen, alles uit eigen tuin.

Ze maakte in korte tijd twee bloemstukjes, dat kregen twee dames die een plakkertje onder hun schoteltje hadden.

We zijn toen met z'n allen door de tuin gegaan.

Het was prachtig, de zaaddozen van de papaver "kip met de kuikens" trok veel aandacht.

Na een hele leuke middag werden we uitgezwaaid door Hanna, haar dochter met kleindochter en hond.

Groeten van Jenny en Doortje

Sorbetmiddag.



Vrijdag 1 augustus sorbetmiddag met muziek van "

Onder de Linden" Gezelligheid, met heel veel bekende meezingers en als hoogtepunt een sorbet naar keuze.

Met verse aardbeien, advocaat en boerenjongens of één met mokka/malaga combinatie.

Ieder heeft het zich goed laten smaken

En zoals één van de bewoners zei: " Dit is een echte zomerdag!"

Jet Heusinkveld.

Feest van Gerrie en Herman Hofs

Wij, als bewoners van Sint Bernardus, kregen een uitnodiging voor de receptie van Gerrie en Herman Hofs omdat ze 25 jaar getrouwd waren.

Op 5 juli jl. gingen we met ongeveer twintig personen naar Varsseveld toe. Bij Gerrie en Herman thuis stond een grote tent in de wei en daar moesten wij zijn. De muziek klonk ons al tegemoet, erg gezellig.

Daar kregen we een heerlijk kopje koffie met een snee krentenwegge en toen gingen we aan de borrel.



Het was een gezellige middag en erg fijn om samen weer eens uit te gaan. Gerrie en Herman, als nog van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid in de toekomst.

Namens de bewoners van
Sint Bernardus

BEDANKT!





Ik geef de pen door



Deze keer is de pen aan mij doorgegeven. Mijn naam is Agnes te Molder-Schilderink en ruim een halve eeuw geleden geboren op boerderij "Hemink" in Vragender.

Mogelijk komt u mij in St.

Bernardus wel eens tegen via de Cliëntenraad, bij de weeksluiting of sinds kort als vrijwilligster bij de Meerzorg.

Nadat ik eerst elf jaar als kleuterleidster voor de klas heb gestaan in Vragender en Nieuw-Dijk, ben ik in 1981 als moeder en boerin naar Bredevoort gekomen. Samen met Jan en de kinderen Anne (22 jaar) en Paul (20 jaar) hebben we veertien jaar op 't Zwanenbroek gewoond en geboerd. Om de gezondheid van Jan hebben we in 1994 het moeilijke besluit genomen te stoppen met boeren. We wonen nu alweer ruim acht jaar, naar volle tevredenheid, op 't Heggeltje in Barlo. Inmiddels zijn de kinderen ook uitgevlogen. Beiden wonen en studeren nu in Utrecht, nadat ze na de middelbare school eerst een jaartje, via een studentenuitwisseling, naar Venezuela en Costa Rica zijn geweest.

Sinds het stoppen met de boerderij ga ik nu regelmatig "de boer op" voor een gesprek aan de keukentafel of om een luisterend oor te bieden aan mensen die ook hun bedrijf (moeten) beëindigen.

En aangezien er heel wat aan de hand is in de agrarische sector, hoef ik niet stil te zitten. En van het één rol je in het ander.

Toen mijn vader begon te dementeren raakte ik betrokken bij het opzetten van zorgboerderijen voor ouderen en bij de Alzheimer afdeling Achterhoek. Van daaruit weer bij de gespreksgroepen voor familieleden en mantelzorgers.

Omdat de deelnemers soms na afloop nog wel een uur stonden na te praten op de parkeerplaats, merkte ik dat er behoefte was aan een gelegenheid om te praten. Daaruit is inmiddels de Mantelzorgsalon ontstaan. Eenmaal per maand een middagje ontspanning en / of informatie bij Kaasboerderij Weenink te Lievelede.

Waren het vroeger de **drie R's: Rust, Reinheid en Regelmaat**, dat als leefregel gold, tegenwoordig is er een nieuwe variant, de **drie O's: Ontmoeting, Ontspanning en Openstaan** voor elkaar. Een heel mooi voorbeeld hiervan maakte ik onlangs mee toen ik als vrijwilligster een wandeling maakte met een bewoonster door de mooie tuin van St. Bernardus. Bij het paardenweitje kwam tegelijkertijd een bewoner met een rollator en een paar sneetjes brood. De paardjes kwamen al hinnikend en met de achterbenen hoog de lucht in, op het brood af. Er ontstond een heel gesprek als "paardenvolk" onder elkaar. Inmiddels kwam er ook een bewoonster van de aanleunwoning langs met een snoeischaar. Enthousiast vertelde ze over haar tuin en de wandelaars die er zo van genieten, dat ze het er graag voor over heeft regelmatig een tuinman te laten komen, zodat haar tuin er mooi blijft.

Prachtig toch! Zo 'n Ontmoeting met een gouden randje.

Ik hoop dan ook dat wij: bewoners, verzorgers en vrijwilligers, samen met de inwoners van Bredevoort nog vele "Gouden momenten" mogen beleven in en rondom St. Bernardus.

Met een hartelijke groet,

Agnes Te Molder

Huifkartocht

Toen op 25 juli om half drie Anton Essink en Theo Doornink met twee huifkaren bij St. Bernardus aankwamen stonden ongeveer twintig bewoners klaar voor de huifkartocht. Gauw nog even een kopje koffie of thee en instappen maar. Heel fijn dat ook de bewoners die op een rolstoel aangewezen zijn mee kunnen.

De tocht ging via de Stationsweg, langs boerderij Eskes naar ijsboerderij Olde Pietepol van Bert en Erica Lensink aan de Lieversdijk waar we lekker ijs gingen eten. Je kunt er kiezen uit vijftien á twintig smaken.

De kinderen van de familie Lensink zorgden dat de paarden wat te drinken kregen. Na drie kwartier gingen we weer huiswaarts. Wim Navis die bij Anton op de bok zat, hield voor de tweede keer het verkeer op de Winterswijksestraat tegen, zodat wij veilig over konden steken. Vroeger hadden we thuis ook twee paarden. Als wij dan de weg niet wisten naar het land, was het antwoord van mijn vader, dat is niet erg, de paarden weten het wel. Gelukkig wisten Anton en Theo de weg wel zodat we weer veilig bij St. Bernardus aankwamen.

Jo Veldboom

Foster Parents plan

Beste Sint Bernardus

Ik ben er zeker van dat u uitkijkt naar nieuws over de vooruitgang bij Tawia en zijn familie. Ik heb voor dit verslag zijn familie bezocht en gesproken met zijn moeder Korkor. We hebben over van alles gepraat en gedurende ons gesprek vertelde zij me over de veranderingen die in het afgelopen jaar hadden plaats gevonden in het gezin en in het dorp.



Tawia's vorderingen.



Eerst wil ik u iets over Tawia vertellen. Zoals u op de foto kunt zien, is hij het afgelopen jaar gegroeid en Korkor vertelde me dat hij graag voetbalt en zingt. Kinderen weten, dat zij een belangrijke rol spelen in het gezinsleven en zij zijn trots op hun verantwoordelijkheden, al nemen zulke taken soms veel tijd in beslag. Tawia is nu in staat om zijn familie wat te helpen bij het werk op

het land. Hij gaat nog naar de lagere school. Hij is naar de 8^e klas bevorderd en zijn resultaten zijn op het moment goed. Dit jaar waren zijn liefste lessen de lokale taal en sport.

De vriendschap versterken.

Ofschoon Tawia naar school gaat, is hij nog niet in staat zijn eigen brieven te schrijven. Voor kinderen in dit deel van de wereld is het schrijven van brieven heel anders dan het leren schrijven op school en kinderen schamen zich vaak over hun handschrift.

Toch zullen we hem stimuleren om op andere manieren met u contact te houden, misschien door het sturen van een tekening. Ik zal u brieven schrijven namens de familie, die ernaar uitkijkt om de vriendschapsbanden met u aan te halen. Het geeft hun een warm gevoel te zien, dat u zich om hen bekommert.

Tawia's familie.

Er zijn geen veranderingen in de familiesamenstelling van het gezin geweest in het afgelopen jaar, dus Tawia woont nog samen met de volgende personen.

Korkor, zijn moeder. Zij werkt als boerin.

Zijn vader houdt wel contact, maar het is zijn moeder Korkor die voor hem zorgt.

Tawia's gezondheid: hij is het afgelopen jaar gezond geweest.

Volgende krant meer nieuws over ons Foster Parents kind Tawia.

Verjaardagen

3 september: Oscar
27 september: Mevr. te Hennepe AP. 121
28 september: Dhr. Veldboom app. 120

10 oktober: Henriette te Brake
12 oktober: Mevr. te Molder app. 221
15 oktober: Mevr. Brusse app. 205

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Mutaties

Sint Bernardus:

Mevrouw Van 't Wout is intern verhuisd naar app. 225.

De heer en mevrouw De Bruijn-Jongewaard zijn 12 augustus in app. 207 komen wonen. We wensen hun een fijn verblijf in Sint Bernardus.

Mevrouw Luiten-Ter Horst, app. 225 is op 26 augustus verhuisd naar de Pronsweide, afd. Plekenpol.

Mevrouw A. Lammers, app. 101, is op 8 september verhuisd naar de Pronsweide, afd. Starckenrode.

We wensen hen een goede tijd toe.

Zandkorrels



Na zonschijn regen!
Inderdaad, eindelijk! September biedt vast meer kansen.

Wanneer? KNMI weet ervan, maar ook het publiek heeft, zoals bekend, zijn eigen weervoorspellingen. Ik schrijf er een paar op (uit de oude doos):

Regen komt er: als jicht en reuma pijnlijker zijn; als de koeien lang aanhoudend loeien; als eenden en ganzen veel lawaai maken; als de zwaluw over het water scheert; als de padden voor de dag komen; als er een kring om de maan zichtbaar is; als de pauw schel krijst, enz. enz. (lang niet volledig).

Doorbraak:

Nieuws: ze willen ivf-baby's uit het ziekenfonds halen.

Zusje (wijsneus): "Dat lijkt me een doorbraak, tot nu toe haalden ze die uit reageerbuizen....."

Beth San:

Verhuisd naar 't Villeken:
Mevr. J.H. Ruessink-Pennings, app. 303

Verhuisd naar de Pronsweide:
Dhr. C.J. Betting, app. 118

Verhuisd naar de Ooiman:
Dhr. G.H. van de Berk, app. 14

Intern verhuisd:

Mevr. Brouwer-Leverink van app. 115 naar app. 303

Nieuwe bewoner:

21-08-03 dhr. en mevr. J. van Arkel- van Riezen, app. 115

't Hoge Veld:

Nieuwe bewoners:

11-06-03 mevr. G.J. Vreeman-Voskuil app. 010
26-06-03 mevr. M Fles-Schoppers app. 214
04-07-03 dhr. B.W. Prinsen app. 414
15-07-03 dhr. B.W. Simmelink app. 304
17-07-03 mevr. J.W. Rietberg-Veldkamp app. 102
05-08-03 dhr. G.J. Prins app. 216
mevr. E.T. Prins-Heinen

Verhuisd naar Den Es:

23-06-03 mevr. Diersen-Reussink app 102

Overleden:

03-08-03 dhr H.J.D. Piek app 315

Wereldrecord aardappels schillen:

Aantal deelnemers: ruim vijftig.
Winnares: Duitse kokkin schildte in **tien minuten** ruim **tien kilo** piepers, **zonder pitjes(!)**
Oude record: \pm **vijf kilo** in dezelfde tijd.....

Wat was het droog.....

Nee dus, dijkdoorbraak ringvaart Wilnis.....
(26-08-2003)

Zwerfafval:

Onvoorstelbaar veel.....Bijvoorbeeld:
Per jaar meer dan **vijftig miljoen** lege blikjes en flesjes op straat.
Rijkswaterstaat haalt per jaar ruim **100.000 ton** afval uit bermen en van parkeerplaatsen.
(*De Gelderlander - 16 augustus 2003*)

Prima middel tegen hitte!

Discussie over bestrijding winterse gladheid.
(*commissie openbare werken gemeente Aalten - Aalten Vooruit, 27 augustus 2003*)

Agenda

vrij	12 sept	bakactiviteit	14.30 uur
za	13 sept	weeksluiting	19.00 uur
di	16 sept	bibliotheek	11.00 uur
woe	17 sept	uitstapje com. 3 kerken kaasboerderij	
do	18 sept	welfare	14.30 uur
vrij	19 sept	denkwerk	14.30 uur
za	20 sept	weeksluiting	19.00 uur
di	23 sept	bibliotheek	11.00 uur
		Trefpunt	
		Optreden kinderkoor uit Dinxperlo	19.00 uur
		gasten zijn van harte welkom	
woe	24 sept	nagelholtje	
do	25 sept	welfare	14.30 uur
vrij	26 sept	bloemschikken op klomp	
za	27 sept	weeksluiting	
di	30 sept	bibliotheek	
woe	1 okt.	rummicub etc.	
do	2 okt.	welfare	
vrij	3 okt.	zangmiddag	
za	4 okt.	weeksluiting	
ma	6 okt.	peuters komen op bezoek	
		KBO middag – met dhr. Fukkink van het Zorgloket	
		Dialectavond met Thea Onnink	19.00 uur
di	7 okt.	Bibliotheek	
		Trefpunt	
woe	8 okt.	Voorbereiding festiviteiten boerenbruiloft	14.30 uur
do	9 okt.	bewegen op muziek	11.00 uur
		welfare	
vrij	10 okt.	boerenbruiloft met de Klepperklumpkes	
za	11 okt.	weeksluiting	

Weeksluitingen

Datum	Voorganger	Organist
6 sept W.en C	pastor Koster	dhr. W.A. Maarsingh
13 sept	ds. Wagenaar	dhr. M. Heusinkveld
20 sept	ds. A.J. Yntema	dhr. G.A. Mateman
27 sept	dhr. L.A. Fles	dhr. G. Olbach
4 okt.	dhr. M.J. Lensink	dhr. M. Heusinkveld.
11 okt.	pastor Trieschnigg	dhr. J. te Lindert

WINNAAR VORIGE PUZZEL :

JOLANDA KUIPERIJ
BLEEKWAL 18
7126 BV BREDEVOORT



Puzzelpagina

OPLOSSING PUZZEL JULI AUG. WAS ZOMERAVONDEN.

Nieuwe puzzelopgave

FAMILIE WOORDZOEKER.

K	Y	L	E	T	H	C	E	A	R
K	Z	D	I	T	A	K	B	A	E
R	U	N	L	T	A	E	I	N	D
O	S	A	I	P	N	A	S	S	E
O	T	K	M	J	G	V	Z	T	O
S	E	O	A	M	A	M	S	A	M
T	R	M	F	D	D	O	E	A	N
G	I	E	E	D	E	T	A	N	E
N	Z	R	D	R	T	N	S	D	N
I	O	T	W	U	R	A	C	E	E
R	O	J	U	O	O	W	H	S	R
K	N	E	O	R	O	R	O	C	E
E	D	V	R	E	B	E	O	H	D
I	A	I	T	N	E	V	N	O	A
L	A	P	E	T	G	N	V	O	V
I	N	E	G	R	S	I	A	N	R
M	G	T	N	A	B	L	D	O	O
A	E	E	A	P	M	A	E	U	O
F	H	K	A	O	O	M	R	D	V
H	U	I	S	M	O	E	D	E	R
I	W	N	E	N	I	G	I	R	O
S	D	D	T	R	O	O	T	S	E

Zoek de volgende woorden:

Aangehuwd
Aangetrouwde familie
Aanstaande schoonouders
Benjamin
Dierbare
Echtelijk
Familiekring
Geboortedag
Gemalin
Huismoeder
Kroost
Verwant
Voorouders
Zoon

mams
moeder
nakomertje
nazaat
origine
pake
partner
petekind
roots
schoonvader
vader
voornaam
voorvaderen
zuster

OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN ZIN:

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen voor mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk

Abonnement

Wilt u de Krant van 't Zand ontvangen of wilt u zich afmelden, dan kunt u zich wenden tot:

Dianne Schaapveld
't Walletje 3
7126 AR Bredevoort
tel. 0543-451783

"Exclusief

zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting woon
centrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!

TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie- drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij

te Mebel bv

Misterstraat 40 - 7126 CE Bredevoort
Tel. 0543 - 451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDIJF WALHOF

- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer

't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

Deutz - Fahr Trekkers - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54