

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus.
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 45 10 00
13-de jaargang - april 2004 - nr. 7



Woorden

voor onderweg

Rondom het overlijden van koningin Juliana hebben we als volk, als gemeenschap, die zij zo lang heeft mogen dienen

("Wie ben ik, dat ik dit mag doen?")

Bij alle verdriet veel goede momenten van gedenken gehad.

Daar hoort ook zeker de uitvaartdienst bij, op dinsdag 30 maart 2004. Hier herinner ik aan de treffende zegenbede, die ds. Hudig toen uitsprak. De door haar gekozen tekst is een bekorte bewerking van een Keltische reiszegen. De oorspronkelijke tekst van deze zegenspreuk wordt toegeschreven aan de zevende-eeuwse Ierse monnik St. Patrick, één van de grondleggers van het Europese christendom. Deze zegen werd vroeger uitgesproken als iemand afscheid nam of op reis ging.

Hier volgt de volledige tekst:

"De Heer zij vóór u om de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.

Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid."

Inderdaad: Woorden voor onderweg!

D. Bekius

(Bron: 'Trouw' van 1 april 2004)

LEVENSBESCHRIJVING

KONINGIN JULIANA



Jeugd en studie

Prinses Juliana werd op 30 april 1909 in Den Haag geboren als dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Haar eerste levensjaren bracht de prinses door op paleis Het Loo te Apeldoorn en paleis Noordeinde en paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Op dit laatste paleis werd, toen prinses Juliana zes jaar oud was, op advies van de bekende pedagoog Jan Ligthart een klasje gevormd. Samen met enkele leeftijdgenootjes volgde de prinses in dit klasje het lager onderwijs.

Omdat de Grondwet bepaalde dat de prinses op achttienjarige leeftijd in staat moest zijn haar moeder op te volgen, verliep het onderwijs van de prinses in een ander tempo dan bij de meeste kinderen. Na vijf jaar lager onderwijs kreeg prinses Juliana privé-les op HBS / Gymnasiumniveau. Op 30 april 1927 werd prinses Juliana achttien jaar en grondwettelijk meerderjarig. Daarmee was zij gerechtigd het koninklijk gezag zonedig te aangaan. Twee dagen later werd de prinses door haar moeder ingeleid in de Raad van State.

Van 1927 tot 1930 volgde de prinses colleges aan de Rijksuniversiteit Leiden. Die jaren woonde prinses Juliana met enkele medestudentes in Katwijk. De keuze van vakken werd enerzijds afgestemd op haar toekomstige taak als staatshoofd, anderzijds op haar persoonlijke belangstelling voor literatuur en godsdienst. Tijdens haar studietijd nam de prinses actief deel aan het studentenleven als lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Haar studie werd bekroond met een erepromotie tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Promotor was de bekende historicus Johan Huizinga.

Na afloop van haar studie kreeg de prinses een eigen secretariaat in haar paleis aan de Kneuterdijk. Ze hield zich weliswaar nog niet bezig met staatszaken, maar vertegenwoordigde het Koninklijk Huis wel bij tal van officiële evenementen.

In de crisisjaren (begin jaren dertig) oriënteerde de prinses zich voornamelijk op sociaal terrein. Mede op haar initiatief kwam het Nationaal Crisis Comité tot stand, dat steun verleende aan de talrijk crississlachtoffers. Prinses Juliana werd erepresidente van het Comité en was in de functie zeer actief. De prinses volgde haar vader, na diens overlijden in 1934, op als voorzitter van het Nederlands Rode Kruis.

Huwelijk en gezin

Op 8 september 1936 werd de verloving bekend gemaakt van prinses Juliana met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernard zur Lippe-Biesterfeld, met wie zij op 7 januari 1937 in het huwelijk trad. Op die datum was het precies achtenvijftig jaar geleden dat de grootouders van de prinses, koning Willem III en koningin Emma, in het huwelijk traden. Het burgerlijk huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werd gesloten in het stadhuis van Den Haag; de kerkelijke inzegening vond plaats in de Grote of Sint Jacobskerk. Vanaf dat moment nam het paar zijn intrek in paleis Soestdijk te Baarn.

LEVENSBESCHRIJVING

KONINGIN JULIANA

Uit het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werden vier dochters geboren: Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943) en Christina (1947). De prinsessen werden op paleis Soestdijk geboren, met uitzondering van prinses Margriet. Zij kwam in de oorlogsjaren te Ottawa (Canada) ter wereld.

De Duitse invasie van 10 mei 1940 noopte prinses Juliana en prins Bernhard met beide kinderen naar Engeland uit te wijken. De prinses bleef daar een maand en reisde vervolgens met haar dochters door naar Canada, waar zij tot de bevrijding van Nederland woonde in Rockcliffe, een voorstad van Ottawa. Prins Bernhard, die in Londen bij koningin Wilhelmina achterbleef, zocht haar hier regelmatig op. Gedurende de oorlog ondernam de prinses verschillende reizen naar enkele delen van het Koninkrijk (Suriname en de Nederlandse Antillen). In april 1945 begaf de prinses zich met koningin Wilhelmina naar het bevrijde deel van Nederland en vestigde zij zich te Breda. Daar werkte zij mee aan de hulpactie voor de bevolking van het noordelijke deel van Nederland, die zwaar onder de hongervinter had geleden. Op 2 augustus werd het prinselijk gezin op Nederlandse bodem herenigd.

Na de Duitse capitulatie in mei 1945 werkte de prinses mee aan diverse andere hulpacties voor de getroffen bevolking. Onder meer trad zij op als voorzitter van de Stichting Nederland Volksherstel. In het voorjaar van 1946 bracht de prinses, samen met prins Bernhard, bezoek aan landen die veel voor Nederland hadden betekend tijdens de bezetting.

In het najaar van 1947 trad prinses Juliana enkele weken op als regentes, toen koningin Wilhelmina om gezondheidsredenen het koninklijk gezag enige tijd neerlegde. Dit herhaalde zich in 1948. In dat jaar kondigde koningin Wilhelmina aan afstand te doen van de troon. Op 4 september

aanvaardde Juliana de regering. Op 6 september vond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de inhuldiging als Koningin der Nederlanden plaats.

Koningin der Nederlanden

Overzeese gebiedsdelen, formaties en politiek

In het eerste jaar van haar regeerperiode werd de aandacht van koningin Juliana vooral opgeëist door de Indonesische kwestie. In 1949 tekende zij in het Paleis op de Dam de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd door de koningin bekrachtigd in 1954; dit Statuut vormde de grondslag voor een samenwerkingsverband voor de drie overgebleven delen van het Koninkrijk: Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Na Indonesië scheidde in 1975 ook Suriname zich af van het Koninkrijk der Nederlanden. In dat jaar ondertekende koningin Juliana de Acte van Erkenning van de Republiek Suriname.

Koningin Juliana was nauw betrokken bij de formatie van de kabinetten Drees, Beel, De Quay, Marijnen, Cals, Zijlstra, De Jong, Biesheuvel, Den Uyl en Van Agt I. Koningin Juliana toonde zich als staatshoofd een fervent voorstander van internationale samenwerking en Europese eenwording.

Sociale vraagstukken

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden de provincies Zeeland en Zuid-Holland getroffen door de watersnoodramp. Koningin Juliana zette zich in voor het verkrijgen van internationale hulp voor de slachtoffers en bezocht dagen achtereen het rampgebied.

Als koningin bleef Juliana betrokken bij sociale vraagstukken. Die betrokkenheid bleek onder meer uit haar talrijke bezoeken aan ziekenhuizen,

revalidatiecentra, sanatoria, bejaardenhuizen en kindertehuizen. Op het internationale vlak hadden vooral de problematiek van ontwikkelingslanden, het vluchtelingenvraagstuk en de zorg voor ontwikkelingslanden, het vluchtelingenvraagstuk en de zorg voor kinderen over de hele wereld haar aandacht. In 1966 lanceerde de koningin bij de opening van de algemene vergadering van de International Union for Child Welfare (waarvan het Kinderhulp Plan de Nederlandse variant is) een project ter wetenschappelijke bestudering van de methodiek en techniek van uitgebreide kinderbescherming als onderdeel van een plaatselijk of regionaal ontwikkelingsplan. De koningin verleende ook financiële en materiële steun. Ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk in 1962 bijvoorbeeld gaf zij samen met prins Bernhard terreinen voor de vestiging van jeugdcentra aan de Nederlandse jeugd, vergezeld van een groot geldbedrag. De opbrengst van een inzameling van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana in 1973 schonk zij aan het kind in nood, waar ook ter wereld. En het nationaal geschenk ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag in 1979 schonk zij aan het Internationaal Jaar voor het Kind.

De koningin verbond tevens haar naam aan de Stichting Koningin Juliana Fonds (het latere Juliana Welzijns Fonds, dat op 27 juni 2002 is samengegaan met het Oranje Fonds, dat als doelstelling heeft het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie te stimuleren.)

Als erkenning voor haar verdiensten op maatschappelijk terrein ontving koningin Juliana in 1964 een eredoctoraat in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wetenschap en cultuur

De ontwikkeling van wetenschap en cultuur had eveneens de aandacht van koningin Juliana, waarbij haar belangstelling vooral uitging naar beeldende kunst, toneel en letterkunde. Met de

toekenning van de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst hield zij zich elk jaar intensief bezig. Verder bezocht zij veelvuldig tentoonstellingen en woonde zij regelmatig Nederlandse en buitenlandse toneelmanifestaties bij.

De verjaardagen van de koningen werden (op Koninginnedag) steevast gevierd met een bloemendefilé langs het bordes van paleis Soestdijk.

Prinses der Nederlanden

Op 31 januari 1980 deelde koningin Juliana via radio en televisie mee dat zij op 30 april dat jaar af zou treden ten gunste van haar dochter Beatrix. In deze toespraak sprak zij de hoop uit zich ook na haar abdicatie nuttig te kunnen maken voor de samenleving. Zij aanvaardde het erevoorzitterschap van de Nationale Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten in 1981. Verder bleef zij veelvuldig bezoeken brengen aan instellingen van maatschappelijke zorg. In 1983 bracht prinses Juliana samen met prins Bernhard een bezoek aan de Nederlandse Antillen, om daar projecten te bezoeken die gefinancierd waren met de giften die de prinses ontving voor haar zeventigste verjaardag. Vanaf begin jaren negentig nam prinses Juliana geleidelijk aan minder deel aan publieke evenementen. Op 23 februari 1999 liet de prinses per brief weten dat het haar vanwege haar hoge leeftijd niet langer mogelijk was om officiële uitnodigingen te aanvaarden. Met haar negentigste verjaardag in het vooruitzicht, gaf zij in haar brief ook aan dat het haar te zwaar viel om in het vervolg blijken van hartelijkheid en medeleven te beantwoorden.

De zomervakantie brachten prinses Juliana en prins Bernhard doorgaans door in hun buitenverblijf l'Elefante Felice te Porto Ercole, Italië. Tot en met 1994 hielden zij ieder jaar een wintersportvakantie, meestal in Lech, Oostenrijk.



Wie ben ik?

Foto vorig nummer

Wie ben ik, wie is het meisje met de strikjes?

Ik zal het een beetje toelichten en dan kunt u mij misschien herkennen.

Ik ben in 1963 'gestrikt' door een jonge man uit Bredevoort en sindsdien woon ik hier met veel plezier.

Ik ben geboren in Lievelede en heb jarenlang gewerkt als verpleegster in het toenmalige Sint Elisabeth ziekenhuis te Winterswijk.

Vanaf de trouwdag kwam ik in het kruideniersvak, aan de Misterstraat. Heel ander werk, maar contact met de klanten boeide mij zeer en het was en is heel gemoedelijk in Bredevoort.

In 1964 is mijn 'Sint Bernardusliefde' begonnen in het bestuur.

In 1988 is Sint Bernardus ingrijpend verbouwd. In dat jaar hebben wij de 'Stichting Vrienden van Sint Bernardus' opgericht met het doel geld bijeen te brengen voor verschillende noodzakelijke behoeftes, die door Sint Bernardus zelf niet betaald

konden worden. Van deze stichting werd ik penningmeester. Het was een leuke tijd: donateurs werven, het opzetten van de Krant van 't Zand, een veiling houden met de veilingmeesters Jan Elferink en Theo Grijsen en veel vrijwilligers (die f 40.000,00 opbracht voor de aanschaf van zonwering voor Sint Bernardus).

In 1999 ben ik gestopt met de bestuursfuncties en doe nu alleen nog bij toerbeurt de bibliotheek op dinsdagmorgen en begeleid op zaterdag de weeksluiting.

Ik heb nog steeds een fijne tijd bij Sint Bernardus.

Trees de Vries-te Brake



De nieuwe foto!

Alweer een meisje met een prachtige strik, wie, o wie is dit meisje dat er op haar paasbest uitziet?



Even voor- stellen



Zoals bekend heeft mijn vrouw haar levensloop reeds vermeld. Nu ben ik aan de beurt.



Geboren in 1927 te Rotterdam. In de oorlog ondergedoken op een boerderij in Overijssel. Een heerlijke tijd daar gehad. In 1947 uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië. Ingedeeld bij een veldhospitaal. Met mijn twee vrienden die later predikant zijn ge-

worden veel geestelijk werk gedaan. Veel makers, waaronder ten dode opgeschreven, hebben wij mogen wijzen op de Heer Jezus, dé bemiddelaar tussen een heilige God en verloren zondaren. Na die tijd heb ik mijn eerste vrouw leren kennen. Ook kreeg ik contact met een zendeling daar en dat heeft er toe geleid dat ik op het zendingsveld terechtkwam. Midden en Oost-Java, Papoealand, boeiden mij in 't bijzonder. Ik hield en houd nog steeds van deze bevolkingsgroepen. Helaas kwam er een eind aan deze tijd. Alles wat Nederlands was moest vertrekken. Zo ook wij in 1961. Ons gezin was inmiddels groter geworden. Voor we te Velp een huis kregen woonden we op verschillende adressen. Een nieuw arbeidsterrein wachtte ons. Mijn vrouw kwam te overlijden aan de ziekte ms.

Later leerde ik mijn huidige echtgenote kennen. Ik sluit mij volkomen aan bij wat zij ten goede over Sint Bernardus heeft geschreven.

D. Groeneveld

PEUTERS OP BEZOEK



Op maandag 5 april kwamen er weer zes kleine bezoekers in huize Sint Bernardus. Om half tien arriveerden de peuters van peuterspeelzaal 'Doortje' uit Brede-

voort. Omdat het héél erg hard regende kwamen de peuters niet met de bolderkar maar met de auto. Samen met een grote groep bewoners werd er koffie en vruchtensap of yogidrink gedronken. De gesprekjes tussen de bewoners en de peuters gingen over het weer.

Het viel de bewoners op dat de peuters tegenwoordig 'zo wies bunt'. 'Dat wazze wi-j vrogger neet' aldus een bewoonster.

Als activiteit hebben de peuters, samen met de bewoners, eieren beschilderd..... Niet alleen de eieren waren rood, groen en geel, ook de tafels, stoelen en zelfs kindergezichten werden een kleurrijk geheel. Nadat alles en iedereen weer schoon-geboend was werden er door de peuters een aantal (paas)liedjes gezongen.

Deze gezellige ochtend werd afgesloten met chocolade-eitjes zoeken, die de 'paashaas' al verstopt had.

Leonne Gijsbers

VERENIGING BREDEVOORTS TONEEL

Woensdag 7 april konden we in Sint Bernardus genieten van de doldwaze klucht: 'Japies laatste uitvinding.' Bij de eerste uitvinding die we te zien kregen vloog de koffie over tafel. Een elektrisch 'reuriezer' was volgens Japie handig, maar de rest van de familie was er niet over te spreken. Als Japie het logeerkamertje met al zijn uitvindingen moet opruimen omdat er een nieuwe hulp in huis komt is het hele huis in rep en roer. Als de te verwachten logé een week eerder is, Japie in meisjeskleding van het zwembad terugkomt en de boer heeft zitten neuzen in de tas van Kitty, zijn de misverstanden niet van de lucht. Al met al komische scènes en heerlijke woordspelingen die de toeschouwers aan het lachen kregen. Japies laatste uitvinding is één van de mooiste.....Wat dat is? Tja, dan zult u zelf moeten gaan kijken. Bredevoorts toneel, bedankt voor de leuke avond.

Bruidsmodeshow

Op 24 maart was er show op Sint Bernardus. Eigenlijk begon deze al een week van tevoren met tentoongestelde trouwfoto's van bewoners, vrijwilligers en personeelsleden. Op de eerste verdieping was een thematafel ingericht. Met alles wat er op zo'n heel bijzondere dag komt kijken, van hoge hoed tot bruidsboeket.

De avond van de vierentwintigste was de zaal omgetoverd tot een echt modehuis met catwalk, geheel compleet. Door -bijna- echte mannequins Leonie, Ilse, Marian, Cathrien, Gea en Miranda soms vergezeld door een dressman Menno, werden fantastische creaties getoond.

Jet vertolkte de rol van ladyspeaker en had bovendien prachtige bruidsboeketten gemaakt.

Op muziek van Ans Elfrink en Ben Mennink kwamen de bruidsparen stralend de catwalk op. In het eerste blok werden de wat oudere, overigens

prachtige, jurken en pakken geshowd. De eerste jurk was van mevrouw Obbink, gedragen op 1 juni 1943.

Zo kwam langs: de kleding van opa en oma Heusinkveld, de heer en mevrouw Kuiperij, mevrouw Schulte Nordholt en mevrouw Steenwijk. De kleedsters Hannie en Marian kregen het ondertussen flink warm met knopen open en knopen weer dicht doen.

Na de eerste set werden we verrast met een echte bruidstaart, gemaakt door de medewerkers van de meerzorg.

In de tweede set kwamen de creaties langs van personeelsleden die in de jaren zestig en zeventig getrouwd zijn. Alle kleuren kwamen voorbij van rood tot wit en van lila tot crème. Met veel

plezier werd er naar de ranke mannequins gekeken. De wat oudere collega's soms met spijt omdat de jurken hen eens hadden gepast. De leeftijd speelt echter parten en de meesten moeten het nu met een maatje meer doen.

Na een drankje en een vrolijk muziekje werd begonnen met de laatste set. Hier werden creaties getoond die door de wat jongere collega's gedragen werden. Deze laatste set liet zien dat vanaf ± 1980 prachtige jurken gemaakt zijn. De kwaliteit van gebruikte stoffen en ontwerpen lieten zien dat er voor de gewone man/vrouw meer welvaart

was. De jurken waren vaak zo mooi dat je zou willen dat je je trouwdag nog eens over kon doen.

Aan het eind van het laatste blok toonden Gea en Miranda hun eigen trouwjurk, deze pasten nog perfect en ze straalden net als op hun eigen trouwdag.

De trouwpakken van de mannen lieten zien dat er ook hier erg veel veranderd is. Waar traditioneel nog getrouwd werd in zwarte jas, streepjes broek en hoge hoed, is er anno 2004 voor elk wat wils. Het publiek deze avond was voornamelijk vrouwelijk met hier en daar een mannelijke gast. Zou het dan toch zo zijn dat vrouwen meer belangstelling hebben voor pracht

en praal dan mannen! Na een schitterende finale bedankte Jet alle medewerkers voor en achter de schermen. Het was een heerlijke avond met veel herinneringen. Hartelijk dank aan alle medewerkers.



Gerrie Hofs

Zandkorrels



Geen 'bejaarden' meer

'De Gelderlander' kreeg kritiek op het gebruik van het woord 'bejaard' in berichten, verslagen e.d. Landelijke ouderenbonden: *'We hebben allang afscheid genomen van het woord 'bejaard.' Dat suggereert dat je over je jaren heen bent. Maar we hebben het over ouderen, die vaak nog een vitale rol in het leven vervullen en volop in het leven staan.'*

Wat dan wel? 'Ouderen' dan maar? (Totdat ook dat niet meer mag misschien?)

Eresaluut voor onze oma's!

Vele duizenden hebben in paleis Noordeinde aan koningin Juliana de laatste eer bewezen. Waaronder ook veel jongeren (die de koningin niet of nauwelijks hebben gekend.)

Waarom dan toch?

Heel vaak was het antwoord: *'Omdat ik bij haar aan mijn oma moet denken....'(!)*

Belasting op fietsen

Weekblad 'Echo': Amsterdam gaat wegenbelasting heffen onder fietsers (150 euro per jaar). (1 aprilgrap)

Stoppen met werk

Blijkens een enquête is dat de wens van veel Europeanen. Vooral veel Nederlanders en Italianen verlangen naar een leven zonder werk (volgens dat onderzoek dan).

Mijn commentaar: De onderzoekers zijn dus niet in de Achterhoek geweest.....

Zand steeds groter probleem

Op dezelfde krantenpagina als 'Stoppen met werk' kwam ik het volgende 'zandbericht' tegen, dat ik in onze 'zandkrant' toch even wil doorgeven: *'Grote zandstormen uit China en Mongolië vormen een steeds groter probleem voor de volksgezondheid en het milieu in Azië: verlies van oogsten en vee en ademhalingsproblemen bij veel mensen.'*

Bijbaantje krantenbezorgers

De politie in de Hoeksche Waard heeft de krantenbezorgers van de ochtendbladen gevraagd te helpen bij de strijd tegen de misdaad. Als zij iets verdachts horen of zien: meteen melden bij politie (beloning: waardebond van vijf tot honderd euro).

Hoe lang mag een spion zijn?

Antwoord (in 'Trouw' van 8 maart 2004): maximaal 1.80 m. (*motief: hij moet kunnen opgaan in omgeving*).

Uit oproep voor sollicitanten voor nieuwe James Bond.

Hijsbak

Ed Lodewijks ('Kampioen' van januari 2004) komt voor een vakantie aan in een Zuid-Afrikaans hotel. Staat oog in oog met het volgende bord:

Hijsbak (blijkt een lift te zijn).

Vindt het Afrikaans een prachttal (kinderlijk leuk en recht voor z'n raap) en geeft wat voorbeelden door:

grootvoet – olifant

seekoei – nijlpaard

worshondje – teckel

boetebessie – vrouwelijke parkeerwacht

padbuffel – snelheidsmaniak

papwiel – lekke band

petroljoggie – pompbediende

prettrap – fietstochtje



D. Bekius

Mededelingen

VERJAARDAGEN

2 mei: Judith Willemsen
2 mei: Karin Smees
10 mei: de heer Lichtenberg, app. 220
13 mei: Maureen Prinsen
14 mei: mevrouw Schulte Nordholt-v.d. Linde, app. 122

Allen van harte gefeliciteerd en een zonnige dag toegewenst!

MUTATIES

Sint Bernardus: geen

't Hoge Veld:

Nieuwe bewoners:

10-02-04: mevr. H.A. Sellink-Rexwinkel, app. 105
28-02-04: mevr. J. te Kamp-Elburg, app. 207
13-03-04: dhr. A.B.M. Berkelmans, app. 113

Overleden:

15-02-04: mevr. A. Plug-Massen, app. 205

Verhuisd:

20-02-04: mevr. J.G. Ebberts-Vreeman, app. 113 naar Pronsweide
26-02-04: mevr. M. Fles-Schoppers, app. 214 naar Beth San

Beth San:

Nieuwe bewoner:

16-03-04: mevr. A.H. Lensink-Meijnen, app. 209

WEEKSLUITINGEN



datum

1 mei
8 mei
15 mei

voorganger

pastor Koster, W en C
pastor Trieschnigg
ds. R. Faber

organist

dhr. D.A. Heusinkveld
dhr. W. Fukkink
dhr. M. Heusinkveld

AGENDA



za	1 mei	woord- en communieviering	19.00 uur	di	18 mei	bibliotheek	10.00 uur
di	4 mei	bibliotheek	10.00 uur	wo	19 mei	Com. 3 Kerken afsluiting seizoen	
		Trefpunt	14.30 uur			zangmiddag in Bernardus	14.30 uur
wo	5 mei	gezellige middag met Henny	14.30 uur	do	20 mei	Hemelvaartsdag	
do	6 mei	bewegen op muziek	11.00 uur	vr	21 mei	Naegelhöltjen	14.30 uur
		Welfare	14.30 uur	za	22 mei	weeksluiting	19.00 uur
vr	7 mei	verhalenmiddag	14.30 uur	di	25 mei	bibliotheek	10.00 uur
za	8 mei	weeksluiting	19.00 uur			Trefpunt	14.30 uur
ma	10 mei	bingo	14.30 uur			Evangelisatiekoor Aalten	19.30 uur
di	11 mei	bibliotheek	10.00 uur			gasten zijn van harte welkom	
wo	12 mei	patat bakken	14.30 uur	wo	26 mei	middag er op uit met de bus naar...?	
do	13 mei	bewegen op muziek	11.00 uur	do	27 mei	bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur			Welfare	14.30 uur
vr	14 mei	bloemschikken	14.30 uur	vr	28 mei	bloemschikken	
za	15 mei	weeksluiting	19.00 uur	za	29 mei	weeksluiting	19.00 uur
				ma	31 mei	tweede pinksterdag	

Puzzelpagina



De oplossing van de paaspuzzel in het maart-nummer was:

'VERSTOPPEN'

Uit de vele goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrokken:

Lenie te Lindert, Stadsbroek 25, Bredevoort

Van harte gefeliciteerd en je ontvangt de prijs zo spoedig mogelijk thuis!

De nieuwe puzzel:

In elk driehoek zit een kleur verstopt. Breng deze kleur over naar de tabel, dan leest u de juiste oplossing bij de pijl van boven naar beneden.

Welke kleur zit er verstopt in de driehoek?



Wat leest u van boven naar beneden?

Noteer ook de titel!

Succes

↓

1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

Oplossing:

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.



Rabobank Aalten - Winterswijk

Abonnement

Wilt u de Krant van 't Zand ontvangen of wilt u zich afmelden, dan kunt u zich wenden tot:

Dianne Schaapveld
't Wallekje 3
7126 AR Bredevoort
tel. 0543-451783

"Exclusief

zitcomfort bij
Betting wooncentrum"



Betting wooncentrum
Bredevoort

Landstraat 17, 7126 AS Bredevoort. Tel. 0543 451567
Internet: www.bettingbredevoort.nl E-mail: betting_bredevoort@hetnet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.



HONDA



Autobedrijf

A. ten Bruin



Misterstraat 39a - 7126 CB Bredevoort
Telefoon 0543-451788 b.g.g. 0543-452078
Telefax 0543-451080



Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling !

TEN BRUIN Mode

heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543-451251

Voor al uw **SCHILDER, BEHANG-**
en
GLASWERKZAAMHEDEN



Schildersbedrijf
HANS WENSINK
Tel. 0543-451489



Intratuin Bredevoort
Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

reparatie, onderhoud en verkoop van
portofoon- en mobilfoonsystemen
autotelefoon - semafoon
telefooninstallaties



w.r. tolkamp

mobilofoon - intercom - oproepsystemen
autotelefoon - semafoon

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort, tel. 0543-451754, fax 0543-451547

Familie- drukwerk

bij ons 10% korting
(bij kontante betaling)



drukkerij

te Mebel bv

Vierde Broekdijk 15a - 7122 JD Aalten
Tel. 0543-451334 - Fax 0543-452052

TAXIBEDIJF WALHOF

- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten



Restaurant Bertram

À la carte restaurant in
Middelieuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij :

Restaurant "Bertram". Tel. 0543 451112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's maandags vanaf 12.00 uur

Deutz - Fahr Trekkeurs - Werktuigen

ook in speelgoed
uitvoering



Fa. G.H. Klein Nibbelink

Winterswijkseweg 61 - Bredevoort
Tel. 0543 - 45 12 54