

De Krant van 't Zand

Maandblad van woonzorgcentrum Sint Bernardus
Onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort - telefoon 0543 - 46 74 00
18e-de jaargang - december 2006 - nr. 4



ADVENTSMEDITATIE

Steeds gebeurt het in de woestijn: In de woestijn ontmoet Mozes God, en krijgt hij de belofte van God mee: Ik ben die Ik ben; Ik ga met jullie mee. Ook lezen we in de bijbel de geschiedenis van Elia, die in de leegte van de woestijn zijn Heer ontmoet, en teruggaat naar zijn volk om hen verder op weg te zetten. Later trekt ook Jezus door de woestijn heen, veertig dagen lang, en keert pas daarna terug om te verhalen wat Hij daar in de woestijn heeft ontdekt, om de trouw van God zichtbaar te maken. Woestijngangers zijn het, allemaal. Ze zijn allemaal door de leegte, door het niets heengegaan, om vol te worden van God.

Soms heb ik het gevoel dat dat bij ons mensen nu, net zo gaat. We leven ons leven iedere dag, het gaat allemaal gewoon zijn gangetje. Je staat op, maakt het huis aan kant, doet een boodschap, de kinderen komen op zoek, en er is weer een dag voorbij. Maar het wordt pas echt, diep en intens, na ervaringen van woestijn, na ervaringen van alleen zijn; na ervaringen van barre overleving. Pas wanneer we dat niet uit de weg gaan, komen we God tegen in die allerdiepste dorheid.

Mensen vertellen ervan, vooral in deze tijd van december: hun verhalen gaan over een proces van rouw en verdriet na het verlies van een dierbare. Of het verlies van hun gezondheid, of na het verlies van een baan. Ze vertellen over de uitzichtloosheid, over die woestijn, over het leed dat hen ten deel is gevallen. Je hoort in de verhalen over hun zoektocht naar God: waar was die Betrouwbare, nu zij Hem zo nodig hadden?

En dan vertellen mensen ook, soms, over hoe het anders werd; over hoe ze toch weer durfden te vertrouwen, over hoe ze iets gingen ervaren dat hen weer overeind hielp, waardoor ze weer konden gaan leven. En dan, eerst voorzichtig, en later met meer vertrou-

wen in zichzelf, gaan ze zelf weer aan de slag, om anderen overeind te helpen. In Vrouwenvereniging, wijkraad, of gewoon, in het verborgene.

Zulke mensen getuigen van de trouw van onze God. Zij zijn, zo kun je wel zeggen, een stukje Johannes en Jesaja, zij laten iets zien van Maria, die in haar lied kan zingen over hoe zij zich verheugt in God. Deze mensen worden getuigen, ze laten hun stem klinken, ze leven de verhalen voor, die wij in de bijbel kunnen lezen. In het getuigenis van deze mensen kunnen we de woorden van de profeet Jesaja terughoren, waar aan de gevangenen verlossing wordt gemeld, en waar degene die geboeid zijn, teruggeleid worden naar het Licht. Ik hoop dat we het evangelie zo mogen lezen, dat wij dit ook gaan zien: God heeft deze getuigen nodig, door alle tijden heen. God heeft mensen nodig die het evangelie levend houden, mensen die ervoor zorgen dat Jezus herkenbaar blijft. We kunnen ons afvragen hoe dit dan wel mag gebeuren, hoe Jezus herkenbaar mag worden in ons leven. Ik denk dat dit het meest duidelijk wordt in de navolging, in het leven van ons leven, zoals Jezus dat deed; door de woestijn niet uit de weg te gaan, door in woord en daad te leven zoals Hij. Door het licht zichtbaar te maken en door te getuigen van onze hoop en ons vertrouwen, dat Gods Trouw met deze wereld het laatste woord heeft. Zo kan er iets zichtbaar worden van dat Licht, hier en nu, in deze soms donkere wereld. Zo maken mensen die zelf in de donkerte Licht ervaren hebben, door hun getuigenis, door hun optreden naar anderen toe, door hun hernieuwde zorg om God en de naaste, duidelijk, dat het waar is, dat Gods trouw in deze wereld herkenbaar kan zijn. Zo zijn zij allen, zo zijn wij getuigen van Gods trouw.

Ds. Maria Baan





Herinnering aan Kerst

Geboren en getogen in het Amsterdam van de jaren vijftig van de vorige eeuw, bewaar ik bijzondere herinneringen aan Kerst. Hoewel ik slechts één zusje heb, grossierde ik in de neven en nichten. Die zag je regelmatig op verjaardagen, tijdens vakanties en...met Kerst. Het bijzondere in onze familie was dat Kerst bij ons een dag langer duurde. Mijn opa was namelijk op 27 december jarig en zodoende vierden wij met opgewekt gemoed ook nog een derde kerstdag.

Rond die dagen had alles zijn vaste ritme en volgorde. Omdat ik uit een protestantse familie kom was er veel tijd ingeruimd voor kerkbezoek. Op kerstnacht gingen wij naar de Spuikerk. Ik kan het mij verbeelden, maar volgens mij lag er dan vaak sneeuw. Een keer zelfs zo veel dat we het merendeel van de tijd naast de fietsen moesten lopen.

Op eerste kerstdag gingen wij natuurlijk weer en, omdat wij er niet genoeg van kregen, op tweede kerstdag nogmaals. Die tweede kerstdag vond ik het leukst. Kinderkerstfeest. Er was altijd wel een kerstspel en één of ander koortje met een blokfluit. Het toppunt kwam wat mij betreft toch duidelijk aan het einde. Dan kreeg je een sinaasappel, een chocoladekrans met een rood lintje en een boek. Niet zo maar een boek, nee een kerstboek geschreven door W.G van der Hulst.

Het boek speelde meestal in de kersttijd. Het gezin waarover het ging was arm en er was vaak ook nog iemand ziek. Natuurlijk was er in het huis geen verwarming en de catering, om maar eens een modern woord te gebruiken, liet ook te wensen over. Maar dan...midden in al die ellende en uitgerekend op kerstavond gebeurde er iets bijzonders. Er kwam plotseling een rijk familielid op bezoek of een bericht dat de vader een baan had gekregen. Steevast eindigde het verhaal met: "En zo werd het toch nog een mooie Kerst". Ik vond het prachtig!

Het hoogtepunt was echter het kerstdiner bij opa en oma. Die woonden al niet zo ruim, maar volgens mijn oma gingen er veel makke schapen in één hok. Op tweede kerstdag zaten we allemaal rond de tafel. In dat zitten was overigens wel wat verschil in kwaliteit op te merken. De groten zaten op stoelen. Opa natuurlijk op de gemakkelijkste. De kleintjes, en ik behoorde tot die categorie, zaten op een plank die over een aantal stoelen was gelegd. Als je pech had, had je daarnaast vaak ook nog last van een tafelpoot bij je in de buurt. Wat we precies aten weet ik niet meer, maar wel dat het altijd erg lekker was.

Een bijzonder moment was ook als de kaarsjes in de kerstboom werden aangestoken. Niks elektrisch...echte kaarsjes. Voor de kinderen gold er dan een absoluut loopverbod. Aan de ogen van mijn oma kon je duidelijk zien dat op dat moment alarmfase één gold. De grote emmer met water naast de kerstboom accentueerde dat nog eens extra. Ik moet zeggen dat het opbranden van die kaarsjes wel erg lang duurde. Zeker als je aldoor op de harde jabo vloerbedekking, moest zitten.

Jaren geleden wilden mijn dochters eens zien waar ik vroeger had gewoond. We liepen door de eens zo keurig aangelegde tuinsteden van Amsterdam West. Weinig van wat ik zag herinnerde mij nog aan vroeger. Op één ding na. Toen ik voor het huis van mijn opa en oma stond en ik een beetje stiekem naar binnen gluurde herkende ik de plaats waar vroeger altijd de kerstboom stond. Toen ik dat tegen mijn dochter vertelde zei ze alleen maar: "Oh leuk. Gaan we nu naar huis?" Op zo'n moment realiseer je dat je oud wordt.

D.Plessius



Kerstmis:

Kan het weer licht worden in de duisternis?

We komen weer aan bij de donkere dagen voor Kerstmis. Om vijf uur kan het licht al aan en als we 's morgens wakker worden kan het nog donker zijn. Er zijn mensen die tegen deze donkere maanden opzien en vooral tegen Kerstmis.

In de winkels zien we vanaf oktober al de etalages met de kerstartikelen, in kranten en op internet zien we de aanbiedingen van kerstdiners of kerstarrangementen van hotels en vakantiehuisjes.

Deze artikelen tonen gelukkige families, die er ook nog eens piekfijn uit zien. Bij het kerstfeest lijken dure cadeaus te horen, zoals parfums, sieraden, wijnen; om nog maar niet te spreken over kleding en schoeisel.

Maar we kennen ook andere beelden van de televisie en kranten. Mensen die moeten overnachten in tenten, die niet waterdicht zijn en die in de winterse kou moeten zien te overleven. Deze beelden maken ons niet gelukkig. We voelen ons machteloos bij al die beelden van vluchtelingen en slachtoffers.

Daarnaast zijn er mensen die niet kunnen terugvallen op een fijne familie. Ze zijn alleen of er zijn problemen binnen de familie. Veel mensen missen de geldelijke middelen om Kerstmis te vieren op de manier zoals die ons voorgespiegeld wordt.

Kerstmis een feest van hoop en licht wordt voor sommige mensen een moeilijk, duister feest. En dat is juist niet de bedoeling van Kerstmis.

De geboorte van het Kerstkind Jezus, van een klein zacht kindje, is een nieuw begin, een nieuwe kans voor mensen. Er is een Verlosser geboren, ook in onszelf, die ons de kans geeft om te werken aan een wereld vol van gerechtigheid. Die ons laat verlangen naar vrede en naar nieuwe mogelijkheden voor iedereen.

Zo zou ik graag Kerstmis vieren, op een eenvoudige wijze. Maar bewust van het feit dat we elk jaar opnieuw erop gewezen worden dat Licht tussen mensen steeds mogelijk is. Daaraan moeten we zelf hard meewerken. Door onze eigen inzet kan er vrede komen, gerechtigheid en nieuwe mogelijkheden; licht in de duisternis.

U allen wens ik fijne, gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar toe.

Antoinette Menting,
geestelijke verzorging.

Een passend kerstverhaal vond ik in het boek van Stefan de Jong:

'Verhalen van levenskunst'.

Het gaat over de armzalige monnik.

De armzalige monnik

Op een goede dag besloot Maria met het kindje Jezus een klooster te bezoeken. De monniken waren zeer verheugd en hadden zich goed voorbereid op dit hoge bezoek. Op de dag van hun komst hadden de monniken zich in een lange rij opgesteld. Vooraan stond de monnik die het meeste talent in huis had. Hij liet zijn prestaties zien op het gebied van de wetenschappen. Vervolgens liet een monnik de indrukwekkende schilderijen zien waarmee hij boekwerken vervaarde. De volgende bracht zijn poëtisch kunnen ten gehore. Ten slotte kwamen Maria en het Kind bij de laatste monnik, achteraan in de rij. De overige monniken maakten aanstalten om over te gaan naar een volgend programmapunt, omdat zij wisten dat die laatste monnik niets kon. Hij kwam uit een armzalige circusfamilie, en had niets anders geleerd dan wat jongleren. Maar Maria met haar kindje bleef afwachting bij de arme monnik staan. Deze werd steeds zenuwachtiger omdat hij beseftte niets indrukwekkends te kunnen laten zien. Steeds nerveuzer en schaamtevoller geworden deed hij ten slotte het enige wat hij kon. Hij pakte een paar sinasappelen uit zijn zak en begon ermee te jongleren. Toen, voor het eerst, lachte het kindje Jezus. Het keek vol bewondering naar de monnik en klapte in zijn handjes. Maria strekte haar armen uit naar de armzalige monnik. Alleen hij mocht het kind even vasthouden



CON FORZA



Dinsdag 21 november kwam Con Forza optreden. Inclusief de dirigent, waren er 18 personen van het ConForza B-orkest op bezoek in St. Bernardus. Met melodieën van van El Condor Pasa, de muziek van Baantjer het televisieprogramma, maar ook de Zuiderzeeballade werden ten gehore gebracht. Onder leiding van Wil Plas werd er zeer gedisciplineerd gespeeld.

Enkele liedjes konden de bewoners ook meezingen. Verder was het een mooi plaatje om te zien, gekleed in het zwart met fris groene accenten maakt de groep een keurig verzorgde



indruk. In het tweede gedeelte werden we muzikaal getraakteerd op de "loye story", een Franse musetten potpourri, het slavenkoor van Nabucco en een tango. Bij de tango gingen niet alleen de voeten van de muzikanten op de maat heen en weer, maar ook menig voet of hand van de bewo-

ners deed mee. Met de melodie "The lion sleeps tonight" werd de avond afgesloten, en kon ieder met dat melodietje in het hoofd naar bed.

Con Forza-B- bedankt

Jet Heusinkveld



VRIENDEN VAN SINT BERNARDUS

De feestdagen zijn weer in aantocht. Kerstmis, oud en nieuw. In deze dagen wordt veelal teruggekeken op het afgelopen jaar. Wij, als bestuur van "Stichting Vrienden van Sint Bernardus", willen in dit laatste nummer van 2006 u graag iets vertellen over onze stichting en de activiteiten van het afgelopen jaar.

De stichting bestaat al sinds 1988. In de oprichtingsakte staat: Het doel van de stichting is middelen en mogelijkheden te bieden ter verbetering van de woon-en leefsituatie van Sint Bernardus en van de kwaliteit van verzorging en ontspanning van de bewoners. Een mooie volzin zult u misschien denken, maar wat betekent dit in de praktijk? Wij houden ons o.a. bezig met:

- "De krant van 't Zand: De krant is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van Sint Bernardus. Daarnaast ontvangen alle donateurs de krant.
- Aankopen ten behoeve van het huis.
- In overleg worden aankopen gedaan die buiten de normale exploitatie van het huis vallen. In 2006 zijn er een beamer en een digitale camera aangeschaft. Daarvoor zijn aangeschaft: het orgel, meubilair in de serre en parasols op het terras. Ook is eerder een gedeelte van de tuin opgeknapt.
- Verrassing bewoners. In 2006 hebben de bewoners op Valentijnsdag en op de dag van de ouderen (1 oktober) een bloemetje ontvangen.
- Verzorging van de bibliotheek.

Om al deze activiteiten te bekostigen, organiseren wij tijdens de drie grote boekenmarkten een terras bij Sint Bernardus. Tijdens deze dag werkt een groot aantal vrijwilligers mee om het terras te laten slagen. De verslagen van deze boekenmarkten hebt u in eerdere nummers van deze krant kunnen lezen.

Daarnaast heeft de stichting donateurs uit Bredevoort en omstreken. De minimumdonatie bedraagt € 6,- per jaar. In januari wordt elk jaar dit bedrag door middel van een automatische incasso van uw bankrekening geschreven. Bent u nog geen donateur en wilt u graag donateur worden dan kunt u contact opnemen met Dianne Schaapveld tel: 0543-451783.

Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen hebben. Zonder hen zou het echt onmogelijk zijn geweest om alle activiteiten te laten slagen. Rest ons nog een ieder prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het bestuur van Stichting Vrienden van Sint Bernardus, Huub te Molder, Berend Swijtink, Thea Meinen, José Nieuwenhuis en Dianne Schaapveld

2 gezichten die een aantal bekend voorkomen. 2 personen die gezamenlijk het voorzitterschap van de Stichting "Vrienden van Bernardus" bekleden.



Berend Swijtink uit het bouwjaar 1959 is de 6e generatie die in de voormalige bakkerij naast de hervormde kerk woont. Deze is omgebouwd tot woonkamer en keuken. Op z'n 17e is hij naar De Steeg vertrokken om als servicemonteur te gaan werken. Na verschillende opleidingen, werken in Engeland en een aantal jaren reizen kwam hij op z'n 32e terug in Bredevoort. Berend heeft technisch lessen onderwezen in het beroepsonderwijs en heeft daarna zo'n 7 jaar gewerkt met randgroepjongeren in leer-werk trajecten. Nu is hij trajectbegeleider en zet hij programma's uit voor leerlingen om ze beter te laten functioneren. Met zijn partner Marijke Hillen heeft hij 3 jongens van 3, 6 en 8 jaar, de 7e generatie Swijtink!

Huub te Molder uit het bouwjaar 1964. Jongste van 11 kinderen van Te Molder van "Koenraad". Op zijn 17e is hij vertrokken naar Nijmegen om een opleiding te volgen en te werken in een jongeren centrum. Na de opleiding is hij als docent natuurkunde & biologie en als leerlingenbegeleider gaan werken in Druten, daarna in Kesteren en nu in Borculo. Met zijn partner Anneke Schaapveld heeft hij 2 dochters van 2 en 4 jaar. Sinds 6 jaar wonen ze in "het Stoffelshuis" in dezelfde buurt waar hij geboren is.





SINTERKLAASAVOND

Op vrijdag 1 december kwam Sinterklaas langs op Sint Bernardus. Rond 19.00 uur begon het met een lied. De bewoners zongen uit volle borst mee. Daarna begon Sinterklaas met zijn grote boek de mensen naar voren te laten komen. De volgende mensen mochten naar voren komen: Mevr. Heesen, Mevr. Scholtz, Mevr. Blekkink, Mevr. Nijman, Mevr. Boschker, Mevr. Geurkink. Ook mensen van de Veste kwamen bij Sinterklaas. Er werden tussendoor pauzes ingelast voor een hapje en een drankje, daarbij muziek op de

achtergrond. De pieten deelden snoepgoed uit aan de mensen. Ieder kreeg op het laatst een cadeau van de Sint en piet. En als afscheid ging de sint met zijn pieten de mensen bedanken en er met een afscheidslied vandoor. Voor de mensen die bij Sinterklaas kwamen was er een surprise. Het was een gezellige avond! De mensen hadden het naar hun zin.

Tot volgend jaar Sint en zijn Pieten



AGENDA JANUARI



ma	1 januari	Nieuwjaarwinnen bij de koffie	10.00 uur
di	2 januari	Bibliotheek	10.00 uur
wo	3 januari	Kniepertjes bakken	14.30 uur
do	4 januari	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Geen welfare	
vr	5 januari	Brevoort 't angoan weert spel	14.30 uur
za	6 januari	Weeksluiting	19.00 uur
ma	8 januari	KBO nieuwjaarsreceptie	14.30 uur
di	9 januari	Bibliotheek	10.00 uur
		Trefpunt	14.30 uur
wo	10 januari	Comm. 3 kerken. Verrassingsmiddag Met Betsie Winters	
do	11 januari	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	12 januari	Bloemschikken	14.30 uur
za	13 januari	Weeksluiting Heilig Avondmaal	19.00 uur
ma	15 januari	Bingo	14.30 uur
di	16 januari	Bibliotheek	10.00 uur
wo	17 januari	Extraatje maken	14.30 uur
do	18 januari	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	19 januari	Filmmiddag "roofvogels en uilen"	14.30 uur
za	20 januari	Weeksluiting	19.00 uur
di	23 januari	Bibliotheek	10.00 uur
		Trefpunt	14.30 uur
		Koor Gewoon Hollands. Gasten zijn welkom	19.00 uur
wo	24 januari	Creatieve middag	14.30 uur
do	25 januari	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	26 januari	Verhalenmiddag	14.30 uur
za	27 januari	Weeksluiting	19.00 uur
ma	29 januari	Bingo	14.30 uur
di	30 januari	Bibliotheek	10.00 uur
wo	31 januari	Spellenmiddag	14.30 uur

WEEKSLUITING

Datum	Voorganger	Organist
06 januari	Dhr. Trischnigg	Dhr. Mateman
13 januari Heilig avondmaal	Ds. Van Voorst	Dhr. Olbach
20 januari	Past. Droste	Dhr. te Winkel
27 januari	Dhr. Hoornenborg	Dhr. te Bokkel

*Wij van de redactie van de Krant wensen u
fijne feestdagen en een goed en gezond nieuwjaar toe.*



Puzzelpagina



OPLOSSING PUZZEL

De oplossing van de vorige puzzel: Op de stoel van een ander zitten.

Uit de inzending is de volgende winnaar getrokken:

**Mevr. Geurkink
Kamer 224
Zand 23
7122 BG Bredevoort**

Van harte gefeliciteerd en de prijs komt zo snel mogelijk naar u toe.

WOORDZOEKER

AANKOOPSOM	EINDSPRINT	LOODGRIJS	SERIEFOTO
AANPLAKKEN	ERFGENAMEN	MENEERTJE	SLAAPDEKEN
AARDEDAM	FACTURIST	PARTIJWEZEN	STUIFAARDE
ACCULADER	FOKHENGST	PAUWIN	SUGGEREREN
ALTIJD	GEVER	PINCHER	TREUZEL
APART	GRETIG	POCHEN	TUSSENZANG
ARTIEST	JERRYCAN	PSEUDONIEM	WEZEL
BEDKLOS	KERKHOF	PURPERROOD	WIELEN
BEMORSEN	KIMONO	RAPPORTEUR	ZELFKANTEN
DRIESNARIG	KOETJE	RECETTE	
EERST	KUNST	RIJSTROOK	

S L A A P D E K E N F O K H E N G S T
 T N R N K L O I E M M A B E D K L O S
 U E T E E O O M I R E S C T R E T R E
 I Z I Z R H A O N B N I S T Z K A M R
 F E E T P N C N D J E R N U U P H E I
 A W S L E A C O S G E M E O P R V O E
 A I J T G F P U R P E R R O O D E I R F
 R T F R O K L W R E T I J R R G U E S O
 D R I E S N A R I G J T S Y S H E T T
 E A L T I J D D N N N E T T E C E R S O
 D P W I E L E N T U S S E N Z A N G P
 A S U G G E R E R E N R I O P U N G E
 M O S P O O K N A A N P L A K K E N N



Mededelingen

VERJAARDAGEN

02 januari Mevr. Obbink – te Voortwis app. 117
18 januari Marion Beek
19 januari Wilma Nijland

Wij wensen u namens de redactie een fijne verjaardag toe.

MUTATIES

Nieuwe bewoner

18 november Dhr. Blekkink app. 204

OVERLEDEN

18 november Mevr. Kempink – Obelink app. 103
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

't Hoge Veld

Nieuwe bewoners:

16 november Mevr. G.H. Adams-Leverink app. 304
30 november Dhr. D.J. Huinink, 't Villeken app. 602

overleden:

04 november Dhr. P.B. De Beukelaer app. 11
21 november Mevr. H.J. Droppers-Tolkamp t Villeken

Beth San

geen

PRIJSWINNAAR VAN DE KLEURPLAAT

De prijswinnaar van de kleurplaat is Frank Pardijs
Hoeninkdijk 4 te Aalten

COLLECTE

De opbrengst van de collecte van de maand november is €160,99.

De opbrengst is bestemd voor Alzheimer Nederland.

BLAUWE BRIEVENBUS

Misschien hebt u het al wel gezien, in de gang bij de trap hangen mooie nieuwe blauwe brievenbussen.

Een van deze bussen is ook bestemd voor de Krant van 't Zand. In deze bus kunt u al uw kopij en oplossingen van de puzzel doen.

De redactie van de Krant van 't Zand.

De Cliëntenraad

mevr A. Hazeleger-de Bruijn	0573 - 45 22 17	(familielid)
mevr. J. Dibbets	0543 - 47 95 32	(familielid)
dhr. H.W.G. Lichtenberg, app. 206	0543 - 47 79 43	(bewoner)
mevr. J.B.E. Geerdes-Reesink,	0543 - 45 15 77	(Aalterpoort)
mevr. J.A. Weevers-Hinkamp	0543 - 45 13 45	(Aalterpoort)

Twee vacatures!!!!

Colofon

*De Krant van 't Zand is een
uitgave van
"Vrienden
van Sint Bernardus".*

Redactie:

Voorzitter: L. Duenk
Leden: D. Bekius
C. te Bokkel
M. Kaemingh
T. Wensink
G. Westerveld
J. Nieuwenhuis

Met dank aan al onze
adverteerders in de
"Krant van 't Zand"



Opmaak en druk
drukkerij te Mebel, Aalten

Abonnement

Wilt u de "Krant van 't Zand"
ontvangen of wilt u zich
afmelden, dan kunt u u zich
wenden tot:

Dianne Schaapveld
't Wallekje 3
7126 AR Bredevoort
Telefoon 0543-451783





Rabobank

BE FIT

Goed zitten om beter vooruit te kunnen



Zit beter, vergroot uw wereld. Voorkom en verminder rugklachten. Fitform ontwikkelt en maakt fauteuils op therapeutische of medische indicatie. Stoelen op maat die u comfortabeler laten zitten en makkelijker laten opstaan. En die ook nog eens passen in uw interieur. Ergonomisch verantwoord en optimaal persoonlijk.

Betting
Bredevoort

Lichtenvoorde 17
Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 13 31
www.bettingbredevoort.nl

Uw welzijn, onze passie.

fitFORM

Woon Wensen Worden Werkelijkheid



Bakker Jos

Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31
Lichtenvoorde (0544) 37 13 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!



Draaibanken - draaibeitels - centers
Freesmachines - spantangen - freesets
Machineklemmen - meetgereedschap
Slijpmachines - boren - tappen - heftafels

RC MACHINES

Since 1955

huyema

www.wrtolkamp.nl - E-mail: wrt@wrtolkamp.nl

W.R.Tolkamp Machines

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort. Telf. 0543 451754 fax. 451547

De nieuwe Honda Civic, blijf daar maar eens vanaf!



HONDA
The Power of Dreams

Autobedrijf A. ten Bruin

Misterstraat 39a, 7126 CB Bredevoort
Telefoon (0543) 45 17 88 - Internet: www.tenbruin.nl

Al meer dan 45 jaar ook uw
drukkerij voor al uw drukwerk.

- Handelsdrukwerk
- Familiedrukwerk (met 10% korting)
- Kleurenprints en posters



Vierde Broekdijk 15a - 7122 JD Aalten - Tel.: 451 334
Fax: 452 052 - E-mail: info@drukkerijtemebel.nl
Internet: www.drukkerijtemebel.nl

*De kledingzaak van
Bredevoort en omstreken!*

TEN BRUIN Mode
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543 - 451251



Intratuin Bredevoort

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.



Dutman

Misterstraat 5
7126 CA Bredevoort

Tel. 0543-451285
Fax 0543-452675

E-mail: spardutman@planet.nl

Gratis bezorgservice



is de boodschap



**Restaurant
Bertram**

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij:

Restaurant "Bertram" - Tel.: 0543 - 451 112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's-maandags vanaf 12.00 uur

TAXIBEDRIJF
WALHOF
- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten

**Deutz - Fahr
Trekken -
Werktuigen**



Winterswijkseweg 61
Bredevoort
Tel. 0543 - 451 254

Voor al uw

SCHILDER-, BEHANG-

en

GLASWERKZAAMHEDEN

naar



Schildersbedrijf

HANS WENSINK

Tel. 0543 - 45 14 89