

Jubileumnummer

De krant van 't Zand



Maandblad van Verzorgingstehuis Sint Bernardus
't Zand 23 - 7126 BG Bredevoort

1ste jaargang nr. 1
oktober 1989

OVERWEGING BIJ PASEN

Als een graankorrel sterft....

In sommige kerken hangt in de veertigda-
gen- of vastentijd een hongerdoek. Het is
een gebruik dat teruggaat op een oude litur-
gische traditie uit de Middeleeuwen. Tijdens
de vasten werd het priesterkoor met een
groot eenvoudig gebleekte linnen doek zon-
der enige afbeelding afgesloten. Geleidelijk
werden deze doeken beschilderd, vooral met
afbeeldingen uit het lijdensverhaal van
Jezus.

Een bekend hongerdoek uit de vorige eeuw
is dat van de Haïtiaanse kunstenaar Jacques
Chery. Ik vind het een mooi kunstwerk, rijk
aan symboliek en eigentijdse bijbelse tafere-
len. In het midden hangt Jezus, een 'zwarte
Messias', vastgenageld aan een rijk vruch-
tendragende boom. De kunstenaar heeft een
kruisboom geschilderd, waarvan de wortels
diep in het donker van de zondvloed reiken.
Daartussen zie je het zaad als teken van
hoop: "...als een graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft het één graankor-
rel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht..." (Joh. 12, 20-33).

Op een nieuwe en eigentijdse wijze geeft de
kunstenaar uitdrukking aan een oude gelij-
kenis, aan een bijbels beeld. Het verwijst
naar de donkerte, naar het verborgene en
de diepte van de aarde, naar doodgaan en
sterven en tegelijk naar ontkiemen van
nieuw leven en onvoorstelbaar veelvoudig
vrucht dragen. Het verwijst naar verliezen
en toch winnen, naar vallen en opstaan.
Dat is alles behalve gemakkelijk. En het

gaat niet zonder pijn. Je kinderen niet vast-
houden maar hun eigen weg laten gaan.
Dingen opgeven, als je ouder wordt. Je
lichamelijke en geestelijke krachten nemen
af. Het gaat gepaard met wanhoop, verdriet,
opstandigheid, woede, verwarring.

De graankorrel die sterft en rijpe vruchten
voortbrengt bevat een oergeheim, een
mysterie, dat je niet kunt vatten. In de
kiemkracht van het zaad liggen onvermoede
mogelijkheden, een klein, maar hoopvol
begin. Wat schijnbaar nietig is en nauwelijks
in tel, kan uitgroeien tot een boom, levens-
groot, vol met vruchten.

Een prachtig en tegelijk krachtig beeld, waar
een diep en sterk vertrouwen uitspreekt,
een vertrouwen, dat het leven sterker is dan
de dood. Ondergang, lijden, sterven hebben
niet het laatste woord. Het is een beeld van
hoop.

De graankorrel moet in de aarde vallen,
moet sterven om nieuw leven te kunnen
geven. Dit beeld is uitdrukking van een diep
menselijk verlangen dat naar boven komt,
om door te breken, tot bloei te komen, door
te groeien. Het is aan ons telkens opnieuw,
zoals Jezus, op te staan en verder te gaan.

In deze zin wens ik, dat Pasen voor u het
feest mag zijn van de tocht van donker
naar licht, naar vernieuwing en hoop.

U allen een goed, gezegend en
Zalig Paasfeest toegewenst!

Pastor Frans Trieschnigg

20

1988, wat een jaar!

Wie herinnert zich 1988 nog? Het

was een bijzonder jaar! Zo maar wat losse feiten. Het was het jaar waarin Willem Drees, de "vader van de AOW" op zeer hoge leeftijd overleed. Maar ook het jaar waarin een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie ontplofte en Nederland een fraudevrij paspoort kreeg. Althans dat hoopte men ten aanzien van het laatste, want in het volgende jaar bleek ook dit paspoort gewoon na te maken.

Sportief gezien waren er ook hoogtepunten. Wie herinnert zich niet de drie gouden medailles van Yvonne van Gennip op de Olympische Spelen? En dan die zomer. Weet u het nog, eindelijk werd het Nederlands Elftal Europees kampioen. Het land kleurde oranje en menige woonboot bezitter uit Amsterdam zal met gemengde gevoelens terug denken aan die vele mensen die vanaf allerlei woonboten de rondvaart van het Nederlands Elftal door de grachten aanschouwden.

Een feit dat nooit de landelijke pers haalde, maar daarom niet

20

minder belangrijk is, is dat het ook het jaar was dat de eerste Krant van het Zand werd uitgebracht. Nu, twintig jaar later, viëren we dit bijzondere jubileum met een extra feestelijk nummer. Vanaf deze plaats wil ik de redactie van de krant hartelijk feliciteren met dit heugelijke feit.



Vaak denk je er niet bij na, hoeveel werk gepaard gaat met het verschijnen van een krant. Ik kan u verzekeren dat het een heel georganiseerd is. Het bedenken van onderwerpen,

het regelen dat alles op tijd binnen komt, het zorgen voor illustraties en foto's, het contact met de drukker, enz.

Zelf behoor ik al jaren tot de trouwe lezers van de Krant van het Zand en ik moet zeggen dat ik dat met plezier doe. De krant ziet er altijd goed verzorgd uit en het geeft een compleet beeld van alles wat zich in en om Sint Bernardus afspeelt. Het is daarnaast een geweldig goede informatiebron en ik ben er zeker van dat er altijd wel iets voor een ieder in staat.

Ik hoop dat de redactie nog jaren de energie en de inspiratie zal hebben om de krant uit te brengen en dat bewoners, vrijwilligers en medewerkers nog lang de krant zullen kunnen lezen. Als we de leeftijd van de Krant van het Zand afzetten tegen de gemiddelde leeftijd van de bewoners van Sint Bernardus dan is de krant nog maar een jonkie die net komt kijken. Laten we de hoop uitspreken dat dit jonkie het dan ook nog vele jaren volhoudt!

D.Plessius

ZO..... IS HET BEGONNEN

Twintig jaar al weer! Maar..hoe is het toch eigenlijk begonnen, vroeg de redactie. Wel, dat had alles te maken met de strijd die gestreden en gewonnen was voor het behoud van St. Bernardus. De provincie had bedacht, dat er in de drie verzorgingshuizen in de gemeente Aalten maar een bepaald aantal ouderen mocht wonen. Die waren er al in 't Hoge Veld en Beth San en dus moest St. Bernardus maar sluiten. Je moet er toch niet aan denken! Om kort te gaan: dankzij de medewerking van de twee andere huizen, die een aantal plaatsen afstonden, en dankzij de vasthoudende inzet van de heer Bekius, toen nog burgemeester, kon ons huis worden gered. Maar het moest wel grondig worden gerestaureerd en gemoderniseerd. Hoe dat ging is een ander verhaal, maar dat het een lieve duit kostte is wel duidelijk. Daar waren allerlei subsidies voor, maar we moesten toch ook zelf heel wat bijdragen. Nu was er al ervaring met een vriendenstichting rond 't Hoge Veld en dat bracht ons op het idee om ook zo'n stichting "Vrienden van St. Bernardus" op te richten. Die zou allerlei acties ondernemen om die eigen bijdrage bijeen te brengen. Een aparte stichting was daarvoor de beste vorm, omdat de hiervoor bestemde gelden dan niet vermengd werden met de exploitatie. Er werd een stel enthousiaste mensen gevonden, die onder voorzitterschap van de heer Bekius, inmiddels 'ambtloos burger', het eerste bestuur vormde. Een eerste activiteit was een grote bazaar in Ons Huis. Ik weet geen bedragen meer, maar de 'Vrienden' hebben in die jaren heel wat bijeen gebracht. En dat gaat met hetzelfde enthousiasme door tot op de dag van vandaag.

Vrienden, veel succes en op naar het zilveren jubileum!

G.J. Timmer

20 JAAR VRIENDEN!



"Sint Bernardus"!

Sinds mensen heugenis een rijk bezit in Bredevoort voor mens en gemeenschap, met een forse impuls door verbouw en restauratie ongeveer 20 jaar geleden. Spontaan kwam er een hechte Vriendenkring rondom dit huis (de stichting "Vrienden") die met veel en gevarieerde acties vooral in de beginjaren "Sint Bernardus" enorm heeft gesteund.

Enthousiaste gangmaker van het eerste uur was de heer Timmer, die de eerste bestuurleden, de dames Apenhorst, Beusink, Kok, de Vries meteen als echte vriendinnen liet starten en de heren Bekius, van der Geest en Veldkamp als eerste vrienden kon strikken.

En er moest veel werk worden verzet! Want er was flink wat geld nodig voor het nieuwe huis: dus maar weer een bazaar, en maar weer een veiling, een platenmarkt, geraniummarkt, donateurs-akties, terrasverkoop; enzovoort! Voor de inventaris kon zo heel veel worden aangeschaft. Toen en al die 20 jaar, tot vandaag toe.

En een eigen krant, juist, die van 't Zand, bleek een prima middel om de vriendschap te onderhouden! En daarmee stop ik:

Tot het volgende jubileum!

Vriendinnen en vrienden tot ziens!

D. Bekius

20

Foto personeel van 20 jaar geleden



Achterste rij van links naar rechts:

Jos Koersveld (administrateur), Jan Elferink (Voorzitter),
Christien Milius (H), Emmy Jansen (V), Marian Jetten (V),
Ton Bouchier (Hoofd verzorging), Gerda van Vreeswijk (Hoofd
huishouding) , Annette Sniijders (V), Han Timmer (directeur),
Ester Hijink (V)

Middelste rij van links naar rechts:

Jan Klein Nibbelink (Penningmeester), Brigitte Bauhuis (V), Irma
Overbeek (H), Jacqueline Goldewijk, Joke Meulenbeek (H), Annie
Hakstege (H), Thea Wensink (Sekretaresse), Truus Temming (V),
Ali Geurink (H), Maureen Huitink (V).

Voorste rij van links naar rechts:

Anton Bennink (Bestuurslid), Wilma Nijland (H), Gerjanne Navis (V),
Karin Stronks (V), Erna Konink (V), Joop Navis (Technische dienst),
Marian Derksen (V)

20

Stichting Vrienden van Sint Bernardus 20 jaar!

De stichting Vrienden van Sint Bernardus werd opgericht op 17 maart 1988. In die periode waren de voorbereidingen voor de grootscheepse renovatie van het huis in volle gang. Iedereen was opgelucht dat het nu, na meer dan 10 jaar onzekerheid, eindelijk definitief was: Sint Bernardus bleef als bejaardentehuis voor Bredevoort behouden. Duidelijk was echter ook dat de begroting behoorlijk bijgesteld zou moeten worden, en dat er tekorten zouden ontstaan.

Doel van de stichting werd gelden bijeen te krijgen voor zaken die het huis niet zelf kon betalen, maar toch als wenselijk werden

geacht voor een aangenaam verblijf van de bewoners in het huis.

Een aantal enthousiaste inwoners uit Bredevoort ging onder leiding van de heer Bekius aan de slag. Zo zijn er in de afgelopen 20 jaar veel activiteiten tot stand gekomen.

Een groot succes waren de veilingen in 1989 en 1995. Dankzij de Bredevoortse bevolking en de wijde omgeving was het aanbod groot en de verkoop een geweldig succes.

Zo werden er boeken-en platenmarkten en geraniummarkten georganiseerd. Ook verzorgen wij elk jaar tijdens de boekenmarkten een terras. Tijdens deze markten hebben we zowel zon als regen veelvuldig gezien. Dit alles met één doel: extra geld voor het huis en zijn bewoners.

Een vaste bron van inkomsten voor ons is de donateurbijdrage: we zijn er erg trots op dat er inmiddels al zo'n 350 mensen zich aangemeld hebben als donateur. Op de foto ziet u bestuursleden uit 1991 die tijdens een natte en winderige dag een zeer succesvolle donateursactie organiseerden. Zij hadden een heuse geluidswagen tot hun beschikking.



Namen van links naar rechts:

F. Apenhorst, B. Buesink, F. Vedlkamp, T. de Vries, A. Kok, D. Bekius, A. van de Geest.

→ 20

Wat is er dan zoal aangeschaft? Naast diverse noodzakelijke grotere voorzieningen bij de heropening konden we in de loop der tijd tuinmeubilair, speciale stoelen, een voliëre,

Ook hebben we de bewoners meerdere malen verrast met een bloemetje op valentijnsdag of dag van de ouderen.



Dit in het kort over 20 jaar Stichting Vrienden van Sint Bernardus. 20 Jaar waarin veel activiteiten zijn georganiseerd, allen met een zelfde doel.

Het prachtige woonzorgcentrum Sint Bernardus

In de zomer van 2005 zitten bewoners onder de geschonken parasols.

een biljart, zonwering aan de achterkant van het huis, parasols, een orgel, schilderijen, aanleg van een gedeelte van de tuin, een beamer en een digitaal fototoestel aanschaffen. Het is een willekeurige greep uit wat er de afgelopen jaren gedaan kon worden.

Dianne Schaapveld

Daarnaast worden door ons de kosten van de Krant van 't Zand betaald. Deze krant is ook niet meer weg te denken voor bewoners en donateurs.



Bewoners ontvangen in 1996 een valentijnsbloemetje van de vrienden.

LUS- TRUM

Iets bijzonders, het woord lustrum. Het klinkt als een lekker drankje en mooie muziek, feestelijk met hapjes en nootjes, als lente. Zo kan er op Bernardus veel gevierd en gelachen worden met de vele verjaardagen; reisjes; geboortes en eerste stapjes en woordjes van kleinkinderen. Iedereen zou die ervaringen eigenlijk mee moeten krijgen bijvoorbeeld met verhalen in dit krantje. Mensen met zoveel belevenissen mag het aan niets ontbreken, die mogen alleen nog maar genieten. Als Vrienden van St. Bernardus gaan we daar al vier lustrums lang voor. Met veel fantastische vrijwilligers proberen, de dames en heren van Bernardus een goed gevoel te geven door van tijd tot tijd iets moois cadeau te doen. Op naar het volgende lustrum, over 5 jaar.

Namens de
"Stichting Vrienden van
St. Bernardus"
Huub te Molder

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS

Er zat een tijd geleden een eventuele bijdrage in de bus voor de Krant van 't Zand. Dat is door plaats gebrek in de krant nog steeds niet geplaatst. Nu zou het verslag van deze dames deze keer geplaatst worden maar nu moet ik tot mijn spijt bekennen dat de tekst verloren is gegaan. Bij deze sorry, gelukkig hebben we de foto's nog.



PERSBERICHT

Arnhem, 18 januari 2008

OMROEP GELDERLAND ZOEKT LEVENDE HERINNERINGEN AAN DE OORLOG

Omroep Gelderland doet een oproep van alle Gelderlanders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De omroep nodigt hen uit om hun persoonlijke oorlogsverhaal te delen met de kijkers en luisteraars.

Het gaat de omroep om de verhalen uit het dagelijkse leven. Wat merkte je er als schoolkind van, hoe werd de verjaardag gevierd en was er nog iets te koop in de winkel? Met deze verhalen is het ook voor latere generaties mogelijk om zich te verplaatsen in de soms extreme situatie van hun voorouders.

De Tweede Wereldoorlog was een ingrijpende periode die ons als Gelderlanders heeft gevormd en nog steeds van invloed is op ons leven. Om dat te kunnen begrijpen en te duiden, vindt Omroep Gelderland het belangrijk om verhalen over deze ingrijpende periode te verzamelen en veilig te stellen voor het nageslacht.

De verhalen van de Gelderlanders moeten een archief van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vormen op www.levendeherinnering.nl. Een greep uit dit archief is rond de oorlogsherdenkingen te horen en te zien bij de Gelderse omroep.

Wie zijn of haar herinnering aan deze periode wil delen, wordt verzocht om dit eerst kort (het liefst niet meer dan één vel papier) op te schrijven en (zonder postzegel) te sturen naar: Omroep Gelderland, t.a.v. Hermina de Vries, Antwoordnummer 1349, 6800 VC Arnhem.

Aanmelding kan ook via het formulier op www.levendeherinnering.nl of via mail naar levendeherinnering@omroepgelderland.nl

De redactie kan zich dan een beeld vormen van de verhalen en afspraken maken.

Voor meer informatie zie: www.levendeherinnering.nl, teletekstpagina 330 of bel de Levende Herinnering redactie op telefoonnummer 026 - 3713 713

20



Hemd van het lijf vragen van Liesbeth Duenk

Mijn hemd!

Welk boek?

In de naam van de roos van Umberto Eco.

Welke film?

Geen enkele eigenlijk, kijk nooit films.

Mooiste cd:

Guns n' roses

Radio?

Radio 2 of Arrow Rock.

Televisie?

De leukste thuis en natuurlijk Boer zoekt vrouw.

Welke keuken is favoriet?

Hollandse pot (vooral stampot en toetjes).

Voorkeur eten en drinken?

Koekjes, koffie en jenever.

Welke sport?

Wandelen.

Kleding, wat moet absoluut?

Dun makende kleding(mislukt wel vaak).

Hoe wilt u door collega's gezien worden?

Gewoon als Liesbeth.

Bestaan wonderen?

Ja, dat denk ik wel.

Karakter:

Volgens mijn kinderen bemoeizuchtig , eerlijk en spontaan.

Levensmotto:

Uiteindelijk komt alles goed.

Ergernissen:

Muizen in huis.

Mooiste talent?

Ik vind zingen het mooiste talent, jammer dat ik dat niet kan!

Vervelende eigenschap:

Dingen voor mij uitschuiven.

Grootste compliment:

Fantastisch, je bent op tijd!

UIT DE AALTENSE COURANT VAN 5 APRIL 1902

"Onze gemeente mag zich verheugen weer met eene hoogst nuttige instelling verrijkt te zijn. Te Bredevoort namelijk hebben zich eenige R.K. zusters gevestigd, die zich zullen wijden aan de verpleging van zieken. Naar wij met zekerheid kunnen berichten zullen de zuster - ziekenverleegsters bereid zijn hare diensten te wijden aan alle zieken, zonder onderscheid van godsdienstige belijdenis, overal waar zij gevraagd worden, zelfs bij de meest besmettelijke ziekten en ,zoo nodig, ook des nachts zoowel als bij dag.

Daar het doel der Eerw. Zusters is, uit Christelijke liefde den evenmensch in zijn lijden bij te staan, zijn geldelijke belooningen geen vereischte om hulp te bekomen en worden dan ook niet gevraagd, terwijl van proselijten-makerij of van zieltjesjacht volstrekt geen sprake is. Ook zal desgewescht gelegenheid gegeven worden voor zieken, om tegen matige vergoeding in het gesticht te Bredevoort verpleegd te worden. In dat geval blijven de patiënten geheel vrij in de keuze van den geneesheer, en hebben de bedienaren der verschillende godsdienstige gezindten vrijen toegang tot hunnen gemeentenaren."

(Uit de krant van 't Zand van 1989)

20

De Achterhoekse taal

Vanuit het westen was ze uiteindelijk in Bredevoort terecht gekomen om haar "oude dag" in St. Bernardus door te brengen.

Ze had een dochter die in Aalten woonde en nog een zoon, die in Lichtenvoorde woonachtig was, dus was het een prima oplossing om op die manier in de buurt van haar kinderen te zijn. Ze was een heel tevreden mens en al spoedig voelde ze zich helemaal thuis in St. Bernardus en in Bredevoort. Als er "iets te doen was" in het huis was zij altijd van de partij. Als er een medebewoner jarig was, was zij altijd één van de eersten om een bezoekje te brengen aan de jarige en hem of haar met een bloemetje te verrassen. Was er iemand ziek, ook dan kon 'n ieder op haar rekenen. Met één ding had zij echter nogal veel moeite. Dat was de Achterhoekse taal... Ofschoon ze na een paar jaartjes het dialect al behoorlijk kon verstaan, was en bleef 't voor haar een soort abracadabra dat zij wel nooit onder de knie zou krijgen. Dat bleek ook wel weer duidelijk toen zij haar vijfentachtigste verjaardag vierde.

Alle bewoners, haar beide kinderen en nog een paar kennissen waren uitgenodigd om haar verjaardag mee te komen vieren in het kleine zaaltje en, het moet gezegd worden, het was een heel leuke avond. Toen zij 's avonds om een uur of tien weer op haar kamer was kon ze dan ook met plezier terugdenken aan haar verjaardag.

Ze had alles wat voor dit feestje nodig was zoals: de hapjes, de drankjes en de sigaartjes, betrokken van café de Munsterbrug. Zij toog daarom de volgende morgen naar Hansté, de toenmalige eigenaar van de Munsterbrug, om even af te rekenen. Toen de schuld vereffend was vroeg Hansté of mevrouw nog een "slaopmutsken" mee wilde nemen naar huis, want dat was zo de gewoonte als iemand z'n rekening kwam betalen.

Wist mevrouw wat een "slaopmutsken" was...???

Ze bedankte dan ook vriendelijk voor het aanbod want, zei ze: "Ik heb er op het ogenblik nog één in gebruik en bovendien heb ik er nog twee, gesteven en gestreken in de kast liggen...!!!"

Lachend legde de heer Hansté haar toen uit wat of een "Achterhoekse slaopmutsken" dan wel was. Ze accepteerde het presentje alsnog...!



J. W. Elferink
(uit de krant van 't Zand van 1991)

VERHAAL VAN ÉÉN VAN DE BEWONERS VAN SINT BERNARDUS

Dhr. B. Lensink vertelt:



Op 22 oktober 1971 werd B. Lensink 65 jaar, maar op 29 oktober was hij 25 jaar bij Woordes in Miste en dat heeft Bernard Lensink maar even vol gemaakt. Met een mooi feest heeft hij afscheid genomen bij Woordes en ging toen met pensioen.

Nu komt het verhaal bij de foto, die ondergetekende had meegebracht en ik vroeg dhr. Lensink wat dat te betekenen had, omdat hij daar ook op stond (de man in het witte pak).

Wel vertelde dhr. Lensink: "In die tijd reed er een tram door Bredevoort, die kwam van Lichtenvoorde en bracht meel en veevoer naar Bredevoort. Bij de Grote Gracht was het station en daar haalde ik meel en veevoer op en bracht het naar Miste.



In 1946 ben ik bij Molenaar Woordes (Hendrik Woordes) in Miste gekomen. Dat was pas na de oorlog, auto's waren er toen nog niet. Ik bracht meel en veevoer naar de boeren met paard en wagen. Door weer en wind op de open wagen, dat viel vooral in 's winters niet mee, maar de boeren moesten voer voor het vee hebben. Dat heb ik zo een jaar of drie gedaan en toen werd er een tractor gekocht. Wat een verbetering! Door de grootste modderpoelen trok hij door. Daar heb ik een jaar of drie mee rondgescroost en toen kwam er een vrachtauto, dat was me wat. Hier zat ik lekker droog, want op de tractor zat geen kap op, dus nat werd ik toen nog wel.

Op 6 juli 1953 reed de tram voor het laatst door Bredevoort en ter gelegenheid daarvan werden de foto's gemaakt". Wie de ander mensen op de foto's zijn weet dhr. Lensink niet.

Betsy Buesink
(uit de krant van 't Zand van 1992)

20

GROTE SCHOONMAAK VOOR PASEN; OP Z'N PAASBEST

Van onze correspondenten

Vroeger kreeg het hele huis een grondige schoonmaak voor Pasen. Dan zat men er met Pasen 'paasbest' bij. Voor huisvrouwen was de grote schoonmaak een hele klus. Hoe ging zo'n grote schoonmaak eigenlijk in z'n werk?

Het plafond met de balken werd nat afgenomen. En ook daar werd er weer gewit. Men had namelijk geen behang maar men kalkte de muren. De bedden kregen weer nieuw stro of kapok en de matrassen werden eens goed gelucht. De dekens werden gewassen

of gelucht. De kasten schoongemaakt en de kleding gelucht. De schappen kregen eventueel nieuw kastpapier. Men gebruikte voor het schoonmaken: 'Sneeuwwit', groene zeep, Klokzeep of Persil. Alles werd van de plaats gehaald



Dit pakje is voldoende voor 3 emmers (30 ltr) water.

WITTE WAS:

Enige uren inweken in een Henco-oplossing. Persil koud aanmaken tot een papje, toevoegen aan het met Henco ontharde water, daarna wasgoed in dit koude sop doen. 15 minuten koken of tegen kookhitte aan laten broeien.

Spoelen:

Eerst met warm, daarna met koud water, totdat het water helder blijft.

BONT GOED:

Het afgekoelde gebruikte sop van de witte was is zeer geschikt voor de bontwas. **Niet koken!** Persil is ook zeer geschikt voor gebruik in wasmachines.

Persil

Ik vroeg een aantal ouderen hoe een grote schoonmaak nu in feite in z'n werk ging, want ik moet bekennen dat ik dat niet precies weet.

De voorjaars schoonmaak vond plaats in de lente. Wanneer de koeien dan naar buiten gingen, nadat ze de hele winter op stal hadden gestaan, kregen de stallen een grote beurt. De balken, die vet waren van het geschuur van de koeien, werden ingeweekt en met bleekwater schoongemaakt. Alles werd schoongeschrobt. De wand werd weer wit gekalkt, de muren weer rood of zwart geverfd. Iedereen in huis moest meehelpen. Met zo'n karwei was men wel een paar dagen bezig.

Ook het voorhuis was door het stoken met kolen of hout stoffig.

en schoongemaakt, de meubelen werden in de boenwas gezet.

Het was de gewoonte om boven in het huis te beginnen en dan naar beneden te werken tot in de kelder. Op zolder werden de spullen van hun plaats gehaald om te kijken of er iets weg kon. Vaak werd het spul weer terug gezet, men was immers ook zuinig. Wanneer de grote schoonmaak was gebeurd, dan had men wel eer van het werk, want het zag er 'paasbest' uit.

Renske Visser - Waardenburg.

(Uit de krant van 't Zand van 1996)

20

ER WAS EENS...

Aan de rand van een groot water lag eens een mooie tuin. In die tuin huisden vele vogels. Vogels van allerlei pluimage. Het was een lieflijke en rustige omgeving. De vogels konden het goed met elkaar vinden en er was een hele hechte sociale structuur. Takkevogels zag je er nauwelijks. Zo werden de wat oudere vogels liefdevol van voedsel voorzien door een groepje witgevederde jonge vogels, dat steeds zorgzaam om hen heen fladderde. Anny (een vogel met een brilletje op, dat zag je vroeger niet vaak), was de leidster van die groep, waarin ook, we noemen maar wat, een blandavogel, een ster- en een idyvogel rondvlogen.

Waar maar nodig hielpen zij de oudere vogels: met vliegjes vangen, met de veren mooi oppoetsen, een rondvlucht maken of, als ze dat wilden, om van de hak op de tak te springen. (Er zaten opvallend weinig mannetjesvogels bij die witte beestjes; zo af en toe kwam er wel eens een oop (een soort stormvogel, maar dan in het klein) aangescheerd om de loszittende takjes te verwijderen of om een schemerlamp op te hangen. De tientallen oudere vogels, waaronder de mannetjes-arel (van de eggelaar-familie) en de ensink (een vogel die het liefst onder het dak van een houten schuurtje zit), konden alle hulp van de witte gevogelte best waarderen.

Iets verder op huisden de rienden (een verzamelnaam voor de in-en uitheemse vogels). Deze hadden afgesproken om ook af en toe wat spulletjes voor de oudere vogels aan te slepen, zoals bijvoorbeeld een strookje stof tegen de felle zon, een stukje glas dat leuk schitterde en waarin men zich kon spiegelen of een biljarttafel. Ze schooiden regelmatig wat bijeen.

Deze rienden werden geleid door een eminente ekiusvogel (komt uit het noorden; daar bekend als de oeke), maar er zat, om maar wat te noemen, ook een ok bij. (Sprekend een vink).

Zo één keer per jaar was er beukenmarkt. Dan stalden die rienden op een stukje zand alle beukenblaadjes uit die ze in de loop van het jaar bij elkaar hadden gekregen en verkochten die aan iedereen die er maar rondvloog.

Met de opbrengst ervan huppelden ze vervolgens naar Anny, die dan weer iets extra's kon doen voor de oudere vogels. De ene keer werd er een hoeveelheid slakken ingeslagen, een andere keer werd er een smakelijke jeneverbessenstruik voor geplant, of werd er, als versiering, een diervriendelijke vogelverschrikker voor gekocht.

Och, al met al was het niet slecht toeven daar bij die tuin.....

Wat een raar verhaal, zult u misschien denken. Nou dat klopt, het is eigenlijk alleen maar een inleiding voor het volgende:

Ook dit jaar willen de Vrienden weer meedoen op de jaarlijkse particuliere boekenmarkt. Vorig jaar hebben zij een flinke hoeveelheid van hun voorraad kunnen verkopen. Enige aanvulling zou dus erg welkom zijn.

Mocht u boeken hebben die u wel kwijt wilt, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt ze het hele jaar door afleveren bij Sint Bernardus of even bellen naar één van de bestuursleden van de Vrienden, dan komen die ze graag bij u ophalen.

Bij voorbaat alvast bedankt!

Ferdi Veldkamp (Uit de krant van 't Zand van 1998)

20

PAASVERHAAL

Het paasverhaal, niet het verhaal zelf, maar de symbolische boodschap die er in zit. Wanneer je het verhaal letterlijk leest zie je misschien een mooi verhaal over verraad, liefde, lijden, etc... maar wanneer je de symboliek verstaat wordt het ineens een verhaal wat heel veel vertelt over hoe je tot je ware zelf kunt komen. Het geen hieronder wordt verteld is dus een manier waarop je het verhaal kunt lezen, ieder mag voor zichzelf zijn eigen manier van interpretatie houden.

In het paasverhaal staat Jezus centraal, Jezus kun je zien als een symbool voor het ego, een Ik. Zolang het Ik verbonden is aan de wereld kan hij niet de verlossing bereiken, om dit te bereiken zal hij moeten sterven. De kruisiging wordt in gang gezet door het "verraad" van Judas. Uit het Judas evangelie blijkt al dat dit geen verraad is, maar dat Jezus zelf vraagt om hem te verraden/overleveren aan de Romeinen. Symbolisch zie je dus dat het Ego zelf niet in staat is om zich op te offeren, maar een Judas nodig heeft om het Ego te verraden. Judas kun je zien als een persoon in de buitenwereld, maar zou ook een element kunnen zijn van je ware Zelf. Uiteindelijk wordt Jezus veroordeeld en moet zijn eigen kruis dragen... het kruis zou hierbij symbool kunnen staan voor de last van de zonde. De zonde is niet die dingen die hij fout gedaan heeft, maar de zonde van het niet leven naar je ware Zelf. Deze last is zwaar, hij is er bewust van en sleept zich voort naar de berg Golgotha. Op die weg valt hij enkele malen, er zijn echter helpers die hem weer overeind helpen zodat hij zijn (spirituele) pad kan volbrengen.

Uiteindelijk wordt hij gekruisigd, hij heeft pijn, verdriet, voelt ontredde, voelt zich verlaten... en roept tot God (keert naar zijn ware innerlijk)... uiteindelijk komt het mooiste, namelijk de aanvaarding en onderwerping van het lot, het is zoals het is... en op dat moment kan hij de woorden spreken "het is volbracht" waarna het Ego sterft.

20 Jezus is nu dood, het ego is afgelegd, vervolgens is hij 3 dagen dood

om uiteindelijk weer op te staan, niet meer als Jezus, maar als Christus oftewel de ware Zelf. Het is hierbij dan ook niet Jezus Christus, maar Jezus de Christus, hetgeen betekent dat het iemand is die stoffelijk is, maar zijn ware goddelijke natuur gevonden heeft en verbonden is met de bron... een waar individu (= niet gedeeld mens = heel mens).

Toch is na de wederopstanding het verhaal niet afgelopen, er komen namelijk twijfels bij de discipelen... is hij wel werkelijk de Christus... ook hier zou je de discipelen als symbolen van het innerlijk kunnen zien. Hoe vaak twijfelen we niet, zijn we werkelijk wel verlost, zijn we wel goden, etc... Deze twijfel en ongelof worden gesymboliseerd door de discipel Thomas (de ongelovige)... hij moet weggestuurd worden, de twijfel en het ongelof overwonnen.

Pas na enige tijd volgt de slotfase, namelijk de hemelvaart... Jezus, heeft zijn ware Zelf gevonden, is de Christus geworden, heeft zijn twijfels overwonnen, en bereikt uiteindelijk de staat van verlichting (= de hemelvaart)... Nu pas is zijn spirituele pad werkelijk volbracht... en zie, het woord, de boodschap wordt toegankelijk voor vele mensen die om hem heen waren, dit noemt men in de Bijbel de uitstorting van de heilige geest, oftewel velen anderen werden geraakt door dit voorbeeld en waren in staat dit spirituele pad uit te dragen naar de rest van de wereld.



ZANDKORRELS



Blunderput:

In Rotterdam wordt een parkeergarage gebouwd, maar in plaats dat er auto's in staan is het nog een groot gat omdat er blunder na blunder wordt gemaakt. Vandaar de naam blunderput.

Aanleg van vistrappen in diverse achterhoekse beken?

De huidige vistrappen blijken niet te voldoen, de "traptreden zijn te hoog"
(de Gelderlander)

In juli en augustus worden de minste inbraken gepleegd. Conclusie: "Ook inbrekers vieren vanktie in de zomer".

Elke minuut dat je je druk maakt om het verleden gaat af van je toekomst.

Een vriendelijke lach is de kortste afstand tussen twee mensen.

Doordenkertje:

"Heb je alles goed overwogen, Tineke?" vraagt haar moeder. "Je wilt dus met die oude miljonair trouwen en de rest van je leven naast hem doorbrengen?"
"Dat heb ik niet gezegd, ma. Ik zei: De rest van zijn leven."

Dit kan iedereen overkomen!

Een TV-reperateur vertelt geprikkeld:
"Gisteravond werd ik opgebeld door een bejaard echtpaar voor een dringende reparatie. Ik heb wel drie uur lang naar de fout moeten zoeken..."

"Heb je die gevonden?"

"Tenslotte wel."

"En?"

"De twee oudjes hadden per ongeluk elkaars bril op..."

Lekker met pensioen.....

"Als ik volgend jaar met pensioen ga, doe ik helemaal niets meer," vertrouwt Jansen zijn collega toe. "En de eerste twee weken breng ik ontspannen door in mijn schommelstoel."

"Maar dan daarna?"

"Dan zal ik eventueel een beetje beginnen te schommelen."



De redactie

Paasmopjes:



Er lopen twee kippen door het weiland, zegt de een: "Wat is het toch koud hè!"
De ander: "Zeg dat wel, ik krijg er gewoon kippenvel van!"

Er liggen twee eieren in een mandje,
Zegt het ene ei: "Ik zie er toch tegen op
om straks in dat kokende water te dobberen!"
Het andere ei: "Je moet niet zeuren, daar
word je hard van!"



Een ei valt haast achterover van verbazing
als hij zijn neef tegenkomt.
Hij vraagt: "Ben je nu al terug van
vakantie?"
Het andere ei: "Het was me te
gevaarlijk, neef, ik was nog maar net
onderweg en op het eerste bord dat ik
tegen kwam stond: "BAKKUM"!"

Weerspreuken :

- Lentemaands ruwheid geeft zomermaandse luwheid.
- Niet te droog, niet te nat, dan vult maart een duchtig vat.
- Danst het lammetje in maart, april pakt hem bij de staart.
- Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind.
- Donder in maart, vorst in april.
- Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij.
- Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen.
- Mist in maart, water en vorst in mei.
- Een koekoek's roep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard.
- Autoruiten zijn nog steeds bevroren, dat geeft straks veel koren.
- Stof in maart, is goud waard.
- Maartse buien die beduïen, dat de zomer aan komt kruiën.
- Regent het met St. Albinus (1 maart) dat het giet, dan doet dat de boeren veel verdriet.
- Zo de wind staat op St. Gregorius (12 maart), zo staat hij nog veertien dagen.
- Sint Jozef (19 maart) schoon en goed (mooie dag), een vruchtbaar jaar ligt in't verschiet.
- Op de lentedag (21 maart) de wind in woord, dan blaast deze nog zeven weken voort.
- Is het op St. Rupertus (27 maart) helder en rein, zo zal ook de zomer zijn.





AGENDA

maart 2008

ma	03 maart	KBO	14.30 uur
di	04 maart	Bibliotheek	9.30 uur
wo	05 maart	Koor Cantabilé. Gasten zijn welkom	19.00 uur
do	06 maart	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	07 maart	Ballenspel	14.30 uur
ma	10 maart	Bingo	14.30 uur
di	11 maart	Bibliotheek	9.30 uur
		Trefpunt	14.30 uur
wo	12 maart	Moment van ontmoeten	10.30 uur
		Extraatje maken	14.30 uur
do	13 maart	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	14 maart	Bloemwerk voor de Pasen	14.30 uur
za	15 maart	St. Vrienden van St. Bernardus feestmiddag	
di	18 maart	Bibliotheek	9.30 uur
wo	19 maart	Comm. Gezamenlijke kerken "Pasen"	
do	20 maart	Witte donderdag	
		Bewegen op muziek	11.00 uur
		Avondmaalsviering	
vr	21 maart	Goede vrijdag.	
		Verhalen en zang	14.30 uur
di	25 maart	Bibliotheek	9.30 uur
		Trefpunt	14.30 uur
wo	26 maart	Leyenburgmode verkoop. Familie en gasten zijn welkom	14.00 uur
do	27 maart	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	28 maart	Levenslijnspeel	14.30 uur
ma	31 maart	Bingo	14.30 uur

WEEKSLUITING

Datum

01 maart

08 maart

15 maart

20 maart Heilig avondmaal en W&D

22 maart Pasen

29 maart

Voorganger

Ds. M.J. Kooistra

Dhr. W.A. Maarsingh

Dhr. J.A. Hoefman

Ds. M. Baan

Pastor A.G.M. Menting-Hendriksen

Ds. Zeldenrijk

Organist

Dhr. H.W. te Bokkel

Dhr. W.A. Maarsingh

Dhr. W. Fukkink

Dhr. D. Heusinkveld

Dhr. J.G. te Lindert

Dhr. L. Th. Kempink

20



AGENDA

april 2008

di	01 april	Bibliotheek	9.30 uur
wo	02 april	Creatieve middag	14.30 uur
do	03 april	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	04 april	Spellenmiddag	14.30 uur
ma	07 april	KBO middag	14.30 uur
di	08 april	Bibliotheek	9.30 uur
		Trefpunt	14.30 uur
wo	09 april	Exstraatje maken	14.30 uur
do	10 april	Bewegen op muziek	11.00 uur
vr	11 april	Denkwerk	14.30 uur
ma	14 april	Bingo	14.30 uur
di	15 april	Bibliotheek	9.30 uur
wo	16 april	Moment van ontmoeten	
		Comm. Gezamenlijke kerken	
do	17 april	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	18 april	Bloemschikken	14.30 uur
di	22 april	Bibliotheek	9.30 uur
		Trefpunt	14.30 uur
wo	23 april	Nägelhöltje	14.30 uur
do	24 april	Bewegen op muziek	11.00 uur
		Welfare	14.30 uur
vr	25 april	Verhalenmiddag	14.30 uur
di	29 april	Bibliotheek	9.30 uur
		Oranjebingo	19.00 uur
wo	30 april	Koninginnedag	

WEEKSLUITING

Datum

Voorganger

Organist

05 april

Dhr. J.A. Hoefman

Dhr. H. te Bokkel

12 april

Evangelisatiekoor

19 april

Dhr. J.G. Hoftijzer

Dhr. W. Fukkink

26 april

Ds. H. Dijkslag

Dhr. W.A. Maarsingh

20

Geboren



Nick Miranda en Sanne Kaemingk laten weten dat Thomas is geboren een zoon en broertje. Namens de redactie van harte gefeliciteerd.



Thomas
11 januari 2008

*Twee handjes grijpen in de wereld,
al is die wereld nu nog klein.
Dat wat die handjes zullen grijpen,
steeds het goede mogen zijn.*

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Thomas
Henricus Bernardus

Nick, Miranda en Sanne Kaemingk
Bevrijding 7
7121 WN Aalten

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

20

Vrolijk Paasfeest



Kinderkleurplaat t/m/ 12 jaar. Voorzie deze kleurplaat van een mooie kleurtjes en lever (voorzien van naam + adres) deze in (voor 31 maart a.s.) in de bus bij St. Bernardus. De winnaars in de leeftijd van -6, 7-9 en 10-12 jaar ontvangen een leuke Paasattentie. Aangeboden door drukkerij te Mebel.

20

Puzzel

februari/maart 2007



OPLOSSING PUZZEL:

De oplossing van de vorige puzzel:

Het kind bij zijn echte naam noemen

Uit de goede inzendingen is de volgende winnaar getrokken:

Riet Maarleveld
Landstraat 2b
7126 AT Bredevoort



Van harte gefeliciteerd en de prijs komt zo snel mogelijk naar u toe!

Ook deze pagina staat in het teken van het **20 jarig bestaan van de Stichting Vrienden van ST. Bernardus**

Wij willen iedereen vragen om het aantal keren dat het woord "Vrienden" in de **Krant van 't Zand** genoemd wordt te tellen !!!

De uitkomst kunt u in de brievenbus van de Stichting Vrienden van Sint Bernardus deponeren in de hal van woonzorgcentrum St. Bernardus.

Er zijn 3 prijzen beschikbaar voor de lezers die het juiste aantal hebben opgeschreven en deze in de desbetreffende bus hebben gedaan.

Vergeet niet uw naam erbij te noteren!!

Veel succes !!!



Woordraadsel:

Welk woord hou je over als je alle woorden die hieronder staan hebt weggestreept ?

Eitje	Boter	Kaas
Brood	Rosbief	Honing
Worst	Stroop	Koffie
Room	Spek	Cake
Ham		

E	I	T	J	E	B	S	P	E	K
K	K	P	S	T	R	O	O	P	K
A	A	A	A	B	O	T	E	R	O
A	S	O	C	W	O	R	S	T	F
S	R	O	O	M	D	H	A	M	F
N	T	H	O	N	I	N	G	B	I
R	O	S	B	I	E	F	IJ	T	E

Mededelingen

Verjaardagen Maart

06 maart	Dhr. Winkelhorst	app. 204
08 maart	Dhr. Hoftijzer	app. 223
10 maart	Mevr. Boom - Lebbink	app. 203
17 maart	Carla Porskamp	
24 maart	Marie-Jose Rave	
27 maart	Hennie ter Maat	

Verjaardagen April

07 april	Mevr. Keunen - Rougoor	app. 102
10 april	Ella Hoftijzer	
25 april	Leonne Gijsbers	
29 april	Mevr. Piek - Scholten	

Mutaties

Komen wonen

11 januari	Dhr. G.J. Hoftijzer	app. 223
26 januari	Dhr. G.H. Hoftijzer	app. 221

'T HOGE VELD

Nieuwe bewoners :

09 januari	Mevr. G.A. Bulsink-Beernink	GW, app. 5
12 januari	Mevr. W.J. Westerhof-Winkelhorst	app. 403
25 januari	Mevr. J.H. te Paske	app. 004
23 januari	Mevr. D.G.J. Masselink-Kuijntjes	Kl.w. app. 512

Intern verhuisd:

25 januari	Dhr. A.A.M. Schaapveld, app. 404 verhuisd naar 't Villeken
02 februari	Mevr. Rengelink-Oosterink app. 116 verhuisd naar app. 102

Overleden:

01 januari	Dhr. H.K. Brethouwer	GW, app. 5,
14 januari	Mevr. J.W. Migchelbrink-te Grotenhuis	Kl.w., app. 512
31 januari	Dhr. H.W. Willink	app. 409

Beth San:

Nieuwe bewoners:

28 december 2007	Mevr. Osterink-Ormel	app. 302
------------------	----------------------	----------

Verhuisd:

23 januari	mevr. D.G.J. Masselink-Kuijntjes verhuisd naar Kleinschalig wonen 't Hoge Veld op app. 102
------------	--

Colofon

De Krant van 't Zand is een uitgave van "Vrienden van Sint Bernardus".

Redactie:

L. Duenk (voorzitter)
D. Bekius (Lid)
C. te Bokkel (Lid)
M. Kaemingh (Lid)
T. Wensink (Lid)
G. Westerveld (Lid)
J. Nieuwenhuis (Lid)

Met dank aan al onze adverteerders in de "Krant van 't Zand"



Opmaak en druk
drukkerij te Mebel, Aalten

Jubileum-maandblad van
woonzorgcentrum
Sint Bernardus
onderdeel van
Stichting Zorgcombinatie
Marga Klompé
't Zand 23
7126 BG Bredevoort
telefoon 0543 - 46 74 00
19e-de jaargang
februari/maart - nr. 6/7



Rabobank

BE FIT



Goed zitten om beter vooruit te kunnen

Zit beter, vergroot uw wereld. Voorkomt en vermindert rugklachten. Fitform ontwikkelt en maakt fauteuils op therapeutische of medische indicatie. Stoelen op maat die u comfortabeler laten zitten en makkelijker laten opstaan. En die ook nog eens passen in uw interieur. Ergonomisch verantwoord en optimaal persoonlijk.

Uw welzijn, onze passie.

fitFORM

Betting woon centrum
Bredevoort

Landstraat 17 Oponingstijden
Bredevoort Maandag t/m vrijdag: 09.30 - 12.30 uur
Telefoon (0543) 45 15 67 13.30 - 18.00 uur
info@bettingbredevoort.nl Zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
www.bettingbredevoort.nl Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

WoonWensenWordenWerkelijkheid



Bakker Jos

Bakkerij Jos Knippenborg
Zieuwent - Borculo
Bredevoort (0543) 45 12 31
Lichtenvoorde (0544) 37 13 31

De bakker die iets extra's maakt van uw bestelling!



**Draaibanken - draaibeitels - centers
Freemachines - spantangen - freessets
Machineklemmen - meetgereedschap
Slijpmachines - boren - tappen - heftafels**

RC MACHINES Since 1926



www.wrtolkamp.nl - E-mail: wrt@wrtolkamp.nl

W.R.Tolkamp Machines

Pr. Mauritsstraat 1, 7126 AC Bredevoort. Telf. 0543 451754 fax. 451547

De nieuwe Honda Civic, blijf daar maar eens vanaf!



Vergeet niet op **de weg** te kijken.

De nieuwe **CIVIC**.



HONDA
The Power of Dreams

Autobedrijf A. ten Bruin

Misterstraat 39a, 7126 CB Bredevoort
Telefoon (0543) 45 17 88 - Internet: www.tenbruin.nl

Al meer dan 45 jaar ook uw
drukkerij voor al uw drukwerk.

- Handelsdrukwerk
- Familiedrukwerk (met 10% korting)
- Kleurenprints en posters

 drukkertij
te Mebel.bv

Vierde Broekdijk 15a - 7122 JD Aalten - Tel.: 451 334
Fax: 452 052 - E-mail: info@drukkerijtemebel.nl
Internet: www.drukkerijtemebel.nl

*De kledingzaak van
Bredevoort en omstreken!*

 **TEN BRUIN Mode**
heren- en jongensmode, vrijetijdskleding

Misterstraat 16 - Bredevoort - 0543 - 451251



Intratuin Bredevoort

Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
tel. 0543-451233

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur,
vr. koopavond tot 21.00 uur,
zat. 8.00-17.00 uur.

Bij Intratuin komen je ideeën tot bloei.

 **SPAR**

Dutman

Misterstraat 5
7126 CA Bredevoort

Tel. 0543-451285
Fax 0543-452675

E-mail: spardutman@planet.nl

Gratis bezorgservice

 **SPAR** is de boodschap



**Restaurant
Bertram**

À la carte restaurant in
Middeleeuwse sfeer
't Zand 1, Bredevoort.

Reserveer bij:

Restaurant "Bertram" - Tel.: 0543 - 451 112
Openingstijden van 10.00 tot 22.00 uur
's-maandags vanaf 12.00 uur

 **TAXIBEDRIJF
WALHOF**

- PERSONENVERVOER -

 **(0543) 530.530**

Stationsstraat 33-37 - 7101 GH Winterswijk
3e Broekdijk 2 - 7122 LA Aalten

**Deutz - Fahr
Trekken -
Werktuigen**



 **KNB**
Klein Nibbelink Bredevoort
land- en tuinbouwmechanisatie

Winterswijkseweg 61
Bredevoort
Tel. 0543 - 451 254

Voor al uw

**SCHILDER-, BEHANG-
en**

GLASWERKZAAMHEDEN

naar



Schildersbedrijf

HANS WENSINK

Tel. 0543 - 45 14 89