

IN EN OM DE HEILIGE MATTHEUS



Jan Hulshof en Jim Revius





JIM REVIUS

Eric Robbert James (Jim) Revius geboren 4 november 1939 in Malang (Nederlands Indië).

In 1950 met grootouders naar Nederland betrokken en woonde eerst een tijd in Valkenburg (L), alwaar ik les kreeg op een Rooms-Katholieke Broedersschool.

Verhuisd naar Krommenie in 1952, daar de MULO doorlopen tot 1956 en daarna een opleiding gevolgd op de Telegraafschool in Amsterdam van 1956-1958 en diploma gehaald als marconist bij de koopvaardij.

In 1959 opgeroepen voor de dienstplicht bij het Regiment Verbindingstroepen en in 1961 beroepsmilitair geworden en geplaatst bij de Onderofficiersschool in Weert. Na het behalen van de sergeantsbul bij verschillende onderdelen geplaatst, waarvan een jaar bij de Troepenmacht in Suriname.

Op 12 augustus 1979 geplaatst in Kamp Holterhoek en daar op 1 december 1994 de militaire dienst verlaten als Adjudant-Onderofficier-Instructeur.

In 1999 op vrijwillige basis koster geworden van de Heilige Mattheüskerk en na een verschil van mening met het kerkbestuur in 2007 hiermee gestopt.



JAN HULSHOF

Reeds vanaf mijn 10^e levensjaar ben ik actief betrokken geweest bij de liturgie in onze Mattheüskerk. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was werden jongens misdienaar. Bij het verlaten van de lagere school was het ook gebruikelijk dat je daar mee stopte. Je was dan niet meer 'beschikbaar' voor rouw- en trouwdiensten. Maar al spoedig kwam men bij mij terug om te vragen of ik beschikbaar was als, zoals dat toen heette, 'groot misdienaar'. Ook toen was er schaarste voor deze functie. Deze categorie werd ingezet om te dienen in de Hoogmis op de zondagmorgen. Sinds die tijd ben ik altijd, op één of andere manier verbonden gebleven met de liturgie. Ik heb mij daar steeds in verdiept en was nieuwsgierig wat er in die bijbel stond en de betekenis van vele handelingen en gebruiken. Toen ik in 1962 werd uitgezonden naar het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea had ik voor onderweg van mijn moeder een boek meegekregen 'Het nieuwe Testament' Tijdens de bootreis en het verblijf daar heb ik, mede bij gebrek aan andere literatuur, dit boek meerdere keren gelezen en begon het steeds interessanter te vinden. Aan het begin van de jaren 70 leerde ik hier in Eibergen pater Nico de Haas kennen. Ik heb vele jaren bij hem bijbel studie gedaan en hij heeft me verder veel geleerd over liturgie, de betekenis van veel dingen, hoe een overweging te maken en vooral wat je als leek wel en niet moet doen. Vanaf de tijd dat de leek binnen de kerk in beeld kwam (na het 2^e Vaticaans Concilie) heb ik mij op bijna alle fronten beziggehouden met liturgie. Naast de parochie Eibergen heb ik nog een vijftal jaren diensten gedaan in Netterden. Vijf jaar geleden heb ik mijn werkzaamheden binnen de kerk beëindigd door toedoen van een werkgroep en bestuur en zet mij sindsdien alleen nog in voor de liturgie en liturgische vieringen in de Meergaarden, voor zowel Rooms-Katholieke- als niet Rooms-Katholieke diensten. Dingen kunnen in het leven soms een onverwachte wending krijgen.