

'THE WAR' IN SPOTPRENTEN



Ruim 30 jaar geleden vond Jan Antink, die toen als elektricien werkzaam was, onder Winterswijk deze prenten of beter gezegd cartoons. Hij moest de "pruttel" maar weggooiden in de container van degene waar het huis van opgeknapt moest worden. Gelukkig heeft hij dit niet gedaan en deze tekeningen die op een rol zitten mee naar huis genomen. Nu naar ruim 30 jaar en 65 jaar na de bevrijding heeft hij gemeend dat de tijd rijp was om deze tekeningen te gaan publiceren voor een groter publiek. Eerder is er al eens een stuk over deze ontdekking geschreven in de Tubantia. De tekeningen zijn op volgorde zoals ze op de rol staan weergegeven. Deze cartoons zijn vermoedelijk door een Engelse soldaat gemaakt en voorzien van zijn commentaar. Om te laten zien waar het zich ongeveer afgespeeld heeft zijn er naast de prenten landkaartjes gevoegd.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Jan Antink en Bert Smeenk